

ĐẠI-ĐẠO-TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
TÒA-THÁNH TÂY-NINH



Sơ Lược
TIỂU SỬ HỮU PHAN QUÂN
Lê Văn Thoại

BIÊN SOẠN | SĨ-TÀI BÙI VĂN TIẾP



TÀI LIỆU SƯU TẦM 2012
hai•không•một•hai

Ebook được làm theo tài liệu phổ biến trên Website **DAOCAODAI.INFO**. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi điện thư vào địa chỉ: tamnguyen351@live.com

Thành thật tri ơn SĨ TÀI BÙI VĂN TIẾP, BAN PHỤ TRÁCH PHỔ BIẾN KINH SÁCH
WEBSITE DAOCAODAI.INFO đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn hay phổ biến trên Website ngõ hâu GIÁO-LÝ-ĐẠI-ĐẠO được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 24/01/2024

Tâm Nguyên

Website: tusachCAODAI.wordpress.com

Sơ Lược

**TIỂU SỬ HỮU PHAN QUÂN
LÊ VĂN THỌAI**

BIÊN SOẠN | SĨ TẢI BÙI VĂN TIẾP

MỤC LỤC

▪ SƠ LUẬC TIỂU SỬ HỮU PHAN QUÂN LÊ VĂN THOẠI	11
Làm Trung Úy Quân Đội Cao Đài	11
Làm Tham Mưu Trưởng.....	12
Vào Chiến Khu	14
Đi Nam Vang.....	17
Chơn Linh Nhập Thể	18
Lộ Bí Tích.....	19
Cắm Cờ Bến Hải	20
Ngô Đình Diệm Đàn Áp.....	20
Được Phong Hữu Phan Quân.....	21
Được Bổ Phó Giám Đốc Cơ Quan Phát Thanh	22
Phản Thi Thơ Xướng Họa	24
Giấc Mộng Triêu Thiên	35
Đứng Cúng Nghe Thi Tiên	36
Chết Rồi Sống Lại.....	39
Tiết Lộ Về Cái Chết Của Thừa Sứ Phạm Ngọc Trấn.....	40
Giải Về 3 Lợi Kiếm.....	41
Chí Nguyên Của Ông Thoại	41
Xem Quyển Thiên Thơ	43
Vụ Hiển Trung Muốn Chống Thánh Lịnh	47
Điển Thiêng Liêng	51
Thấy Điểm Lạ.....	51
Bát Nương Cho Thi Lúc Đi Bến Hải	53
Công Cụ Dùng Vào Việc Làm.....	62
Ý Nghĩa Cây Bạch Kỳ Nhan Uyên	62
Bức Tâm Thơ	64
Hội Yến Diêu Trì Thiêng Liêng.....	69



TÒA-THÁNH TÂY-NINH

SƠ LUỢC TIỂU SỬ HỮU PHAN QUÂN LÊ VĂN THOẠI

• SĨ TÀI BÙI VĂN TIẾP

HÈ PHẦN LÝ LỊCH CHÚNG TÔI SẼ THÊM VÀO ĐÂY Y THEO LÝ LỊCH CỦA ÔNG ĐÃ KHAI VỚI CHÍNH quyền hiện hữu (1983) có lẽ tạm đầy đủ.

Chúng tôi chỉ chú ý về những đặc điểm của cuộc đời ông về phần hành Đạo và về phần tham gia với các chế độ ngoài đời.

Theo lời ông thuật thì thuở nhỏ ông ở làng Hòa-An, Cao Lãnh, ông được ông thân của cụ Hồ là Phó Bản Huy nhận làm con nuôi.

Ông thân của ông Thoại gặp Đạo sớm nên ông được trui rèn tâm đức, chay lạc, kinh kê từ ấu thơ.

LÀM TRUNG ỦY QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI

Chúng tôi chỉ biết ông từ 1945, sau ngày đảo chánh Pháp, ông làm lính Hải Hồ của Nhật rồi lần hồi Quân Đội Cao Đài thành lập ông được phong Trung Ủy hành sự Đệ Tứ Phòng.

Thời gian nầy, ông có đặt điều kiện với Bộ Tư Lệnh QĐCD là:

- i. Không thăng chức Đại Úy.

2. Không ra mặt trận đánh giặc, chỉ làm việc văn phòng.
3. Rút về Đạo khi cần, Quân Đội không được giữ lại.

Ông luận, lý do là bị chỉ định chở bản thân không thích cầm súng, mang phẩm tước là bất đắc dĩ, nên sự lên chức là trái với quan niệm của người tu hành. Còn ra trận không được, vì bạn ông rất đông... ngoài chiến khu toàn là bạn tác và bà con nội ngoại, nên xin đừng bắt ông bắn họ là trái tình bằng hữu và tình đồng bào. Mục đích ông gởi thân vào cửa tử bi để hiển linh hồn, nếu ở Quân Đội mãi thì chí không đạt, trái với lương tâm.

Bộ Tư Linh phải chấp thuận 3 điều kiện trên.

LÀM THAM MƯU TRƯỞNG

Hành sự được một thời gian ông được bổ đi Cà Mau làm Tham Mưu trưởng cho Đại Tá Xương tức tiểu đoàn I Quân Đội Quốc Gia Việt Nam.

Trước khi đi, ông được Đức Hộ Pháp hỏi:

- Con đến đó để làm gì? Chương trình trình ra sao?
- Con tùy cơ ứng biến, cứ giữ bảo sanh nhơn nghĩa mà làm.

– Thầy dạy: *Phàm muốn đoạt kết quả con nên nhớ 2 điều chính.*

1. *Xem người nào Đạo đức nhứt ở địa phương, nắm cho được họ thì dân chúng sẽ theo mình.*
2. *Xem người uy tín nhứt, yêu dân mến nước, nắm cho được họ thì không đánh mà thắng.*
3. *Phải nắm vào một nhà Đạo đức và một nhà cách mạng thì mới khỏi phí thời gian gieo nhơn nghĩa, khởi dùng quân sự cho hao binh mình và làm đổ máu đối phương*

một cách oan uổng.

Thật vậy, thực tế ông đến Bạc Liêu tìm cách liên lạc với ông Cao Triều Phát để công tác, trình bày đường lối tranh đấu hợp với Đạo lý, chứ không dùng bạo lực để áp bức công lý. Ông còn trao một cẩm nang của Đức Hộ Pháp gởi cho ông Cao Triều Phát. Trong bao thơ là một bài Thánh Giáo của Cửu Nương Diêu Trì Cung tức là bà Cao Thị Khiết vai chị của ông Cao Triều Phát. Sau khi đọc thơ, ông Phát cảm động khóc và hứa sẽ cộng tác với Cao Đài để phục vụ Tổ Quốc.

Thế là ông đạt được 50% chương trình hành động. Ông dọ dẫm và được biết ông Lê Minh Tòng là một nhà cách mạng rất có uy tín trong nhân dân, ông tìm đến nhà, vấn an sức khỏe và bày tỏ lập trường. Sau những ý kiến thuận cung như nghịch hai ông đồng ý cộng tác trong một quan niệm chung.

Không bao lâu sau, ông Lê Minh Tòng trở về Tòa Thánh nhập môn Đạo Cao Đài và được Đức Hộ Pháp phong chức Hiền Tài. Hình Tam Thánh nơi Hiệp Thiên Đài mà chúng ta đang thờ hiện nay là do ông Lê Minh Tòng khéo tay trước tác như người sống.

Như vậy nhiệm vụ Tham Mưu Trưởng Tiểu Đoàn I đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Không có một cuộc hành quân càn quét, cũng không có một cuộc bạo động nào của dân chúng chống lại QĐCD ở vùng Bạc Liêu. Trái lại, dân chúng thấy được cơ cứu khổ của Chí Tôn một cách cụ thể.

Thời gian ở Bạc Liêu, ông ra lệnh cho nhân dân trong vùng giải phóng được mua bán với ngoài thành (*trước kia Pháp đã cấm nhất và Việt Minh cũng cấm luôn*). Ban đầu đổi đồ ăn lặt vặt, sau đổi gà heo, phương pháp làm cũng ngô

nghinh. Quân Đội Cao Đài làm như đi hành quân, tới vùng Việt Minh thì gà hoặc heo đều trói săn. Họ đếm bao nhiêu gà, bao nhiêu heo đem về chợ cân đúng lại, rồi định giá thị trường mà trả tiền. Có khi số tiền ấy họ cậy mua dùm vải, dầu lửa hoặc sữa bò, các vật mà trong vùng giải phóng cần dùng. Tiền bạc rất sòng phẳng. Lâu ngày, họ bán đến lúa. Nhờ sự trao đổi ấy mà dân chúng tín nhiệm, sống thoải mái hơn lúc Quân Đội chưa đến.

Mãi đến thời Quốc Gia, chính quyền coi vùng Việt Minh chiếm là cửa địch, muốn bắt gà heo hay xúc lúa cũng không trả tiền, nên thất nhơn tâm. Rồi từ 1975, họ bị thuế má gắt gao tài sản vô tập đoàn cuộc sống càng khó khăn dân chúng mới nhắc đến hai chữ “Nhơn Nghĩa” của Cao Đài đã thực hiện được nơi Bạc liêu, Cà Mau, cũng nhờ kế hoạch của ông Thoại.

VÀO CHIẾN KHU

Khi Trần Văn Giàu được bổ làm Khâm Sai Nam Bộ thì Miền Nam có 4 sư đoàn về quân sự:

- a. Sư Đoàn I do Kiều Công Cung chỉ huy.
- b. Sư Đoàn II do Nguyễn Ngọc Nhẫn tức Vũ Tam Anh chỉ huy.
- c. Sư Đoàn III do Nguyễn Hòa Hiệp chỉ huy.
- d. Sư Đoàn IV do Lý Hoa Vinh chỉ huy.

QĐCD được gia nhập vào Đệ Tam sư đoàn đã bị Trần Văn Giàu giải tán.

Lúc ấy Pháp trở lại tái chiếm Việt Nam. Cao Đài phải rút vào chiến khu để chiến đấu chống Pháp gồm có hai chi đội:

- i) Chi đội 7 do.....

2) Chi đội 8 do sự điều khiển thống nhất của Nguyễn Văn Thành, đóng ở Bù Lu Chuối Nước vùng trung lập của tỉnh Gia Định.

Hai chi đội ấy chỉ huy hết các lực lượng quân sự Cao Đài ở Miền Nam.

Lúc ấy, ông Thoại đi chung với Cộng Sản, nên biết rất rõ lai lịch, chiến lược, chiến thuật của Cộng Sản. Tướng Nguyễn Bình cũng bị Pháp bố mới vào chiến khu muốn gom tất cả các chiến sĩ các tổ chức quân sự Miền Nam làm một lực lượng thống nhất để chống Pháp. Nhưng trong thời gian một năm mà ông không thực hành được chương trình thống nhất quân sự.

Có một cuộc hội thảo giữa các lực lượng, ông Nguyễn Bình cậy ông Thoại làm nhiệm vụ gom các lực lượng vũ trang lại. Ông Thoại hứa và đã làm được trong một thời gian ngắn. Thế là uy tín ông lên rất cao, Nguyễn Bình rất hài lòng.

Theo ông Thoại, Nguyễn Bình rất có tài, ông là một chiến sĩ có tin thần yêu nước, không thiên Cộng, nên về sau, ông bị ám sát bởi sự kỳ thị đảng phái do Cộng Sản chủ trương.

Nơi chi đội 4 của Mười Trí, ông Thoại thường lui tới làm việc với Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo, nên ông hiểu rất rành mạch các khía cạnh mưu lược của chiến khu.

Muốn kéo Hòa Hảo về với mình, Việt Minh chọn một cô cán bộ trẻ đẹp làm nội tuyến, theo làm đệ tử của Huỳnh Giáo Chủ. Họ dùng mỹ nhân kế, nếu cá đã ăn câu thì sẽ giựt. Ông Thoại biết thế, hằng khuyên Đức Ngài nên ngừa. Đức Huỳnh Giáo Chủ có làm bài thơ gói ghém tình cảm của mình trong 8 câu mà ai ai cũng thuộc lòng, nhưng họ không biết tại sao và hồi nào mà bài thơ đó xuất xứ. Thơ rằng:

*Tôi có tình yêu rất mặn nồng,
Yêu đời yêu lân cả non sông.
Tình yêu chan chứa trong hoàn vũ
Chẳng phải riêng yêu khách mà hồng.
Nếu khách mà hồng muốn được yêu
Thì trong tâm trí phải xoay chiều
Hướng về phụng sự cho nhơn loại
Sẽ gặp tình ta trong khối yêu.*

Ngoài 2 chi đội 7, 8 ra, QĐCD còn 2 bộ chỉ huy nữa là:

1. Chỉ huy Liên Tỉnh Miền Tây do Nguyễn Thành Phương lịnh cán. Tham mưu trưởng là ông Thoại.
2. Chỉ huy trưởng Miền Đông do Tướng Trình Minh Thế lịnh cán. Tham Mưu Trưởng là Võ Bá tức Đại Tá Mười.

Thời ấy chưa có sự kỳ thị giữa Tôn Giáo với Cộng Sản, nên các chiến khu liên quan mật thiết với nhau, chỉ nhằm mục đích chung là chống thực dân Pháp. Nên trong hàng sĩ quan, nếu có lỗi phải được đưa ra một tòa án quân sự hỗn hợp để phân xử.

Có lần, ông được đề cử ngồi tòa xử để xử những sĩ quan phạm luật nơi chiến khu. Ông còn cứu xét các hồ sơ của những người thân Pháp mà Cộng Sản cho là phản quốc. Có vụ ông Đốc Phủ Sứ bị đề nghị tử hình. Ông nghiên cứu hồ sơ và làm lý đoán binh vực đại ý nói: *Đất nước chúng ta ít nhơn tài, nếu giết hết thì sau này thì đâu còn trí thức để dùng.* Ông đề nghị tha bổng ông Đốc Phủ ấy. Đề nghị này được đem ra bàn cãi sôi nổi và kết luận ông Đốc Phủ được tha bổng với hai người con gái.

Một điều rắc rối cho ông Thoại, là sau khi được tha, họ biết được kẻ cứu mạng, nên kêu ông mà gã con. Ông từ

chối, viện lẽ là mình đã có vợ. Rắc rối hơn nữa, là cả hai cô đều yêu ông. Không được như ý nguyện, một cô bỏ đi tu theo Công Giáo làmdì phuớc ở Đà Lạt. Còn một cô lại vào cửa thiền cao đầu qui y nơi một chùa Phật ở Phú Thọ Hòa.

Ông Thoại sợ vì mình mà người ta phải lánh thế, như vậy phải mang tổn đức chẳng? Nên khi có dịp đi Đà Lạt, lần nào cũng như lần này, phải ghé thăm dì phuớc. Gặp lại, cô mừng lắm. Có lẽ an ủi phần nào sự thất vọng của cô. Còn khi có dịp đi Sài gòn, ông cũng nhín ít thời gian vào Phú Thọ Hòa thăm ni cô.

Chúng tôi có nài ông cho biết tên ông Đốc Phủ, thì ông xin miễn trả lời. Có lẽ, sợ sứt mẻ uy tín của người trưởng thượng. Ông cố giữ không cho tình cảm lấn át lý trí và đó cũng là một đức tính đáng quý của ông.

Ông còn tiết lộ Đại Tá Võ Bá cũng muốn gã em mình cho ông, dẫu làm bà thứ cũng được nhưng ông đã từ chối.

ĐI NAM VANG

Sau khi Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực ra đời, Tổng Thống Ngô Đình Diệm thấy nguy cơ đã đến cho quyền hành của ông, nên âm mưu phá nó, bằng cách mua chuộc Tướng Trình Minh Thế. Ông Thế tính tương kế tựu kế, đánh Bình Xuyên trước, rồi sẽ trở lại quật ông Diệm sau, để làm chủ về quân sự Miền Nam. Nhưng ông Nhu đã biết ý định của Thế, nên ra lệnh ám sát ông ta và cái chết của ông Thế, kéo theo cái thất bại của mặt trận.

Đức Hộ Pháp nghĩ, nếu mình cương thi phần thắng nắm trong tay nhưng mang tiếng giữa quốc gia với nhau mà xô sát giành quyền thì không phải lẽ nên Ngài nhượng bộ. Tết năm Đinh Dậu 1956, Ngài rời Tòa Thánh lên Nam

Vang tị nạn chánh trị. Ngài đem theo ông Thoại và ông Hồ Bảo Đạo. Ông này xin cho Hồ Thái Bạch là con cả đi theo để phụng sự. Thế là chuyến đi lịch sử nhờ ông Thái Của Thanh từ Nam Vang xuống rước lên đến nơi chốn an toàn.

CHƠN LINH NHẬP THỂ

Đức Ngài bảo 4 vị Chức Sắc mỗi người một góc nǎm tấm vải điêu để lèn đầu ông Thoại. Ngài hành Pháp, kêu Chơn Linh của Nhan Hồi, là đệ tử thứ nhứt môn đồ của Đức Khổng Tử nhập xác ông Thoại. Ngài hỏi con có cảm giác gì không?

- Con nghe nổ một tiếng lớn trên Nê hoàn cung.
- Như vậy là đắc pháp.

Ngài rất vui vẻ, vì đã có người dùng trong giải pháp Hòa Bình Chung Sống mà Ngài sắp chủ trương. Sau khi ban hành cương lĩnh HBCS, Đức Ngài hỏi ai muốn đi Bến Hải cầm cờ Hòa Bình thì ông Thoại và ông Hồ Bảo Đạo đều tình nguyện ra đi.

Ông Bảo Đạo nói: “Tôi đã già, sống đã thỏa nếu có chết cũng không còn luyến tiếc gì nữa, Thoại em nó còn trẻ, để nó sống còn phụng sự cho Đạo có lợi hơn”.

Ông Thoại thì nói: “Tôi dốt nát, ít nói, có sống cũng không ích gì, để Ngài Bảo Đạo sống gần Thầy có lợi hơn. Như giao thiệp với chánh quyền hai miền, hay đi hội nghị quốc tế, tôi làm sao mà làm tròn nhiệm vụ được”.

Cử chỉ giành cái khó không sợ sự chết của 2 ông chúng ta nhận thấy rằng họ đáng bậc Thánh Nhân trên cõi thế.

Cuối cùng, Đức Hộ Pháp chọn ông Thoại và nói vì nó có Thiên mạng cầm cờ Nhan Uyên.

LỘ BÍ TÍCH^[1]

Cũng trong thời gian ở Kiêm Biên, ông Thoại có dịp tắm rửa cho Đức Hộ Pháp, hay ngồi đưa bản cho Đức Ngài ngũ. Đã nhiều lần ông nhìn rõ 2 lòng bàn tay, chính giữa có 2 dấu lỗng sâu xuống, nơi 2 bàn chon cũng vậy. Khi tắm lau mình, ông thấy sờn bên trái cũng có dấu hót sâu như là cái theo. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông đón Thầy ngay cửa phòng tắm bạch rằng:

– Bạch Thầy, Thầy có phải là Đức Chúa Jesu Christ không?

- Ai dạy con thế?
- Thầy dạy chớ ai?
- Thầy dạy con hồi nào?

– Thầy có thuyết Đạo tại Đền Thánh về bí tích. Người nào kiếp trước có bí tích chi thì khi tái kiếp cũng còn thấy dấu y như vậy. Đức Chúa bị đóng đinh tay chân và bị đâm navel hông trái, con trông thấy có những dấu ấy.

– Thầy cấm con tiết lộ việc ấy, không cho ai biết hết nghe con!

[1]. Đây là một bí mật đã được giữ kín, nhưng do sự thân thiết giữa ông Thoại và ông Tiếp nên ông thương tình, mới tiết lộ bí mật này cho ông Tiếp biết. Người đánh máy cũng băn khoăn không biết có nên công bố bí mật này không? Vì Đức Thầy đã cấm tiết lộ mà mình tiết lộ có bị mắc tội với Thầy không? Nhưng theo tôi nghĩ, đây là một bí mật lịch sử có lẽ Thầy chỉ cấm ông Thoại tiết lộ, khi Ngài còn sống nếu nhiều người biết sẽ gây sự xáo trộn không hay cho Thầy. Ngày nay, Đức Thầy, ông Thoại, ông Tiếp đều đã về Tiên cảnh. Người đánh máy mạn phép công bố bí mật này để nhiều người cùng biết và chúng ta sẽ vững đức tin, hơn trong con đường Đại Đạo Kỳ Ba này.

CẮM CỜ BẾN HẢI

Trước khi đi, Đức Ngài biếu: “*Con nǎm suy nghĩ coi có việc gì thắc mắc cứ hỏi Thầy, Thầy sẽ dạy. Con phải trả lời trôi chảy mọi vấn đề đối nội, đối ngoại, được mọi điều hợp tình hợp lý*”.

Ba tháng học hỏi ông tiến bộ rất nhiều.

Nhờ thời gian này mà ông học Đạo, học đời, học lý cao thâm của đường lối Hòa Bình một cách tường tận.

Ông được 3 người từ Tòa Thánh lên, xin tháp tùng đi Bến Hải. Đó là quý ông Kỳ, Đại, Lợi.

Thầy giao thiệp với Ủy Hội Quốc Tế Đinh Chiến ở Nam Vang, nên bảo 4 người phải về Sài Gòn, ở trong căn cứ Ủy Hội. Họ được chở bằng phi cơ ra Bến Hải tại tỉnh Quảng Trị, nơi đây lại do Đại Tá Nhã làm tỉnh trưởng, nắm quân sự và chánh trị.

Số là ông Diệm muốn đày ông Nhã đến đó, nếu Việt Minh tấn công thì đó là ải địa đầu phải bị thiệt hại trước. Nhưng cái gì cũng có Trời khiến, nên ông Thoại cần xe có xe, cần nơi ăn nghỉ đều có tay trong phục vụ đầy đủ.

Sau khi thi hành mật lệnh của Đức Hộ Pháp, ông tung cương lịnh chánh sách Hòa Bình Chung Sống ra cho chánh phủ hai Miền và những bức thư gởi cho Ngài Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, cho các cường quốc Tự Do, cũng như Cộng Sản biết lập trường của Đạo Cao Đài và cũng là của toàn dân Việt Nam, không muốn ngoại quyền chi phối, chỉ muốn dân tộc tự quyết theo Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.

NGÔ ĐÌNH DIỆM ĐÀN ÁP

Tại Quảng Trị, cả 3 người Kỳ, Đại, Lợi đều bị bắt. Còn ông Thoại bị bắt, sau khi đã cắm cờ Bến Hải. Họ định thủ

tiêu các ông bằng cách bô bao bố, cột đá bô xuống sông. Nhưng khi xe qua trạm gác của lính, do Đại Tá Nhã chỉ huy khám phá được. Nhờ vậy, mà bốn người được cứu sống và Ủy Hội Quốc Tế hứa bảo vệ.

Cuối cùng, bốn người được giam ở Huế một cách nghiêm ngặt, mọi sự tra tấn đều được áp dụng.

Có lần họ chuyên điên vào mìn Ông Thoại để khai thác. Lạ thay, có lẽ nhờ quyền Thiêng Liêng giúp sức, nên máy điện chính phát nổ, cả châu thành Huế đều bị cúp điện.

Một quyền năng huyền diệu nữa, là lúc chưa bị bắt, bốn người đi tuyên truyền nơi khu phi quân sự, hẽ mỏi mệt, thì đến các đình mà nghỉ trong ban đêm. Mỗi nơi họ đến, đều thấy Ông Thần nơi mình trợ tiếp đai tử tế. Họ nói quý ông đi làm Thiên mạng do Đức Hộ Pháp sai khiến, thì chúng tôi phải có nhiệm vụ giúp đỡ chỉ đường chỉ nẻo, lánh việc nguy nan. Nhờ thế mà tinh thần mỗi người được trụ vững, không sợ sệt chi hết.

Ai cũng nghĩ chuyến đi Bến Hải là chuyến đi vĩnh biệt, vì đây cạm bẫy mà nhờ quyền Thiêng Liêng hỗ trợ, mọi chướng ngại đều qua.

Có người khóc với Đức Hộ Pháp về sự nguy hiểm ấy thì Đức Ngài nói: “Không sao đâu! Nó là Hồng Hải Nhi, ai mà giết nó được”.

Lần nữa, sáu năm ông Thoại trở về Tòa Thánh bình an, với 3 cộng sự Kỳ, Đại, Lợi.

ĐƯỢC PHONG HỮU PHAN QUÂN

Nhơn kỷ đàm ngày 17-10 Ất Tỵ (9-11-1965) tại cung Đạo Đền Thánh, ông Thoại được Đức Lý Đại Tiên phong Hữu Phan Quân, do sự đề nghị của Ngài Bảo Thế. (Ngài

Hien Dao va Ngai Khai Dao pho loan).

Một điều rắc rối trong nhiệm vụ, là quý Chức Sắc Hiệp Thiên Đài truất của ông hết 3 quyền:

1. Dự Hội Yến Diêu Trì Cung ngày Rằm tháng 8 mọi năm nơi đền thờ Phật Mẫu.
2. Dự hội thảo Chức Sắc Hiệp Thiên Đài.
3. Đi chung với Chức Sắc Hiệp Thiên Đài vào Cung Đạo lạy Chí Tôn.

Ông thường nói: *Không biết tôi có tội gì mà mấy ông Tả Hữu Phan Quân trước được dự Hội Yến, được phát biểu ý kiến khi hội họp Hiệp Thiên Đài, được vào lạy Đức Chí Tôn chung với Hiệp Thiên Đài mà nay ông lại bị truất 3 quyền ấy.*

Ông có làm bài thơ để tỏ ý chí:

AN PHẬN

*Không phải Hiệp Thiên, chẳng Cửu Trùng,
Tú hành lập chí, đức Trung Dung.
Tú thời lẽ bái tâm minh định,
Ngũ Giới, Tam Qui tánh huệ tùng.
Khổ hạnh đường dài Khiêm, Kiệm, Khiết,
Lià xa sắc tướng, Nhẫn, Hòa, Cung.
May duyên nay gặp kỳ án tú
Một kiếp bối công kết quả chung.*

*15-4 Nhâm Tuất (1982)
Tử Trước*

ĐƯỢC BỐ PHÓ GIÁM ĐỐC CƠ QUAN PHÁT THANH

Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đài làm Giám đốc cơ quan Phát Thanh để tuyên truyền giáo lý cho toàn nhơn sanh hiếu

rõ tôn chỉ của nền Chánh Giáo. Tuy làm Giám Đốc, nhưng mọi hoạt động từ xây cất cơ sở, các dụng cụ máy móc, tuyển mộ chuyên viên, viết bài vở đều do ông Thoại lĩnh can.

Ngoài việc phát thanh hằng tuần, cơ quan còn có một tờ thông tin in ronéo phát hành cho đồng Đạo xem để hiểu biết giáo lý và các sự viếng thăm của các phái đoàn quốc tế đến Tòa Thánh, v.v...

Cơ quan còn có một nhà máy in sách cùng kinh điển trong Đạo.

Thật là bề bộn, muôn việc đà đoan, nếu không khéo sắp xếp, không thể nào điều khiển nổi trong thời gian mười mấy năm trong lúc tài chánh khiếm khuyết, phương tiện thiếu thốn. Cái gì cũng mới, cái gì cũng đòi hỏi khả năng chuyên môn như tạo phòng ghi âm, chọn xưởng ngôn viên, chọn bộ biên tập, chọn ban cổ nhạc....

Ông còn mướn một hệ thống điện thoại để liên lạc trong nội ô giữa các cơ quan Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiên một cách tiện lợi khỏi tốn thời gian di chuyển.

Lần lượt, nhơn tài có môi trường xuất hiện để viết Giáo Lý, để lập công, cũng như nhịp nhàng tiến bước đồng đều theo những kẻ may duyên có huệ khiếu.

Đức Thượng Sanh rất hài lòng về sự chỉnh nhạc được phát thanh hằng tuần. Xưa nay chúng ta có “*Ban Huấn Đạo*” ngồi nói Đạo cho một số người nghe, khoảng 50-100 người mà thôi. Nay trên đài phát thanh, 3 triệu tín đồ toàn quốc được học hỏi lời vàng tiếng ngọc của Đức Chí Tôn, của các Đấng Trọn Lành, thì có gì quý giá bằng. Lại được biết thêm tin tức trung ương Tổ Đình có tiến triển về nội bộ, về ngoại giao. Nên Đạo được các tôn giáo quốc tế nhìn nhận và mới dự hội nghị ở Nhật, Genève, Ấn Độ.....

Nhờ cơ quan phát thanh mà dẫu người ngoại Đạo cũng hiểu được lập trường Qui Tam Giáo, Hiệp Ngũ Chi của Đấng Chủ Tể Càn Khôn Thế Giới, muốn gom con cái của Ngài đặng lập một xã hội đại đồng, không có phân biệt quốc gia chủng tộc hay Tôn Giáo nữa.

Những người có tôn giáo khác, như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo hay các thâm Nho cũng muốn nghe những bài của Đạo Cao Đài phát thanh, vì luôn luôn chúng có đề cập đến các vị Giáo Chủ đã dẫn đạo tin thần nhơn loại trong thế kỷ này.

PHẦN THI THƠ XƯỚNG HỌA

Thi của ông Thoại chú trọng về tư tưởng hơn là về cú pháp hay đối chỉnh, nhưng không vì thế mà kém phần thâm thúy.

Một hôm, một nhóm bạn hữu đề nghị với ông nên đặt một bài để khi ông có lâm chung người ta có bài thài để tế lễ. Ông đồng ý và có cho 2 bài như vầy:

BÀI I:

*Hữu vô vô hữu huệ tâm thông,
Phan hướng Chơn-Linh Phật Pháp thông.
Quân định Thần an sanh trí giác,
Thiêng Liêng hằng sống đạt huyền công.*

BÀI II:

*Tứ đại phàm thân giải thể xong,
Phù du thế cuộc thị giao không.
Chơn Thần bất diệt thông Thiên Hội,
THOAI khí Hạo Nhiên kiến diệu hồng.
Ngày 3-7 Bính Thìn (8-8-1976)*

Chúng tôi nhận thấy con người của ông có nhiều cái siêu phàm nên đề nghị ông đặt bài “cái siêu”, ông nhận lời.

CẨM TÁC CÁI SIÊU

*Thân do “Mô Kỷ” nặn nên hình
Siêu “thị” danh để dẫu tiếng khinh.
Lò lửa Càn Khôn mang tánh đức,
Nước sôi Vũ Trụ luyện tâm linh.
Hồng diệu cơ ngẫu hòa tinh hợp,
Thủy hỏa tương dung thoại khí sinh.
Giúp thế trợ đời trừ độc vị,
Góp công xã hội xá chi mình.*

Ngày 17-9 Nhâm Thìn (8-10-1976)
TỬ TRƯỚC

Một hôm nghe ông bịn chung tôi đến thăm. Hỏi bịn gì thì ông nói bị tiêu chảy, chúng tôi chỉ nhiều thuốc để cầm, nhưng ông nói chảy nhiều chừng nào sạch chừng ấy. Chúng tôi không hiểu ý mới nói: “*Chảy quá sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, chờ đâu có tốt phải uống thuốc cầm mới được*”.

Vài hôm sau ông đưa bài thi, đại ý nói ông về Thiêng Liêng hầu lịnh, nhưng không tiết lộ cuộc gặp gỡ với Đức Hộ Pháp có mục đích gì. Ông viện lẽ bị cầm không thể nói được. Bài thi như vầy:

*Số sạch đỗ dơ tích dị thường,
Phiêu phiêu hồn phách đến Linh Sơn.
Điện đèn Bạch Ngọc oai hùng dũng,
Chùa tháp Lôi Âm tĩnh định thường.
Chẳng tiếc phàm thi danh lợi tục,
Hiềm vì Đạo nghiệp phải hoảng dương
Cố kim đã diễn tuồng đèn bạc;*

Thắng khổ người tu đức tự cường.

Ngày 20-9 Bính Thìn (1976)

CHÁNH CÔNG

Nhơn cố Đầu Sư Thái Bộ Thanh đăng Tiên, chúng tôi Minh Tánh và Quang Minh có làm bài thi điếu được 7 câu, còn câu chót tìm không ra từ, nhờ ông Thoại phụ. Ông kết rất hay nên xin ghi làm kỷ niệm.

ĐIẾU NGÀI ĐẦU SƯ THÁI BỘ THANH

Nhạc lạc hoành dương đã đến thì,

Điều Trì tuyết tán khóc chia ly,

Cửa Thiên sâu vẫn vành khăn trắng,

Thánh Địa rủ treo lá Đạo kỳ.

Tâm sáu tuổi đời vun cội đức,

Năm mươi năm Đạo đoạt huyền vi,

Trần hồng giữ sạch, châu Cung Khuyết,

Hằng Sống Thiêng Liêng thoại khí tri.

Minh Tánh, Quang Minh, Chánh Công

Khi Sĩ Tài Huỳnh Văn Hướng bàn về việc cơ bút, có nên tin hay không? Ông Thoại trả lời: “Tôi không có ý kiến về việc vừa xảy ra (việc làm biểu tình vào Dinh Độc Lập đảo chánh Ngô Đình Diệm do Sĩ Tài Nhung và Hướng cầm). Ý tôi gồm vốn vẹn có mấy câu:

HÃY DÈ CHỪNG CƠ BÚT

Cẩn thận dè chừng chuyện bút cơ

Thiệt hụ, hụ thiệt khó phân bờ

Đường về Cực Lạc do phương ấy,

Néo đến U Minh bởi phép sơ.

Tâm định tánh thành Thiên diễn giáng.

Trí sai ý lệch quỉ vào mờ,

*Hai nhiều lợi ít cân phân kỵ,
Lỡ bước hụt chơn mẩy kẻ ngờ.*

Ông biết được bài này ông Hướng không vừa lòng, nhưng vì chánh ý phải bày tỏ quan niệm mình cho rõ rệt để sau khỏi bị trách sao biết mà không chỉ bảo.

Trước khi bị bắt một ngày, ông Thoại có làm một bài thi chữ Không rất hay. Ông nói tôi viết một mạch dường như không suy nghĩ mà văn chảy suông vận, từ lại dồi giàu.

Bài này sánh như một Thánh Giáo, nói lên tâm tư của ông không ham danh, luyến lợi, phủi hết thế tục, sự ham mê vật chất của kiếp phù sanh.

CÁI KHÔNG

*Từ thuở chào đời vẫn cái không,
Thành nhơn danh lợi lại đèo bông.
Kinh dinh sự nghiệp chưa bao thỏa,
Ượp đẹp nhà cao thẳm mỹ trông.
Bọc rắn ôm hùm chưa tinh ngô,
Diệt thân hại trí gọi là khôn.
Cho hay thế sự ba canh mộng,
Của tục phù du cứ phải chồng.*

TỬ TRƯỚC

Vừa được bài thi chưa kịp họa là bị chánh quyền Cộng Sản bắt, không cho hiểu lý do. Có lẽ biết ông rành về họ, nên đem gởi một nơi an toàn cho khỏi sanh biến. Hơn 6 năm bị tù mà không đem ra xử, thả ra cũng không cho biết nguyên do tội gì.

Ông thường than ở cửa Đạo thì bị truất 3 quyền, ở mặt đời thì không phải công dân tốt. Có lẽ kiếp trước nêu tội trọng, kiếp này trả cho hết oan khiên.

Nhớ ông, Quang Minh có họa bài thi trên và đưa cho con gái ông là Trình, bảo nó học thuộc lòng rồi đốt bỏ, chừng đi thăm ba nó ở Bàu Cỏ hãy đọc lại cho ba nó nghe.

*Tất sắc trong tay cũng vẫn không,
Bắt chi ẩn sĩ chốn Lư Bồng.
Chỉ cầm thể xác tư vuông giữ,
Há buộc tin thần thế giới trông.
Từ Thủ qui Tào công lợt điểm,
Quan Hầu phò Hán, sáng danh khôn.
Nhắm đường danh nghĩa đi cho tột,
Chín phẩm liên hoa ắt phải chồng.*

QUANG MINH

Thi sĩ Huệ Phong là bạn thiết của ông Thoại có làm bài thập thủ liên huờn để tỏ tình mình với bạn chí thân khi xa vắng. Cùng thuật lại chí khí của mình trong cuộc học tập cải án của Thầy.

*Mừng bạn Chánh Công^[1] mắt chẳng mờ,
Bao năm cải tạo có gì nhớ.
Trường thi hết lúc mai về Đạo,
Bến Hải nêu danh trước cắm cờ.
Thẹn nổi chưa cùng chung nổi khổ,
Nhớ nhau xin gợi ít vần thơ.
Thời gian tuy cách tình không cách,
Nhưng bạn điền viên việc cõi bờ.

Cõi bờ chăm sóc nước cùng nôi,
Nên khởi thắt thu ở vụ rồi.
Củi quế gạo chår đói quá khổ,
Nên nhân của Thánh Đạo than ôi!*

[1]. Chánh Công là Đạo hiệu, Tử Trước là bút hiệu của ông Thoại.

Cảm trang hiền đức ngày xưa dựng,
 Nối chí tin trung lớp học Trời.
 Lật ngược nhũng gì không sự thật
 Giảng viên hăng hộc chỉ ngay tôi.

Ngay tôi chẳng thấy chút phiền lòng
 Hòa ái Thầy nêu cả núi sông.
 Sức lửa thủ vàng từng thiêt giả,
 Giận chi tiếng bắc cũng Tiên Rồng.
 Nhơn tình ví đổi ân ra oán,
 Lịch sử chưa từng, tội chép công.
 Từ đó anh đi tôi ở lại,
 Tháng ngày tươi kiển tháp Sư Ông^[2].

Sư Ông người đã lăm công trình,
 Tòa Thánh xây thành Bạch Ngọc Kinh
 Đạo vững tâm tu, dầu thủ thách,
 Đời tung bản án phá uy linh
 Hận thù chính gốc cơ tiêu diệt,
 Từ ái là luồng khí dưỡng sanh.
 Cứ thăng bước đi ngày sê đến,
 Muốn xa cảnh đọa, quyết làm lành.

Làm lành bị chuỗi chí không nài,
 Ăn hiếp vu oan nhẫn mới hay.
 Trót đã hiến thân cho đại nghiệp,
 Ví bằng thợ khố có Cao Đài.
 Trường tu Đạo nặng ơn Tiên Bối
 Nếp sống đời nơi kiếp ngoại lai.
 Văn hiến bốn ngàn năm phôi hết,

[2]. Tháp Đức Hộ Pháp

Dân trong chế độ hỏi còn ai.

Ai biết thờ Trời trọng lẽ nghi,
Tang hôn tế tự mãi duy trì.
Thả xuôi kẻ đặt tên thắng Cuội,
Lợi ngược người cho hạng “cố ly”.
Tập tánh Chơn Như vun thiện quả,
Giới tâm Bác Ái hợp lương tri.
Đầu ai biếm nhẽ mình mê muội,
Mục đích tu hành vẫn phát huy.

Phát huy Đạo đức với văn chương
Cơ khảo dù sao vững lập trường.
Biết hăng vắt chanh cân bỏ vỏ,
Sợ gì xấu mặt cui xin hương.
Trời cao vời vời sao còn đếm
Bé cả mènh mông nước khó lường.
Ví hiểu nhơn tình là thế ấy,
Tu cho còn bản tính thiên lương.

Lương thiện gởi tâm vẹn ái hòa,
Bao năm thuyền Đạo gặp phong ba.
Đường tu để hiến người mê giác,
Còn khảo cần suy lê chánh tà.
Đuốc Thánh soi ngầm ngôi Bắc Đầu,
Chuông Thần giục tỉnh giác Nam Kha.
Không gì quyền lợi tranh giành sống,
Bốn biển anh em cung một nhà.

Nhà nước hôm nay dẽ dãi lần,
Mừng thay cơ Đạo bước Canh Thân.
Thương người tu niệm an nhàn trí

*Khiến kẻ đam mê định tĩnh thân.
Phải biết tôn sùng nền Chánh Giáo
Còn lo khắc phục phận công dân.
Tự do tín ngưỡng nào ai cấm,
Phản bội ông cha nghĩa bất cần.*

*Cần nhắc cho nhau trước đến giờ,
Đâu xanh tím nǎn nhả ôm tơ
Phải cơn nước lửa vui đèn đáp
Gặp lúc mưa giông biết cây nhở.
Nòng nọc đuôi còn chưa đắc thế,
Bùm bùm nhà sập, dẽ thừa cơ.
Hiếu, Trung hai chũ đời ca tụng,
Mừng bạn Chánh Công mắt chẳng mờ.*

Đầu xuân Canh Thân, trước Thượng tuần Tết Nguyên Tiêu.
HUỆ PHONG KHAI BÚT

Bạn Minh Tánh có bài tự thán, cho mình là cánh bèo trôi giật, ướcặng gặp lúc sóng lặng, nước yên phô trương cái chí Từ Bi của mình nơi cửa Thánh:

THÂN BÈO

*Lênh đênh mặt nước ấy thân bèo,
Đêm đến sương chan giải cánh gieo.
Nắng táp sóng dối trôi khấp khểnh,
Mưa tan gió dập lắc lư veo.
Trùng phùng đồi vân tùng cơn nước
Hội ngộ vùng lên chặn mái chèo.
Án mặt trùng dương phô cánh trí,
Đẹp hình non nước ngang ngø lèo.*

5-9 Bính Thìn (1976)
MINH TÁNH

Họa:

*Sóng theo luợt nước tục danh bèo,
Kết rẽ liền cành, mặc gió gieo.
Sông biển ao hồ chờ thủy vận,
Xuân, Thu, Đông, Hạ gió đưa vào.
Sứ Tàu ngẫu hứng đời vẫn miệt,
Gái Việt ứng ngâm trả mấy chèo.
Phuốc gấp quả bèo nên nghiệp lớn,
Nhỏ nhen mềm mại Đức Sinh lèo.*

TỬ TRƯỚC

Họa:

*Tây Vũc Hồng Liên “há sánh bèo”
Thanh Hương ngào ngọt mặc tình gieo.
Mưa chiều tưới mát, tay cung hưng,
Gió sớm quạt đưa, lá lắc vào.
Tuy cận bùn nhơ không nhiễm trước,
Đầu gân cung nguyệt cung xuôi chèo.
Phàm gian có trọng hay khinh mặc,
Thuận gió thuyền sen cứ thăng lèo.*

QUANG MINH

Khi Quang Minh được thuyên bổ qua Hội Thánh Phước Thiện làm phận sự Đặc Trách Tư Vấn, ông Thoại có đặt một bài thi.

MỪNG BẠN ĐỦ DUYÊN MAY

*Mừng ông Đặc Trách đủ duyên may,
Tư Vấn phương hay Phước Thiện bày.
Giúp khó trợ nghèo thi Đạo nghĩa,
Bảo tồn cứu khổ huệ tâm trai.
Lục hòa Phật dạy công bình định,*

*Tam lập Thầy khuyên bác ái khai.
Trọng nhiệm đường xa tham khảo hoạt,
Ân Thiên tròn phận đức Cao Đài.*

*I-8-1976
TỬ TRƯỚC*

Quang Minh họa lại:

*Đức bạc tài sơ gấp dịp may,
Lãnh phân “Tứ Vấn” ráng phô bày.
Hiệp Thiên lập vị nơi tâm chánh,
Phước Thiện thật hành nối chí trai.
Dụng luật thương yêu khuôn Hộ Pháp
Lập quyền công chánh rập Trần Khai
Điểm tô cửa Phẩm ra chơn tướng,
Vẹn phận tròn duyên đạo đức dài.*

Khi ông Thoại còn làm Giám Đốc cơ quan phát thanh. Ông có nói ông đã 9 lần ở tù, ông biết ông còn một lần nữa mới đủ số cho nên ở nhà ông săn sàng 2 bộ đồ, hễ gọi thì đi một cách vui vẻ. Còn ở cơ quan cũng gói sẵn 2 bộ đồ để đợi cơ khảo đến.

Năm năm nhớ bạn Quang Minh có làm một bài:

NHỚ BẠN

*Mười phen khổ hạnh chốn lao lung
Minh chứng Chánh Công dạ hiếu trung.
Cờ trắng Nhan Uyên an thố võ,
Phương huỳnh Thượng Phẩm dắt linh cẩn
Nâng loan thấu thiệt quyền siêu thoát
Xuất vía truy nguyễn phép định thần.
Đau thảm càng nhiều càng đặc sách,
Vui ngày tiết lậu máy huyền khung.*

QUANG MINH (1979)

Sau khi được về nhà ông họa lại:

*Thợ khảo đường sen ở dưới lung
Giữ còn hương Đạo ngát tâm trung.
Tam Kỳ vận chuyển Thiên thơ định,
Đại Đạo hoằng khai thế giới chung.
Vạn khổ xem thường cơ thủ thách,
Nhứt tâm ngưỡng mộ Đức Huyền Khung
Công Thầy giáo hóa công đền đáp,
Lời thệ ngày xưa pháp luật tung.*

*CHÁNH CÔNG
1-12 Cảnh Dân (1980)*

Có một dịp chánh quyền bắt Chức Sắc đi học tập 5 ngày để triển khai các văn đề các Cai Quản Thánh Thất phạm luật nhà nước tức quyết nghị 124/QN của UBNN Tỉnh TN, có nhiều người cải lý về việc cho nhập môn không phải là cái tội, làm phận sự Bàn Trị Sự không phải là cái tội, góp tiền sửa chữa Thánh Thất cũng không phải là cái tội.... vì lệnh Nhà Nước không cấm rõ ràng nên họ vô tình làm như thế. Nay chánh quyền cho đó là cái tội, nên xin khoan hồng..., Ông Thoại làm một bài thi khuyên chúng ta nên nhẫn nhục cho qua cơn giông tố cũng cố ý chỉ vào cá nhân Quang Minh.

KHUYẾT NHÃN

*Công danh phú quý lăm giành xô,
Chuốc hiềm dè chừng chờ nhảy vô.
Lượm đá Bích Du khoe cửa báu,
Bòn vàng Cung Ngọc chờ than cô.
Tâm thành trung trực lo chi chật,
Trí huệ quang minh chiếu rạng ô.
Thánh đức rèn trui là gia nhẫn*

Diệt lòng tham dục chờ nên phô.

TỬ TRƯỚC

Khi chánh quyền bối già Quang Minh có hỏi mấy ông Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh như vầy: “*Chánh quyền đã nhìn nhận những anh em hoạt động trong đường lối Hòa Bình Chung Sống và Hòa Bình Giáo Hội là yêu nước, còn người đê xướng ra đường lối HBCS và HBGH là Thầy chúng tôi lại mang cái Bản Án....., xin chánh quyền giải đáp thắc mắc ấy?*”.

Ông Thoại nghe việc ấy, khuyên Quang Minh nên giàn lòng, đừng tranh luận, đừng xài hết vốn:

HÃY CÂN NHẮC

*Khen chê mặt thế hạnh Tỳ Kheo,
Hành giã hăng tâm giữ lái lèo.
Trao ngọc chọn tay sành giá trị,
Giao thuyền cho kẽ biết gan chèo.
Ba viên xá lợi gìn cho khéo,
Chín hột minh châu đúng mới gieo.
Nghĩa Đạo tình đời cần khắc kỹ,
Đừng buôn hết vốn chịu mang nghèo.*

6-3 Nhâm Tuất (30-3-1982)
TỬ TRƯỚC

GIẤC MỘNG TRIỀU THIÊN

Ông Thoại nắm mộng thấy về được Thiên Cung gặp Đức Hộ Pháp, Đức Ngài chỉ xem cảnh trần phải lâm nhiều cảnh đau thương khổ não, máy bay bỏ bom các Châu thành lớn trên Thế giới, thuyền tàu đắm chìm, phố xá đổ sập, người chết ngổn ngang. Ấy là do tham, sân, si ở thế gian quá nhiều (*Phật Giáo gọi là tam độc*) nên phải trả quả.

Nhân lẽ Triều Tiên cảm ứng nhau,
Để lời bộc bạch trở Thiên Tào.
Biển trán sóng cuộn bao thuyền đắm,
Vịnh Thái mây che phủ mịt đều.
Nắng lửa mùa dầm sah chúng luy,
Nạn tai dồn dập tất đeo sầu.
Cho hay Tam độc khi bừng dậy,
Trì thụy tâm kinh khá khẩn cầu.

TỬ TRƯỚC

Cũng như lần trước, ông viện lẽ bị cấm không tiết lộ chuyện gì để chúng ta biết Thiên Thơ định thế ra sao. Nhưng ông có hé một vài khía cạnh là mình gặp được đầu mặt anh em Hiệp Thiên đã lìa đời trở về Tiên Cảnh, gặp lại mừng rỡ hỏi han đầu thú.

ĐỨNG CÚNG NGHE THI TIÊN

Lối mừng 5-4 Nhâm Tuất (1982), đang cúng thời Ngọ, hết Ngũ Nguyện Chức Sắc Hiệp Thiên Đài phải nhập Nội Nghi, Quang Minh chờ hoài sao không thấy Hữu Phan Quân vào, ngó lại bảo “vô chó!”. Ông giựt mình đi vào cung Đạo lạy. Khi ra, ông thú nhận không phải ngủ gục mà đang nghe một bạn Thiêng Liêng ngâm thi hay quá nên ráng nghe.

Chúng tôi hỏi còn nhớ bài thơ ấy không, thì ông nói quên rồi. Cách mấy hôm sau, chúng tôi nài nữa, xin nghe bài thi, ông nói đã biên để trên bàn ai lấy đâu mất. Chúng tôi nài mãi buộc lòng phải vị tình mà chép lại. Hỏi của ai, ông nói không nên biết. Nhưng sau khi quan sát bài thi, chúng tôi đoán chắc của Thất Nương Diêu Trì Cung thì ông làm thính, không phủ nhận, cũng không đánh chính.

Thiên Thai vắng vắng tiếng tri âm,

*Nương máy âm dương đến để thăm.
Hình vóc cảnh Tiên vô sắc hóa,
Chơn Thân nước Phật hữu Linh tâm.
Hạo Nhiên vận chuyển Kim Thân hiện,
Thoại Khí luân lưu pháp diệu thâm.
Mừng đặng Tam hoa nay Tụ đỉnh
Thiêng Liêng văn bản định Đài Vân.*

Tiếp được ngày 19-4 Nhâm Tuất (1982)

Ngày 18-8 Ất Sửu (1985) vía Đức Lý, anh tiết lộ tại nhà Huệ Phong là bài này của Tôn Tẩn cho tức Liễu Nhất Chơn Nhơn ngâm thi.

Sau khi tiếp được bài thi Quang Minh đọc lại nhiều lần đến thuộc, mừng cho ông Thoại bạn mình đã đoạt Đạo, nên dầu mang xác thịt mà đã phi phàm. Mừng nơi cửa Đạo có một trang hiến Thánh tại thế. Đêm ấy suốt đêm Quang Minh không ngủ được, thức tới khi cúng Mẹo mới thôi.

Tại sao chúng tôi dám định được việc ông Thoại đoạt Đạo?

Vì “*Tam hoa tụ đỉnh*” là Tinh Khí Thần đã lượng nhứt. Trên Đài Vân đã ghi danh ông Thoại thì còn ngờ vực gì nữa mà không quyết là đoạt Đạo.

Nhưng con người khiêm tốn không khoe khoang, không tự cao, chỉ giữ tánh điềm đạm, chịu đứng sau thiên hạ. Vì thế Lão Tử bảo không lầm nói: “*Thánh đức dung mạo nhu ước ngu*” là chí lý.

Lối 28 hoặc 29 Tết Quý Hợi (1983) ông Thoại có xuất vía về Thiêng liêng một phen nữa, để dái lịnh Đức Hộ Pháp. Nhưng cũng như những lần trước, ông giữ bí mật không tiết lộ một điều gì về tương lai của nền Chánh Giáo. Cứ nói là bị

cấm thì chúng tôi đành chịu không làm sao khai thác được.

Có lần ông tiết lộ là khi Thiêng Liêng muốn nói chuyện thì làm như điện thoại reo, nghe ù ù lở tai. Ông tìm nơi vắng vẻ thì được nghe bên đầu dây nói rõ mọi điều. Chúng tôi hỏi còn đâu dây bên nầy muốn kêu lên trên kia thì phải làm sao? Ông đáp: "*Hữu cảm tắc hữu ứng*". Khi thành tâm cầu nguyện thì tự động trên kia bắt được. Ông nói việc thần giao cách cảm ở thế gian nhiều người đã làm được, thì sự tiếp diễn Thiêng Liêng cũng không phải khó. Nhưng phải luyện tư tưởng cho thuần đ đừng có vọng tâm.

Ngày 13-6 Quý Hợi (1983), ông vắng cúng sáng, tôi hỏi lý do có đau không, thì ông nói mắc khách. Tôi hỏi khách nào mà sáng sớm đi thăm. Ông thú thiệt là ông già kêu về Thiêng Liêng. Hỏi thêm gì nữa, thì cũng như lần trước các Đấng chỉ dạy Đạo, không đề cập đến thời cuộc nhưng có tiết lộ là gặp 3 người:

1. Đức Hộ Pháp
2. Đức Cao Thượng Phẩm
3. Đức Quyền Giáo Tông

Ông đi từ 8 giờ tối tới 7 giờ sáng mới trở lại. Bấy nhiêu đó thôi, hỏi gì nữa cũng không nói.

Khi hay Minh Tánh đã bị giải về Long Xuyên, Quang Minh có cảm tác một bài.

MỪNG MINH TÁNH THOÁT KHỔ

*Hổ đã ly sơn tự bấy nay,
Trở về rừng cũ phi tinh thay.
Chúa loài cây cáo cho nền chúa,
Thấy lũ hươu nai đáng bức thây.
Chết vẫn để da ra mặt cọp,*

*Sống hăng lưu tiếng kẽ hùng oai.
Treo văn trước mõ kêu sang sảng,
Dụng nhược trù cang thăng mới tài.*

QUANG MINH

Họa:

*Những ước mong chờ mãi đến nay,
Được tin thoát ách rất mừng thay.
Ượ nhà con dại vui sum họp,
Bạn Đạo trí tri đón tiếp Thầy.
Giữa Thánh khoa trương vang tiếng sấm,
Lộ cù rèn luyện đủ tôi oai.
Bạch Nhân cho xứng chân nhân phận,
Tu tinh ngày thêm vẹn đức tài.*

TỬ TRƯỚC

Nhưng đó là việc mừng hụt. Mãi cho đến 2 năm sau, Minh Tánh mới được thả ra. Nghĩa là từ ngày bị bắt cho đến ngày được trả tự do là 3 năm. Lý do cư ngụ bất hợp pháp.

CHẾT RỒI SỐNG LẠI

Ông Thoại có thuật chuyện hồi nhỏ khoảng 10 tuổi, ông bị kiệt sức rồi hấp hối, chỉ còn cái ngực nóng thôi. Ông thân ông đã đóng quách săn chờ khi cả mình, đầu lạnh thì đem chôn. Nhưng may thay có ông Phó Bản Huy là ông thân sinh của ông Hồ (HCM) đến thăm. Ông xem bệnh, rồi thân hành đi hốt một thang thuốc Bắc, hối sắc gấp, cạy miệng đổ vào. Lần lân hơi ấm trở lại, tay chơn ngọ ngoậy được. Ông mừng quá, nói thằng nhỏ sống rồi. Bởi ơn ấy, mà gia đình ông Thoại chấp nhận một điều là cho ông làm con nuôi ông Phó Bản. Gần ông thầy Đồ, ông Thoại học chữ nho trong lúc thiếu thời. Lúc đó, ông Hồ còn đang ở Pháp làm việc

cho Cộng Sản Pháp, nên chánh phủ Đông Dương đày biệt xứ ông Phó Bản vào Nam ở Cao Lãnh. Ông có viết một di chúc dặn ông Thoại, nếu ông có chết trước khi ông Hồ về thì đưa thư này cho ông Hồ. Nếu tình thế đưa không được thì hãy đốt đi. Nhưng loạn ly cứ mãi tiếp diễn, ông đã mất mà không thể trao lời cuối cùng cho người ân nhân được. Sau ông Hồ mất ông Thoại đành phải hủy bức thư đó.

TIẾT LỘ VỀ CÁI CHẾT CỦA THỪA SỬ PHẠM NGỌC TRẦN

Ông Trần thuở thiếu thời có làm Thơ Ký cho ông chủ quận Châu Phú (*Châu Đốc*) là Đốc Phủ Quý. Lúc ấy, Lê Sanh Thượng Tý Thanh làm Đầu Tộc Châu Thành Châu Đốc có cuộc cãi vã với Đốc Phủ Quý.

Phủ Quý mạ lỵ Đạo, ông Tý kiện ra tòa. Ông Trần đứng ra làm chứng cho Đạo thành ra Phủ Quý thất lý. Thực là con người cương trực dám nói sự thật trước oai quyền của Pháp thời ấy.

Sau khi đi lính tình nguyện sang Pháp, ông Trần được chọn học lớp tình báo quốc tế có các khóa sinh đồng minh Tàu, Mỹ, Nga, Anh... ông Trần thi ra trường đậu thủ khoa, tức là giỏi nhất thế giới về tình báo.

Sau Đệ Nhị Thế Chiến được Mỹ trả về Việt Nam. Pháp bắt buộc ông phải làm việc chống kháng chiến, ông không nhận lời nên Pháp tìm đủ mọi cách để mà dụ dỗ, ông vẫn không làm. Cuối cùng họ trả ông về Cao Đài. Tánh ông khiêm tốn, ông có cấp bậc khá cao trong quân đội đồng minh.

Khi Pháp dụ ông không được, lúc ở trong tù ông nằm mộng thấy một vị Thiêng Liêng bảo gấp ông Thoại thì biết được tình hình chung của Đạo của đất nước. Quả nhiên, ra tù ông gấp ông Thoại tại điểm thấy trong mộng mà Thần

Nhân đã báo trước.

Đức Hộ Pháp biết trước được sự nguy hiểm của tánh mạng ông, nên kêu ông vào Nội ô ở không cho ra ngoài. Ở Hộ Pháp Đường đã yên thân, nhưng rủi Đức Ngài có chuyện đi Saigon, ông Trấn thèm thuốc hút mới ra Ngã Năm mua. Không ngờ kẻ cố tâm theo sát gót nên ông đã bị hạ sát bằng 4 phát súng lục.

Theo ông Thoại, thủ phạm có: Xích, Ba Dôi, Thi... còn chủ mưu là Thành, Phương, Đặng.

Sau khi hành động xong, chúng về Giang Tân báo cáo công tác đã hoàn tất. Rủi sau lúc đó, ông Thoại bị nhốt gần sát vách nghe rõ từng chi tiết của tổ chức giết người.

GIẢI VỀ 3 LOẠI KIẾM

Ngày 2–7 Quý Hợi (1983), ông Thoại nói có 3 loại kiếm: Pháp kiếm, Khí kiếm và Tâm kiếm.

- Pháp kiếm thì người cầm kiếm không chém, nó thuộc về vật chất.
- Khí kiếm thì trí tưởng của con người vận dụng nó.
- Tâm kiếm thì tâm định rồi nó hoạt động.

CHÍ NGUYỆN CỦA ÔNG THOẠI

Một trong nhiều chí nguyện của ông Thoại là khi Đạo qua cơn khảo đảo, chúng ta nên thành lập một ban giải đáp những thắc mắc của những vị Khâm Châu Đầu Tộc hoặc Bàn Trí Sự các địa phương không trả lời được những sự vấn Đạo của người đời hoặc người Đạo, hoặc người khác tôn giáo. Sau khi tiếp được những câu hỏi hóc búa, ban giải đáp hội lại định câu trả lời cho hợp Đạo lý, hợp đường lối chánh trị của nền chánh giáo. Chẳng những trả lời cho đương sự

mà thôi mà phải lấy tài liệu ấy làm tờ huấn Đạo cho các nơi học hỏi nữa.

Làm được việc ấy chúng ta sẽ tiến bộ trong mọi lĩnh vực. Nếu bạn giải đáp không thể đáp nổi thì còn phương pháp chót là đến Hiệp Thiên Đài nhờ các Đấng Thiêng Liêng chỉ giáo, như vậy thì còn gì hay bằng.

Về việc tuyển chọn Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, ông đề nghị điều kiện tiên quyết: “Ai giữ được ngũ giới cấm” cho chính chắn mới được phép nộp đơn thi Luật Sư. Nếu còn sát sanh, du đạo, tà dâm, tẩu nhục và vọng ngữ thì bác đơn, đừng cho thi, dẫu có tài, một thời gian sau cũng rớt mà còn làm ô danh Hiệp Thiên Đài, nhớ luôn danh Đạo.

Về phần đời của ông Thoại, ông Huỳnh Văn Đến có viết nơi Văn Thi Hiệp Tuyển quyển thứ nhì nơi trang 54 như sau:

Ông Lê Sanh Thượng Hào Thành nguyên quán ở Hòa An, Cao Lãnh cũng là một vị Chức Sắc hành Đạo đặc lực, có hợp tác cơ quan chuyển thể, bị nhà cầm quyền Pháp bắt tra tấn, chết tại bót Catinat (Saigon).

Ngày mùng 2 tháng 3 năm Giáp Thân (1944) em là Lê Văn Thoại cũng hiệp tác hành sự tại hảng tàu Catinat, trong đêm Thoại đang ngủ, Lê Sanh Hào vê ứng mộng cho em biết rằng ty công an đã đánh chết tại bót Catinat, lúc ông chết thì không ai hay biết, nhờ một sự linh ứng cho em Thoại và cho 4 câu như sau:

*Anh quyết gây nên Đạo tự do,
Máu đem làm nước, xác làm tro.
Vun cho hoa nở, hoa chưa nở,
Anh thác thì em thế mặc lo.*

Tiếp Theo Một Bài Thi:

*Số phận Thiêng Liêng chờ vội phiền
Thiên Thơ Kim Bản đã danh biến.*

*Trăm năm gương để soi kim cổ,
Ngàn thuở nêu danh ở sứ Tiên.
Đất Việt mẫn kỵ toan cởi ách,
Trời Nam đến vận giải tiên khiên.
Khuyên em chờ thấy anh lòng nản,
Nhắn bạn trân duyên chí phải kiên.*

THƯỢNG HÀO THANH

XEM QUYỀN THIÊN THƠ

Xuân Giáp Tý (1984) nhơn lúc hứng, ông Thoại tiết lộ những lúc xuất vía về Thiên Cung do lệnh Đức Hộ Pháp kêu, hoặc khi đương cúng, hoặc ngoài thời cúng, khi nghe lỗ tai ù ù thì ông biết là có lệnh đòi. Ông tìm nơi vắng vẻ, mặc áo dài trắng, nằm định thần thế nào cũng có Tiên Đồng lại dắt đi đải linh.

Ông thuật lúc ông còn ở Quân Đội (*lối năm 1947*) ông đau, trận đau thập tử nhất sinh. Bộ Tham Mưu còn đóng ở mép Rừng Thiên Nhiên, phía cây gõ. Sáng ra, ông cầm chổi quét lá trên mộ Đức Cao Thượng Phẩm (*Tháp cũ*) bỗng bị ngất xỉu. Người ta khiêng vô nhà, trị đủ thứ thuốc mà vẫn bị thiêm thiếp. Có ông Giáo Hữu Thượng Tý Thanh đến thăm thấy quá tệ, ông mới đi lo cái hòm về để săn. Người ông chỉ còn nóng cái ngực chờ hơi thở đã tắt rồi.

Thinh không ông thấy Tiên Đồng lại dẫn đi, đi hoài, đi thật xa lên một cảnh đẹp ông gặp Đức Cao Thượng Phẩm, Đức Hộ Pháp, Đức Quyền Giáo Tông, Đức Thượng Phẩm nói: “*Bần Đạo triệu con về để trị bịnh cho con*”. Kế Tiên Đồng dẫn ông đi tới một chỗ, biếu ông tắm rửa sạch sẽ,

tới chỉ lên phiến đá có cái nút. Ông hãy nhặt nút sẽ có đồ Thiên Phục mà mặc vào. Ông Thoại lấy làm lạ lúc ấy ông làm Quân Đội, mà Thiên Phục lại là Chức Sắc Hiệp Thiên Đài. Ông tuân lệnh mặc vào. Tiên Đồng bảo: *Thầy tôi bảo tôi dẫn ông đi lại phòng đọc sách, hãy theo tôi.* Đi được một khoản, thấy phiến đá có cái nút ông nhấn thì có cửa mở ra, ông không thấy sách mà chỉ thấy cái hộp. Ông mở hộp ra thì thấy cuốn sách bao bọc bởi 3 lớp lụa đỏ. Ông mở lụa ra thì thấy 2 chữ “*Thiên Thơ*”. Ông mừng quá xem đi, xem lại mãi 5 lần cho thuộc nhuần.

Kế Tiên Đồng nói Thầy dạy ông về. Ông ra phòng đọc sách rồi đi không biết đi ra sao mà trở về trần thế.

Sáng lại thấy ông Thừa Sứ Trấn nói: “*Thầy kêu anh dạy việc*”. Ông Thoại ngạc ngoài vừa ăn được chén cháo trước sự kinh ngạc của mọi người. Sau đó, ông nhờ ông Trấn chở bằng xe đạp đến Hộ Pháp Đường.

Đức Hộ Pháp hỏi:

- *Con còn đau không?*
- Bạch Thầy có lẽ hết rồi.
- *Con có tắm không?*
- Bạch Thầy có.
- *Con có mặc đồ không?*
- Bạch Thầy có.
- *Con có đọc sách không?*
- Bạch Thầy có.
- *Con còn nhớ những gì con đọc không?*
- Bạch Thầy nhớ, nhưng sợ không được trọn vẹn.

Đức Thầy bảo ông Trấn đốt nhang trên Thiên Bàn Hộ

Pháp, bắt ông Thoại thề rằng: “*Từ nay không được tiết lộ những điều gì trong quyển Thiên Thư mà đã đọc*”.

Ông Thoại làm theo lệnh Thầy không dám mải mê xê dịch. Ông nghĩ, mình không thể chối gì được hết vì về Thiêng Liêng mình thấy Đức Hộ Pháp mà Đức Ngài hỏi đúng việc mình đã làm, mình làm sao nói trái với sự thật.

Tôi hỏi thêm về cảnh Thiêng Liêng ông có gặp ai là người quen không? Có khi hội ở cung Hiệp Thiên Hành Hóa, có khi hội ở Lôi Âm Tự, ông có gặp Thập Nhị Thời Quân mà không đủ, thiếu vài người. Còn anh em mình như ông Trần, ông Phước thì thường gặp. Tôi hỏi có ông Trần Tấn Hợi không? Ông nói có khi có, có khi không. Có lẽ những người vắng mặt có phận sự trấn nhậm nơi khác, nên mình không gặp đặng.

Còn cái đẹp ôi thôi! Không có danh từ nào mà kể, nó huyền ảo làm sao. Ông Giáo Sư Phối mới đi đến địa cầu 67 mà đã thấy đẹp quá rồi, huống chi đi đến cảnh Thiên Cung thì đẹp gấp trăm ngàn lần như vậy nữa.

Tôi hỏi kiểu vẽ nhà có giống với của mình ở thế gian này không? Ông Thoại nói tả không được, nó không giống ở dưới này, nó lạ lắm, không đủ danh từ mà diễn đạt.

Còn các vị Giáo Chủ lâu lâu phải đi hầu Tòa nơi cung Hiệp Thiên Hành Hóa vì hành động tội lỗi của đệ tử mình.

Cũng như chúng ta là học trò của Đức Hộ Pháp mà ta làm điều vô đạo, gạt gãm nhơn sanh trái với lẽ công bằng luật thương yêu, thì khi tu sai ra Tòa Tam Giáo Đức Hộ Pháp phải có mặt để bào chữa cho mình, hoặc buộc tội mình. Trái lại, nếu mình làm hợp Thiên Thơ có công nghiệp phi thường thì các vị Thầy của mình cũng hánh diện với các vị Giáo Chủ nơi cảnh ấy. Thầy nào cũng phải chịu trách nhiệm

của học trò mình nơi Cung Hiệp Thiên Hành Hóa.

VÀI BÀI THI ĐIẾU CỦA ÔNG THOẠI.

THI ĐIẾU ĐẠI TÁ NGUYỄN THÀNH DANH

*Thời đại biến hình tạo thể anh,
Văn minh vật chất hóa nên thành.
Mực giảng nhuộm tánh nhơn tâm dứt,
Mài bút bồi văn lý trí sanh.
Trích “Pháp” phản su, sư chẳng hoại,
Biếm “Huyền” hại Đạo, Đạo thêm danh.
Giả chơn, chơn giả cân Thiên tri,
Sự thật nhận trong quá phủ phàng.*
Ngày 13-8 Quý Hợi (1983)

THI ĐIẾU ÔNG PHỐI SƯ THÁI ĐẾN THANH

*Sáu mươi bảy tuổi nhập cung Càn
Mọi việc sự thường một tiếng than.
Khi biết Nho phong nên cầm tú,
Văn tài sỹ khí kẽ như tàn.
Sanh tiền sơ pháp nên tu sửa,
Tử lộ cùng đường quật hạ vang.
Chỉnh biết cân tài coi rẻ tội,
Hồn thiêng tùy thuộc giữa hai phan.*
7-8 Quý Hợi (1983)

Khi còn bị giam ở Cây Cây, các bạn đến thăm có tiết lộ việc ông Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Kiết lên đài thú nhận bước đường quá khứ của mình đã sai lạc, ông Thoại thương tình tự cảm:

*Tiếp tay Cù Tán mở đường voi,
Dẫn nấm quyến linh pháp trở mòi.*

*Đạo đức bỏ đi sinh sống mến,
Nhơn duyên chỉ néo bỏ thân còi.
Nguyễn Thần nghĩ tiếc bôi tên tịch,
Văn hiến bao đành nghĩa chẳng rời.
Kiết đại tá lên nhìn lạc lối,
Công trình theo nước chỉ vòng thoia.*

Năm 1976

THI ĐIẾU NGÀI KHAI ĐẠO PHẠM TẤN ĐÃI

*Khai Đạo Chơn Quán đã lánh trần
Phát thanh rày vắng mặt ân nhân.
Tuổi đời bảy sáu tân dân lập,
Cửa Thánh năm mươi trách vụ cần.
Sớm hội Lưỡng Đài bàn đại sự,
Tối châu Bạch Ngọc phúc trình dân.
Cho hay mệnh số do Thiên định,
Công đức kiếp sanh phẩm giá ngần.*

*24-3-1976
TỬ TRƯỚC*

VỤ HIỂN TRUNG MUỐN CHỐNG THÁNH LINH

Ông Phối Sư Thượng Vinh Thanh bị Đức Lý Đại Tiên
ngưng quyền cùng một loạt 5 ông.

1) Ngưng chức:

1. Phối Sư Thượng Vinh Thanh
2. Phối Sư Thái Đến Thanh
3. Phối Sư Thái Hào Thanh
4. Giáo Sư Ngọc Mỹ Thanh
5. Giáo Hữu Thượng Tý Thanh

2) Cho hồi hưu dưỡng lão:

1. Phối Sư Thái Bộ Thanh
2. Phối Sư Ngọc Non Thanh
3. Phối Sư Thượng Tước Thanh
4. Phối Sư Thượng Túy Thanh
5. Phối Sư Thượng Thiện Thanh.

Quí ông bị tội hiệp lại tính chống lại lệnh của Đức Lý vì cho rằng đó là phàm ý của 2 Ngài Hiển Pháp và Khai Đạo chớ không phải thật quyền Thiêng Liêng phạt như vậy.

May thay ông Thoại lại nhà ông Hiển Trung chơi, ông Hiển Trung nhờ ông phò loan cầu Đức Hộ Pháp để thỉnh giáo.

Dọn đàn tại nhà Tử Trình, ông Thoại và ông Nhơn (*rẽ* ông Trấn) phò loan. Đức Thanh Sơn, Đức Nguyệt Tâm và bà Bát Nương về khuyên ông Hiển Trung phải cúi đầu tuân lệnh. Nhờ vậy mà ông Hiển Trung khỏi bị thêm tội nghịch mạng, rất nên nguy hiểm cho kiếp sanh của mình.

Được phần của ông Hiển Trung, nhưng riêng ông Thoại và Tử Trình bị ông tinh trưởng Tất bắt giam mấy tháng, vì phá chương trình chánh trị của y. Chương trình ấy nhằm tái lập QĐCD để làm hậu thuẫn cho Việt Nam Cộng Hòa.

Ba bài Thánh Giáo ấy như vầy:

Phò Loan: Thoại, Nhơn

Đêm 17 tháng 4 năm Giáp Thìn (25-5-1964)

THANH SƠN ĐẠO SĨ

Thầy để lời mừng các con.

Đại, đại tai, đại tai, thảm, thảm, thảm, lụy, lụy, lụy.

Bản Đạo lấy làm đau đớn cho các môn sinh Đại Đạo

bao nhiêu đều mất bấy nhiêu.

Bản Đạo không ngờ Hiển Trung đã chịu sự giáo hóa của Bản Đạo và các Đấng Thiêng Liêng nghiêm biết sao cho được, luận nhảm bàn khùng, không sợ Thiên Đìều hành phạt. Cái tệ nhút là nương thế lực của đời mong áp đặt Thánh Thể.

Nếu Hiển Trung sớm giác ngộ còn phuơng cứu chúa, nó còn nhiều việc lập công phi thường kia mà, tại sao quá lẩn thẩn như thế được.

Các con đem lời Bản Đạo đến để thức nó, ngày sau không chối tội đa nghe.

Hôm nay, Hộ Pháp và Thượng Trung Nhựt không đến với các con được, vì lý do năm mây Thiên cơ, Nguyệt Tâm và Bát Nương đến.

THĂNG

NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN

Bản Đạo chào chủ hiền,

Bản Đạo khổ tâm cho Hiển Trung dám đại ngôn dám chỉ trích Thánh Giáo của Đức Chí Tôn và Đức Lý.

Bản Đạo vì chút thâm tình truyền kiếp buộc lòng phải đến có đôi lời nhẫn nhủ, cơ khảo Đạo, nếu Hiển Trung nương bước mang bạch y đi cúng đàn, Đạo cũng như đời kính Hiển Trung.

Bản Đạo buồn quá đổ lụy, thảm, thảm, thảm, lụy, lụy, lụy. Rất tiếc, có Từ Huệ Thông Quang (là Đến), Xích Quang, Bộ vân vân... cũng “meme”, đến nỗi Bản Đạo chỉ e không dàn nổi, lại chết cả kiếp sanh quá uổng.

Chú Hiền khá vì Bản Đạo với chút tình riêng của Hiển Trung mang lời Bản Đạo can gián sau khỏi hối tiếc, hỏi Hiển

Trung trọng Đạo hay trọng áo mao.

Nếu trọng danh thể của Đạo, sao chẳng hạ mình cung nghinh Thánh Linh. Còn chờ chừng nào nữa. Bần Đạo khổ cho con biết làm sao! Không sợ Thiên Đài lại a tùng với đám phản loạn, Bần Đạo một lần nữa nhò chui Hiền vì Bần Đạo can gián một phen.

THĂNG

BÁT NUƠNG DIÊU TRÌ CUNG

Chị chào các em.

Mẹ và Cửu Vị Tiên Nương đỗ lụy quá bi thảm vì Thiên Đài hành Pháp các con lại quá khinh thường tình Mẫu tử làm sao khỏi đỗ lệ.

Rất tiếc hôm nay Hiển Trung lại vắng mặt, Từ Huệ có làm chi, không dàn cho em tròn bước Đạo lại cũng tùng một điều không thể tưởng. Vậy chị chỉ cho em, một ngày kia không còn ngó thấy Thanh Sơn Đạo Sĩ được, mấy em nói chị nhắc cho “Non” (Phối Sư Ngọc Non Thanh) lời của Đức Hộ Pháp khi con “mang” vào Nội Chánh, lời phê ngày 1 tháng 11 năm Đinh Dậu nói rõ cái nạn hôm nay, sao không ăn nhẫn thọ khổ để được phẩm vị thanh cao kia chó.

Mấy em nhắc thì Ngọc Non kiêm coi sê rô, đừng nhè Nhứt Trấn mà dụng không còn hồn, lại mang cả Thánh Linh của Đức Chí Tôn nữa đà.

Hộ Pháp cũng đưa Gián Ma khảo đảo, coi chừng kéo bị phạm lời thề, ít lời nhẫn nhủ.

THĂNG.

ĐIỀN THIÊNG LIÊNG

Khi ông Thoại bị Ngô Đình Diệm bắt giam tại Huế,

Công An đem điện lại châm vào mình ông để điều tra. Ông cầu nguyện các Đấng một cách khẩn khoản. Tức thì câu chì contact nổ. Cả Châu Thành Huế hôm đó cũng bị tắt điện.

Ông xuất hồn về Thiêng Liêng hỏi việc đó, thì Đức Hộ Pháp trả lời có réaction của điện Thiêng Liêng nhập nên dầu câu chì nào cũng không chịu nổ, tức phải chảy, mà hễ câu chì nơi máy chánh bị gián đoạn thì cả Châu Thành bị mất điện.

Việc ấy đã được xác nhận trong những quyển: Hy Lạp Huyền Bí, Ai Cập Huyền Bí, Ấn Độ Huyền Bí... khi điện Thiêng Liêng vào mình thì nó phản ứng lại điện phàm, ắt phải nổ chì chớ không có chi lạ.

THẤY ĐIỂM LẠ

► Ngày 13–8 Giáp Tý (1984) cúng thời Mẹo (*cúng sáng*) ông Thoại nói khi đọc đến bài Đại La thì thấy một ánh sáng từ nơi bức Phối Sư bên nữ phái chiếu sáng như đèn manchon. Ánh sáng ấy vẫn tồn tại cho đến khi bài Quế Hương thì dứt. Ông muốn kêu tôi xem điểm lạ, nhưng tưởng rằng tôi cũng thấy như ông nên ông không kêu. Nhưng sự thật chỉ có mìnhs ông thấy cả đàn cúng không ai thấy cả.

Tin này làm cho toàn Đạo phấn khởi vì Chí Tôn đã báo hiệu một điềm lành. Có thể suy luận rằng “*Thầy còn đây, các con hãy vững đức tin, bền chí chịu đựng cho qua cơn khảo đảo*”.

Ông Thoại tiết lộ đêm mùng 7 tháng 8 Giáp Tý (1984) ông được về Thiêng Liêng hầu lịnh Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp thấy nhiều chuyện vui phấn khởi lắm, nhưng khi thức dậy ông đã quên hết. Có lẽ ông không muốn tiết lộ Thiên Cơ, nên nói rằng quên, chớ làm sao không nhớ được một phân nửa của câu chuyện? Con người càng kín đáo càng được khâm phục, không tự cao rằng mình đã có một Bửu

Pháp độc nhất vô nhị.

Sau này, vào ngày 28-8 Giáp Tý (1984) nhơn lúc vui miệng, ông lại tiết lộ 2 điều quan trọng:

1. Ông Hồ Bảo Đạo lúc nắm quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài có dâng sớ xin Đức Lý hủy Nghị Định số 8. Đức Lý giải thích là không thể hủy được, vì **cái gì của Ngài và Hộ Pháp ký là Thiên Điều nó phải tồn tại đến thất ức niên. Hơn nữa, nó là lá bùa để trừ diệt chi phái lồng vào nội bộ của Đạo.** Ngài nói Đạo Thiên Chúa có một trăm mấy chục chi phái, Đức Giáo Hoàng không biết làm sao mà thống nhứt được. Đạo Phật có hơn 300 chi phái, cũng không một quyền lực nào đem lại sự thống nhất làm một mối được. **Nếu hủy Đạo Nghị Định số 8, Đạo Cao Đài bị chi phái lồng vào Hội Thánh, rồi làm sao mà đuổi nó ra.** Nên nó là lá bùa trừ sự chia rẽ. **Để họ tự do lập phái rồi họ tự tiêu tan với thời gian dài hay ngắn.** Ông Bảo Đạo bị khảo cũng do một phần vì lý do xin bỏ Đạo Nghị Định số 8. Nhưng bảo ông ráng ẩn nhẫn sẽ được qua khỏi.
2. Ông Trương Ngọc Anh phá Đạo, nhơn sanh ai cũng muốn Thiêng Liêng triệu hồi về, xin Thầy đem nó về sớm. Đức Hộ Pháp nói nó là đồ đệ của Kim Quang Sứ, nó phải ở khảo các con cho tới ngày mân thi chớ. Tuy nó hồn xược, lõ mäng, nhưng nó cũng biết trọng những người Đạo đức đầy đủ.....

Thành thử hai Ông Già dạy 2 việc quan trọng mà người hiểu kỹ muốn biết.

Đức Hộ Pháp cho biết kỳ này sẽ rớt rất đông, ông Thoại ước lượng 80% Chức Sắc, Chức Việc vấp ngã. Nhưng Đức Ngài nắm luật công bình Thiêng Liêng, Đức

Ngài không thể bình vực ai hết. Càng còn ít chừng nào thì số đậu mới có giá. Ngài chỉ lựa kẻ toàn thiện, trọn đức hạnh.

BÁT NƯƠNG CHO THI LÚC ĐI BẾN HẢI

► 16-3-Bính Thân: Báo Ân Đường Kim Biên đêm
24-4-1956, 10h

BÁT NƯƠNG

..... còn Nhị Ca Thầy Rùa tính để em Thoại làm
chú tiểu chơi đâu mãi, sao chưa thả bờm.

Bảo Đạo bạch:

- Xin bà cho biết sự đi đường có dễ không?
- Thị cú xuất kỳ bất ý mà Tiên sê dắt, Phật chỉ đường
chứ gì. Vậy cứ đi cho kịp Thiên Cơ.

Nè Thoại nghe.

THI

Lời hẹn ngày xưa trước Điện tiên,
Giúp tay Hộ Pháp tạo ngôi Thiên.
Đưa tay lau lụy đời đau khổ,
Cất tiếng kêu thương Đạo nǎm giềng.
Tạo thế phái toan nương lấy đức,
Đìu đời nǎm chặt lấy tình Thiên.
Ơ đời ví chẳng Khuôn Linh định,
Thế Đạo lập ra để tạo quyền.

Ông Thoại giải thích hồi mình đi đâu có biết đi chừng nào, bao lâu về. Nhưng ngày bắt đầu đi là ngày vía Đức Phật Thích Ca 8-4 Bính Thân (1956). Còn ngày về, là ngày vía Đức Lý Đại Tiên 18-8 Kỷ Hợi (1959), thành ra Bà Bát

Nương tiên tri: “*Tiên sê dắt, Phật chỉ đường*” nó thật là đúng. Vì thế mình mới biết cái gì cũng có Trời định trước, tính luôn cả thời gian bị ở tù là 3 năm 4 tháng 10 ngày sau khi ông cắm cờ tại cầu Hiền Lương và trở về phía nam. Ông dự tính đem hồ sơ lại Ủy Ban Quốc Tế Kiểm Soát Đinh Chiến tại VN để phân phát thì bị công an Ngô Đình Diệm bắt, các ông Kỳ, Đại, Lợi đã bị bắt trước đó tại Quảng Trị vì căn cước gốc Tây Ninh, ông Thoại qua khỏi trạm này vì căn cước gốc tại Sađéc.

Giải nghĩa chữ Kỳ, Đại, Lợi là cắm cờ có lợi lớn cho nước và cũng là tên của 3 cộng sự viên của ông Thoại.

Thật đúng vào ngày Phật Đản thọ khổ: “*Phật chỉ đường*”.

Đúng vào ngày vía Đức Lý thoát khổ: “*Tiên dẫn lối*”.

Đến Thánh Thất Đô Thành vào lạy Đức Chí Tôn thì đang cúng đàn.

Ông Thoại còn nói: Ngày **1-5-1959** là ngày 21-3 Kỷ Hợi lại là ngày lao động quốc tế, xe cộ không chạy nên phải lấy xe nhà đưa về biên giới. Tính âm lịch 24-3 là ngày sát chủ. Thầy còn nói: “*Con cỗ gắng đi, đã trễ một ngày rồi*”. Lúc đó ông Thoại không hiểu đã trễ 1 ngày là như thế nào, chừng đến khi giải phóng **30-4-1975** ông mới hiểu trễ 1 ngày nó hay ho làm sao đâu.

Giải pháp Hòa Bình Chung Sống Đức Hộ Pháp đã dự bị tại Tòa Thánh trước, nên mới chọn người dẫn theo lên Nam Vang tức một nước trung lập để thực hiện. Bởi thế dư luận nói Đức Ngài biến nước cờ bí ra nước cờ tấn công là không đúng.

Lên Nam Vang, Đức Ngài hỏi: “*Liệu ông Bảo Đạo và ông Thoại có biết lén đây để làm gì chẳng? Bản Đạo muốn một người làm Nhân Uyên, ai tình nguyện đi Bến Hải?*”.

Cả 2 người đều giành đi một cách anh hùng. Ngài có liên lạc với Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Sóat Đinh Chiến đồng ý cho ông Thoại đi ra Hà Nội rồi từ Hà Nội trở vào Bến Hải. Nhưng ông Thoại cho rằng đi như vậy mình bị dư luận cho rằng mình làm tay sai cho Cộng Sản. Thà mình đi với phương tiện của mình khỏi mang tiếng. Đức Thầy đồng ý.

Có điều đáng lưu ý là ngày giờ tiên định của Thiên Cơ phát hiện một cách huyền diệu:

- Trễ 1 ngày (*30 tháng 4 giải phóng mà đi 1 tháng 5*).
 - Phật chỉ đường (*bị bắt 8-4 đúng vía Đức Thích Ca*).
 - Tiên dẫn lối (*được thả ngày 18-8 đúng vía Đức Lý*).
- Ngày 2-3 Bính Thân (12-4-1956) tức là trước khi đi Bến Hải 19 ngày, Đức Cao Thượng Phẩm có giáng cơ tại Kim Biên kêu:

Thoại nghe dặn.

THI

*Lòng Tu Phiến quạt bợn sơn hà,
Như Gián Xử Ma trấn quốc gia.
Rượu nước Cam Lộ lau xã tắc,
Mùa gươm Huệ Trí dẹp can qua.
Niệm kinh Khổng Thánh thâu Mao Tưởng,
Phật phuớn Nhan Uyên chận Mỹ Nga.
Thế giới hòa bình ai chủ hướng?
Thì dân nước Việt khải hoàn ca!*

- Kế đến 8-3 Bính Thân (18-4-1956) Đức Tôn Trung Sơn kêu:

Thoại và Bạch nghe.

THI

*Tù Bi năng lực gãm phi thường,
Cửa Đạo mới tìm đặng đồng lương.
Nếp Khổng nảy sinh bao Thánh Triết,
Nhà Nho sản xuất bực hiền lương.
Hữu nhơn, hữu đức thâu quần chúng,
Vô húy, vô tư mới tự cường.
Nguy hiểm tạo thành trang tuấn kiệt,
Thành kiên lũy cố định biên cương.*

Sau vía Đức Thái Thượng Lão Quân, tức tối 19 rạng 20 tháng 2 Ất Sửu (1985), ông Thoại được gọi từ 8 giờ tối tới 7 giờ sáng. Ông nói ông đi học tập về Đạo đức. Tôi hỏi ông có gặp ai thì ông nói gặp quý ông lớn cũ và mấy người không biết danh tánh.

Hỏi về thời cuộc thì ông nói chỉ dạy Đạo thôi.

Tôi hỏi dạy Đạo là dạy những gì xin cho học lại, thì anh chỉ cười cười, dường như muốn dấu cái mình biết. Tôi cũng để ông Thầy lúc nào muốn dạy thì xì ra, chớ ép ông Thầy nghe cũng khó coi.

Sáng hôm sau, tôi hỏi đi từ phàm lên Thiêng Liêng phải tốn chừng 5 phút không?

- Không, trong tíc tắc là đến liền.
- Vì nào dạy những gì xin cho biết.

– Đức Hộ Pháp dạy về Pháp Giới, còn Đức Thái Thượng giảng kinh. Kinh đây không phải bài kinh xưng tụng công đức Ngài nơi Tứ Thời mà lý thuyết cao thâm về Đạo lý.

Tôi hỏi Pháp Giới có phải day Bí Pháp không, thì ông nói không phải, cũng không phải phép để siêu Thánh mà là huyền vi của Trời Đất, hiểu được mà khó giải lăm.

- ▶ Ngày 23–2 Ất Sửu ông có nằm mộng thấy xuất vía lên Nam Vang viếng Bửu Tháp Đức Hộ Pháp. Vía thấy Đức Thầy mặc Đại Phục cầm Gián Ma Xử, chứ không phải Kim Tiên. Ngài dặn ráng giữ Thánh Tâm Đạo Đức cho bền, Thầy sẽ dùng con và một số Chức Sắc trọn Thánh Đức trong tương lai gần.
- ▶ Ngày 25–2 Ất Sửu, ông Thoại kể ông nằm mộng thấy một người chỉ một chiếc xe 3 bánh, không giống xe lam, cũng không phải xe jeep, lạ lăm, không có máy móc mà chạy được. Người ấy bảo ông lên chạy thử. Xe chạy rất nhanh chạy một đổi thấy tôi, ông kêu tôi lên ngồi, đi một khoảng nữa, gặp Giáo Hữu Lệ cũng biểu lên. Ba người đi đến mé biển, xe chạy luôn lên mặt biển.....^[1]
- ▶ Đêm mùng 3–5 Ất Sửu (1985), ông Thoại xuất vía về thấy Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Quyền Giáo Tông và Đức Lý cả thảy đều mặc Đạo phục, 4 Ngài giảng Đạo rất cao siêu, khó tả, vì thiếu danh từ. Ông tiết lộ Đức Hộ Pháp giảng câu liêng Cao Thượng Chí Tôn..... rất hay. Đại ý 2 chữ Tự Do và Dân Chủ, Ngài nói 2 chữ Dân Chủ ở thế gian hiểu rất sai lầm. Họ chỉ có gạt gẫm tâm lý nhơn sanh, chớ không có thật nghĩa của nó.

DÂN CHỦ phải đại đồng, phải tôn trọng ý kiến của toàn thiêng hạ trên thế gian mới đúng nghĩa. Hễ nhìn nhận Thượng Ðế là Cha chung thì các dân tộc đều là con một nhà, không thể vì dân này mà đè dân kia, phải thương yêu và công bằng như anh em ruột lo cho nhau thì mới hạp với Thiên ý. Luận rộng ra thế gian đang chia làm hai khối, một khối theo Tư Bản chủ nghĩa, một khối theo Cộng Sản chủ nghĩa, thì thế nào hợp lòng dân trên trái đất cho đặng. Chừng nào chủ nghĩa Đại Đồng được 2 bên áp dụng thật

[1]. **Ghi chú:** những chỗ còn trống do bản chánh bị rách, bị mờ nên không thể đọc được.

sự thì quyền dân chủ mới có.

TỰ DO: Trời đã cho mỗi người một sự khôn ngoan để tự do sống, là cái vốn đã có sẵn. Tự mình làm cho cái vốn ấy mỗi ngày một lớn lên thì sự sanh hoạt mới tiến bộ, đời sống mới hạnh phúc hơn lúc mình có mặt ở thế gian. Về mặt trí não tinh thần sự sống, mình có vốn Trời ban trí khôn, mình làm cho trí khôn ấy càng tăng tiến mãi là đúng nghĩa tự do. Nếu mình bị gò ép trong trí tưởng hẹp hòi, thoái hóa, chỉ lo sung sướng thể xác, tinh thần bị gò bó mất cả lương tri, lương năng thì là mình làm quyền tự do mình suy nhược dần đến thú tánh, không còn tánh chất người trí nữa.

Nhu vậy quyền tự do đoạt được cũng chỉ là tại mình chứ không phải tại Trời. Trời cho một cái vốn khôn ngoan mà tự mình làm tăng thêm hay giảm xuống cũng tại mỗi người hiểu giá trị mà bồi dưỡng nó.

Về Đạo đức tinh thần **điểm Linh Quang** Trời ban là **vốn, mình lập công bồi đức** tô điểm cho nó thanh khiết thì ngày thoát xác sẽ về với Chí Tôn một cách dễ dàng. **Phải đoạt Pháp** mới về được. **Mà chủ của Pháp là Phật Mẫu nǎm, phải trau tria thế nào cho tương quan giữa Pháp với Phật, thì tam huê tựu đỉnh, Tinh, Khí, Thần mới hiệp nhứt.**

Tự do, nói tóm lại, là tự do đoạt Đạo. Nếu trái lại, vốn điểm Linh Quang hao mòn thì Chơn Thần không hiệp được với Chơn Linh, cơ đoạt Đạo bị trẽ nãi là tại mình tạo oan nghiệt. **Tự do là quyền của mình chứ không phải của Đức Chí Tôn, mình làm cho mình đoạt Pháp, chớ Chí Tôn không dùng quyền phép đem mình về với một Chơn-Thần ô trược được.**

Tóm lại: Bài học dạy Dân Chủ là khi người dân

không còn chia rẽ, phải thực hiện Đại Đồng nhơn loại mới có Dân Chủ. Còn Tự Do là tinh thần không bị phụ thuộc bởi một quyền lực nào. Vậy thế giới đại đồng nhìn nhau anh em một Cha là ông Trời thì mới có Dân chủ và Chơn Linh về với Cha mới gọi là Tự do.

► Đêm mùng 2–6 Ất Sửu (1985), ông Thoại thấy một vị mà không nói là ai, dạy Đạo nhiều việc nhưng chỉ tiết lộ về bài thi: “*Xuân Thu xưa nay đổi Thu Xuân*”. Và bài: “*Hành tàng hú thiệt tại Cha Trời*”.

- **Bài 1:** có tánh cách tiên tri – Hết Xuân sanh, Hạ trưởng, Thu liêm thì Đông tàn. Dầu Đông có tuyêt bả khắc nghiệt thế nào đi nữa thì Xuân cũng phải tới, cây phải trổ lộc, đâm chồi, sanh hoa trổ trái.
- **Bài 2:** Năm Hồ hay năm Sông không phải nói vật chất mà nói Ngũ Thường. Năm sông cạn là Ngũ Thường đã bế tắc, nhơn, lẽ, nghĩa, trí, tín không còn.

Bảy núi là thất tình, khi thất tình loạn động thì đến hồi xã hội đảo lộn, không còn trật tự tức chiến tranh thế giới khởi đương, nhơn loại phải một phen kinh tâm tán điểm.

Xin mở dấu ngoặc nhắc 3 bài thi trên:

*Dám hỏi Đại Huynh rõ máy Trời,
Chừng nào ba lửa cháy ba nơi.
Năm sông đưa chảy, năm sông cạn,
Bảy núi đổi thay, bảy núi dời.
Tận thế Long Hoa sao chẳng thấy,
Ơn Trời ngọt khí có hay thôi.
Cò bay, ngựa chạy do ai cởi,
Đất dậy đường bao đổi xác Trời.*

BÁT NƯƠNG

Hoa:

Hành tàng hú thiệt tại Cha Trời,
Đông mân, năm hồ chảy khắp nơi.
Châu Ngũ khí hòa tâm ác nghiệt,
Thất sơn dấy động, thất sơn dời.
Thế nguy xuân Kỷ Long Hoa trổ,
Thuởng phạt cuối cùng Thánh đức thôi.
Long Mã ban vương Tiên Trạng Kỵ.
Cù phi bái sụp Lý thay Trời.

HỘ PHÁP

Non nước hôn thiêng đã tinh dân,
Xuân Thu xưa, nay đổi Thu Xuân.
Nam phong đỡ vững xa thơ Hán,
Bắc tục xô nghiêng đánh nghiệp Tân.
Bác ái là để thi tiến hóa,
Nghĩa nhân ấy mục định duy tân.
Thiên thời, địa lợi đồi đương săn,
Chỉ thiếu hòa nhân để hợp quân.

HỘ PHÁP

CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐOÀN XUNG PHONG PHÁ TAN VĨ TUYẾN 17

Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân.

Chương trình hoạt động nơi vĩ tuyến 17

1. Phá tan bức màn sắt vĩ tuyến 17, ranh giới giữa 2 miền Nam Bắc do hiệp định Genève tạo ra. Bức màn ấy đối với dân tộc Việt Nam không có giá trị, vì trước mắt của người dân Việt, Hoàng đế Việt Nam có một, dân tộc Việt Nam có một.
2. Thượng Bạch Kỳ “Nhân Uyên” (tượng trưng Hòa Bình) để ngăn quân lực đôi Miền, không cho xâm phạm ranh

giới lẫn nhau.

3. Xung phong làm gương đi lại, đạp bằng vĩ tuyến 17 cho dân tộc Việt Nam thấy rằng : đó là quyền vi chủ của dân tộc. Không ai có quyền chia hoàng đế tổ quốc và dân tộc Việt Nam ra làm 2 và xúi dục họ trở thành thù hằn nhau (*tự do đi lại, tự do cư trú*).
4. Thực hiện tinh thần dân chủ chớ không phải nói suông (*nói một đàng hành động một ngã là phản dân chủ, phản dân tộc, phản tổ quốc*).
5. Đánh thức tinh thần dân chúng 2 miền, câu kết họ lại, không còn thành kiến Nam và Bắc, vì còn như thế là đi đến Nam Bắc phân tranh.
6. Mọi hành động do dân, phục vụ dân, lập quyền dân; khi họ đến mức trưởng thành, chánh thể của nước phải do dân định (*quyền Dân tộc tự quyết*).
7. Với chánh phủ 2 Miền, ta không thiên bên nào, ta có nghĩa vụ tố cáo hành động, không dân chủ độc tài của họ với quốc dân và tổ quốc, một khi họ nắm quyền bức bách dân chúng.
8. Bắt đèn chánh phủ 2 Miền và Quốc Tế đã chia đôi lãnh thổ, chia đôi dân tộc, phải Thống Nhất Hoàng Đế Tổ Quốc VN, trao trả lại cho dân.
9. Tổ cáo ngoại quyền xen vào nội bộ VN. Tổ cáo chánh phủ 2 Miền nếu nhập cảng thể chế ngoại lai vào VN mà có phuơng hại đến tinh thần dân tộc.
10. Bắt tay hiệp cùng với Ủy Hội Quốc Tế, thực thi cuộc tổng tuyển cử bằng lối tự do dân chủ. Nếu mở cuộc tổng tuyển cử mà không tự do dân chủ là không phải nguyện vọng của toàn dân.

CÔNG CỤ DÙNG VÀO VIỆC LÀM

- A. Tại Bến Hải, thượng một cây cờ trắng, đẽ 2 chữ “*NHAN UYÊN*”.
- B. Có một ban túc trực nơi Bến Hải để đưa rước dân 2 Miền tự do đi lại. Mỗi khi có chánh quyền nào xâm phạm quyền tự do đi lại và cư trú của dân thì can thiệp và đưa ra Quốc Tế.
- C. Thành lập một Bộ Đội “*Nạn nhơn chiến tranh*”, gồm có thương phế binh, cô nhi, góá phụ, phụ mẫu nạn nhơn chiến tranh để tượng trưng phong trào phản đối chiến tranh.

Ý NGHĨA CÂY BẠCH KỲ NHAN UYÊN

Ông Nhan Uyên tên là Hồi, học trò cao đệ và được sự thương yêu của Đức Khổng Phu Tử.

Đức Khổng Phu Tử dạy môn đệ thì đông, nhưng tuyển chọn lại thì còn Thất Thập Nhị Hiền. Môn đồ của Ngài phần nhiều được các vua chúa trọng dụng, kể thì ở nước Tề, Lương, Lỗ, Tống...

Một ngày kia, Đức Khổng Phu Tử nói với môn đệ rằng: Thoản như trường hợp nước nọ chẳng hòa với nước kia, đến đổi phải gây chiến tranh với nhau thì chư môn đệ mới nghĩ sao? Chư môn đệ lần lượt trả lời cũng không ngoài ý nghĩ thường tình “ai vì chúa này” cất binh đánh nhau. Duy chỉ có ông Nhan Hồi trả lời rằng: *Nếu gặp trường hợp ấy tôi nguyện cầm cờ trắng, xông ra giữa làng binh để giải hòa hầu giải nạn tương tàn tương sát.*

Cao quý thay cho tinh thần ấy, tình thế nước Việt Nam cũng sớm đi đến cảnh Nam Bắc phân tranh, diễn tuồng nổi da xáo thịt. Nhưng toàn dân tộc VN nếu một lòng là: Tha

thiết yêu chuộng hòa bình và chỉ muốn cùng nhau chung sống.

Dựng cây Bạch Kỳ Nhan Uyên là khêu gợi và suy tôn tinh túy của Khổng Giáo và lại tượng trưng tinh thần Đạo đức của tôn giáo hiện hữu nơi mặt thế này: Từ Bi của Phật, Bác Ái của Tiên, Nhân Ái của Khổng và Huynh Đệ Đại Đồng của Thánh Giáo Jesus.

**Tác giả Lê Văn Thoại
(ký tên và đóng dấu)**

Sao lục y bổn chánh (*Thân gởi đồng bào toàn quốc*)

Cựu Trung Tá Lê Văn Thoại

Tín Đồ Cao Đài Giáo

Kính gởi Chủ Tịch Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát
Đình Chiến ở Việt Nam

Thưa quý Ngài.

Tôi trân trọng hâu quý Ngài:

1. Một bức thư tôi gởi cho 2 Miền Nam Bắc VN.
2. Một chương trình hành động của tôi nơi vĩ tuyến 17.
3. Một bản giải thích cây Bạch Kỳ Nhan Uyên.

Hành động của tôi để tượng trưng tinh thần và ý nguyện Hòa Bình Chung Sống của Đức Hộ Pháp Giáo Chủ Đạo Cao Đài đã gởi cho 2 Miền Bắc và Nam Việt Nam, các nước trên thế giới và cho quý Ngài, do thơ số 20/HP.HN, số 21/HP.HN và số 29/HP.HN đê ngày 26-03-1956 và 10-04-1956.

Hành động của tôi không ngoài nhiệm vụ của quý Ngài là làm thế nào thống nhất dân tộc, thống nhất hoàng đế Việt

Nam, trao trả lại cho dân tộc Việt Nam quyết định.

Căn cứ lời tuyên bố của cụ Hồ Chủ Tịch về Miền Bắc, ngày 3-4-1956 và của cụ Ngô Tổng Thống về Miền Nam, ngày 6-4-1956 cùng lời tuyên bố trên đài phát thanh và báo chí của 2 Miền tôn trọng tự do dân chủ và hòa bình, thì không lý nào việc làm của tôi là kêu gọi Hòa Bình và Chung Sống lại bị cấm đoán.

Mong quý Ngài thị chứng cho hành động của tôi.

Trân trọng kính gởi lời chào tôn kính và biết ơn của tôi.

Bến Hải, ngày 11-5-1956

Sao lục y bốn chánh Lê Văn Thoại
(ký tên và dấu dấu).

Thân gởi cho đồng bào toàn quốc

BỨC TÂM THƠ

Kính gởi:

- Cụ Hồ Chủ Tịch Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Miền Bắc
- Cụ Ngô Tổng Thống Chánh Phủ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam.

Thưa hai Cụ,

Tiền nhân ta xây dựng một dải giang san gấm vóc từ ải Nam Quang đến Mũi Cà Mau. Rồi còn lưu lại cho ta một sự nghiệp quý báu là nền văn hiến tối cổ, định quốc trên 4000 năm lịch sử.

Thưa hai cụ,

Hai cụ đã biết, bảo thủ sự nghiệp ấy còn tồn tại đến

ngày nay đã bao nhiêu xương máu của giống nòi dân tộc. Bây giờ, ta phải bình tâm suy cố nghiệm kiêm và quan tiền vú hậu, thấy các tai hại của các triều đại do các bậc chấp-chánh quyền-hành bị thuyết độc tài, độc tôn, hoặc quá bạo nhược với các quần thần, hoặc bị áp bức đô hộ ngoại bang. Thì ra, ai cũng đi ngược lại với nguyện vọng của toàn dân thì bị toàn dân đào thải. Còn đây hai cụ cũng ngó thấy nạn Nam Bắc phân tranh của Nhị Chúa. Bắc thì Chúa Trịnh, Nam thì chúa Nguyễn gây cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn.

Hại một nỗi, rước rắn rừng về cắn gà nhà (*Bắc thi Trịnh, Chiêu Thống theo Tàu, còn Nam thi Nguyễn cầu thân Pháp*) giết hại lẫn nhau, làm cho nước nhà suy nhược. Hành động ấy là do cố vị, tham quyền, nên phải tai hại 82 năm lệ thuộc.

Ngày nay, tần tuồng ấy lại tái diễn: Bắc thì Cụ Hồ lấy thế Cộng, Nam thì Cụ Ngô dựa vào Tư Bản, chia vĩ tuyến 17 làm ranh, lại do quyền Quốc Tế qui định.

Hai cụ chịu thửa hưởng 2 gia tài ấy, còn dân chúng xem nó như chén thuốc độc do 2 khối Tư Bản và Cộng Sản tạo ra, để đầu độc số kiếp tương lai của Tổ Quốc.

Thưa hai cụ,

Hai cụ hôm nay là người của thời đại, của lịch sử. Vận mệnh của nước, của dân tộc do hai chủ nghĩa điều khiển con thuyền Tổ Quốc, ngòi bút vô tư của lịch sử chờ phê phán hoặc suy tôn hoặc nguyền rủa đều do sở hành của hai cụ.

Dành rằng khi tổ quốc lâm nguy, các trang chí sĩ tìm phương hay, chước khéo cũng như tìm lương y chữa trị bệnh cẩn. Nay đã bình phục còn chạy theo Thầy Tần thuốc Sở là điều nguy hại, cái khó cái dụng chỉ ở tại lúc nầy.

Tôi tin rằng hai cụ, nơi tay, đều có một cái chìa khóa để mở cửa kho tàng bảo quốc vô giá là nền văn minh tối cổ

Khổng Mạnh truyền thống, lấy chữ Hòa để thoát ly mọi hiểm họa.

Hôm nay, tôi vì dân tộc, xung phong dựng cây Bạch Kỳ Nhan Uyên tại Bến Hải để cầu cho dân tộc dẹp can qua, mong giống nòi thôi loạn lạc.

Nếu hai cụ Hòa, nó sẽ là cây cờ “*Hòa Bình Cứu Quốc*”. Còn bằng hai cụ khư khư bảo thủ quan niệm nguy hại của mình, thì nó sẽ là “*Cờ Tang Đất Việt*”. Chừng ấy buộc lòng dân tộc chúng tôi vì hoàng đế tổ quốc mà đứng ra quyết định, dầu phải tuyệt đối hy sinh, dặng cứu vãn nước nhà trong cơn nguy ngập.

Tôi trân trọng gởi lời chào tôn kính hai cụ.

Viết tại Bến Hải ngày 23-3 Bính Thân, dl (5-1956)

Lê Văn Thoại

(ký tên và đóng dấu)

Sao lục y nguyên văn bản chánh
(Thân gởi đồng bào toàn quốc).

► Ngày 13-7 Ất Sửu 1985 ông Thoại nói câu:

Trường thi Tiên, Phật được kiếp khiên.

Chẳng phải phẩm Đầu Sư hay Thời Quân mới đắc vị Tiên. Từ bực Đạo Hữu, Bàn Trí Sự hay bên Phước Thiện, không phân phẩm tước, miễn đủ đức, đủ tài trọn trung cùng Hội Thánh, hiếu hạnh với Chí Tôn Phật Mẫu thì cũng được đắc Tiên vị.

► Ngày 4-9 Ất Sửu (1985) ông Thoại giải 3 cây phướn:

I. Bá Giám cầm cây phướn nơi đài Phong Thần là cây phướn của Khương Thượng, nay là phướn Thượng Sanh

đó, Tả Phan Quân cầm.

2. Tây Phong Tiếp Dẫn Đạo Nhơn, Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm. Tích của Phật Giáo, nay Đại Đạo có phướn Thượng Phẩm do Hữu Phan Quân cầm.

Đó là 2 cây phướn dẫn người khi sống:

Tả Phan dẫn thường nhơn vào Đạo. Vào rồi, nhờ Hữu Phan dẫn hồn đến tột cao.

3. Còn Lục Nương phất phướn truy hồn, là khi hồn lìa khỏi xác, hồn nhắm phướn Lục Nương mà về Tiên cảnh gọi là Phướn Truy Hồn.

Ông Thoại nói thêm: Cây phướn của Lục Nương chỉ đưa hồn đến Cung Diêu Trì là hết phận sự. Từ cung Diêu Trì đến Lôi Âm Tự thì cây phướn của Tiếp Dẫn Đạo Nhơn mới dẫn tức là phướn Thượng Phẩm dẫn.

Khi Đại Đàn, phướn Thượng Sanh dẫn Lễ Sanh vào thì Tả Phan Quân đến đứng bên Thượng Sanh cầm phướn đứng đó khi nhập đàn. Còn Hữu Phan Quân theo Hộ Đàn dẫn Hiệp Thiên Đài đi Hoán Đàn.

Tôi hỏi: Tại sao có Phướn Thượng Phẩm mà còn cây quạt Long Tu Phiến dùng để làm gì?

Ông Thoại nói dùng để quạt giúp các hồn nặng nề theo cho kịp, vì có nhiều hồn trọng trước theo không nổi phải có quạt phép giúp sức.

- Ngày 20-7 Ất Sửu, ông Thoại nói về Đỗng Nhạc (*tức Hoàng Phi Hổ*) có phận sự giống như Nhứt Nương là coi về sự đi về của các chơn hồn. Phận sự “*Ngạn Uyển Chuồng Hồn*” của Nhứt Nương làm bà không lúc nào rảnh rang. Mỗi chơn hồn hễ xuống thì hoa nở, về thì hoa tàn. Còn như người nào ở thế xăng xá lo lập công thì hoa tươi tắn, sắc hương,

còn vô Đạo thì như hoa không phân phái teo, kém vẻ đẹp.

Khi hôn từ thế trở về đến Đông Nhạc trước như.....
thứ nhứt rồi mới qua Nhứt Nương.

Đức Cao Thượng Phẩm lại là chủ của Ngũ Nhạc, nghĩa là Đông Nhạc, Tây Nhạc, Nam Nhạc, Bắc Nhạc và Trung Nhạc. Tới đây thấy có nhiều bạn Đạo bị kẹt, thấy họ thảm nǎo khổ sở mình chịu không nỗi, phải đỗ lụy. Có nhiều việc hay, nhưng bị cấm không thồ lộ được.

► 1–8 Ất Sửu (1985), cúng sáng, ông Thoại ở Tịnh Tâm Đài kể 2 chuyện đáng lưu ý:

1. Câu chuyện bị ở tù ở Huế. Ông bị giam ở nhà Hoàng Tùng Đệ, tối ngủ thấy một ông quan mặc triều phục đến xưng là Hình Bộ Thượng Thư được lệnh vua Tự Đức đến mời. Ông Thoại vía thấy đi với ông Hình Bộ vào đền vua dải trà và luận quốc sự. Tự Đức hứa ủng hộ Thiên mạng của Đức Hộ Pháp sai, hễ có việc chi khó, cầu nguyện Ngài sẽ giúp sức. Tự Đức có làm một bài thi bằng nho văn tặng ông Thoại. Khi đưa về ông Hình Bộ cũng có tặng một bài thi nho văn. Khi thức dậy, ông Thoại thuật lại cho Kỳ, Đại, Lợi chép hai bài thi (*hiện giờ Lợi nhớ 2 bài thi ấy còn ông quên mất*).

2. Câu chuyện Đức Thanh Sơn than đồ đệ mình đứng hai phe đối lập sát phạt nhau :

a. Phe theo Quốc Gia: Thực, Luyện, Diệm, Nhu.

b. Phe theo Cộng Sản: Đồng, Chính, Minh, Giáp.

Đức Thanh Sơn có giáng cơ cho 4–5 bài thi rất hay nói về đồ đệ mình nghịch nhau mà đau long (*thi này Tử Trình có chép, không biết còn giữ hay đã mất rồi*).

► Ngày 3–8 Ất Mùi, ông Thoại có thuật rằng mình được

về Thiêng Liêng dự một phiên tòa Tam Giáo. Tòa này do Đức Lý và Đức Hộ Pháp chủ tọa, Đức Thượng Sanh buộc tội, Đức Thượng Phẩm biện hộ, ông Thoại làm nhân chứng. Các đương sự có: PS Trần Quang Vinh, PS Thượng Tước, PS Ngọc Non, PS Thái Đến, ĐN Phạm Văn Út, có Sí Tải Phạm Duy Nhung, Giáo Hữu Thượng Tý Thanh, PS Thượng Trí Thanh.....

Ông Trần Quang Vinh được kể công nhiều hơn tội, nên rất mừng giúp ông. Ông Út cũng vô tội, còn mấy vị kia đều bị phạt, nhưng không tiết lộ hình phạt. Nặng nhứt là Phạm Duy Nhung, dám dùng Thiên Linh mà buộc Chức Sắc tùng quyền mình bằng danh từ Thiên Mạng thay mặt Đức Hộ Pháp. Có ông Nguyễn Văn Kiết hầu tòa, nhưng ông Thoại giữ bí mật về hình phạt. Có ông Thái Đến mặc áo dài rộng, còn mấy vị kia mặc Thiên phục.

Ông Thoại rất mừng vì biết được quyền Thiêng Liêng rất nghiêm ngặt, không mảy lông qua lọt.

Đức Thượng Sanh khen Huệ Phong viết về triết lý rất hay, nhưng Ngài nói không ai vén được trọn vẹn màn bí mật của cõi Hư Linh.

HỘI YẾN DIÊU TRÌ THIÊNG LIÊNG

- Đêm Rằm tháng 8 Ất Sửu (1985), ông Thoại sau khi cúng Tý tại nhà lúc 12 giờ thì năm mộng thấy về cung Diêu Trì dự Hội Yến tại Thiêng Liêng. Ông nói 61 năm mới có một lần. Đạo khai năm Ất Sửu (1925), thì nay Ất Sửu (1985) đúng kỵ đáo tuế. Ông nghe được nhạc Thiên trỗi rất hay. Bản nhạc không phải 7 bài mình cúng Đại Đàn, cũng không phải Tây Thi cổ bản hành vận mà bản lạ lắm, có lẽ là bản Tàu hồi đời Nghiêu Thuấn. Còn người dự, chỉ có những người đoạt Tiên

Vị mới được dự. Tiên Vị đây không phải Đâu Sư, Chưởng Pháp, Giáo Tông và Thập Nhị Thời Quân mà thôi, mà Đạo Hữu hay Chức Sắc đủ điều kiện đắc Tiên Vị thì được dự. Mỗi người được ban một chun Tiên Tửu và một quả Đào Tiên. Tiên tửu uống vào ngon lạ lùng, còn Đào Tiên giống trái Hồng, không có hột, ăn ngon đáo để. Ông ăn mà sáng 5 giờ thức dậy miệng còn thơm nên không muốn rửa miệng. Ông khoái chí thỏa thích vì đã được thưởng sau một kiếp nghèo nàn đau khổ, tù dày, hèn hạ, khinh dể. Ông thương tôi mới thồ lộ, yêu cầu giữ bí mật dùm. Tôi giơ tay hứa sẽ giữ lời, kín miệng.

LỜI BÀN

Quang Minh cũng vui lây mà xin góp ý là ngày 3–8 Ất Mùi ông về Thiêng Liêng làm chứng các vụ xử nơi Tòa Tam Giáo, nay Rằm tháng 8 Ất Sửu được dự Hội Yến thì rõ là được phán đoán đại đồng mà Đức Hộ Pháp đã hăng giảng Đạo. Như vậy là hội Long Hoa Thiêng Liêng đã kết thúc. Tôi trừngh, công thường để chọn Tiên vị, không những toàn các tôn giáo trên quả địa cầu này mà cả Càn khôn vũ trụ, các vị Tiên đều đến dự.

Có lẽ giai đoạn sắp tới là giai đoạn Hội Long Hoa tại thế, địa điểm sẽ là Tòa Thánh Tây Ninh. Ông Thoại không cãi, cũng không có ý kiến thuận cũng như nghịch, cứ cười cười dò la ý mình coi có phàm tánh không?

Tôi hỏi có người đem dâng rượu hay đào cho mình không? Thì ông nói tự nhiên nó đến.

Tôi hỏi có ai bồi yến hay cúng như mình không? Thì ông trả lời không có phải cúng, không có bàn ghế, bồi tửu. Mình ở phàm thì dâng tam bửu cho Phật Mẫu và Cửu Vị

Nữ Phật còn ở đó không có cúng. Rượu chỉ một chun mà uống 3 lần, uống hết chun đâu không ai châm mà tự đầy lại, đến chun thứ 3 mới thôi.

Ông thú thật lối 20 năm nay bị cấm dự bồi tửu nơi các cuộc Hội Yến ở Báo Ân Từ nên ông tủi phận lắm. Chiều Rằm tháng 8 Ất Sửu (1985), 6 giờ ông ra Đền Thánh cúng Chí Tôn, chớ không có đến Đền Thờ Phật Mẫu dự Hội Yến. Mà khuya lại từ 12 giờ tới 5 giờ, tức 5 tiếng đồng hồ dự Hội. Thật, ông thỏa mãn vô cùng nên ông hỏi tôi sự tích người làm công tối ngủ thấy làm quan giàu có, có một người Phú Hộ tối ngủ thấy đi ở đợ và tích ấy ở sách nào? – Tôi nói ở sách Cổ Học Tinh Hoa, tôi có sách đó để đem ông xem.

Thật rất mừng cho Chánh Công đắc Toàn Vị, lại mừng cho nền chánh giáo của Đức Chí Tôn bày rõ pháp giới bí mật của Hu Linh được vén màn cho nhơn loại hưởng Hồng Ân. Có lẽ từ đây đã dứt cơn khảo đảo và bắt đầu sự phát triển mạnh mẽ, tương lai đầy hứa hẹn.

Tôi lại còn khoái trá khi lật phía trước thấy câu:

“Long Mã ban vương Tiên Trạng Kỷ”.

Nay Trạng Tiên đã xuất hiện, tôi đoán là ông Thoại, còn nhiệm vụ Trạng Tiên để làm gì? có lẽ Đức Hộ Pháp lưu ông Thoại lại sau cuộc Hội Yến dạy kỵ, nhưng ông Thoại nói bị cấm tiết lộ. Mừng thay, vui thay, Đạo đã thành sau 61 năm đầy gian khổ!!!

Ông Thoại có tự thuật một bài:

*Sáu chục năm qua đáo lệ khai,
Tây Vương Kim Hậu triệu Kim Bài.
Hình hài ô trước lưu trần tục,
Thể phách tinh anh nhẹ phớt bay.*

*Hội Yến Diêu Trì nơi cõi Thượng,
Tiên thiều chung súc tấu mê say.
Quân Tiên hăng lớp thanh tân diện,
Thoại khí vận hành rực rõ thay.*

*Trung Thu Ất Sửu
CHÁNH CÔNG*

► Ngày 24-8 Ất Sửu tôi đến nhà ông với một bạn tên Đờn, luận qua việc: Tại sao HTĐ phải vào Cung Đạo lạy. Ông nói: HTĐ là Chơn Thần, khi đứng cúng Đức Hộ Pháp phải trụ Thần, dâng Thiên thiều của toàn con cái Đức Chí Tôn dâng vào Bát Quái Đài, Đức Chí Tôn nghe rồi trả lại cái Thiên Thính cho mỗi người, tức ban ơn Thiêng Liêng cho Chơn-Thần. Mỗi người được mở huệ khiếu; còn ôm cả lời cầu nguyện vào Bát Quái Đài trình Chí Tôn. Nay Ngài về Thiêng Liêng chúng ta thay mặt Ngài việc ấy. Nếu không vào BQĐ lạy và cầu nguyện thì là thiếu Pháp, tức không trọn nhiệm vụ HTĐ.

Tôi nhớ Ngài có thuyết một vị Phật phải ôm nguyện vọng nhơn sanh dâng cho Đức Chí Tôn, Chí Tôn hưởng rồi trả lại..... cho cả thảy. Nào dè vị Phật ấy là chủ của HTĐ tức là Ngài. Tôi tưởng Vị Phật đây như là vị Phật như Quan Âm Như Lai hay Phổ Hiền Bồ Tát, Chuẩn Đề Bồ Tát, nào dè vị Phật ấy chính là Ngài. Nay chúng ta phải thay Ngài làm việc ấy, chúng tôi hiện chỉ còn hai người thường cúng túi thời. Nếu vì bận việc còn một người phải luôn có mặt để trụ thần..... mà cầu nguyện dâng Thiên Thiều mới tròn nhiệm vụ. Hiểu như thế thì sự cúng mỗi đàn HTĐ rất hệ trọng.

Ông thoại còn cho tôi và ông bạn Đờn nghe việc một Tiến Sĩ Kinh Tế Học, giàu có được chánh phủ Mỹ mời cộng tác vào nội các Hoa Kỳ, nhưng từ chối chỉ muốn rảnh trí lo việc tu hành nghiên cứu sách vở của các tôn giáo, và thường

đi câu để giải khuây. Khi bắt được cá ông giơn với nó một hồi rồi thả, không ăn thịt. Lòng nhơn ấy thấu Diêu Cung nên một hôm đương ngồi câu ông thấy mây ngũ sắc từ phía Tây bay đến, ông ngấm nghía thấy bay lần lân gần lại ông. Trên mây hiện Thanh Loan có Phật Mẫu và 9 bà Tiên ngồi cùng 2 bà cầm quạt, 2 bà cầm phướn. Ông thất kinh lạy túi bụi (*vì tánh tự kiêu ít chịu phục lụy ai, nay gặp huyền diệu nên rất sợ*).

Phật Mẫu kêu ông gắng tu hành và đem rải giáo lý bên Mỹ Quốc cho kịp Long Hoa Hội kế cận đây. Phật Mẫu bảo ông tìm những yếu nhân trong chánh phủ Mỹ bày tỏ những điểm linh ứng thì họ phải nghe. Khi họ hiểu Đạo thì phổ độ rất mau. Khi có gặp khó khăn Phật Mẫu sẽ đến giải đáp những lời cầu nguyện.

Trước khi xuất ngoại, ông có đến nhà ông Thoại là bạn chí thân từ giả và thuật chuyện gặp Phật Mẫu như trên.

Thật là một trí thức Nguyên Nhân, tức một Thiên mạng Đạo ra ngoại quốc thanh hành là nhờ những tay cự phách này. Bạn Đờn nghe rất thích thú, lên tinh thần, vì thực tế 10 năm tinh thần Đờn đã xuống dốc tột độ.

► Đêm mùng 6–11 Ất Sửu, ông Thoại xuất vía thấy một ông đội nón lá, cày ruộng bằng 2 con heo lớn. Cây cày dáng khác hơn cây cày thường, giống như 2 bàn tay ốp lại. Ông lấy làm lạ sao cày không bằng trâu hay bò mà lại bằng 2 con heo? Lát sau có một người giải thích: *Ông già đó là vua Thuấn, ông có phước lăm mới gặp vua Thuấn cày ruộng.*

Ông Thoại bàn điêm chiêm bao là 2 con heo là ngày hợi và tháng hợi sẽ là có Hòa Bình. Mà tháng Hợi thì phải qua năm Dần, tháng 10 mới có Chúa Thánh Tôi Hiền (*lâu quá*).

Ông nói về vụ gặp một cán bộ cao cấp ở Sài gòn lên

thăm bàn việc chánh trị. Ban đầu cán bộ tấn công ông ráo riết, nhưng về sau, ông phản công lại. Ông nói lúc gần đây chánh phủ đã sụt uy tín về chánh trị, quân sự và kinh tế rõ rệt. Nếu VN đi trung lập, thì cảnh ấy ngày nay không xảy ra.

Cán bộ hỏi cá nhân ông này nở ý đó hay do ai đề xướng. Ông Thoại nói do Thượng Đế đề xướng. Thầy tôi là Phạm Công Tắc hưởng ứng và bảo chúng tôi phải thực hiện. Nắm cờ trong tay mà không phất. Người ta biểu giao cờ, còn giao thay, chúng tôi đứng ngoài không tham gia chánh quyền, dẫu bên Tự Do hay bên Cộng Sản cũng vậy. Dân bị áp bức thế nào chúng tôi phải giữ giải pháp trung lập, để khỏi bị quốc tế đè nén.

Cán bộ khi vào hiêu hiêu tự đắc, khi cán bộ về niêm nở bắt tay và hứa sẽ bàn lại với thượng cấp họ về ý kiến thương đắng của ông Thoại.

Quang Minh có làm bài thi Vắt Chanh Bỏ Vỏ:

*Chanh đà khô, vỏ để làm chi?
Sọt rác đem quăng khuất mắt đi.
Ruồi nhặng xúm bu da móc thịt,
Tủa vời chui rút mũi đen xi.
Nằm gần ruột cá hơi đồng hắc,
Lặn dung đầu tôm khí uế phi.
Nhớ thuở còn chua bao kẻ chuộng,
Thân nay tàn tạ hiếm người khi.*

Kính Họa Vận:

*Tôi tuy hết nước vắt làm chi?
Phí phạm của Trời chờ bỏ đi.
Vỏ để thông đàm trừ thống khí,
Ruột chà tẩy sét đỡ đen xi.*

*Đất sanh cây trái đều công ích,
Người biết nếm mùi khỏi thị phi.
Mọi vật hữu sanh đều hữu dung,
Coi khinh, cầu trọng hết còn khi.*

TỬ TRƯỚC
12-12 Ất Sửu (1986)

► Đêm 26 rạng 27-12 Ất Sửu (1986) 8 giờ 30, thấy nói chuyện với một vị lạ không biết tên, bàn nhiều điều thú vị tới 5 giờ sáng. Ông ấy dạy nhiều việc rất hay nhưng cũng không cho ông lâu Thiên Cơ. Một điều lạ là không phải ngủ mà là ngồi nói chuyện nhau như hai người đối diện. Ông lại bàn về Quang Minh và Huệ Phong sáng tác được những gì gãm cũng có ích cho hậu tấn sau này. Ông Thoại rất sung sướng được tiếp xúc một cách mới mẻ chớ không phải xuất vía, chứng tinh dậy ông vẫn ngồi mà không thấy mệt mỏi. Từ ngày 23 đến 30 AL, chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đều Đại Triều Ngọc Hư, mà ông này có lẽ là Táng Tiên nên không có dự hội lại đến chuyện vǎng với ông còn hẹn sẽ gặp trong tương lai để bàn chuyện Đạo. Ông gọi ông Thoại bằng Ngài.

Ông Thoại còn tiết lộ, mỗi vị từ ngày Quần Tiên Hội trước Tết, mỗi người lãnh nhiệm vụ hoạt động theo phạm vi trách nhiệm của mình; ông Hiển coi về giống da đen, ông Trần coi da trắng và Thánh Địa... mỗi ông lo phận sự mình rất cẩn bách.

► Ngày 3-2 Bính Dần, ông Thoại thấy Hiền Nhơn Phú và Phối Thánh Màng yêu cầu chỉnh đốn quyền Nguồn Gốc Của Phước Thiện do tôi sáng tác, Ông Thoại nói tôi còn nhiều chỗ sơ suất cần chỉnh đốn. Nhờ hai Đấng thúc giục mà ông cố gắng hơn, nên có lẽ cuốn ấy sẽ có giá trị thực tiễn, nhờ sự nhắc nhở của người khuất mặt vào hàng Thánh.

► Ngày 24-4 Bính Dần (1986), ông được báo trước buổi cúng đàn là Thầy đòi. Tắm rửa sạch sẽ 8 giờ ông ngủ. Từ 8 giờ đến sáng, ông về Thiêng Liêng học Đạo, ông gặp Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Sanh, Đức Lý, Đức Quyền Giáo Tông, 4 vị dạy Đạo cả đêm thú vị quá.

Tôi hỏi có thể xì vài điều hay cho học với. Ông nói chỉ dạy giáo lý.

Rồi ông nhắc chữ Tự Do, Dân Chủ đã giải câu liêng ở Tòa Thánh và Thu Xuân, Xuân Thu. Đầu mùa Đông có làm rụng lá cây, bắt đầu Thu cho đến Xuân buộc cây cối phải đâm chồi nẩy lộc, sanh hoa trổ trái. Lẽ tự nhiên không gì cãi được.

Sau khi xem quyển Tiểu Sử Đức Thượng Sanh do Quang Minh soạn, ông biếu đem 2 đoạn vào:

1. Lấy bài thi của Đức Thượng Sanh làm, khi viếng Đức Thượng Phẩm tại Thảo Xá Hiền Cung để dư luận không còn nói Ngài theo chi phái, khảo Đức Thượng Phẩm.
2. Khi về nắm quyền Đạo, ông Diệm cho xe đưa có thiết giáp hộ tống nhưng ông từ chối. Văn Thành Cao nhơn danh đại diện chánh phủ Miền Đông đưa ông, ông cũng khuất từ. Ông chỉ đi xe đò về, tức không muốn bị ảnh hưởng quyền đời ủng hộ.

Hồi ở nhà Ngài Khai Thế Thái Văn Thủ, ông nẩy chỉ trích Đức Hộ Pháp ông không phản đối, nhưng không chịu bàn nơi đó. Chừng về nhà tư ông, bữa sau Ngài Khai Đạo bàn về sự cầm giêng mối Đạo, ông chấp thuận.

Mở đầu là ông Thoại đi, nhơn danh một tín đồ bàn lẽ hơn thiệt về người cầm quyền nền Đạo. Ông nói, tôi chỉ làm nhân chứng để khi về Thiêng Liêng biết vị Chức Sắc, Chức Viết, Đạo Hữu nào trung thành hay phản Đạo, phản Đức Hộ Pháp.

Hai sự việc đánh tan được tiếng phong vân rồng Ngài không nghịch với Đức Cao Thượng Phẩm cũng không phải không trọn tình với Đức Hộ Pháp bao giờ. Chẳng qua hoàn cảnh éo le, Ngài không nói ra hết tâm tư của Ngài hết được.

Ông Thoại nói Đức Hộ Pháp tiếc rồng Ngài về trễ, Đức Ngài không chỉ bảo được những yếu điểm của nghệ thuật cầm quyền Đạo và đọc những bài Thánh Giáo của Đức Hộ Pháp cho Ngài nghe xúc động, Ngài khóc sướt mướt. Ấy là lòng trung thành được khen ngợi.

Ngài cũng từ chối việc tiếp rước rầm rộ của Hội Thánh, Ngài về một cách âm thầm, tỏ ra không vì danh vị mà lấy tính cách một Chức Sắc làm phận sự Thiêng Liêng của mình mà thôi.

TỰ THÁN

*Công trình gây dựng Thất Tây Ninh
Bằng địa sóng xao khiến rập rình.
Tà mị phàm rung rinh chất Thánh,
Mùa màng sâu phá hoại hồn kinh.
Xưa Tòa Thánh dập diu lai vắng,
Nay Bửu Đình hiu quạnh lụy nhìn.
Thương Đạo mến Thầy xin sớm liệu,
Cộng tâm chung trí chó làm thinh.*

CAO THƯỢNG PHẨM

Họa:

*Dập diu nào buổi Thất Tây Ninh,
Hiu quạnh hôm nay ngó rập rình.
Trước ngõ lơ thơ vài chú Đạo,
Sau hiên meo mốc mấy pho kinh.
Rừng xơ vẻ thăm chim khôn đố,*

*Cảnh lợt màu tươi khách biếng nhìn.
Xây dựng là ai, ai phá hoại,
Sụt sùi để bước khó làm thinh.*

(AO THƯỢNG SANH

- Ngày 5–5 Bính Dần, ông Thoại ăn cơm chiêu nghe dặn bị đòi. Năm giờ chiều ông vào nằm thấy về Thiêng Liêng hội Hiệp Thiên Đài. Có đủ Thời Quân và Chức Sắc Tiểu cấp.

Vài ngày sau, ông tiết lộ trong hội Đức Hộ Pháp bảo ông phúc trình tình hình ở thế trong phạm vi Á Châu, vì mỗi người Hiệp Thiên Đài có nhiệm vụ một vùng qui định của Ngọc Hư Cung.

Khi đến chuyện cách sắp xếp nội bộ ra sao? Ông nói mình chơi với..... câu hỏi bất ngờ đó. **Đức Hộ Pháp có hé cái đê là lấy tinh thần dân chủ mà chọn người. HTĐ đừng nên tiến cử ai hết, vì đó là mình tạo cái bất công, ai thân mình thì mình tiến cử, thành gây phe đảng và sau này mình bị nhơn sanh..... Để cho họ tự cử người lãnh đạo họ, nên họ nhờ, hư họ chịu, mình khỏi phải bị tội là thiên vị.**

Còn cơ quan HTĐ không nên đưa cho nhơn sanh phê phán. Nếu có một vị Chức Sắc nào phạm luật Đạo, thì chỉ HTĐ hội nhau mà định phải quấy, không nên đem ra Hội Nhơn Sanh.

Như vậy là khi Đạo được tự do, lẽ hay hơn hết là triệu tập Hội Nhơn Sanh bên Hành Chánh và Phước Thiện cũng vậy, rồi họ lựa người lãnh Đạo. HTĐ chỉ có mặt để sự lựa ấy đừng bị áp lực bất công.

- Ngày 8–9 Bính Dần, ông Thoại xuất vía từ 8.30 giờ đến 12.30 giờ, thấy một vật lạ dường như Kim Bản, như khố vải cuộn lên để chữ tựa Kim Bản (*Chữ Việt, viết chữ không phải*

đánh máy), có tên những người được chấm đậu trong kỳ khảo đỗ này. Có những bạn quen mìn, có những tên lạ, có tên người ngoại quốc. Lăn lên chậm chậm mình coi rất kỹ. Vì ông không muốn tiết lộ ai, tôi hỏi lối khoảng 100 người không? Ông nói nhiều lắm, lăn như vậy trong 4 tiếng đồng hồ, thì biết là con số ấy rất nhiều. Thật rất lạ, ông không tư tưởng mà lại thấy chuyện ấy.

Còn một chuyện ngoài việc Kim Bản là có một Tiên Sĩ có Đạo, có vợ cũng Tiên Sĩ ở Mỹ đang trình luận án về đề tài Đạo Cao Đài. Ông được Đức Hộ Pháp hiện nguyên hình đến dạy Đạo. Ông viết thơ cho cha ông rằng Đức Hộ Pháp còn sống đến dạy Đạo với ông bằng xương bằng thịt, Đức Ngài chỉ phép xuất vía về Việt Nam, đến Đền Thánh để học thêm với Đức Quyền Giáo Tông và Đức Cao Thượng Phẩm. Ông đã thành công vì đã được học với 2 ông nói trên. Cha ông hỏi ông Thoại việc ấy có thật không? Ông Thoại nói, có lẽ bảy Ngai thờ nơi Tòa Thánh hiện chưa ai ngồi, nên các Đấng tạo người xứng đáng để họ ngồi. Chừng ấy, ông là cha mà ông phải lê bái con nữa mà chớ. Ông cha ấy đặc ý cười xòa. Ông cha này thường cúng tại Tòa Thánh, trước không ăn trường, nay bắt đầu ăn chay trường. Hai ông bà Tiên Sĩ bên Mỹ cũng ăn chay trường. Tương lai, có lẽ có nhiều hứa hẹn đối với những việc phi thường này.

► Ngày 22-9 Bính Dần (1986), ông Thoại xuất vía từ 8h tối tới 4h sáng, thấy về Thiêng Liêng hội đủ Thời Quân thiếu vài người, lại có Chức Sắc Tiểu cấp HTĐ hầu như đủ mặt. Vấn đề chính là chi phái được đem ra bàn cãi. Có quý ông Đốc Tài, Đốc Quế, Cao Triều Phát, Thơ, Tương, Trang.... quý ông xin hủy Đạo nghị định số 8, để dễ được trở về Tòa Thánh đối với chi phái còn tại tiễn. **Quyền Ngọc Hư đã bát đề nghị ấy và buộc khi muốn về phải lập Minh Thệ nhập**

môn (chớ không phải tái thệ). Rồi lập công như tín đồ Tòa Thánh. Một thời gian, tỏ ra thuần Đạo sẽ cầu xin thăng thưởng, lúc ấy do quyền Thiêng Liêng định đoạt.

Còn quý vị đã qui liêu, khi thấy mày Thiên Cơ rất mâu nhiệm thì rất ăn năn xin tái kiếp để lập công. Quyền Ngọc Hư chưa cho, phải bị một thời gian tự giác. Có lẽ tại Thanh Tịnh Đại Hải Chung, chớ chưa được tái kiếp liền.

Có Đốc Quế, Trương Kế An, Phủ Tấn, Cao Triều Phát được đoạt vị. Nặng nhất là ông Kiết và ông Nhung không được tha thứ, mặc dầu có nhiều vị binh vực.

Sau phiên xử chi phái, ông Thoại xin diện kiến riêng Đức Hộ Pháp và Đức Lý để thỉnh giáo nhiều điều cần thiết. Ông nói ông được thỏa mãn, nhưng không tiết lộ.

Về cơ bút ông được dạy là tùy ý mình sắp đặt thế nào, nên thì được thưởng, hư thì chịu trách nhiệm, chớ các Đấng không chỉ thị nên làm cách nào.

Ông nói thêm: Cao, tôi, Huởng và Trình, Huệ Phong được chọn phò loan. Tôi hỏi về ông Hợi, thì ông nói các Đấng không đề cập đến.

Ông Thoại sợ mình là kẻ dốt sợ không đảm đương đặng một phận sự quan trọng. Các Đấng nói: *Con có dốt bằng Mohamed không? Miễn có Thiên mạng, thì có phần vô vi trợ lực làm gì mà chẳng thành công.*

► Ngày mồng 1–10 Bính Dần, lối 5 giờ sáng tôi chiêm bao thấy tôi và ông Thoại đến nhà Đức Thượng Sanh dự lễ Thượng Tượng. Nhà rất mới giống villa có lâu. Ông Thoại thì mặc đồ Chí Thiện, tôi mặc đồ tiểu phục. Tôi nghe Đức Thượng Sanh khảy đàn Piano trên lâu, bản nhạc rất hay.

Sáng mùng 2 cúng Mèo, tôi thuật lại điềm chiêm bao.

Ông Thoại bàn là điểm tốt: Đức Thượng Sanh là Chủ của Nhơn Sanh đang đờn, là hòa. Có lẽ đời sẽ hòa với Đạo. Còn Thượng Tượng là nhơn sanh sẽ tôn sùng Đức Chí Tôn trong cảnh Đời Đạo tương đắc. Lại lúc 5 giờ sáng là giờ bình minh sẽ đến. Đó là điểm tốt. Còn ông Thoại mặc đồ Chí Thiện cũng không chi lạ, vì Chức Sắc họ chưa xứng đáng với phẩm vị Thiêng Liêng ban cho. Như Ngài Khai Pháp được Đức Hộ Pháp phong phẩm Tân Dân của Phước Thiện, Ngài mừng húm. Nay ông Thoại được mặc đồ Chí Thiện trọn lành thì là điểm rất tốt. Có lẽ, từ tháng 10 Bính Dần thời điểm Khai Đạo của Đức Chí Tôn được tái diễn sau 61 năm đáo tuế. Đó là điểm lành lổ dạng báo tin ngày xán lạn sẽ huy hoàng.

* * *

➲ Đến ngày 2-11 Bính Dần (1986), Quang Minh đã qui vị sau khi bị tai biến trong vòng khoảng 10 ngày, tức là sau khi ông nằm mộng thấy Đức Thượng Sanh được khoảng 2 tuần.

Như vậy kể từ đây những câu chuyện hay, những câu chuyện về cõi Thiêng Liêng của ông Thoại sẽ không còn người ghi lại.

Như chúng ta đã biết, ông Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại đã qui vị vào năm 2007. Nhưng tôi thấy phần giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của ông còn quá sơ sài chưa đầy đủ.

Vậy, phần Sơ Lược Tiểu Sử Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại của Quang Minh biên soạn đến năm 1986 sẽ bổ sung thêm rất hữu ích cho người viết Sứ Đạo sau này. ■

Sơ Lược

**TIỂU SỬ HỮU PHAN QUÂN
LÊ VĂN THƠM**

BIÊN SOẠN | SĨ TẢI BÙI VĂN TIẾP