

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ  
TÒA THÁNH TÂY NINH

---

*Tiểu Sử*  
bà diêu minh  
**VÕ DUY NHỨT**

**SĨ TÀI BÙI VĂN TIẾP**  
SƯU TẦM

**TÀI LIỆU SƯU-TẦM**  
**2013**

---

Ebook được làm theo ẤN-BẢN phổ biến trên Website của **ĐAOCÀODAI.INFO**. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gửi điện thư vào địa chỉ: *tamnguyen351@live.com*

Thành thật tri ơn **SĨ TÀI BÙI VĂN TIẾP, BAN PHỤ TRÁCH PHỔ BIẾN KINH SÁCH WEBSITE ĐAOCÀODAI.INFO** đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn hay phổ biến trên Website ngõ hầu **GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO** được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 05/08/2013

Tâm Nguyên

---

*Tiểu Sử*  
bà diệu minh  
**VÕ DUY NHỨT**

**SĨ TÀI BÙI VĂN TIẾP**  
SƯU TẦM

---

---

## MỤC LỤC

❖ TIỂU SỬ BÀ DIỆU MINH VÕ DUY NHỨT .....	9
▪ <b>TIỂU SỬ</b> .....	11
▫ Hai Mươi Một Xuân .....	17
▫ Sáu Mươi Một Tuổi .....	17
▫ SỐNG VÌ NHƠN LOẠI .....	18
▫ THƠ SANH OI! .....	20
▫ KẾT LUẬN .....	24

---



**TÒA-THÁNH TÂY-NINH**

---





---

**TIỂU SỬ BÀ DIỆU MINH**  
**VÕ DUY NHỨT**

---



---

## TIỂU SỬ



**N**I CÔ DIỆU MINH LÀ MỘT TRÍ THỨC VIỆT NAM có tiếng thời Pháp thuộc, cô đã làm thi đăng báo và danh cô đã rạng khắp các giới. Nhưng không hiểu tình duyên trắc trở thế nào, cô lại vào chùa qui y trong lúc biết bao dương tôn công tử đang găm ghé dung nhan kiêu diễm của cô.

Một độ báo giới Sài gòn đã phê bình về sự nương cửa từ bi của cô và chỉ trích sự lánh đời quá sớm của 1 nhân tài.

Chúng tôi còn nhớ có nhà báo đã trêu cô với lời lẽ châm biếm như sau:

*Ướm hỏi cô em Võ Phụng Kiều,  
Báo ân xã hội đăng bao nhiêu?  
Lãnh vai nữ sĩ trời vừa sáng,  
Đội lối Ni Cô cảnh chùa chiều.  
Có phải hờn người quên nợ nước?  
Nên dành tim thú ẩn trong liêu.  
Diệu Minh nữ sĩ đừng than thở,  
"Thỉnh lão" bà diu hết quạnh hiu.*

Rồi thời gian trôi mau, không ai hiểu cô đã làm được gì để giúp Phật Pháp, trong lúc chiến tranh Việt Nam dai dẳng ngót 30 năm trời.

Năm 1938 cô tuyệt thực để luyện Đạo.

Đức Hộ Pháp nghe tin, xuống Bến Tre là quê cô để cảnh tỉnh cô, nhưng cô cứ năm thiêm thiếp nên Đức Ngài để lại lá thư rồi từ giã về Tòa Thánh.

Bức thư nguyên văn như sau:

*Qua đã vì em đến giải tâm cho em chớ qua chưa chắc có thể làm cho thỏa tâm em, xin em tưởng đến 1 điều trọng yếu này. Chúng ta đã đến vào một kiếp khổ tử là có duyên kiếp chi đây. Nếu chẳng phải oan gia trái chủ, tức có lẽ thọ Thiên mạng nơi mình. Cái quyền đi hay ở chẳng phải do ta duy chủ, mà tại mạng lệnh nơi Chí Tôn. Người của ta ta còn chưa trọn quyền vì chủ hưởng lựa thi hài là của Chí Tôn thì ta chưa ắt trọn quyền định phần sống chết.*

*Em nhớ rằng bốn nguyên ta có 2 căn bản:*

*Một là Phật*

*Hai là thú.*

*Phật với thú vẫn khác đường. May duyên như Từ Hàng thì gặp con Kim Hẩu, rũi như Địa Tạng cũng là Đệ Thích. Em chỉ kỵ vật mà buộc nó phải vừa theo tâm Phật của em thì chưa hề nó làm đặng.*

*Người là người, ngựa là ngựa, chưa ai có quyền nào biểu ngựa giống người mà buộc người làm theo ngựa. Em cấm thi hài ẩm thực tức là toan phương giết chết con kỵ vật của em đó mà thôi, nếu không vô tình cũng là thất đức.*

*Em nên nghĩ lại cái trường thảm khổ nó còn dài nếu em biết hiểu nơi Đức Chí Tôn thì phải để cho thi hài sống đặng làm tôi tớ cho Chí Tôn mới phải.*

*Qua trông em thúc dục để trò chuyện, nhưng em vẫn nằm hoài, nên qua buồn mà về Tòa Thánh trước.*

---

*Thanh Tâm Tài Nữ có giáng cơ để bài thi như vậy:  
Phải đủ căn sanh mới thấy Trời,  
Ai ai đều tưởng dễ như chơi.  
Nghe danh như chất chống bên gối,  
Cổ Phật không duyên khó thấy Người.  
6 tháng 9 năm 1938 (Mậu Dần)  
Hộ Pháp (Ấn ký)*

Ngày 18-5-1973 hồi 20 giờ 15 tại Cung Đạo Đền Thánh có đàn cơ do 2 Ngài Hiến Pháp và Khai Pháp phò loan, Ngài Hồ Bảo Đạo bạch với Đức Hộ Pháp:

*– Bạch Đức Ngài theo Thánh Giáo Đức Ngài dạy sẽ định cho Đạo Muội Diệu Minh Võ Duy Nhứt lãnh phận sự nơi Hội Thánh Phước Thiện theo khả năng làm việc từ thiện của đương sự, hôm nay Đạo Muội Võ Duy Nhứt về hầu lịnh, kính xin Đức Ngài từ bi phân định.*

*– Đức Hộ Pháp: Mời vào*

*Chào Hiền Muội*

*Bản Đạo rất vui mừng nhận được thiện chí của Hiền Muội để tâm giúp cho cơ nghiệp Đạo. Vậy Bản Đạo đặc cách phong cho Hiền Muội chức Đạo Nhơn Phước Thiện vì phù hợp với khả năng và tinh thần của Hiền Muội. Bản Đạo xin để lời chúc mừng và cầu nguyện Hiền Muội sớm thành công trong bước đường nhiệm vụ.....*

Chúng ta không hiểu Bà Diệu Minh nhập môn hồi nào mà được đặc ân phong thưởng?

Sau đây là 1 bức thư của Bà Diệu Minh trạng tỏ công nghiệp của mình đối với xã hội Việt Nam và Bà nhờ sự trung gian của Bác Sĩ Cao Sở Tân, Ông Bà Trương Kế An

và Ông Bà Võ Trường Thọ giới thiệu với Đức Phật Mẫu ở các đàn cơ chi phái bảo bô phải về Tòa Thánh đái lịnh.

Sau đây là nguyên văn bức thư ấy:

*Vạn Quốc Tự Việt Nam*

*Đại Đồng Duy Nhất Đạo Tâm*

*Do Võ Tông Đường sáng lập*

*Sài gòn ngày 31-12-1971*

*Ni Trưởng Diệu Minh Võ Duy Nhất.*

- *Giám Đốc sáng lập Cơ Quan Trung Ương Đô Thành.*
- *Trưởng Tử thừa kế Cổ Sư Bà Diệu Lộc Võ Thị Ngọc Châu.*
- *Liên giao chi phái Đạo và Phước Thiện.*

*Kính gửi:*

- *Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Tòa Thánh Tây Ninh.*
- *Đại Hiền Huynh Hiến Pháp, Quyền Chương Quản Hiệp Thiên Đài.*
- *Đại Hiền Huynh Đầu Sư, Chương Quản Cửu Trùng Đài.*

*Kính Hội Thánh*

*Kính quý Đại Huynh.*

*Tệ Muội Võ Duy Nhất Thánh Danh Diệu Minh, 71 tuổi sanh trưởng tại xã Phú Hưng, Quận Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Sáng lập viên thừa kế Vạn Quốc Tự Tổ Đình Bến Tre, hiện là nữ Chương Quản Vạn Quốc Tự Đô Thành, kim Hội Trưởng Hội Phước Thiện Việt Nam (đồng bạc học sinh con côi), Giám Đốc Nữ Trung Học Đạo Đức Học Đường*

---

*Thủ Đô, Quản Đốc Nữ Tu Viện Nữ Trinh Vạn Quốc Tự.*

*Kính bạch Hội Thánh và chư vị Đại Huynh.*

*Tệ Muội tu theo Phật Giáo, nhưng hằng tìm hiểu mục đích cứu thế của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ của Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Nên vào năm 1948 tệ Muội đã tiếp xúc với quý vị Bác Sĩ Cao Sĩ Tân, Ông Bà Trương Kế An, Ông Bà Võ Trường Thọ và nhiều vị khác nữa tổ chức một đàn cơ tại Vạn Quốc Tự Bến Tre vào Ngọ thời ngày 26-6-Mậu Tý (1948). Hôm ấy Đức Diêu Trì Kim Mẫu đã giảng cơ dạy Tiểu Muội đại ý như:*

*Vào thời Hạ Nguơn mạc Pháp nầy, nạn tai dồn dập đến cho nhơn sanh vậy Tệ Muội phải gấp rút ra đi để cho đoàn con của Mẹ nhứt là vừa giúp con côi quả phụ (xin đính kèm bài Thánh Giáo).*

*Vì vậy Hiền Muội không ngần ngại xin phép Mẹ và từ giã những bạn Đạo nơi Tổ Đình Vạn Quốc Tự và dâng đoàn con côi gần 200 đứa lên Đô Thành Sài Gòn vào năm 1948. Nhờ ơn trên giúp sức mà Tệ Muội đã lo châu toàn cho tất cả đến khi ăn học thành tài.*

*Cũng trong thời kỳ nầy, tại Đô Thành Sài Gòn Tệ Muội đã giúp sức với nhiều nhà hảo tâm bằng tâm, bằng sản để thành lập Hội Phước Thiện Việt Nam “**Đồng Bạc Học Sinh Con Côi**”. Giấy phép ngày 15-5-1952 số 1.013/CAB.*

*Hội đã từng giúp đỡ nhiều con côi quả phụ khắp cả nước. Vào năm 1956 Hội cũng đã nhận nuôi dưỡng và cho ăn học đến khi thành nhơn một số Thiếu Sinh Quân Đội Cao Đài do Bộ Xã Hội trao cho.*

*Hiện nay Tệ Muội đã tạo được sản nghiệp cho Vạn Quốc Tự Đô Thành như sau:*

- 1 Đền Thờ Đức Chí Tôn và Phật Mẫu (trên lầu dưới là giảng đường).
- 1 Nữ Trung Học Đạo Đức Học Đường 2 tầng (nền móng có thể lên 3 tầng).
- 1 quán cơm chay xã hội (mỗi ngày phục vụ cho trên 200 khẩu phần).

Tất cả được nằm ở khu đất trên 2 ngàn thước vuông ở số 378/3 đường Phan Thanh Giản Sài Gòn do Tệ Muội đứng bộ.

Kính thưa Hội Thánh và Nhị Vị Đại Huynh.

Vốn Tệ Muội được biểu Thánh Địa Tây Ninh là nguồn gốc Đạo Cao Đài và gần đây trong thập nhựt thiên định, Tệ Muội đã được lệnh của Đức Phật Mẫu dạy:

**“Phải kịp thời về Tòa Thánh Tây Ninh mà chung lo nghiệp Đạo”**. Vì thế hôm nay Tệ Muội xin hiến dâng sự nghiệp đã hoàn thành tại Đô Thành Sài Gòn cùng thể xác lên Đức Chí Tôn, Phật Mẫu sử dụng.

Kính mong Hội Thánh và nhị vị Đại Huynh chấp thuận giúp đỡ Tệ Muội được tròn bốn phận.

Trân trọng

Ký tên đóng dấu

Diệu Minh Võ Duy Nhứt

Trích nơi quyển **Tây Ninh Xưa và Nay** của bạn Huỳnh Minh nơi trang 302 thì Bà Diệu Minh có thêm 1 biệt danh là Minh Hà. Năm 21 tuổi, Bà đương làm một Giáo Viên ở Bến Tre có lên Tây Ninh cất một cái am nhỏ gần khe suối Chùa Hang của Núi Bà Đen. Đến lúc bãi trường hay lúc rảnh rỗi Bà lên đó tịnh dưỡng tinh thần.

Bà có làm một bài thi tựa là:



---

## HAI MƯƠI MỐT XUÂN

Hai một xuân tròn đã trải qua,  
Khắp nhìn ba cõi nước non nhà.  
Trí tài thiếu một trang anh tuấn,  
Bọm bạc dư ngàn số trá ngoa.  
Nhấn với con Trời trong vũ trụ,  
Nỗi niềm riêng chạnh phận quần thoa.  
Phấn son rải quyết tô nền Đạo,  
Chờ buổi chung qui đến Phố Đà.

MINH HÀ VÕ PHỤNG KIỀU

Viết tại Tây Ninh lúc còn làm Giáo Chức.

Khi Bà 61 tuổi, Bà nhớ bài thơ 40 năm trước nên họa lại:

## SÁU MƯƠI MỐT TUỔI

Sáu một xuân tròn đã điểm qua,  
Báu ân xã tắc với sơn hà.  
Làm cho rõ mặt trang anh tuấn,  
Đánh thức con Trời khỏi trá ngoa.  
Nữ kiệt Nam tài mau tỉnh dậy,  
Đức lành bủa khắp khách quần thoa.  
Điểm tô non nước nên chơn Đạo,  
Đợi buổi qui nguyên đến Phố Đà.

NI TRƯỞNG DIỆU MINH

Có một cụ thi sĩ đến am Bà, nhìn cảnh cũ còn đây mà người đầu vẫn bóng, cụ bèn viết vào đá một vần thơ cảm tác:

Bước đến am mây Võ Phụng Kiều,

*Nhìn sau ngắm trước vẽ điều hiu.  
Xác xơ vườn cũ, xoài cam mít,  
lạnh lẽo nền xưa, khạp gạo niêu.  
Hoặc bước xích tòng còn mãi miết,  
Hay hôn tinh vệ đã tiêu diêu.  
Công cù lao lập còn ghi dấu,  
Ngùi ngắm chơn trời vẽ tịch liêu.*

LÂM TYỀN

VÕ TRUNG NGHĨA

Sau đây là một bài thi của Bà sáng tác hồi năm 1928

### SỐNG VÌ NHƠN LOẠI

*Lời lành nhắn nhủ với trần ai,  
Chơn lý khuyên nhau vững bước hoài.  
Bầu mặt anh hùng ai dám khuấy?  
Tấm gan quân tử dễ đâu mài?  
Nâu sông là chí thâu non vẫn,  
Khổ hạnh ấy gương lập bể dài.  
Khêu đuốc sáng soi đường chánh Đạo,  
Hy sinh cứu thế phận râu mày.*

DIỆU MINH TỰ MINH HÀ

Tiếp theo đây bài của tựa Sống Vì Nhân Loại nhưng theo lối thượng lục hạ bát.

*Sống vì nhơn loại thông dong,  
Sống vì yêu mến con Hồng trời Nam.  
Sống trong chẳng biết tham lam,  
Sống sạch chẳng biết chẳng ham của trần.  
Sống thanh chỉ biết chuyên cần,  
Cần lo mối Đạo muôn phần nhà Nam.*

---

Phật tử chỉ sống vì dân,  
Phật tử giản dị không phân sang hèn.  
Một lòng tu luyện tâm hồn,  
Chỉ thành cầu nguyện muôn dân thái bình.  
Xã thân hiến trọn Thiên Đình,  
Y hành phận sự giữ gìn nguyện xưa.  
Nguyện là gánh tội muôn dân,  
Nguyện là giúp đỡ chúng sanh dân lành.  
Nguyện độ dân chúng tu hành,  
Bền tâm cầu nguyện tâm thành vì dân.  
Dân an đời sống mới vui,  
Hòaan cầu đau khổ sống vui sao đành?  
Cùng chung giọt máu em anh,  
Thế mà gây loạn chiến tranh bảo bùng.  
Anh em giết hại não nùng,  
Làm sao nhắm mắt sống cùng an vui.  
Sống thế chẳng khác người đui,  
Sống cảnh nước thời dân an mới nhân.  
Sống sao đẹp được muôn ngàn,  
Ma vương quỷ sứ lan tràn khắp nơi.  
Sống vì hơn loại ai ơi,  
Sống sao tiếng tốt muôn đời lưu danh.  
Sống hòa huynh đệ em anh,  
Sống cho ngay thật chớ sanh gian tà.  
Sống thanh sống bạch hiệp hòa,  
Sống yêu hơn loại mới là xứng danh.  
Sống sao đúng bực hùng anh,  
Sống sao giữ dạ tiết trinh vẹn toàn.  
Sống sao trung hiếu vương tròn,

Sống sao khi thác người còn dấu yêu.  
Sống mà độc ác ma yêu,  
Thà là đừng sống chật miên Trời Nam.  
Nam Bang quý báu vô cùng  
Riêng danh giao giống Sen Vàng Phật Gia  
Mai, Cúc, Liễu, Huệ, Chi Lan,  
Khắp miên đất Việt Trời Nam khoe màu.

**THƠ SANH GI!**

Sống như bợn chó ưa sự sống,  
Sống làm hư thể thống ích ghi?  
Sống sao khỏi tiếng đời khi,  
Sống sao cho đặng sử ghi bằng để.  
Sống tội lỗi vụn về kiếp sống,  
Sống đầy vật chất dảm khuyên cho,  
Sống vấy càng lại thêm lo,  
Sống ăn, sống mặc hại cho phong trào.

Sau đây là bức thư chứng tỏ Bà Diêu Minh đã nhờ Hội Phước Thiện Việt Nam nuôi được 18 em Thiếu Sinh Quân Cao Đài cho học trường Phước Thiện của Hội.

Việt Nam Cộng Hòa      Sài Gòn ngày 19-11-1957  
Nha Tổng Giám Đốc Giám Đốc Nha Xã Hội Nam Phần  
Xã hội

Số: 728/XHNP      Kính gửi ông Tỉnh Trưởng Tây Ninh  
Trân trọng kính tư quý Tỉnh rõ:

Thỉnh theo lời thỉnh cầu của Nha, Hội Phước Thiện Việt Nam ở Sài Gòn đã thỏa thuận nhận 18 em Thiếu Sinh Quân Cao Đài để cho theo học tại trường Trung Học

---

*Phước Thiện của Hội ở đường Hòa Hưng Sài Gòn. Còn về chỗ ở, trong khi chờ đợi lấy lại căn phố 378/3 đường Phan Thanh Giản thì hãy ở tạm trong các chùa.*

*Vậy yêu cầu Quý Tỉnh cho chuyên chở các em tới Nha Xã Hội Nam Phần, 46 Đường Tự Đức (Đakao) Saigon để giao cho Hội Phước Thiện Việt Nam.*

*Kính chào ông Tỉnh Trưởng  
Phan Văn Vinh*

Trước khi được phong chức Đạo Nhơn, Bà Diệu Minh có dẫn một phái đoàn Vạn Quốc Tự viếng Tòa Thánh ngày 14-1-1972. Hội Thánh lúc ấy do Đức Thượng Sanh lãnh Đạo đã làm lễ tiếp phái đoàn trọng thể.

Bà Diệu Minh có đáp từ bằng một bài diễn văn như sau:

Lời Chào Mừng Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh Của Ni Trưởng Diệu Minh nhơn dịp về viếng Tòa Thánh Tây Ninh ngày 28-11 Tân Hợi (14-1-1972)

*Kính Bạch Hội Thánh*

*Kính Quý Đại Huynh, Đại Tỷ,*

*Chúng tôi rất hữu hạnh được quý Chức Sắc nam nữ huệ cố đón tiếp như hôm nay, đây là một đặc ân trọng hậu mà Hội Thánh đã ban cho.*

*Tệ Muội xin thay mặt cho phái đoàn Vạn Quốc Tự, kính cảm niệm Hội Thánh và quý Đạo Huynh, Đạo Tỷ.*

*Kính thưa Hội Thánh.*

*Tệ Muội hân hạnh tiếp được Thánh Thơ của Đại*

*Huỳnh Hiến Pháp số 48/Hộ Pháp.QCQ đề ngày 19-11 Tân Hợi (5-1-1972) chánh thức cho phép Tệ Muội về Tòa Thánh chung lo cho đại nghiệp Đạo, sau khi Tệ Muội đã gửi một văn thư ngõ ý với Hội Thánh. Tệ Muội đã và đang cầu nguyện được phục vụ dưới chơn Đức Chí Tôn và Đức Mẹ cùng các Đấng Thiêng Liêng và đã được đáp ứng thỏa đáng.*

*Tệ Muội ước mong về đây hiệp đồng Huỳnh, Ty, Đệ cứu khổ cho chúng tộc, giải thoát cho nhơn sanh theo cơ cứu khổ tận độ của nền Đại Đạo.*

*Kính thưa Hội Thánh.*

*Vào năm 1938, Hiến Huỳnh Đầu Sư tại vị đã cùng với Đức Hộ Pháp đến Vạn Quốc Tự Bến Tre giải tâm cho Tệ Muội trong kỳ đại tịnh 10 ngày không thuốc chữa. Vì thế sự còn lại của đời mình, Tệ Muội đã nguyện hiến thân nầy cho Đức Mẹ, làm tế vật cho Đức Chí Tôn để lo cho con cái của Ngài, nhứt là đám con cô, quả phụ.*

*Trong sứ mạng hành Đạo của Tệ Muội ở Đô Thành, hiện nay đã tạo lập được ngôi Vạn Quốc Tự Đô Thành. Tầng trên Thờ, Tầng dưới làm giảng đường cơ sở nuôi con cô cùng Đạo Đức Nữ Học Đường (trước kia là Vạn Quốc Tự Học Đường từ năm 1952). Dãy nhà nầy từng là phòng học, tầng dưới phòng nội trú nữ sinh. Dự án dãy nhà nầy còn xây lên được 3 tầng nữa dùng làm nơi “Tu Viện Nữ Trinh” để gieo giống lành cho đời Thượng Ngươn Thánh Đức. Một quán cơm chay xã hội phục vụ cho hơn 500 khẩu phần mỗi ngày. Các cơ sở nói trên được nằm trong một miếng đất khuôn viên 200 mét vuông, do Tệ Muội đứng bộ.*

*Tệ Muội cảm thấy mấy mươi năm hành Đạo, công trình trên đây cũng như hạt cát trong sa mạc đối với nổi*

---

*thống khổ của nhơn loại hiện giờ.*

*Theo thiên kiến của Tệ Muội: thời kỳ mạc Pháp nhơn sanh đang chịu dưới luật trả vay trong biển khổ luân hồi bất tận, do bản năng tranh đấu theo lý tánh tự tồn, khiến cho ý thức tâm linh mờ ám dẫn dắt nhau trên nghiệp: tham, sân, si, ích kỷ tổn nhơn, nó là nguồn phát xuất nạn tiêu diệt của nhơn loại!*

*Kính thưa Hội Thánh*

*Kính thưa quý Đại Huynh, Đại Tỷ,*

*Theo sự nhận thức của Tệ Muội, Đấng Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu Thiêng Liêng không nỡ để nhơn loại sa vào hố diệt vong nên đã chuyển xây nguơn hội mới, mở cơ tận độ lập Đạo cứu đời, ân xá tội tình cho nhơn loại.*

*Trong thời kỳ đại ân xá, sự tình nguyện cứu đời với phương tu biệt lập không thể nào xoay chuyển nổi cơ đời thực hành con đường cứu khổ cho cùng tận.*

*Vì vậy Tệ Muội xin tình nguyện về với mái Tổ Đình Tòa Thánh Tây Ninh chung tâm góp sức cùng với quý Đại Huynh, Đại Tỷ để lo cho cơ tận độ theo tôn chỉ Đại Đạo hiệp với Thánh ý Tứ Chuyển Thượng Nguơn Thánh Đức của Đức Chí Tôn Phật Mẫu.*

*Tệ Muội xin kết thúc bằng sự cầu nguyện:*

- 1. Nguyện hiến dâng tinh thần và thể chất cho Đức Chí Tôn, Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng để làm phương tiện phục vụ nhơn loại.*
- 2. Nguyện cầu ơn trên ban hồng ân cho được huệ tâm ngộ hầu thực thi lời nguyện cứu khổ, độ nhơn, bác ái, đại đồng được đắc thành.*

*NAM MÔ TẠO HÓA HUYỀN THẦN ĐIỀU TRÌ KIM MẪU*  
*CẨM BÁI.*

**KẾT LUẬN**

Từ một Ni Cô trẻ chưa kinh nghiệm, Bà Diệu Minh đã trở thành một nhân vật hữu ích cho đời, lau được sự đau khổ của trẻ mồ côi trong môi trường học vấn khô phải vất vả lắm than của trường đời cay nghiệt. Bao nhiêu sự nghiệp tạo được trong kiếp sinh đều dâng hiến cho Đạo, thậm chí thể hài mình cũng dâng hiến cho Đức Chí Tôn, Phật Mẫu sử dụng.

Như thế thì phẩm vị Đạo Nhơn của Đức Hộ Pháp phong thưởng cũng rất xứng đáng cho kẻ tâm thành đức vẹn ấy.

Bà sinh năm 1900 thì nay đã 80 tuổi rồi.

Có lẽ tuổi ấy không còn khả năng chi giúp đời phó Đạo được nữa xin ghi đôi dòng để lưu vào Đạo Sử Danh Nhân hậu đoàn hậu tấn noi gương chí hy sinh ấy mà lập công bồi đức.

Viết tại Tòa Thánh ngày 23-10 Canh Thân (1980)

Quang Minh





---

TIỂU-SỬ BÀ DIỆU-MINH  
**VÕ DUY NHÚT**  
QUANG MINH  
SỬ TÂM