

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ  
TÒA-THÁNH TÂY-NINH

---

ĐẶC TRÁCH TƯ VẤN PHƯỚC-THIỆN  
*Làm Được Gì?*

BIÊN SOẠN | SĨ-TÀI BÙI VĂN TIẾP

TÀI LIỆU SƯU TẦM 2015  
hai•không•một•năm

---

Ebook được làm theo **ẤN-BẢN** phổ biến trên Website **DAOCAODAL.INFO**. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gửi điện thư vào địa chỉ: *tamnguyen351@live.com*

Thành thật tri ơn **SĨ TÀI BÙI VĂN TIẾP, BAN PHỤ TRÁCH PHỔ BIẾN KINH SÁCH WEBSITE DAOCAODAL.INFO** đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn hay phổ biến trên Website ngõ hầu **GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO** được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 31/07/2015

Tâm Nguyên

---

# ĐẶC TRÁCH TƯ VẤN PHƯỚC-THIỆN LÀM ĐƯỢC GÌ?

SĨ TÀI BÙI VĂN TIẾP BIÊN SOẠN [1984]

---

---

## MỤC LỤC

❖ ĐẶC TRÁCH TƯ VẤN PHƯỚC-THIỆN LÀM ĐƯỢC GÌ? .....	9
▪ LỜI TỰA .....	11
▪ LỊNH HỘI THÁNH .....	13
▪ CÔNG QUẢ PHỤ .....	15
▪ THI SÁNG TÁC TRONG NHIỆM VỤ .....	17
▪ KẾT LUẬN .....	31

---



**TÒA-THÁNH TÂY-NINH**

---



---

## **ĐẶC TRÁCH TƯ VẤN PHƯỚC-THIỆN LÀM ĐƯỢC GÌ?**

---



---

## LỜI TỰA

**T**ÔI VÌ MỘT cuộc phản trắc Đạo quyền nên được trả về Hiệp-Thiên-Đài cho quyền Chương-Quản là Ngài Bảo-Đạo sử dụng.

Ngài Bảo-Đạo thấy bên Phước-Thiện cần có người của Hiệp-Thiên-Đài qua làm tư vấn để chỉnh sửa phần nào cơ cấu sai lạc với nguyên thủy của nó, nên thuyên bố tôi với chức vụ: “*Đặc Trách Tư Vấn Phước-Thiện*”.

Lúc đầu tôi bị nhiều khảo đảo vì tôi là kẻ chức nhỏ mà lãnh làm tư vấn cho các vị Chơn-Nhơn. Có bạn hỏi: Sĩ-Tải chỉ đối phẩm với Giáo-Thiện mà làm gì được làm cố vấn cho Chơn-Nhơn là hàng Giáo-Sư bên Cửu-Trùng. Họ gửi thư vấn Ngài Hồ Bảo-Đạo đủ thứ về quyền hành của tư vấn có được quyền dự hội bán niên hay không? dự Hội Nhơn Sanh, dự Hội-Thánh Phước-Thiện hay không? Văn phòng tư vấn phải đặt nơi đâu? Lễ tiếp rước phải với nghi thức nào?...v.v...

Còn có vị lại đề nghị nên thương lượng với ông Chơn-Nhơn Nguyễn Văn Ký, Thượng-Thống Hòa-Viện Phước-Thiện trước khi nhận chức để tránh điều phản đối của ông này. Phải chi bổ vị Truyền-Trạng là hàng Thánh Thể thì mới phải lễ chớ Sĩ-Tải nhỏ chức quá...

Tôi nén lòng tự ái trả lời những kẻ vấn tôi: “*Tôi tài sơ trí siển, được Hộì-Thánh bổ đầu ngôi đó. Khi gặp khó khăn môi đối phó chớ không đối phó trước. Nếu đậu thì hành sự, bất tài thì bị rút chớ không thương lượng với ai hết...*”

Thế là tôi được tiếp với lễ đơn sơ trà nước rồi được giới thiệu với Chúc-Sắc Chương-Quản, Phó Chương-Quản cùng Chúc-Sắc Cửu Viện Phước-Thiện. Tôi được đưa qua văn phòng nữ phái Phước-Thiện viếng có Cửu Vị Nữ Phái đủ mặt. Xong việc tôi trình lên Ngài Bảo-Đạo tự sự. Ngài cảm ơn tôi đã gỡ đặng cho Ngài một cái gút, vì Ngài gặp sự phản đối của tốp Giáo-Thiện trẻ, nhưng tôi không lùi trước áp lực ấy. Từ từ tôi chiếm được cảm tình và làm tròn nhiệm vụ cho đến ngày bị giải thể.

Hôm nay tôi ôn lại những gì đã xảy ra, mục đích không phải là để khoe công mà là để ghi lại những sự thật vui buồn trong thiên trách của mình hầu lưu lại Đạo Sự những kỷ niệm 100% của bước đường hành Đạo.

Thánh Địa ngày 1-3-1980

Sĩ-Tải Bùi Văn Tiếp

---

## LINH HỘI THÁNH



N LẠI khoảng thời gian tôi hành sự tại Hội-Thánh Phước-Thiện với phận sự “*Đặc trách Tư Vấn*” tôi có thể tóm tắt những công văn sau đây chứng minh công quả của mình.

1. Thánh Lệnh số 16/CQHĐTĐTL ngày 26-6 Bính Thìn (22-7-1976) tuyên bổ nhiệm vụ Đặc Trách Tư Vấn Phước-Thiện.
2. Công văn số 3334/CP ngày 13-8 Bính Thìn (6-9-1976) tham dự tổ chức cuộc bầu cử Chương-Quản Phước-Thiện; kết quả ông Chơn-Nhơn Trần Minh Viên đắc cử với đa số thăm.
3. Công văn số 137/QCQHĐTĐ ngày 13-8 Bính Thìn (6-9-1976) cộng tác với Nông Viện Nam Nữ Phước-Thiện, thuê hoàn các phần đất Nội-ô lại để canh tác tập thể hầu giúp cho Trại Đường Hội-Thánh được có đủ lương thực nuôi nhơn sanh.
4. Công văn số 486/CQ.TM ngày 28-2 Đinh Tỵ (9-3-1977) hội thảo về trại hàng cấp tế đặt trong Nội-Ô và lệnh phạt quì hương có vị Thượng-Thống Công-Viện Phước-Thiện.
5. Công văn số 1549 ngày 2-9 Đinh Tỵ (14-10-1977) bàn thảo và góp ý 4 điểm mới do chánh quyền XHCN Tỉnh Tây Ninh nêu lên cùng Hội-Thánh.

6. Công văn số 1566/CQ ngày 05-09- Đinh Tỵ (17-10-1977) mời dự kiến lễ ban hành Thánh Linh Quyền Chương-Quản và Phó Chương-Quản Phước-Thiện (sau khi ông Chương-Quản Trần Minh Viên qui vị).

Thêm vào phần sự Đặc Trách Tư Vấn Phước-Thiện, Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài còn bổ tôi những nhiệm vụ bổ túc sau đây:

1. Thánh Linh số 004/Thiên Liêng.CQ.HTĐ ngày 7-11-Đinh Tỵ (17-12-77) lãnh phần sự Buộc Án trong các phiên Hội Cộng Đồng đặc biệt.
2. Đạo Linh số 11/ĐL ngày 29-8 Mậu Ngũ (30-9-1978) tuyên bố Đặc Trách Tư Vấn Phước-Thiện kiêm Phó Trưởng Nhiệm Đạo Sử.
3. Tờ ủy nhiệm không số đề ngày 22-10 Mậu Ngũ (22-11-1978) tham gia Ban Hỗn Hợp Cửu Trùng Đài, Hiệp-Thiên-Đài và Phước-Thiện để :
  - a. Nghiên cứu chỉnh đốn nội bộ của Đạo theo đường lối tôn giáo thuần túy...
  - b. Cứu xét các kiến nghị của Bàn Trị Sự... hầu đem ra cuộc khoáng Đại Hội-Thánh giải quyết.

Trên đây là những công văn liên quan đến nhiệm vụ của tôi.

---

## CÔNG QUẢ PHỤ

**C**ÒN NHỮNG công nghiệp thu thập được, tôi có thể sơ lược như sau:

1.- Đề nghị và được sự chấp thuận của Hội-Thánh để cho một vị Nữ Phái đọc sớ của Phật Mẫu.

Nguyên do từ lâu sớ ấy do một vị phái Nam là cách đây mười mấy năm, Bà Phối Sư Hương Nhiều quì chánh tế, em Giáo Nhi đọc sớ khiếp đảm, run lập cập, đọc tiếng được tiếng mất, Bà sợ thất lễ với Phật Mẫu nên ra lệnh từ đó không cho phái nữ đọc sớ. Tôi hồi nhớ lại, lúc Đức Hộ-Pháp còn sanh tiền thì sớ Phật Mẫu do nữ phái đọc không kém vì phái nam và giọng nữ còn trong trẻo hơn nam nhiều, nên xin chấm dứt tình trạng tạm mượn.

Rốt cuộc được sự đồng ý của thượng cấp.

Ở Trung Ương được vậy thì các Điện Thờ Phật Mẫu ở Châu Thành Thánh Địa và ở toàn quốc đều noi theo nên ảnh hưởng nâng đỡ nữ phái được thể hiện thực tế.

Thế là từ đây trở về sau, giọng lanh lảnh của nữ phái được ngân nga trong các kỳ sóc vọng nơi các Đền Thờ Phật Mẫu khắp nơi để dâng nguyện vọng lên Bà Mẹ Thiêng Liêng của nhơn loại.

2.- Nơi Châu Thành Thánh Địa, sự cúng Chí-Tôn và Phật Mẫu thường bị trùng nhau. Tôi đề nghị cúng Chí-

Tôn giờ Ngọ, cúng Phật Mẫu giờ Dậu được Hội-Thánh Phước-Thiện đồng ý và đã ra lệnh thi hành nhưt luật. Đó cũng là một sự sửa cải hữu ích để nhơn sanh khỏi thất lễ cùng Đại Từ Phụ.

3.- Trong cuộc thảo luận ban hành thông tri của Hội-Thánh, tôi có đứng ra bình vực sự giải thể cơ quan Phước-Thiện bằng cách đọc tài liệu do ông cố Thừa Sử Phạm Ngọc Trấn soạn. Đại ý lời giảng giải của Đức Hộ-Pháp về Phước-Thiện không có trong Pháp Chánh Truyền, nếu nhơn sanh không nhìn thì lấy đâu làm pháp lý để tồn tại.

Đức Ngài dạy chính Đức Lý Giáo-Tông đã cho mượn Lê Sanh làm Giáo-Thiện đi các tỉnh lập Phước-Thiện trong 3 năm. Thêm vào Hội Nhơn Sanh năm Mậu Dần (1938) nhìn nhận Phước-Thiện là cơ quan chánh thức của Đạo, như vậy nó là Thiên-Điều. Nếu chơn linh nào dám giải tán nó thì họ phạm đến Thiên-Điều, mà hễ phạm đến Thiên-Điều thì họ phải bị quả kiếp.

Sự bình vực nầy mặc dầu không có kết quả cụ thể nhưng ảnh hưởng về sự bảo vệ luật pháp của nó có tác dụng sâu rộng về thời gian.

Phận sự của vị Luật Sư nơi phiên tòa là bình vực thân chủ của mình dựa theo luật pháp hiện hành, còn định đoạt là do ông Chánh Án. Tôi thấy tôi đã làm tròn phận sự Tư Vấn Phước-Thiện nhờ sự can thiệp nầy.

Dư luận Chức-Sắc Phước-Thiện rất hoan nghinh sự bình vực của tôi vì đánh đúng vào tâm lý của họ là cái gì có Hộ-Pháp và Giáo-Tông đồng ý là có quyền Chí-Tôn tức không có quyền năng nào đã phá nó đặng.



---

## THI SÁNG TÁC TRONG NHIỆM VỤ

**Đ**ẶC TRÁCH Tư Vấn Phước-Thiện cùng những bài xướng họa của các thi hữu.

Thời gian lãnh phận sự Đặc Trách Tư Vấn Phước-Thiện tôi có sáng tác được ít bài thi để đóng góp vào vườn hoa Đại Đạo được thêm phần phong phú.

Ông Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại có tặng tôi một bài như sau:

*Mừng ông Đặc Trách đủ duyên may,  
Tư Vấn phương hay Phước-Thiện bày.  
Giúp khó trợ nghèo thi Đạo nghĩa,  
Bảo tồn cứu khổ huệ tâm trai.  
Lục hòa Phật dạy công bình định,  
Tam lập Thầy khuyên bác ái khai.  
Trọng nhiệm đường xa tham khảo hoạt,  
Ân Thiên tròn phận Đức Cao Đài.*

*1-8-1976  
TỬ TRƯỚC*

Quang Minh họa lại:

*Đức bực tài sơ gặp dịp may,  
Lãnh phần “Tư Vấn” rắng phô bày.  
Hiệp Thiên lập vị nơi tâm chánh,  
Phước-Thiện thật hành nối chí trai.*

*Dụng luật thương yêu khuôn Hộ-Pháp  
Lập quyền công chánh rập Trần Khai<sup>(1)</sup>  
Điểm tô cửa Phạm ra chơn tướng,  
Vẹn phận tròn duyên Đạo đức dài.*

SĨ-TÀI BÙI VĂN TIẾP

- (1). Trần Khai là Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa, Ngài vừa làm Chương-Quân Pháp Chánh vừa làm Chương-Quân Phước-Thiện.

Mấy em Luật Sự cũng lấy vận xướng của ông Hữu Phan Quân mà chúc tôi.

Sau đây là bài họa của Luật Sự Nguyễn Văn Thăng:

*Tài thủ cửa Cân phải lúc may,  
Hành quyền Tư Vấn trí tài bay.  
Bao năm mòn mỏi nơi sương gió,  
Nay lúc mây rờng phi chí trai.  
Nghiep Đạo vẫn còn vai nặng gánh,  
Đường đời chi nệ khó công khai.  
Thiện tài, thiện đức dùi trăm họ,  
Phước lớn tâm cao Đạo mới dày.*

Luật Sự Quang họa:

*Đường tu kính chúc gặp duyên may,  
Tư Vấn mệnh kia khéo sắp bày.  
Bác ái tô bồi nơi Thánh triết,  
Từ bi gây dựng thỏa lòng trai.  
Trường đời bảo chúng nương thời thế,  
Cửa Đạo dưỡng sanh buổi vận khai.  
Khó nhọc đỡ thơ mưu nước trí,*

---

*Công thành danh toại huệ ân dày.*

TRƯỚC TÂM

Luật Sự Trần Văn Xía họa:

*Chúc lành vạn sự đặng điều may,  
Mừng thấy đàn anh được sắp bày.  
Tư nhiệm thường ban nung chí sĩ,  
Vấn quyền giao phó phi lòng trai.  
Cơ căn giảng mắc vòng phân hóa,  
Quan niệm phân vân vốn tự khai.  
Phước kiếp ắc tòng vào nẻo chánh,  
Thiện duyên ân tứ Đấng cao dày.*

Luật Sự Phạm Ngọc Hải họa:

*Chúc mừng huynh đặng gặp duyên may,  
Tư Vấn từ đây thỏa chí bay.  
Gặp lúc bảo tồn cơn nghiệp trọng,  
Giúp người bác ái dụng tài trai.  
Mở đường đưa Đạo công lao nặng,  
Độ khách dìu người tỉnh ngộ khai.  
Đặc Trách hành quyền cơ trí khéo,  
Gắng công lo Đạo đức cao dày.*

Tôi cũng làm một bài kỷ niệm ngày lãnh phận sự:

*Dịch: cùng tác biến luật thiên nhiên,  
Hẽ biến tắc thông phép diệu huyền.  
Điều dở ra hay ai đoán nổi,  
Việc hư hóa thiệt khó suy riêng.  
Giữ tâm đoan chánh trời vừa sức,  
Gìn chí trung kiên Thánh tạo quyền.  
Đắc lệnh Hiệp Thiên qua Phước-Thiện,*

*Hanh thông tắc Cửu hết ưu phiền.*

24-7 BÌNH THÌN  
QUANG MINH

Sĩ-Tải Nguyễn Ngọc Tỷ họa lại:

*Hiệp Thiên không, có lẽ đương nhiên,  
Không có, có không ấy diệu huyền.  
Luật phá thương yêu vung nghiệp cả,  
Công bình chối bỏ ý tư riêng.  
Mang sao đội nguyệt bồi công đức,  
Bắt gió năng hình lập Đạo quyền.  
Cửa Phạm Thiêng Liêng dành sẵn vị,  
Xứng danh phải phận có chi phiền.*

BẠCH NHÂN

Khi ông Chơn-Nhơn Lâm Minh Viên đặc cử  
Chưởng-Quản Phước-Thiện, tôi có một bài chúc mừng  
ông như sau:

*Lẽ hằng hữu xạ tự nhiên hương,  
Tâm chánh dầu che chúng vãn tường.  
Đầu đức mỏng dầy nhờ số phieu,  
Độ tài cao thấp cậy tình thương.  
Dắt dìu Thánh thể qua bờ giác,  
Cứu độ quần sanh đảo Phật đường.  
Hy chúc Đại Huỳnh thăng Chưởng-Quản,  
Danh thơm hương tỏa tỏa ngàn phương.*

22-8 BÌNH DẤN (15-9-1976)  
QUANG MINH

Ông Chí Thiện Phan Trung Chấm họa:

*Thánh cốc gieo trồng khắp lý hương,*

---

*Đắc thăm Chuông-Quản đặng tinh tường.  
Lái lèo thuyền lược giòng êm thuận,  
Huynh đệ tâm đồng dạ mến thương.  
Trau chuốc lòng nhân sanh vạn phúc,  
Vun bồi cội đức hiệp chung đường.  
Chúc mừng anh lớn ngày vinh hạnh,  
Lãnh Đạo diu người với thiện phương.*

Ông Chơn-Nhơn Nguyễn Đức Hòa họa:

*Gỗ quý vẫn tâm ngát vị hương,  
Hội bầu Chuông-Quản đã tinh tường.  
Xướng danh chứng tỏ người uy tín,  
Kiếm phiếu hãn nhiều kẻ mến thương.  
Điù bước quần xanh xa bến tục,  
Đưa đường thiện khác đến Thiên Đường.  
Tài công trách nhiệm ân thiên định,  
Dong chiếc thuyền san lộng bốn phương.*

KHIẾT DÂN

Nữ Sĩ Trần Châu họa:

*Nền nhân để tiếng nức mùi hương,  
Thiện ác đôi phương, thế tỏ tường.  
Thử trí lúc nguy dò trí cả,  
Xong lòng khi khổ biết ai thương.  
Điù dàng hằng sống toàn nhơn loại,  
Dẫn lối vạn linh đến miếu đường.  
Khánh hỷ chúc mừng Huynh hiển đạt,  
Tuổi tên rạng rỡ khắp mười phương.*

Bên phái Nữ Bà Chơn-Nhơn Hương Sen cũng đắc cử Chuông-Quản Nữ Phái Phước-Thiện với đa số thăm

nên tôi cũng mừng Bà một bài:

*SEN mọc đầm ao vẫn giữ hương,  
Tuy thân mảnh khảnh chí cang cường.  
Từng dìu Nữ Phái qua bao khó,  
Lần dặc hồng nhan thoát bụi đường.  
Nam biết thực thi quyền chánh trực,  
Nữ mong thể hiện luật yêu thương.  
Hộ trì trên cơ ơn Sư Mẫu <sup>(1)</sup>  
Dưới sẵn đoàn em, ắc vĩnh trường.*

22-8 BÍNH THÌN (15-9-1976)

QUANG MINH

---

(1). Sư Mẫu là Bà Tám tức Nữ Chánh Phối Sư Hương Nhiều, cố Chương-Quản Nữ Phái Phước-Thiện, bạn đời của Đức Hộ-Pháp.

Nhơn dịp Ngài Hiền Nhơn Nguyễn Văn Phú qui vị ngày 10-10 Bính Thìn (30-11-76) tôi có điệu Ngài 1 bài:

*Cổ Vấn Hiệp Thiên chữa thực hành,  
Về Thấy vui hưởng cảnh hằng sanh.  
Năm mươi năm lẽ bao gian khổ,  
Tám bảy thu dư lắm nhọc nhằn.  
Giáo Hữu Cửu Trùng tròn trọng trách,  
Hiền Nhơn Phước-Thiện xứng đàn anh.  
Đo vành khăn trắng xem công quả,  
Thời rõ Đại Huỳnh bực “Chí Thành”.*

10-10 BÍNH THÌN

QUANG MINH

Giáo-Thiện Hay tự Tử Trình có gởi tôi bài tâm sự như sau:

*Trãi thân tôn trọng thuyết nhơn hòa,*

---

*Cay đắng ngọt bùi đã nếm qua,  
Làm ruộng ruộng phèn cam thất lúa,  
Trông mì mì nắng đợi đơm hoa.  
Kim bằng nghi kỵ không phiền trách,  
Chơn tánh buồn vui cũng xóa nhòa.  
Ngước mắt trông lên trời đất rộng,  
Riêng ta ta hiểu cõi lòng ta.*

TỬ TRINH.

Tôi họa lại:

*Phật dạy như sanh sáu phép hòa,  
Học cho thông suốt khổ đầu qua.  
Thời Tây cần thảo “Si com xá”<sup>(1)</sup>  
Buổi Nhứt phải rành “Khóm bằng hoa”<sup>(2)</sup>  
Ngô chúa chống người vô sản nghiệp.  
Hồ trào hận kẻ cất cao nhà,  
Đầy dù tùy hướng cơn mưa nắng,  
Phú Đổng Cao dày rõ bụng ta.*

16-3-1977  
QUANG MINH

---

(1). Comme ci comme ça: nầy khách kia nọ

(2). Komanva: chào buổi tối.

Nữ Sĩ Trần Châu có 2 bài Xuân Tha Hương yêu cầu họa, 2 bài xướng như vậy:

*Một chiều xuân đến ở nơi đây,  
Quạnh quẽ tâm tư xót cảnh này.  
Vạn nẻo đường trần người góc bể,  
Trùng san muôn dặm kẻ chơn mây.  
Giao thừa viễn xứ tình đơn chiếc,*

Đón tết phương xa mộng điệp vầy.  
Đào cúc chen nhau ngàn cánh nở,  
Nghe lòng thốn thức, chút niềm tây.

TRÂN CHÂU

Đình Ty lai niên Mẹ lắm già,  
Tháng ngày chồng chất nắng sương pha.  
“Xuân gầy” ủ rũ vẫn ô xế,  
“Huyền côi” sơ rơ bóng nguyệt tà.  
Xót nỗi nghiêm thân cao tuổi hạc,  
Chạnh niềm Từ Mẫu, kém màu hoa.  
Phương trời viễn xứ lòng xin nguyện,  
Con sẽ làm vừa ý mẹ cha.

17-2-1977

TRÂN CHÂU

Tôi họa lại:

Không ai xứ sở ở nơi đây,  
Mà cũng vui xuân cảnh trí này.  
Khăn đóng đen ngòm đi chặt lộ,  
Áo dài trắng lớp xóa chân mây.  
Điện Thờ xăm lắc nghe rên tiếng,  
Đền Thánh người chen lạy đặc vầy.  
Nghệt Bá Huê Viên hoa biết nói,  
Mừng nhau năm mới, giải sầu tây.

QUANG MINH

Từ thuở tóc xanh đến tuổi già,  
Nhơn luân nặng gánh, khó phôi pha.  
Diệu huyền Mẹ dạy gân điều thiện,  
Nghiêm nghị Cha khuyên lánh nẻo tà.



---

*Khổ trí già đành cam vắt vả,  
Khỏe thân miễn trẻ đặng vinh hoa.  
Hiếu tâm ví bằng đèn muôn một,  
Thấp nén hương nguyên thỉnh mẹ cha.*

23-3-1977  
QUANG MINH

Ông Giáo-Thiện Hiệp là Quản Văn Phòng Chương-  
Quản Nữ Phái Phước-Thiện có làm bài Ông Lái Đò như  
sau:

*Danh lợi đua chen nghĩ chán phèo,  
Đò ngang một chiếc nước trong veo.  
Vầng ô bóng rọi phô gương ngọc,  
Giống bích tay đưa nhật mái chèo.  
Sớm rước khách trần sang bến giác,  
Chiều về gành hạc ngắm trăng treo.  
Nghiên tai rửa sạch lời phi thị,  
Nhạc suối đồn tòng tiếng gió reo.*

CHƠN TÂM

Tôi họa lại:

*Ráng hết gân xanh đẩy lộn phèo,  
Nghĩ tay, thổi giọng hát trong veo.  
“Côn Lôn sơn đánh thua người đến,  
“Động Bích môn quan hiểm kẻ trèo.  
Mặt nước trâm vàng xao xuyên liêng,  
Nền trời ngọc trắng lừng lơ treo.  
Gọi đò đêm vắng ai tri kỷ?  
Tháo róc ruột tâm phi chí reo.*

30-5 ĐÌNH TỶ  
QUANG MINH

Ông Chơn-Nhơn Trần Minh Viên hành sự chẵn 1 năm với chức vụ Chương-Quản Nam Phái Phước-Thiện thì ngày 20-8 Đinh Tỵ ông qui vị. Tôi làm một bài thi điệu như vậy:

*Trả xong nợ thế trở về ngôi,  
Hiển trọn thân sanh cứu khổ đời.  
Một mảy ác hành nào dám bộn,  
Trăm muôn lành nhỏ chẳng buông trôi.  
Năm quyền Chương-Quản tâm không đổi,  
Giữ phận Chơn-Nhơn chí mãi giới.  
Mến đức nhắc khi nâng đại nghiệp,  
Tiếc thương Huỳnh Trường lệ đầy vơi.*

2-10-1977

QUANG MINH

Sau khi an táng Ông Trần Minh Viên thì Đại Huỳnh Bảo-Đạo bổ ông Chơn-Nhơn Đặng Văn Chương làm quyền Chương-Quản Phước-Thiện. Tôi có mừng ông 1 bài:

*Bao năm bảo trợ kẻ đơn cô,  
Vận hội nay vinh được phát cờ.  
Cứu kẻ trăm luân qua bỉ ngạn,  
Vớt người lạc lối, thoát Phong Đô.  
Chinh lèo đội gió xuôi dòng bích,  
Sửa lái nhìn sao vượt hải hồ.  
Thánh Lịnh mừng thăng quyền Chương-Quản,  
Chúc câu: “Thậm Hạnh Thủ Huyền Cơ”.*

18-10-1977

QUANG MINH

Trong lúc chánh quyền bắt bớ trong nội ô, Chúc-Sắc và công quả phải hồi hộp không biết số phận ngày mai của

---

mình thế nào, tôi như một đêm ngủ không đặng nên sáng tác bài “*Trâu Già*”:

*Trâu già nào nạy nhác dao phai,  
Năm mũi lãng dây, nhọc trí nài?  
Cổng ách nặng triều gồng sức kéo,  
Nương vằm đau nhói rán gân cày.  
Cờ Tiên nguyện hiến đôi sừng cứng,  
Trống Sấm xin dâng mảnh áo dầy.  
Dụng máu bôi chuông Tế cảm nghĩa,  
Đào Viên tế địa, Hồn lên gai.*

15-1-MẬU NGỌ (1978)  
QUANG MINH

Như ông Chí Thiện Lê Văn Tê từ trần tôi có làm bài thi tế như sau:

*Nghe tin Bác cõi hạc qui tiên,  
Thành kính ưu tư với bạn hiền. (Sĩ-Tải Đồi)  
Một kiếp hiến thân tô cửa Phạm,  
Trăm năm lưu tiếng dựng môn thiền.  
Cúc cõi hiểm kẻ nhờ ân huệ,  
Góa bụa nhiều trang thọ thiện duyên.  
Đức trọng, công dài, ngôn vẫn đạt,  
Chơn linh thanh thẳng buổi Triều Thiên.*

01-10-MẬU NGỌ (11-11-1978)  
QUANG MINH

Ngày 25-5-Mậu Ngọ ông Chơn-Nhơn Nguyễn Văn Ký, Thượng-Thống Hòa Viện Phước-Thiện qui liêu, tôi có điếu một bài:

*Ba hồi chuông trống báo tin buồn,  
Tiễn bước Nguyễn huynh đáo Bạch Cung.*

*Bổ đức Long Sa tròn trọng trách, <sup>(1)</sup>  
Thi công Hòa Lại xứng vai tuồng. <sup>(2)</sup>  
Đệ huynh Phước-Thiện tâm tang để,  
Thệ hữu thiên từ huyết lệ tuồng.  
Cảm nghĩa đồng môn thành ngưỡng nguyện,  
Rõ thông Phật cội, thấu Tiên nguồn.*

25-12-1978

QUANG MINH

---

- (1). Làm Đâu Tộc Long Xuyên và Sa Đéc.  
(2). Làm Phụ Thống Lại Viện và Thượng-Thống Hòa Viện.

Cúng đưa Chư Thánh đêm 23 Tết Mậu Ngọ anh em tổ chức uống trà bàn việc nên hư của Đạo đến sáng không ai ngủ được, nên cùng nhau đặt một bài kỷ niệm “Đêm Không Ngủ”.

*Cái đêm không ngủ nhớ Thầy xưa,  
Tranh đấu gian lao sức đã thừa.  
Chống Pháp lưu đày lòng chẳng nản,  
Bài Ngộ tị nạn, trí nào thua.  
Hòa Bình Nam Bắc an lành thú,  
Thống nhất sơn hà dựng nghiệp vua.  
Nối chí đàn con xin khẩn hứa,  
Khư khư tâm chánh để ai lừa.*

21-1-1978

QUANG MINH

Ngày 17-10-Kỷ Mùi Bà Chơn-Nhơn Hương An  
Chưởng-Quản Y Viện Nữ Phái Phước-Thiện qui vị, tôi  
có làm 1 bài điệu bà:

*Kiếp sanh trọn Đạo quyết theo Thầy,*

---

*Trái tám ba thu nếm đắng cay.  
Giáo Hữu Cửu Trùng công rất trọng,  
Chơn-Nhơn Phước-Thiện đức thêm dày.  
Dạy hiền lắm kẻ nên thân gái,  
Giáo Đạo nhiều trang đáng phận trai.  
Cảnh khổ nhơn sanh trình tấu rõ,  
Ngọc Hư chính Pháp, dỡ càng hay.*

QUANG MINH

Nơi Điện Thờ Đệ Nhứt Phận Đạo mới ăn Tết Niên Kỷ Mùi, nhơn dịp kỷ niệm 4 vị công quả đi làm lúa cho Hội-Thánh chết chìm ở sông Vàm Cỏ (Bến Kéo), tôi có làm một bài cảm tưởng như sau:

*Lập công những tưởng dựng trường sinh,  
Vàm Cỏ ngờ đâu phải lụy mình.  
Thế xác dầu trôi dòng Bích Thủy,  
Chơn hôn ắc hiểm chốn Thiên Đình.  
Vài tuần rượu cúc thành triêm gương,  
Đội chén trà ngâu khẩu chứng minh.  
Có hiển sẵn tay xoay Đạo nghiệp,  
Chèo mau dựng đến chiếc thuyền linh.*

17-12-KỶ MÙI (03-02-1978)

QUANG MINH

Bài này được ông Giáo-Thiện Lê Quang Minh Quán Phận Đệ Nhứt Phận Đạo treo trước bài vị của 4 người tử vì Đạo.



---

## KẾT LUẬN

**T**HỜI GIAN tôi làm Tư Vấn Phước-Thiện 3 năm rưỡi, không tạo được điều chi phi thường, chỉ tạo được những công nho nhỏ và gom góp được lối 30 mười bài Đường Thi đánh dấu sự vui buồn của cơ quan ấy.

Một điều đáng ghi là ông Chơn-Nhơn Đặng Văn Chương, một thành viên trong Hội Đồng Chương-Quản giờ phút chót không chịu ký tên trong bản Thông Tri của Hội-Thánh.

Ngài Bảo-Đạo hôm ấy bất bình ra mặt và nói: *“Hiền Hữu nếu không đồng ý thì phải phản đối giữa hội và nêu lý do tại sao? Hiền Hữu cứ làm thỉnh từ đầu đến cuối, rồi nay thông tri đã ban hành, Hiền Hữu lại biểu tôi ký tên thế Hiền Hữu thì thật là một điều đáng trách.”*

Tôi kêu ông Chương ra ngoài, giải thích cái tấy mà Ngài Bảo-Đạo không thể cho ai thấy được. Nếu ông Chương thấy được trở về Phước-Thiện giải thích cho Chức-Sắc dưới quyền mình nghe thì chánh quyền cũng nghe rồi ván bài này chúng ta phải thua đức. Ông Chương hội ý, trở vào xin lỗi Ngài Bảo-Đạo và đồng ý ký tên một cách vui vẻ.

Hôm nay lượn sóng bạo lực lắng dịu, nên Đạo từ từ khôi phục sức sống của nó một cách mạnh mẽ; Ông Chương càng hiểu cái tấy của nhà lãnh Đạo dụng Nhu để

thắng Cang mà cúi đầu khâm phục. Việc thuyết phục ông Chưởng chịu ký tên tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng sâu rộng, vì nếu ngược lại, cái đổ vỡ của Hội Đồng Chưởng-Quản sẽ là cái đổ vỡ của đại nghiệp mà hậu quả có lẽ không hay, lại còn rất tai hại không thể lường được.

Phần cá nhân ông Chưởng được tiếp tục lập công với Đạo cho đến ngày mai sáng lạng; phần tập thể cả cơ quan Phước-Thiện tức một phần ba của nền Đại Đạo được nhậm nhàn chèo chống chiếc thuyền từ của Đức Chí-Tôn trong cơn giông tố bão bùng.

Cây cốt đồng hồ để vắn dây thiếu có xoay thì các cốt bánh nhỏ mới xoay, cây kim dài, kim ngắn mới chỉ giờ khắc đặng.

Đó là câu kết luận của tôi về phận sự của “*Đặc Trách Tú Vấn Phước-Thiện làm được gì?*”

*Tòa Thánh ngày 04-1-Canh Thân*

**20-3-1980**

***Sĩ-Tài Bùi Văn Tiếp***



---

---

ĐẶC TRÁCH TƯ VẤN PHƯỚC-THIỆN  
LÀM ĐƯỢC GÌ?  
biên soạn | sĩ-tả BÙI VĂN TIẾP