

Kể từ khai-thiên lập đia đến nay, đến nay mới lập-dặng nến Tông-Giáo Chơn-Dạo khi chưa có Trời Đất, khi Âm-khí Dương hiệp lại thì có một khối lũa Chơn-Linh, thành khí nổi lên thành Trời, trước khi chìm xuống thành Đất-mới kêu rằng Thiên-Nőe, Địa-Nőe, cái khối Chơn-Linh.

sanh ra Bát-nan. Thiên mới sanh ra là Trời là quang minh chơn-tinh tự để hiệu là NGỌC-HOÀNG sanh nữ huệ nữ Thái-Cực rồi buộ Thái-Cực sanh luồng nghi, Luồng-Nghi sanh - Thái-Âm, Thái-Dương là Nhứt-Nguyệt.

- Thái-Âm sanh ra Tú-Tượng.

- Thái-Dương sanh ra Bát-Quái.

- Thái-Âm sanh ra Thái-Sở, Thái-Tổ, Thái-Thị, Thái-Hoàng.

- Thái-Dương sanh ra : Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly-Khôn, Doài.

- Thái-Sở sanh ra Nhị-Tử : Đế-Thiên, Đế-Thích.

- Thái-Tổ sanh ra Nhị-Tử : Nâm-Tào, Bắc-Dầu.

- Thái-Thị sanh ra Nhị-Tử : Thái-Hoàng, Lễ-Bộ.

- Thái-Hoàng sanh ra : Lũa.

- Lễ-Bộ sanh ra : Nước.

- Thái-Hoàng sanh ra Tam-Hoàng : Thiên-Hoàng, Địa-Hoàng và Nhân-Hoàng.

- Thiên-Hoàng sanh ra Thiên-Thần.

- Địa-Hoàng sanh ra Địa-Thần.

- Nhân-Hoàng sanh ra Nhân-Thần.

- Thiên-Thần sanh ra Thập-Nhị Kỷ-Thần.

- Địa-Thần sanh ra Thập-Ngũ chuồng quỉ.

- Nhân-Hoàng sanh ra bốn người con là : Ôn, HOÀNG-DỊCH, Lệ.

Ôn-Hoàng sanh ra Tú-Tử : Đông, Tây, Nam, Bắc.

Lệ sanh ra Nhị-Tử : Hạnh-Binh, Hạnh-Khiển.

Lôi-Công ra sấm, chớp, sét.

- Điểm-Mẫu sinh ra : Mèo.

- Phong-Bé sinh ra : Gió.

- Võ-Sư sinh ra : Nửa.

- CẨN sinh ra Ngũ-Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ-mà Hành-Chánh trong năm (5) ấy.

- KHẨM sinh ra Thập-Nhi-Chi-Tử : Tý, Sửu, Dần-Mão-Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

- CẨN sinh ra Bát-Châu: Dư-Châu, Kinh-Châu, Tiễn-Châu, Tú-Châu, Ô-Châu, Đức-Châu, Bích-Châu, Thành-Châu.

- CHẨN sinh ra Thập-Nhi-Quí-Vương.

- TỐN sinh ra Thập-Cung, Lục-Giáp.

- LÝ sinh ra là 9 vì Sao : Lã-Hầu, Thổ-Tú, Thủy-Diệu-Thái-Bạch, Mộc-Đức, Thái-Dương, Văn-Hán, Kế-Dô, Thái-Âm

- KHÔN sinh ra Bát-Tử : Huỳnh-Tiên, Ngũ-Mộ-Thiên

Tinh, Tán-Tân, Tôm-Kheo, Thiên-Lه, Địa-Võng, Diêm-Vương

- DOÀI sinh ra Thất-Tử : Thêm-Lan, Cú-Hồn, Lộc-Tôm-Văn-Khúc, Liên-Tinh, Võ-Khúc.

Đủ Bát-Quái xong rồi các Chu-Thần đồng khẩu bái-kính-tôn NGỌC-HOÀNG lên lèm NGỌC-HOÀNG TÙỢNG-ĐỀ mới-sinh ra Tôm-Thập Lục-Thiên là 36 cảnh Trời, Tôm-Thiên-Thổ-Giáp (là 3.000).

Còn đết mồi sinh ra Thập-Nhi-Địa-72 Quỷn đết-hiệp cho Tú-Đại Bồ-Châu Cai-Quản, gồm có Tú-Hải Long-Vương Thủy-Trìều vàn chuyêna.

Tôm-Sơn giao cho Sơn-Thần Mộc-Trụ, nhứt phần điểm-giao cho Thần-Nông hậu tác Thượng-Đế mới giao cho Tôm-Hoàng định vị.

Ngũ-Đế phân ngôi Thần-Nông Chuồng-Thượng hậu tác s-giao dân Tôm-Hoàng trên hướng túc vị đã xong.

Cần tôm-liên Tây-Bắc, Tuất-Hợi, Khóm-Trung-Mêng-Chénh-Bắc-Dương. Tý-Cần phục quang Đông-Bắc, Sửu-Dần-Người bốn chánh, Đông-Dương độc tổn hạ dêng Đông-Nâm, -Thìn, Tỵ-Lý trung hú chánh-Nam-Dương. Ngọ-Khôn lục dêng

Tây-Nam, Mùi-Thân-Đỗ-Đi thương khuyết chánh tây dương Đậu.

Tâm-Hoàng định vị rồi, Ngũ-Đế phân ngôi thứ, Trung  
Ương Mô-Kỷ, Thủ-Đông-Phương, Giáp-Ất-Mộc. Thanh-Đế xưng  
vị. Bạch-Đế cư tại Tây-Phương, Cánh-tần kim Xích-Đế cư  
tại Nam-Phương, Bình-Đinh Hỏa Hắc-Đế cư tại Bắc-Phương-  
Nhâm-Quí-Thủy.

Ngũ-Đế phân ngôi rồi Thiên-Hoàng tạo thập Thiên-Càn  
Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mô, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

Địa-Hoàng tạo thập-nhi Chi-Tử : Tý, Sửu, Dần, Mão -  
Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi mỗi phân thiên  
vận chuyển thuộc về năm màu.

Nhơn-Hoàng tạo Xuyên-Sơn phân ra Cửu-Châu khai cõi  
chi Lễ. Ông PHÙC-HI sành ra Bát-Tạo cầm sác lịnh gián  
thú chi lục lẽ. Thần-Nông chuồng-thực ngũ-cốc Hậu-Tặc -  
giáo dân canh điền già sơn chi nghiệp. Lê-Bố tạo thủy -  
êm thực chi hòng.

Lôi-Công chánh-trị về phân Sém, sét, chớp, nhoesng.

Lôi-Mẫu trị về phân mây tần hiệp.

Phong-Bá trị về phân Giông, gió.

Võ-Sư trị về phân Long-Hành-Võ ( Cai-Quản mây vĩ  
Long hinh võ )

Qua đời Bàn-Cổ sơ khai xuất giáng sảnh Lục-Tổ Tôn-  
Sư mới phân ra Tam-Bá Lục-Thập Kiền-Hợp ( 360 ) đời Ngũ-Đế  
mới lần ra già thú Châu-Vương tức y điện mao mặc áo quan  
đều đội mao, bit khăn xanh, trắng, đỏ, vàng, đen để màu  
ấy là sành nhầm Thanh-Đế phải mặc màu xanh,

Sành nhầm con nhè Bạch-Đế phải mặc đồ trắng.

Sành nhầm con nhè Huỳnh-Đế phải mặc đồ vàng.

Sành nhầm nhè con Xích-Đế phải mặc đồ đỏ.

Sành nhầm nhè con Hắc-Đế phải mặc đồ đen, phép này  
trong già thú sinh lẽ hiệp hôn bái đặng ta ơn Ngũ-Đế -  
Phục-Hi huệ-cô chẳng mặc chuong. Huỳnh-Đế phản rằng: Nữ  
Thập-Tam, Nâm-Thập lục, Nâm già quen, Mùi già kê hé con-

con trai 16 tuổi làm quen hay làm dâm phải thiết lê tử  
tạ kính bá Ông, Bà, Cha, Mẹ rồi đội mào bịt khăn, con  
gái 13 tuổi mặc yếm đặng che đường lưỡng nhì.

Tiền-Hiển khai khẽ Ông LAM-HUỲNH-TỔ.

Hậu-Tiền là Ông ĐẶNG-THÚC-SANH.

Bà CỰU-THIỀN HUYỀN-NỮ tạo gie cù chi nghiệp Hoàng-  
Tổ Chêu-Tôn hẫu kề gieo dân tạo óc an cù.

Chỗn luân hồi trong chương thứ Năm có nói về Thiên  
Sứ của Đếng THƯỢNG-ĐẾ là Đếng CHÍ-TÔN cai-trị trái đất  
này những chuyện ném hóe nử và nǚ biến ra nэм (Đặng cho  
quí bạn biết sự phân chia nэм, nǚ là chuyện có thật trăm  
phân trăm chó không phải là chuyện vu-vô hoang đường) –  
câu chuyện "TỔ-TÔNG" – loài người ở đâu và chuyện they  
hồn đổi xác tại Nэм-Phèn Việt-Nэм, theo luật Trời thi  
trên mỗi hành-tinh có 3 vị Ngọc-Đế thay mày cho đức THÁI  
DƯƠNG ~~NGỌC-ĐẾ~~ THƯỢNG-ĐẾ và thay phiên nhau cai-trị muôn  
loài vạn vật Ngài vốn ở bờ Kim-Tinh (VEGUS) qua trái –  
đất mình mới có sáu triệu ruồi năm nay, hồi gióng dân –  
thú bể phân chia nэм, nǚ có mục đích (Nhớn-loại ngày nay  
là gióng dân-thú tư vây) một là hình thức giục sự tiến-  
hóe về đường tri-thức, hay là lập Quần-Tiền-Hội tại trái  
đất này, ba là cầm quyền đại-trị.

Đồng đi với Ngài có bà người Đệ-Tử của Ngài là : Độc  
Giác-Phật mới kê khai khi này, gần 30 Đại-Thánh đủ các

bèc và 100 người thường dân Kim-Tinh mà Ngài để xuống-  
cho trè trộn với nhau-loại, ở Trái-Đất Ngài cũng đem lúa  
mì loại ông mít, loại kiến đang giúp cho loài Thảo-Mộc-  
đều bông mua lẹ và dễ dàng. Phản động các vị Thánh khi-  
giúp đỡ nhau-loại rồi thì về bầu Thể-Giác-khắc.

Đức Ngọc-Đế và 3 vị Độc-Giác-Phật không có xéo phèm  
như mình vậy. Thiên hình của Ngài do phép thần thông hiển  
hóa ra đã sáu triệu rưỡi năm rồi, tuy không ăn, không  
uống mà vẫn không già, không cối, không phai, không lợt  
Các Đấng NGỌC-ĐẾ nhưng người trai trẻ 16 xuân xanh (Aloescon  
t Veseise pintemps) Đại Tù-Dại-Bi song cát nghi lêm -  
liệt, những vị Đệ-Tử được bá lền điểm Dao quí dưới chòn  
Ngài, năm năm, nlop nlop không dám ngó ngay kẽn, cát tém-  
của Ngài thông-suốt hết tất cả mọi việc xảy ra trong tr  
trái đất này trong 7 cồi tử, cồi tới Đại Niết-Bàn cho tới  
cồi phèm hào quang Ngài bao trùm trái đất không có sự k  
kiện nào chết, cùng là một bất công nào kín nhiệm mà -  
kiện nào chết, cùng là một bất công nào kín nhiệm mà -  
Ngài không hay biết, duy có một mình Ngài được phép điểm  
Đạo mà thôi, song thường thường điểm Dao có hai kỳ đầu  
lên thứ nhút và lần thứ nhì, thì Ngài giao quyền cho Đức  
Chuồng-Đạo hay Một vị Chơn-Sư thay mặt cho Ngài, không có  
mạng linh của Ngài thì không có ai được quyền vào Quần-  
Tiên-Hội. Ngài có cây giáng-linh (Sceptre de pouvoir) của  
Đức Huyền-Thiên Thượng-Đế (Lohos plnetaire) ban cho ±  
lối 6 tết bờ đài, năm phân bờ kinh tâm, làm bằng một loại  
kim-khí tương tự như vàng (Orico leium) thứ này hiện giờ  
trên Địa-Cầu không còn, hai đầu nhọn hai hột xoàn rất -  
lớn, đầu nhọn luôn luôn dương như có lửa bao bọc và hào  
quang sáng rđ, cây pháp-linh này có tình liên quan mật  
thiết với mệnh mang các loài trên thế-giới. Nếu cầm cây  
Pháp-Linh này mà qua bầu thế-giới khéo, thì muôn vật -  
trên Địa-Cầu này đều chết hết. Cây Pháp-Linh này luôn -  
luôn ở tại Thiên-Cung mà đương như chỉ rời ra có hai lần  
lúc điểm Dao và lúc via Đức Phật-Thích-Ca mỗi năm -

năm thường chọn nhầm ngày bùn thang từ giờ trang tròn theo lẽ trong cuộc tuần huân thứ tư không loại chi mờ được tính làm mờ thôi, qua được tuần huân thứ năm mới là hợp lý. Nhưng nhớ Đức MÌO-DE và 3 vị Đức Giác-Pust dùng Thần-lực, cũng như từ điển lèm cho các hằng lực trung-tri ốc con người mờ mang ra, không khéo nèo ánh sáng mặt Trời làm cho các bông đèn búp nở lên lên, vì vậy cho nên con người ngày nay mới được khéo khu thế này.

Cũng nhớ Ngài mà có triệu thú vật mới được di dời thesi lèm người trong lùa phèn chìa Nam Nú, thường thường Ngài lo lắng sự tàn hóa chúng cùa có trăm triệu linh-hồn, nhưng Ngài tưởng đến một người nào biêng thi ẩn huệ cũng có ảnh hưởng tới Ác-Ma là ngôi thủ nhút cùa Chon-Nhơn.

Trái-Đất coi nồng lòn, seng kỵ thuật ở trong lồng bàn tay của Ngài, hiện giờ Thiên-Đung Sam-Ba-Lan (Shem-bella) ở triều đảo (Ao sic) giùa Sa-Mạc Gô-Bí (Desert-de Gobi) cùc bến nghe vây chờ lèy làm lò, bởi vây sau triệu ruồi năm trước chờ Sa-Mạc Gô-Bí bấy giờ là mèng mông đại-hải, còn ốc đảo là một cái où-lao gọi là Bồng-Lai, phong cảnh u-nhàn, khắp Thế-Gian không có nơi nào sánh kịp và dường như Quả Địa-Cầu chờ dành riêng để làm món quà dâng cho Đếng CHÍ-TÔN thay mặt cho Đức THÁI THƯỢNG-ĐỀ, sau mỗi cuộc teng thương đại-hải Gô-Bí biến thành sa-mạc, song Bồng-Lai vẫn còn xinh đẹp như xưa tuy ở vào Đại-Lục song người phàm chờ trông bước đến đó được chung quang Ngài vẫn luôn luôn có những vị Đại-Thiên, Thiên-châu chúc sẵn sàng vêng mang linh cùa Ngài ssi, khiếu. Đúng 7 năm thi có Đại-Hội Đức Ngao-Đê cho đổi cùa Tiên-Thanh trên Địa-Cầu lại Bồng-Lai có lẽ đang bận tinh những công việc thi hành cho hợp với Thiên-Thờ, cũng có vài vị La-Hán được mời đến dự. Ngoài ra trường hợp này khi Ngài ra lệnh doi-si thì mới được phép đến Thiên-Đung

ngày thường Ngài chỉ tiếp kiến các vị Đại-Thánh như  
Chương-Giác Đạo Bàn-Ô, Đức Văn-Minh Đại-Đế và các Đế  
Quản-mã-thái, kinh-thanh bốn Thiên-Trúc gọi Ngài Sa-Na  
Kou-Ma-Ra ( Sanemara ) còn 7 vị Độc-Giác-Phật là:

Semendra ( Sa-Ma-De-Ra ).

Sanske ( Sa-Ne-Ka ).

Senetaka ( Sa-Ne-Ta-Na ).

Sau khi nhơn-vật bỏ bầu trại-đất này qua bầu Thủy-Tinh ( Mercure ) thì có ba vị Độc-Giác-Phật sẽ thay phiên nhau lersh chức Ngọc-Đế đứng đầu đất sự tần-hoa trên tinh cầu đó.

### QUÂN-TIỀN-HỘI

#### " Võ sự cai-trị Thế-Gian "

Trên mỗi hành-tinh đều có các Phê-Thánh, Tiên giúp Đức Thái-Dương Thương-Đế coi sóc muôn loài vật, làm sao cho các loài này tới cho đúng ngày giờ nào mà khuôn mặt của THƯƠNG-ĐẾ đã định cho chúng nó, tại trại-đất các vị ấy lễn ra Quản-Tiền-Hội mà chủ tể là Ngọc-Đế, dưới đây là Ngôi thứ của các Ngài Trong Quản-Tiền-Hội.

- 1.- Trên hết là NGỌC-ĐẾ ( Iseignemonde ) được chín (9) lễn diếm Đạo.

- 2.- Dưới Ngài kế đó là bốn (4) vị Phật được tám (8) lễn diếm Đạo.

- Ba (3) vị Độc Giác-Phật ( Pretycke Bouddlie ) thuộc về cung thủ nhứt.

- Một (1) vị Phật đạo-đức là Đức THÍCH-CA thuộc về cung thủ nhì.

- 3.- Dưới Phật là Tôm-Thanh được bảy (7) lễn diếm Đạo ( Menou ) soi sóc sự sành-hoa của một giống dân.

- Đức Chương-Đạo hay là Bồ-Tát ( Le bodhisattve ) là về phần Đạo-Đức của một giống dân Đức Văn-Minh Đại-Đế ( Maha chohon ) seigneur de Leciuili Sation ) coi sóc sự

Vân-Minh tóm-höe của dân chúng cho hợp với cơ Trái.

--4.-- Dưới Tam-Thanh (1) là những Đế-Quân coi sóc b  
bảy cung.

- Cung thứ nhứt coi về Chánh-Trí.
- " " hai " Tông-Giáo.
- " " ba " Thiên-Văn.
- " " tư " Mỹ-Thuật và nghệ-nghiệp.
- " " năm " Khoa-Học.
- " " sáu " Sư-tín-ngưỡng Tôn-Giáo.
- " " bảy " Khoa-phép-môn phù-thủy.

Mỗi người trên thế-gian đều thuộc về bảy cung và  
cũng chịu ảnh hưởng trong 6 cung kia nữa.

I.- Có những vị cung có 6 bảy lền điểm Đạo song -  
không lanh một chúc nới Thiên-Định.

II.- Dưới các Đức Đế-Quân là những Ai-Se-Ké (Aseks) -  
Chơn-Tiên được năm lền điểm Đạo.

III.- Dưới các vị Chơn-Tiên là những vị Đệ-Tử được  
một lền điểm Đạo cho tới bốn lền điểm Đạo. Được điểm -  
Đạo bốn lần là một vị Lão-Hán. Được điểm Đạo bảy lền là  
vị A-Neham (Anagsing) được điểm Đạo hai lền được làm  
1 vị Tử-Đế-Hàn (Sekride Gmin) được điểm Đạo 1 lền -  
được làm một vị Tu-Đế-Huân (sots epenne) muốn được -  
điểm Đạo lòn thủ nhứt phải có những điều kiện trai xanh  
nào, mà những điều kiện tối cần và đầu tiên là đức tính  
sau đây:

- 1.- Phản biến
- 2.- Dứt bỏ

3.- Hạnh kiém tốt.

4.- Lòng từ-sí.

Bốn đức tính này đã giải rõ ràng rẽ trong cuốn -  
"Đại-Đế-Giáo-Đế-Quân". Khi ăn ở theo đó thì cửa Đạo sẽ mở rộng  
"Dưới chơn-Thầy" ai ăn ở theo đó thì cửa Đạo sẽ mở rộng  
đang rước vào, luật Trái định rằng: Ai được điểm Đạo lòn

thứ nhứt thì đều có trăm kiếp sau lở xép buộc đến đều tội sự khém xét cuối cùng cũng không khỏi bỏ lại tuy là nói vậy chớ chưa có ai thất bại vài lần như thế đâu, - muốn được điểm Dao lần thứ nhì thì phải dứt tuyệt bao điều trớ ngại sau này :

1/- Phèm-nhơn là mộng ảo.

2/- Sự nghi ngờ không tin có luật luân hồi quả báo

3/- Sự tin đị-đoan,

Vì Thần Đà-Hộ cũng gọi là người chỉ trớ lại một-lần nữa, bởi vì nội trong kiếp sau nếu người thi người có thể đi lên hai bậc khác mà không cần đều thay mang lấy cái xác phèm nặng triều này.

Trong khoảng giữa hai lần điểm Dao không vài trớ - ngại nào phải dứt, song phải biết dùng mà mở rộng thương trí, khi được ba lần điểm Dao thì một vị Đô-Tù thành - một vị A-Na-Hộ, A-Na-Hộ nghĩa là không còn trớ lại - nữa, bởi vì vị A-Na-Hộ có thể ở trong cõi vô hình tu-hành thêm làm một vị La-Hán, rồi chứng quả Chơn-Tiên không cần phải xác thịt này, mà nếu người đi đều thi tự ý. Dậy trớ ngại thứ tư và thứ năm phải dứt tuyệt trước khi điểm Dao lần thứ tư là :

4.- Tình-ai .

5.- Phiền hờ giận giũi, oán-ghét.

Người được điểm Dao lần thứ tư hời là La-Hán vị- La-Hán phải dứt dêy trớ ngại trước khi làm vị A-Sa-Cô thông theo sự tốn-hóe thuộc về quá khứ, hiện tại là vị lai của cõi dêy Hành-Tinh này, đối với những người còn trong vòng trên tục thi Chơn-Sư là Đồng trọn sống trọn lành.

Theo luật Trời định thi tới bậc A-Sa-Cô mới dâng phép thêu Đô-Tù, vì mình độ mình rồi mình mới độ người khác được. Vì La-Hán tuy đã được bốn lần điểm Dao chớ-

chưa được phép làm Sư-Phụ, chỉ làm một vị Sư-Huynh điều  
đặt mày em còn thơ trên đường Đạo Đức mà thôi. Năm giây  
trở ngại sau chót là:

6/- Y muốn sống trong cõi vô hình.

7/- Y muốn sống trong cõi không có hình dạng.

8/- Sự kiêu căng.

9/- Cái trí xao động.

10/- Vô-minh.

Điểm Đạo lần thứ nhứt ở cõi Trung-Giới.

Điểm Đạo lần thứ nhì ở cõi hữu-hình.

Cõi Thượng-Giới hay cõi Thượng-Thiên ( 4 cảnh thấp )

Điểm Đạo lần thứ ba ở cõi vô-hình của Thượng-Giới

hay cõi Thượng-Thiên ( 3 cảnh cao ).

Điểm Đạo lần thứ tư ở tại cõi Bồ-Đề.

Điểm Đạo lần thứ năm ở cõi Niết-Bàn.

Đức Trung-Khi được điểm Đạo lần thứ nhứt rồi thì -  
đầu thai lần thứ nhứt mới iên thành một vị A-Sá-Ca nhưng  
có thể thâu ngắn thời-gian đó hoặc kéo dài ra tùy theo  
công-phu luyện tập của mỗi người. Trong lúc điểm Đạo lần  
thứ nhứt Chơn-Nhơn xuống nhập với Nhơn-Thiên trong một  
lúc mà thôi, tới chừng được 15 lần điểm Đạo thì phảm -  
Nhơn nhập luôn với Chơn-Nhơn, Chơn-Nhơn nhập luôn với  
Chơn-Thiên, ba nhời thành một không còn chia lìa như tru-  
trước. Ông người có tinh liên lạc bởi ngôi thứ ba cù-  
Đức TINH-NG-ĐỂ.

### TIỀN TIỀN RỜI ĐI ĐẤU

Trước mặt Chơn-Tiền có bảy đường muốn chọn đường  
nào tự ý.

1/- Đường thứ nhứt ở giúp Nhơn-Loại lãnh một Chức  
để trong Quần-Tiền-Hội.

2/- Đường thứ nhì ở giúp Nhơn-Loại mà không lãnh  
một chức trong Quần-Tiền-Hội ấy là một vị Vir Mənakeye

sanh những Thần-Lực để có Quần-Tiên-Hội dùng dặng giúp-Đời.

3/- Đường thử bể nhèp vào các vị Đài Thiên-Thần.

4/- Đường thử tu vào bộ them mưu của Đức THƯỢNG-ĐỀ THÁI-DƯƠNG đem mang linh của Ngài khắp các dãy Hành-Tinh THÁI-DƯƠNG-HỆ.

5/- Đường thử năm 10 công việc tạo lập dãy Hành-Tinh thử năm để sáu they thế dãy trại-dát mình bảy giờ

6/- Đường thử sáu nhèp vào Niết-Bàn tánh-hoa múa.

7/- Các Chơn-Tiên tu hành thêm càng ngày càng lên cao. Từ năm lần điểm Dao lên sau bảy lần, tám lần, chín lần, 10 lần v . . . v . Rồi tới một ngày kia thành một vị Thái-Dương Thượng-Đ Đề bên đều thi mới sanh hoa, một Thái-Dương-Hệ nhỏ, sau một Thái-Dương-Hệ lớn có đủ nhơn vật như Thái-Dương-Hệ của chúng ta bảy giờ đây.

Nhiều được đoạn trên đây thì giải quyết được ba câu hỏi. Con người là ai? Xuống cõi trần làm gì? Con người sẽ về đâu?

Xin nói tóm lại con người là Chơn-Thần của Đức THƯỢNG-ĐỀ, nói một cách khác chúng ta là con của Ngài bđi thô hết thấy con người trên thế-gian đều là anh em một nhà, chúng ta phải thương yêu nhau và giúp đỡ lẫn-nhau, mà có bị mangle vô-minh che lấp nên con người hùng hổ tần bao đi nữa thì bốn phương ta phải biết Chơn-lý rồi, phải lo kiểm phuong thế dãy đất họ vào con đường-chém-giáo. Ngoài sự lo lắng cho được ấm no, mặc ấm, con người phải luôn luôn trao đổi tâm-tinh và mổ mang tri-hoa dặng giúp ích cho Quần-Sanh thi mới mong mưu doct-được mục đích của THƯỢNG-ĐỀ để định sẵn cho dãy trại-dát này. Oi! Nếu để cuộc đời lôi cuốn hoài e cho xay-chơn một bước thì ngàn kiếp sa đao, sau bị đau quá mới chịu quay về đường phải thi cũng phải mất ngày giờ và chém tré hơn chúng hận nhiều lắm, chờ nên làm tướng-

rằng : Kiếp này không học Đạo thì còn kiếp sau phải trả những quả xấu không át được sự dễ dàng như thế đâu, bởi vì kiếp sau phải trả những quả xấu đã gãy ra mây kiếp trước và kiếp này, thì e cho gặp hoàn cảnh khó khăn trước đường tiến-học bị ngăn trở đều gặp Chơn-Lý cũng không còn hép thư được nữa, cho nên kiếp này khỏi, sự hỏi những lề nhiệm mầu của Táo-Hóe được bầy ph iêu hay bầy nhiêu, thì kiếp sau mới mong tìm lại đường phản bối huyền-nguyên về sô đổi số mạng, & hay tìm cái gốc cõi chơn-tâm bốn-tánh, dừng học cái ngọt về chạy theo cái vô-đinh mà mua lấy cái thất vọng về sau.

Đến đây là kết luận của bài "Tâm-đắc-đi-đến-đi-đến" SAO LUÔN Y NHUYỄN VĂN.

Trong bài văn này có một câu rất hay là:

"Học Đạo-Lý Thuyết-Minh Luân-Hồi"

Đây là tên bài văn mà tôi đã viết để làm bài kết luận

nhà văn Nguyễn Văn Nhàn đã viết trong bài

"Nhà văn Nguyễn Văn Nhàn và bài văn

"Học Đạo-Lý Thuyết-Minh Luân-Hồi"

nhà văn Nguyễn Văn Nhàn đã viết trong bài

"Nhà văn Nguyễn Văn Nhàn và bài văn

"Học Đạo-Lý Thuyết-Minh Luân-Hồi"

nhà văn Nguyễn Văn Nhàn đã viết trong bài

"Nhà văn Nguyễn Văn Nhàn và bài văn