



Luận Bàn Những Lời Tiên Tri Trong Cao Đài Giáo

THI NGUYÊN 2021

Tài Liệu Biểu Không, Mọi Chi Tiết Ấn Tống Kinh Sách Giáo Lý Quý Hiền Liên Hệ Mail:
Thientamcaodai@gmail.com, trang fanpage : www.facebook.com/thientamcaodai

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh

**Luận Bàn Nhũng Lời
Tiên Tri Trong
Cao Đài Giáo**

THI NGUYÊN 2021

Lời Mở Đầu

Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ phát triển vượt bậc,nhiều người đa số tin theo duy vật và ít ai tin theo duy tâm,tâm linh và tôn giáo,thời buổi hiện nay nạn tai và bệnh chướng dãy đầy,thì thiên hạ bá tánh mới tìm về tôn giáo và tâm linh,tìm về những lời dạy và những lời tiên tri của các Đấng Thiêng Liêng và các vị Thánh Trước Hiền Xưa,thiết nghĩ Thiên Cơ thì không nên luận bàn,nhưng thời buổi này Nhơn Loại đã quá thống khổ vì bệnh chướng sát hại và nhiều nạn tai khác trong khoảng thời gian gần đây,vì vậy cũng nên luận giải Thiên Cơ phổ truyền giáo lý cho Nhơn Sanh am hiểu mà mau giác ngộ hướng thiện làm lành,ấy cũng là việc nên làm trong thời buổi này.

trong Cao Đài giáo có nhiều lời tiên tri về thời cuộc cũng như buổi này,nhưng thời gian và sự việc chính xác thì không ai biết được vì là Thiên Cơ không thể tiết lộ.nội dung trong quyển này không phải là một công trình khảo cứu hay nghiên cứu mà tác giả chỉ sưu tầm những Thánh Ngôn Thánh Giáo và những lời tiên tri trong Cao Đài giáo,hy vọng những lời dạy này sẽ thắt tinh cho nhơn thế thức giác Mộng Huỳnh Lương mà tìm về lẽ chánh,tìm về với Đạo Pháp là nguồn cội an lạc và hạnh phúc,để đến một ngày quý vị có thể trở về ngôi xưa vị cũ.

tôi là đạo hữu Cao Đài vốn là người theo đạo và học đạo,chúng tôi muốn góp chút sức mọn để Phụng Sự Đại Đạo,phổ truyền giáo lý Đại Đạo.trong quyển sách nhỏ này nếu có điều chi sơ xuất và thiếu xót kính mong chư quý hiền lượng thứ bỏ qua

*Thánh Địa Tây Ninh Đại Lê Trung Nguon
Viết xong ngày 26 tháng 8 năm 2021*

ĐẠO HỮU THI NGUYÊN

Thân Kính

PHẦN I THÁNH GIÁO & NHỮNG LỜI TIÊN TRI CỦA ĐỨC CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

1. THÁNH GIÁO ĐỨC CHÍ TÔN TIÊN TRI NÓI VỀ TAI HỌA TRÊN THẾ GIỚI

Ngày vui vẻ của sanh linh đã mòn, họa Thiên điều đã cận, Càn khôn thế giới còn
Đeo đuổi dụng thát đức vô nhân mà gieo thảm chất sâu trong nhơn loại. Họa Âu tai
Á sẽ lẩn lượt thay phiên nhau, dụng luật Thiên đình mà diệt phạt người vô đạo. Càn
Khôn cũng vì đó mà phải điên đảo.” “Thầy lấy đức háo sanh mở đạo lân ba mà vớt
Kẻ hữu phần, tránh khỏi nơi buộc ràng khổ phạt. Ai hữu phướcặng để chân vào,
Kẻ vô phần phải bị
Tà yêu cám dỗ.”

Ngày 7-11 Bính Dần (11-12-1926) (TNHT 1-2 họp nhứt, Bài 59)

Họa Âu tai Á sẽ vì nơi Thiên thơ mà sát phạt, gieo sâu để thảm cho những giống
Dân nào đã vì hung bạo mà gây nên nhiều điều thán oán khắp cả Càn khôn này.
(Ngày 19 tháng Giêng Đinh-Mão 20-2-1927, TNHT 1-2 họp nhứt, B 100)

Các con đi bước nào hay bước nấy, nhưng cũng kèm vững, hiệp sức đồng tâm lo
cho tròn câu phỏ độ, vì thời kỳ sắp đến, nhơn sanh phải chịu luật Thiên điều diệt
tận, những trang hiền đức cỗi xác thay hồn chư Tiên chư Phật cùng các Thánh dưới
thế. Thầy lập cho các con một trường tại thế hầu chen lấn với nhau bòn công chuộc
quả mà chờ ngày qui vị. Đứa nào ngoan Đạoặng không phải bị chúng dày bùa đe
ép; băng đi sai đường, không giữ chon truyền thì bị mang nạn, vì Thầy đã cho hay

trước rằng : Thầy thương bấy nhiêu thì cũng cho chư Tiên, chư Thánh thử bấy nhiêu; chịu khổ tâm, song đạo hạnh gìn tròn; còn trái lại ham sung sướng trong một thời gian ngắn ngủi, đến khi hưởng tận, thân phải chịu khổ não lao đao. Vậy các con phải chọn lựa lấy mà tu thân. Thầy đau đớn vì thấy chúng sanh lận đận, nhưng đó là bài thi, không lẽ Thầy thấy các con làm bài không trúng, Thầy lại cắp nắp đem cho các con thì chừng ấy cân thiêng liêng đâu công bình đặng. Vậy các con chớ trách Thầy không thương các con, còn chẳng bao lâu nữa, bền chí sẽ bước qua bể thảm, chừng ấy đau đớn thay chỉ còn có một phần mười. Thầy lập Đạo cho toàn cả chúng sanh, ai tu này hưởng, nhưng đứa nào có tiền căn nhiều lần chuyển kiếp kỳ này mới gặp.

(Ngày 9-1-Dinh Hợi dl 31-1-1947)

2.NÓI VỀ SỰ LÀM SAI LẠC BẢN CHẤT TÔN CHỈ CỦA NỀN THÁNH GIÁO

Chúa Cứu thế đã đến với các con. Người đã phải chịu đỗ máu Thánh để chuộc tội cho loài người. Trong 2000 năm vắng mặt Người, các con đã làm gì hữu ích? Các con truyền-bá đạo Người, nhưng chính các con cũng không hiểu chi cá. Các con lại làm sai-lạc bản-chất tôn-chỉ của nền Thánh-giáo. Nhân-loại phải chịu đau khổ vì sự biến thể của các Thánh Tông-Đồ. Chiếc ngai quý-báu nhứt trên thế gian này hiện là chiếc ngai của vị đệ nhứt cao-đồ của Người. Giáo-lý ấy đáng lẽ phải đem lại hòa bình và tương-ái cho loài người, nhưng trái lại nó gây mầm chia rẽ và chiến tranh. Bởi thế, nên nay chính Thầy phải đến để đem lại cho các con nền hoà bình đã từng hứa hẹn.Rồi đây Chúa Cứu-thế sẽ trở xuống sau.

(Mardi, 8 Juin 1926 - 26 tháng tư Bính Dần)

G..Có lẽ vợ chồng con lấy làm kỳ lạ mà thấy Thầy đến như thế này. Các con có biết chẳng hiện nay vì thế-gian rất hung bạo nên thời kỳ tận-diệt đã hầu kề. Nhơn-loại tàn sát lẫn nhau, bởi không biết dùng khoa học vào việc phải, nên nó mới biến thành chia rẽ và chiến tranh. Thánh-Đạo của Chúa Cứu-thế (vì sự hiểu làm) làm tăng-gia dục-vọng của kẻ mạnh đối với người yếu và giúp giáo cho bọn trên hiếp dưới. Phải có một giáo-lý mới-mẻ đủ khả năng kèm-ché nhơn-loại trong sự thương xót chúng sanh.Chỉ có xứ Việt-Nam còn duy trì được sự tôn sùng Tổ-Phụ theo tục lệ cổ-truyền, mặc dầu xú áy chỉ biết chịu ở dưới quyền lệ thuộc từ ngày được tạo lập tới giờ. Ý Thầy muốn nó được giữ nguyên thể như vậy mãi.

(Vendredi, 1 Octobre 1926)

Nhơn-loại hiện chịu đau khổ bởi nhiều cuộc tai biến. Thầy đã sai Allan-Kardec,

Flammarion cũng như Elie và Thánh Jean-Baptiste là những bực tiền Thánh báo tin ngày giáng-sinh chấn động của Chúa Cứu-thế Jésus, nhưng chúng nó đúra thì bị hành hạ, đúra khác bị giết chết bởi ai? Cũng bởi loài người.Chính Con của Thầy cũng bị các con giết mất.Các con chỉ biết tôn sùng Người bằng tinh-thần chứ không bằng thánh- chất.Thầy đã muôn nói với các con chỉ một lần mà thôi, hồi thời kỳ thánh Moise trên ngọn núi Sinai, nhưng các con không hiểu được ý Thầy. Lời hứa của Thầy với tổ tiên các con về việc xin chuộc tội cho các con và ngày giáng sinh của Chúa Cứu-thế là việc đã có lời sấm tiên tri rồi mà các con không chịu quan tâm đến.Nay Thầy phải tự tìm lấy một phương pháp huyền diệu hơn để thâu phục các con.Các con sẽ không còn chối cãi nữa được trước tòa phán xét chung rằng Thầy không cứu vớt nhon-loại bằng những phương-pháp công hiệu. Dẫu Thầy có khoan dung cách mấy đi nữa.Thầy cũng không thể bôi xóa được những tội lỗi của các con đã làm từ lúc tạo thành nhon-loại.Từ nay thế-giới phải chịu trong vòng hắc ám.Tinh-thần đạo-đức đã tiêu mất, sự thù hận tràn ngập khắp hoàn cầu.Vậy các con hãy chung hiệp nhau mãi mãi theo ý muôn của Thầy và hãy truyền-bá khắp hoàn-cầu thuyết hòa bình tương-thân tương-ái.

(Mercredi 27 Octobre 1926 - 17 tháng 9 năm Bính Dần)

3.VỀ SỰ SỐNG SAU KHI CHẾT & PHƯƠNG HƯỚNG ĐI KHỎI LÀM LẠC

Các con nghe: Một sự các con chưa hề biết đến, đãng hiểu Đạo quý trọng là dường nào, lo tu tâm dường tánh.Các con đã sanh ra tại thế này,ở tại thế này, chịu khổ não tại thế này, rồi chết cũng tại thế này.Thầy hỏi: Các con chết rồi các con ra thế nào? Các con đi đâu? Chẳng một đúra hiểu đặng cơ màu nhiệm ấy.Thầy dạy: Cả kiếp luân hồi thay đổi từ trong noi vật -chất mà ra thảo mộc, từ thảo mộc đến thú-cảm, loài người phải chịu chuyển kiếp ngàn ngàn, muôn muôn lần, mới đến Địa-vị nhon-phẩm.Nhon phẩm trên thế này lại còn chia ra phẩm giá mỗi hạng. Đứng bậc Đề-Vương nơi trái địa cầu này, chưa đặng vào bực chót của Địa-cầu 67. Trong Địa-cầu 67, nhon loại cũng phân ra đẳng cấp dường ấy. Cái quý trọng của mỗi địa-cầu càng tăng thêm hoài, cho tới Đề-nhứt-cầu, Tam-Thiên-Thế-Giải; qua khỏi Tam-Thiên-Thế-Giải mới đến Tứ-Đại-Bộ- Châu, qua Tứ-Đại-Bộ-Châu mới vào đặng Tam-Thập-Lục-Thiên; vào -Tam-Thập-Lục- Thiên rồi phải chuyển kiếp tu-hành nữa, mới đặng lên đến Bạch-Ngọc-Kinh, là nơi Đạo Phật gọi là Niết-Bàn đó vậy. Các con coi đó thì đủ hiểu các phẩm trật các con nó nhiều là dường nào; song ấy là phẩm trật Thiên-Vị.

Còn phẩm trật Qui-vị cũng như thế ấy; nó cũng noi chước Thiên- Cung mà lập

thành Quí-vị, cũng đủ các ngôi, các phẩmặng đầy đọa các con, hành hài các con, xử trị các con. Cái quyền hành lớn lao ấy, do Thầy ban cho nó nênặng quyền cám dỗ các con, xúi biếu các con, giành giựt các con, mà làm tay chân bộ hạ trong vòng tôi tớ nó. Thầy đã thường nói: hai đầu cân không song bằng thì tiếng cân chưa đúng lý. Luật công bình Thiêng-Liêng buộc phải vậy. Thầy lăm phen phải bị mất, bị giựt con cái của Thầy vì chúng nó. Thầy đã chỉ rõ hai nẽo tà chánh, sang hèn rồi, vậy Thầy cũng chỉ phương hướng cho các con đi khỏi lầm lạc. Các con hiểu rằng: trong Tam-Thiên-Thé-Giáy còn có Quí mị chuyển kiếp ở lộn cùng các con thay, huống lụa là "Thất-Thập-Nhị-Địa" này, sao không có cho đặng? Hại thay! Lũ quí là phần nhiều; nó bày bố ra mỗi nơi một giả cuộc, mà dỗ dành các con. Vì vậy, Thầy đã nói tiên tri rằng: Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con, lại hàng ngày xúi biếu chúng nó cắn xé các con, song Thầy cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo-đức của các con...

(Dimanche 19 Décembre 1926 - 15 tháng 11 năm Bính Dần)

4.ĐỨC CHÍ TÔN NÓI VỀ NẠN TIÊU DIỆT

THẦY ban ơn các con.

Các con ôi! Đời Hạ Ngươn trước mắt các con, các con có thấy gì không? Nhân loại an hưởng theo đường vật chất nhiều vô số kể. Đó là mầm mống đưa nhân loại đến con đường tiêu diệt, vì khí ác hóa trước bao trùm cả quả Địa cầu này, khí thanh bị lấn áp xô đùa qua một bên, nên con người hung dữ lại càng thêm hung dữ. THẦY đáng sợ cho tương lai của con người không sao tránh khỏi nạn tiêu diệt.

Vì cái cớ đó THẦY giáng trần khai ĐẠI ĐẠO để phô hóa chúng sanh làm lành lánh dữ, tức là cơ quan cứu thế của THẦY ra đời gieo truyền khắp các nơi để kêu gọi con người lấy sự thương yêu của THẦY đối xử với nhau thực thi công chánh. Có thương yêu và công chánh lòng người mới có đủ từ bi bác ái. Có từ bi bác ái mới trừ được nạn tiêu diệt hầu gần, hết chém giết lẫn nhau, đến lo buổi bình chướng sát hại.

Ôi! Thảm thảm vô cùng là thảm, thế mà nhơn sanh ngơ ngáo ngáo tự nhiên coi một kiếp sanh trăm tuổi của mình lâu lăm đó vậy.

Cứ mãi miết tìm đủ trăm muôn ngàn kế để hại lẫn nhau đặng giành giựt cho được một số của cải bèo bọt của thế gian này, mà chuốc lấy tội tình, hủy hoại Quả Địa cầu này vô cớ.

Thảm ôi là thảm!! Hột giống thương yêu nhơn nghĩa của THẦY, nhơn sanh không dung nạp bởi nhơn sanh không biết cái năng lực của thương yêu nhơn nghĩa nó mạnh mẽ thế nào.

Nhơn loại họ không cần để ý đến đạo đức thương yêu là gì.

Con người chỉ có cái tham vọng tạo cho nhiều tiền của, nhà lầu xe hơi. THẦY không hiểu tạo ra thứ ấy để làm gì? Đến khi nhắm mắt phuôi tay ra đi vĩnh viễn nơi đây có ôm theo được gì không những thứ ấy? Ai cũng biết là không. Vậy sao các con không để chút thư nhàn xét lại coi một kiếp sanh của mình phải như thế nào..? Để làm gì? Các con ôi! Nếu người làm đầu một nước và nhân loại biết sớm hiểu như Huệ Vương, nghe Mạnh Tử thuyết minh cái hại tiền của và cái lợi của đạo đức nhơn nghĩa thì nhơn loại may mắn biết dường nào.

THẦY khuyên các con nên học lòng từ bi bác ái của Phật Đạo. nên rèn luyện tu tâm dường tánh thư nhàn như Tiên Đạo. thực thi Nhơn Nghĩa của Nho Đạo hầu về cùng THẦY.

Các con nghe lại bài thi của THẦY trước đây:

THI

*Nhơn là đầu hết các hành tàng
Cũng bởi vì nhơn dân hóa quan
Dân trí có nhơn nhà nước trị
Nước nhà nhơn thiệt một cơ quan.*

THẦY ban ơn các con.

(Trích Thánh Huân Hành Thiện Bài 54)

5. VỀ SỰ THỐNG NHẤT NAM BẮC VIỆT NAM & TƯƠNG LAI CỦA VIỆT NAM

Từ đây Thầy là đứng chủ trung, diu-dắt các con trong đường đạo-hạnh; nhứt-nhứt đều tưởng có Thầy bên các con, và đợi noi Thầy mà thôi. Đường tuy xa, bước đường tuy gai trớ, nhưng các con lướt nỗi sự hiềm-nguy, đãng đến cùng Thầy trong buổi chung-cuộc. Môn-đệ nhiều đúra lòng vẫn nhẹ tơ lông, thấy sự chi khó thì đã muồn bần- dùng thối bước. Đại-Đạo Tam-Kỳ hoảng-khai tại cõi Nam, đã chiêu theo Thiên-Thơ hội Tam-giáo mà vớt chúng-sanh, thoát vòng ly khổ, thiệt-thiệt hụ-hụ, một mảy chi cũng chẳng qua là mảy Thiên-cơ mà thôi. Đạo Trời mở ra cho một nước, tất là ách nạn của nước ấy hầu mẫn.

Ngày 4-11 Bính-Dần (8-12-1926)

*Thượng hạ nhị Thiên xứ địa huyền
Việt Nam nhứt quốc nhứt giang sơn
Hoàng đế toàn bảo Thiên thơ định*

*Đánh tộ trường lưu tổ nghiệp tồn
Quốc Đạo kim triêu thành Đại Đạo
Nam phong thủ nhụt biến nhơn phong
An dân liệt Thánh tùng Nghiêm Thuần
Văn hóa tương lai lập đại đồng.*

Ngày 12-12-Dinh Hợi (dl 22-1-1948).

6.ĐỨC CHÍ TÔN TIÊN TRI TRUNG HOA SẼ THỜ PHỤNG ĐẠO, NƯỚC MỸ TRUYỀN BÁ ĐẠO TOÀN CẦU

Bàn đao nhớ khi lên mỏ Hội Thánh Ngoại Giáo trên Kim Biên, năm 1927, đãng truyền giáo, Đức Chí Tôn cho Bà Phối Sư Hương Lự của chúng ta được thông công cùng Ngài, nhờ nghe nhở thấy đãng truyền Pháp cho Bàn đao.

Khi nọ Đức Chí Tôn biếu Bàn đao lại kệ bàn viết có một dãy nhụt trình đãng rút ra hai tờ, Ngài lại dạy Chị chúng ta là Bà Phối Sư Bảy đứng bắt án, kế Bàn đao trải hai tờ Nhụt trình sau lưng mà Bà Chị vẫn không biết.tới lúc bắt án rồi, Bàn đao thưa: - Đã trải rồi.tức thì Bà Chị nhảy ngược lại, đạp hai tờ Nhụt trình.

Bàn đao không hiểu nghĩa gì. Đức Chí Tôn biếu coi hai chon có đạp cái gì? Bàn đao coi chân trước, giở lên là hình Tưởng Giới Thạch, đạp ngay trên đầu; còn cẳng sau, Bàn đao biếu giở nhón lên coi thì thấy hình Roosevelt, quan Tổng Thống của nước Mỹ, đạp ngay ngực và miệng. Đức Chí Tôn nói với Bàn Đao rằng:

“Một ngày kia, Trung Hoa sẽ thờ phụng Đạo đáo để, còn nước Mỹ sẽ lãnh trách nhiệm đi truyền giáo toàn cầu.”

Ngày nay chúng ta đã thấy tưởng chừng như mấy vị phóng viên bên Mỹ đến lấy hình trọn vẹn của Đạo, đủ cả chi tiết, kinh luật đem về xứ để truyền bá, thì mấy vị này chẳng khác chi như Đức Tam Tạng ngày xưa đến Ấn Độ thỉnh Kinh.

Bàn đao dám chắc sự bí mật mà Bàn đao thấy Chí Tôn hành pháp buổi nọ đã kết liễu ngày hôm nay. ấy vậy, chúng ta phải chịu nhọc một chút đãng nghinh tiếp họ trong buổi lễ hôm nay.

Bàn đao tưởng khi những người có mặt ngồi tại đây hồn lẽ này, biết chừng đâu cũng sẽ được hạnh phúc như đi truyền giáo bên Mỹ sau này mà chó.

Bàn đao để lời cảm ơn toàn cả nam nữ, và cái Bí Pháp ấy, chúng ta sẽ thấy Chí Tôn làm thành tướng trong thời gian ngắn ngủi sau đây.

(Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh thời Tý ngày 24-5-Mậu Tý (dl 30-6-1948)

7.ĐỨC CHÍ TÔN GIẢNG VỀ NẠN TIÊU DIỆT

Nạn tiêu diệt thế nào các con biết chăng?

Một ngày kia con nào biết Đạo đức ăn chay lạt, hiệp với khí Tiên Thiên. Khi đến lúc dương sanh mới có thể với khí ấy mà vững vàng sống đặng.Đứa nào vô Đạo đức thì bị khí Thiên ô trược, tới ngày âm tuyệt dương sanh nó không bao giờ chịu nổi chơn dương, nên phải dứt hơi lìa mạng.

Vậy ngày giờ phải đúng luật tuần huờn, Thầy sẽ đón đem các con vào một thế giới khác cho an nghỉ, hầu tầm cơ siêu thoát cảnh Thần Tiên. Các con chăng nên khinh lời lẽ dị đoan, một ngày kia sẽ rõ.

(Đức Chí Tôn giáng cơ tại Hộ Pháp Đường ngày 9-5 Ất Mùi 26 – 6 – 1955)

*Thái cực lâm tràn buổi hạ nguồn
Giơ tay độ chúng lại dùng chon
Con nào thấy đặng cơ máu nhiệm
Thì đặng trở về với Chí Tôn.*

8.ĐỨC CHÍ TÔN GIẢI THÍCH VỀ LONG HOA ĐẠI HỘI

Long Hoa Hội thường các con ao ước cho biết ngày khai mạc,và khai mạc tại đâu? Có chi mà mong mỗi việc mơ hồ thế các con?

Long Hoa Hội đã khai mạc và đang khai mạc,nhưng hội ấy thoạt thấy tại tràn,thoạt thấy chốn Tiên.Các con sẽ theo trình độ Đạo tâm mà hiểu lấy nghĩa là chốn hồng tràn sử dụng,vót bức hiền lương,đưa người thiện sĩ,phong cương sửa trị,lập hội thái bình,hòa bình thế giới,qui nhứt vạn vật,lập đời Thượng Nguơn cho cả thảy âu ca lạc nghiệp,nhà không đóng cửa,đường chặng lượm của roi.

Trên cảnh Tiên thì chừng ấy ai có căn Tiên, Tiên rước, ai có căn Phật, Phật đưa. Tóm lại, ngày Long Hoa là ngày cực vui mà cũng cực buồn. ấy là ngày sửa đổi địa đồ thế gian, hòa hiệp vạn quốc lại một nhà, cộng hưởng an nhàn cực lạc, hết con giết chóc, đến đời thái bình như đời Nghiêu Thuấn.

Vui thay cho kẻ biết làm lành, mà cũng thảm thay cho kẻ hung tàn tặc tử, vì luật Trời chí công chí chánh,không dung cho kẻ hung đồ,sẽ đem họ ra xử một cách ghê gớm, tùy theo căn nghiệp của họ đã tạo.Ngày ấy gọi là ngày “*Phán đoán Đại đồng thế gian*”.

PHẦN II THÁNH GIÁO TIÊN TRI CỦA CÁC ĐÁNG THIÊN LIÊNG TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỐ ĐỘ

1. THÁNH GIÁO TIÊN CỦA ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG

THƠ TIÊN TRI GIÁC MÊ KHẢI NGỘ

Đời Hỗn Độn, bởi nén thú người dường thê lộn
Cuộc thế tàn chốn chốn rồi vò tơ
Trước không lo đào bến với đắp bờ
Con sóng gió thuyền dật dờ không nơi dựa
Đời Mạt kiếp, nhảm xem sơn thuỷ Trời càng chan chúa
Nhìn cỏ cây đồng xào úa, dường như luy úa cõi mộng trường
Cõi thế tàn nóng tự như lửa than
Đời cùng cuối cháo chan dường tuyết lạnh
Phá giấc mê người còn đang dụ dụ
Vẹn ngút mù Đà lồ chữ BÁC ÁI VỚI TÙ BI
Mở trí cuồng cho người thông suốt tánh lương tri
Lo kinh kệ cho kịp kỳ Thầy mở hội
Lời châm ngọc Phật, Tiên dạy lóng nghe mà tự hồi
Tiếng đá vàng phân gốc cội đã rành rành
Khuyên trong đời nén liên kết môi nhiệt thành
Đừng mê vật chất, mà ráp ranh toan kế hại
Nghĩa nhơn thế đều đứng trong vòng nhơn loại
Mến yêu nhau mới phải Đạo làm người
Cuộc bể dâu sau rõ biết cơ trời
Đường Huỳnh Đạo săn mồi kêu khách lạc
Thương hoàn cảnh mộng trường mà than thở
Xót dạ vàng nên phải tảo khuyên đời
Thả chiếc thuyền Bát Nhã cứu kẻ đắm trần voi
Ra sức vớt kẻ còn hụp bơi nơi biển khô
Nghe tiếng chuông cứu thế
Đánh tỉnh giấc hòng mà rõ Đạo Trời tạo dựng

Ném thuốc Thần đặng lòng vũng cho hết chứng mờ hồ
Buổi cuối cùng đà muôn khuất bóng vùng ô
Đời Mạt kiếp cõi cơ đồ tan rã
Này Nguyên Nhân nghe lời khuyên, mà chạm xương ghi dạ
Tiếng ngọc châu lời đã rạch đè
Kết ĐẠI ĐỒNG toan sửa cảnh ủ ê
Đừng thay đổi mà phai lạc
khó lần theo đường dê cùng dấu thỏ
Trải sương tuyết độ đời nại chi nhọc khó
Sửa thế tàn cho đặng rõ là ĐẠO VÔ VI
Chốn trần gian cay đắng khổ truân
Miền phàm tục tung bừng lời không ra Đạo Đức
Cõi thế giới không Đạo Trời một ngày kia phải tuyệt dứt
Khuyên khắp cả hoàn cầu thế giới
Đứng trong trần người người phải có Lý chánh đại quang minh
Đạo Đời đứng xa phải thể bóng với hình
Đời không Đạo luân lý phải nghiêng chinh
Luật công bình tán khuynh xiêu đỗ
Đời nương Đạo đặng thuần phong gấp ân võ lộ
Thế hoà bình người khỏi hổ với lương tâm
Buổi thế xây tuyết búa sa dầm
Đời cùng cuối kẻ lạc làm
Ráng lóng nghe rõ giọng phù trầm đòn cứu khổ
Khuyên khắp cả thế gian nhân loại
Sĩ, Nông, Công, Thương đều thấy vùng vẫy trên mặt địa cầu
Lấy Tinh Thần mà suy nghiệm Lý Cơ Mầu
Dùng trí huệ vẹt cho sâu
Mới rõ tiếng ngọc châu lời vàng đá
Thấy cảnh điêu tàn kẻ châu rơi người giọt lệ
Lời Thần Tiên dạy chẳng nệ
Cứu người cho qua khỏi bể hồng trần
Đời cuối cùng trời đất xoay vần
Cuộc thế mẫn hối Nguyên Nhân
Tinh mộng lần ráng ân cần tu phước đức
Cơ Tạo hoá tuần huòn luật thiên nhiên đã định
Cuối Tam nguồn qui Tam giáo chấn chỉnh Lý Chơn Truyền
Dạy nhơn sanh trở lại Đức Hiền
Đời mỹ tục rất nhuần yên trong Thế giới

Chiếu Nhụt Nguyệt quang đồng cho nhơn loại
Thê hoà bình đức hà hải օn trên
Mở Chơn truyền người un đúc trí huệ tăng lên
Gieo giống tốt lập cao nền Đại Đạo
Cảnh Trời dương ánh vàng đà chói rựng
Đạo súa Đời rất cảm ứng Thần Linh
Dạy Nhơn Sanh kiến tánh tâm minh
Sứa thê cuộc đặng an bình nhân loại
Đòn KHẢI NGỘ tiếng kêu xa
Tỉnh thức người quay bước lần mà trở lại
Tróng GIÁC MÊ đồ mãi khai đường Chánh Đại quang minh
Khuyên trong Thế giới người khá lo tròn Đạo Đức
Cảnh thanh nhàn đà sẵn chực kè đưa
Đại Đạo khai tua khá lập chí Thượng Thùra
TAM KỲ PHÔ ĐỘ chực đưa người tròn NHƠN cùng vẹn ĐỨC

(Trích quyển Ngụ Đời, Giác Mê Khải Ngộ)

THÁNH GIÁO ĐỨC LÝ TIÊN TRI VỀ TAI HỌA

Đời quá dữ,tội tình áy,hình phạt kia cũng đáng đó chút.Lão vì thương yêu nhơn sanh, hội mười ngày noi Bạch Ngọc Kinh, cãi cho qua nạn nhơn loại, nhưng luật Thiên điều chẳng dễ chi sửa đặng. Nạn tiêu diệt hầu gần, hết chém giết lẫn nhau, tới buổi bình chướng sát hại.Lão thấy hình phạt phải châm mày,nhưng ôm lòng ráng chịu,lạy lục khẩn cầu,chư Đạo hữu đâu rõ thấu,ngơ ngơ ngáo ngáo như kẻ mất hồn,thấy càng thảm thiết.Lão tưởng chẳng cần phải nói chi một nước nhỏ nhoi,đã đặng danh Thánh địa là nước Nam này,mà Lão xin không đặng tội cho thành Sài Gòn,Chợ Lớn,Gia Định,Huế,Hải Phòng,Hà Nội thay ! Thảm ! Thảm ! Thảm !
(TNHT 1-2 hợp nhứt, B 93)

ĐỨC LÝ DẠY ĂN TRƯỜNG CHAY MỚI ĐƯỢC CÚU RỖI TRONG THỜI HẠ NGƯƠN

Đức Lý nói : “Trường Chay thì Lão círu cho, thập chay, lục chay nằm co ngoài đường”.

ý nói chỉ có ăn chay trường mới qua được nạn tai,là nạn chiến tranh nguyên tử mà Đức Hộ Pháp và các Đấng đã nói,nếu người ăn chay 10 ngày hoặc ăn mặn thì sau này gặp nạn chiến tranh nguyên tử thì sẽ không thể sống sót mà qua được kỳ này, vì ăn mặn là ô trượt ăn chay là thanh, chất của Nguyên Tử : “Khử Trước lưu

Thanh”, chúng ta đã thấy trước viễn cảnh ấy ở Nhật Bản,trong chiến tranh thế giới khi Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử ở 2 thành phố lớn là Hiroshima và Nagasaki,thì tất cả những người ăn mặn điều bị ảnh hưởng khí nguyên tử mà chết,chỉ có một số ít y tá ở bệnh viện là còn sống sót vì họ ăn uống theo phương pháp thực dưỡng ở Nhật Bản,là ăn Thực Vật và không Ăn thịt Động Vật,chỉ có những vị y tá đó mới sống sót và không bị ảnh hưởng bởi bom nguyên tử.Đức Hộ Pháp cũng nói rõ : “*Bàn Đạo nói ra đây các con ráng mà nhớ, các con đừng có mộng làm giàu cho mắc công. Các con bây giờ sống trên nắp thùng nổ của bom nguyên tử. Dù muốn dù không, các con cũng phải chịu ăn bom nguyên tử mà thôi.Các con muốn trốn bom nguyên tử,ráng chun trong đám đậu nành mà trốn, chớ không trốn đâu cho khỏi hé”* ấy vậy chúng ta ráng trường chay để giảm bớt nghiệp quả sát sanh và nghiệp ăn loài động vật từ nhiều đời nhiều kiếp.trong một bài thơ tiên tri của Đức Hộ Pháp có câu:

*Chay lạc đặng ngừa hơi khí độc
Mê man bất tỉnh trận kỳ ba*

Qua 2 câu này có thể thấy rõ ý nghĩa của viet ăn trường chay,khí độc ở đây chính là khí độc từ bom nguyên tử,và trận kỳ ba có thể hiểu là chiến tranh thế giới lần ba đó vậy.

2.LỜI TIÊN TRI CỦA THANH SƠN ĐẠO SĨ

Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ tiên tri:

Chừng nào chi Pháp đã ra đi
Là lúc Đạo Trời gấp vận suy
Chức sắc chuộng quyền hơn chuộng Đạo
Nhơn sanh lo cốt chẳng lo bì
Mão cao dẽ rót nên thành nhát
Cỗ ngắn khôn kêu phải hóa lì
Khảo thí lọc lừa trường hắc bạch
Chung lo hiệp sức thoát cơn nguy.

THANH SƠN ĐẠO SĨ.

3.THÁNH GIÁO TIÊN TRI TẬN THẾ THẦN HOÀNG MỸ LỘC

Thần Hoàng Mỹ Lộc tiên tri Tận Thế:

Tử thuở Ta vung chiếu chỉ đến trấn nhậm nơi đây, Ta một tấm lòng lo cho lê thứ
đặng an cư lạc nghiệp, thanh vượng mùa màng; mỗi mỗi đều hăng lo lắng cho
chúng sanh nơi phần trách nhiệm.nay có lệnh Ngọc Hoàng chiếu chỉ cho phép ta
giáng cơ mầu nhiệm mà tò nền Đạo là quý trọng cho lê thứ hiếu.Lê thứ đâu rõ thấu
việc Trời đã định hơn mấy chục ngàn năm nay.Lê thứ nghe:

Kỳ Hạ Nguơn hồn mẫn nhơn vật vì tai nạn mà phải tiêu tan, mười phần còn lại có
một mà thôi.

Than ôi! Buồn thôii! Nghĩ vì Thiên cơ đã định vậy, thế nào mà cải cho đặng, duy có
mở tấm lòng từ thiện ăn năn sám hối, lo việc tu hành; đồng với nhau cả quốc dân
mà quì lụy khẩn cầu coi Trời đoái tưởng đến chăng?

Bởi thế nên Ngọc Đế và chư Phật, chư Tiên, chư Thánh mới lập hội Tam Kỳ Phổ
Độ đặng có cứu vớt chúng sanh, đương linh đinh nơi biển khơi.

(TNHT 1-2 HN, B79)

4.THÁNH GIÁO TIÊN TRI TÔN SƠN CHƠN NHƠN

Tôn Sơn Chơn Nhơn tiên tri Nhựt – Hoa hiệp chủng tạo Tân thế giới, nước Nhựt
sụp đổ.

Ngày 17-11-Bính Tý (dl 30-12-1936)

Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo

TÔN SƠN CHƠN NHƠN

Một là chánh phủ Pháp với Đông dương này chẳng phải thật tâm trọng Đạo,cố ý
giúp giùm, mà thật sự thì cho Đạo xuất dương nơi Trung huê đặng mai phục ẩn
binh toan phương hâm hại.

Hai nữa là vì Thiên Thơ đã định Huê Nhựt hiệp chủng.Hại nỗi lại là tay có trọng
trách nơi phần tạo Tân Thế giới cho Đức Chí Tôn,nên Ngọc Hu phải bão trọng,
không cho diệt chủng,duy chịu nạn diệt quốc mà thôi.

Trong thế kỷ 21,sẽ thấy tang điền Nhựt đảo biến nên thương hải Huê Triệu.Ấy vậy,
lúc phòi hiệp dân sanh sẽ có lầm trường huyết chiến.

Em nói trong thời gian ngắn ngủi chi đây sẽ có Nhựt Huê đại chiến.

(TNST, Q.2, Bài 46)

5.THÁNH GIÁO TIỀN TRI LIỄU NHÚT CHƠN NHƠN (TÔN TẤN)

Tiên tri của Liễu Nhứt Chơn Nhơn (Tôn Tẫn)

Đêm 5-7-Nhâm Thìn (dl 24-8-1952)

Phò loan: Hộ Pháp - Bảo Văn Pháp Quân.

LIỄU NHÚT CHƠN NHƠN

*Địa hoàng chuyển biến đổi dư đồ
Diệt tận văn minh của Đạo Tô
Phân đánh Á Âu chia Bắc hải
Lập triều Anh Mỹ đóng Tây đô
Hoàng quyền nghiêng ngửa chia dân quốc
Đé Pháp chơi voi thông bạch cờ
Thắng bại một trường lưu huyết trận
Thùa nguy Việt mới định xa thơ*

Chào chư Thánh, các em nam nữ.

Để tỏ một vài lời bí ẩn của cơ đồi và lẽ Đạo, sau này sẽ đem ra bàn luận chơi

Hiện giờ này, ván bài Việt Nam tới giai đoạn “Thùa nguy Việt mới định xa tho” rồi đó, mà nó phải đi đến đường lối nào nói nghe thử?

Bạch:

Đã luận biện thì luận, chớ có hỏi ra sao thì khó coi lắm

Bạch:

Đã dành, nhưng phải nói thử coi chớ

Bạch:

Chưa phải vậy đâu. Nói như thế này mới hợp pháp hóa: Phải có một trận thứ ba mà bao nhiêu cũng đem toàn lực ra Thái Bình Dương để kinh địch, rồi 24 giờ mới ngã ngũ ra sao, chờ kết luận.

Nếu đánh Nga thì còn ngăn biển Bắc Hải, còn đánh Mỹ thì có Đại Tây Dương, còn đánh Anh thì có biển Manche, còn chú Lùn thuộc về Đông Á.

Chừng ấy Thái Bình Dương là cơ khí chặn đường tiến thoái của các cường quốc

mặc sức tranh hùng. Khi binh kiệt thì chỉ cậy nơi vùng Đông Á tiếp cứu. Cười tiếp lương.

Chừng ấy ai đói khát phải quí lụy, mình làm nghĩa. Còn bên ấy lại do nguyên tử, khinh khí thì còn đâu chi độ binh nhung.

Chỉ còn Đông Á là tránh nạn ấy được do có Thái Bình Dương ngăn hộ nên mới ra tay tế độ, là “Thùa nguy Việt mới định xa tho” là lúc này gần rồi.

Thôi, nói ít vậy. Kiêu. THẮNG.

6.TÔN THẦN NGUYỄN TRUNG TRỰC TIÊN TRI VỀ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN BA

TRUNG TRỰC trải thân giúp Nguyễn trào
Lạc Hồng ngàn thuở rạng danh cao
Việt Nam nhứt thố thiên nhiên thanh
Đàn nội giáng lâm tò ý nhau
Trước nghi án mây sầu vẫn vũ
Bấm đốt tay xem thử máy Trời
Thấy đòn tiêu diệt đến nỗi
Xót thương nên mới để lời cạn phân
Kìa đại chiến đã gần rồi đó
Khuyên chư hiền chịu khó tu hành
Để mà thoát nạn chiến tranh
Hết hai còn một người lành Trời thương
Nhìn thấy cảnh sa trường máu đổ
Nhìn ngũ châu thành phố tiêu điêu
Ruộng vườn xơ xác quạnh hiu
Đường đi vắng vẻ dập dùn thây thi
Khuyên bá tánh đừng vì danh lợi
Khuyên chư nhu kíp tới Đài Cao
Dầu cho sóng búa nước trào
Đài Cao có sẵn không sao đến mình
Đây ta nói chúng sinh được rõ
Trận kỳ ba đã ló bóng rồi
Kẻ từ nước Việt chia đôi (1954)
Can qua ngùn ngụt như hồi Đông Châu
Nạn tương sát thần sầu qui khóc
Nạn thủy tai động đất lan tràn

Bập bồng Tân quốc tan hoang
Hoàng cung không chúa
Ngai vàng không vua
Bom đạn nổ đèn chùa sụp đổ
Xác thây người chật lộ đầy sông
Đế Thiên cho đến Cửu Long
Xương vun như núi,máu hồng như sông
Nga,Trung Cộng,Mỹ không nhượng bộ
Tiếp lần qua châu thổ nước Lào
Bốn phương dấy động binh đao
Thứ ba thế chiến không sao tránh rồi
Bom nguyên tử đến hồi tung nổ
Biển cảnh tràn như chảo hoang vu
Còn chăng là kẻ chơ tu
Cơ Trời đã định chư nhu nê tâm
Đấng Thượng Đế cao thâm huyền diệu
Khai Đạo Trời lấy hiệu Tam Kỳ
Hiệp hòa Tam giáo Ngũ chi
Ngôi Hai tái thế từ bi khôn lường
Người đem rải tình thương khắp chốn
Thấy mặt trời cứu khổ trần gian
Y quan xanh đỏ trắng vàng
Cân đai rõ rõ,địa hoàn đều hay
Phải nhớ kỹ Đạo khai tà khởi
Quỉ Sa Tăng cũng tới đầy dàng
Phá cho Thánh giáo nát tan
Dẫn người lương thiện vào đàng Bàng môn.
Chúng đủ thuốc mê hồn cám dỗ
Sắc, tài, quyền tú đỗ đưa ra
Đẩy người rơi xuống mê hà
Muôn đời ngàn kiếp thoát ra được nào
Lập đảng phái chen vào chánh giáo
Xúi mòn đồ phản đạo hại thày
Làm người như dại như ngây
Không phân Nam Bắc Đông Tây đàng nào.
Anh em nhà giết nhau như địch
Con một cha tạo khích gây hiềm

Nhớ câu máu chảy ruột mềm
Đến chừng thức tỉnh, tui thân đã già
Khuyên thiện tín một lòng tu niệm
Để thoát cơn nguy hiểm kỳ ba
Được xem Đại hội Long Hoa
Hưởng đời Thánh đức nhà nhà yên vui.

(Rạch Giá, đêm mùng 1-10-Ất Mùi dl 14-11-1955)

7.THO TIÊN TRI CỦA ĐỨC DIỆU VÕ CHƠN QUÂN

Mượn cơ bút đôi lời nhắn bạn
Máy huyền linh tỏ cạn đôi lời
Đường trần nay sắp đổi đời
Canh Tân ra mới lập đời Thượng ngươn
Bảng phong Thánh dựng lên chọn lọc
Người hiền lương như ngọc còn nguyên
Căn xưa kiếp trước còn duyên
Nên nay được sự hội Tiên dự bàn
Long Hoa Hội đến kỳ khai mở
Ở người hiền chó nỡ làm ngơ
Minh Vương xuất thế chó ngờ
Trị đời thâu thủ phát cờ Nhan Uyên
Đừng có tưởng là yên vui rảnh
Quả Địa Cầu từng mảnh tan ra
Rồi đây sẽ thấy không xa
Hon ti người lê Trung Hoa giựt giành
Bom nguyên tử ra đời rồi biết
Quả Địa Cầu hủy diệt không xa
Mỹ Nga chia xẻ Trung Hoa
Giựt giành chẳng ổn bất hòa choảng nhau
Cơ tự diệt rành rành trước mắt
Thảo đôi lời để nhắc người hiền
Tu mau kéo trễ vô duyên
Ngừa thuyền đón khách Phật Tiên đang chờ.

(Thánh Huán Hành Thiện Bài 11)

PHẦN III NHỮNG LỜI THUYẾT ĐẠO VÀ TIỀN TRI CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC

1.ĐỨC HỘ PHÁP GIẢNG VỀ NGÀY PHÂN XÉT & CHUYỀN THẾ

Đức Hộ Pháp giảng: Theo triết lý học, định nghĩa chữ chuyển thế là xoay đổi thời đại hiển nhiên ra thời đại khác hoặc do không phù hợp, hoặc quá khuôn khổ nèo nẹp nên quyết đoán thay đổi lập trường thiêng liêng vì thời đại này đã định. Chuyển, nghĩa là sửa đổi cũ ra mới, lấy nghĩa lý đã định hẵn ra, tức nhiên chúng ta nhận thấy các khuôn luật đạo đức từ trước đến giờ để lại đều bị biếm trách cả, bởi vì đời quá hung tàn bạo ngược vô nhơn luân, tinh thần đạo đức không qui định, tâm lý loài người không tương quan cùng nhau, mất cá luật đồng sanh làm căn bản của loài người, luật đồng sanh gần như bị hủy bỏ bởi thấy tấn tuồng trước mắt. Nào giặc giã chiến tranh giành sống mà giết hại lẫn nhau, oán kết thâm thù, loài người do nơi ấy mà biến sanh tàn ác, cái phuong sanh sống đến một giai đoạn rất khó khăn và chúng ta thử xét đoán trong các kinh điển Đạo Giáo đã để lại là: “*Mưa dầu nắng lửa*” Trận mưa dầu nắng lửa sẽ có hiện tượng y nhu trong kinh đã nói. Khi tìm hiểu, định nghĩa hai chữ “*Chuyển Thế*” là thay đổi thời thế, đem kinh luật ra quan sát thấy mỗi thế kỷ, mỗi nguồn từ trước đến giờ nhiều giai đoạn cũng giống nhau một cách lạ lùng

2.ĐỨC HỘ PHÁP GIẢNG VỀ LUẬT THIÊN ĐIỀU TRỊ THẾ

Luật Thiên Điều trị thế, trị nơi địa cầu này là hình luật Thiêng Liêng, là ngày giờ này nơi Ngọc Hu Cung kiểm soát định tội phước đó vậy. Càn khôn vũ trụ đều có đại hội lập luật trong một năm giáp vòng bửu giới. Nếu trái địa cầu nào chưa được êm đềm, luật Thiên Điều thay đổi khác mỗi năm, chiếu theo tần hóa và tâm lý của nhơn sanh. Nơi Ngọc Hu Cung định Pháp Chánh cũng như trong càn khôn vũ trụ là 12 tháng một niên, 12 niên một giáp, 120 năm một thế kỷ (tất cả đều cho rằng 100 năm là một thế kỷ như vậy không đúng), 1.200 là một Giáp. Mỗi phen đáo đến sở hành ngày giờ ấy, có Hội Giác Tiên là thường tại, từ thử đến giờ chúng ta chưa nghe nói, vì một ngàn hai trăm năm có một vị Giáo Chủ giáng thế chính Đạo, bảo thủ tinh thần đạo đức của loài người. Cứ độ 1.200 năm có xuất hiện một nền tôn

giáo để hóa chuyển thay đổi, tính lại địa cầu chúng ta từ buổi phôi thai có vạn linh noi mặt thế đến nay được ba chuyển. Nay qua hạ nguồn tam chuyển, khởi đầu thượng nguồn từ chuyển chẳng khác gì đêm 30 sáng mùng 1 Tết của chúng ta vậy. Tới mức giữa không gian thì nhon loại tối hồi khố não đủ điều, người ta nói là tận thế, cái thuyết ấy không có đâu, nếu chúng ta dùng lời đặng nói chẳng qua là một Giáp đó thôi, tức nhiên là một nền văn minh tôn giáo chớ không phải tận thế... Có tận thế không? Không, vì “Kiếp số của địa cầu này còn vĩnh cửu, chỉ thay đổi hình thể, vạn loại mà thôi, nó vẫn còn tăng tiến mãi.

Chúng ta đã ngó thấy qua chừng 100 năm trước, văn minh của con người không đạt đến mức hiện tượng như bây giờ. CơERN bộ tinh thần và vật chất dữ dội nhứt là trong vòng 50 năm sau. Theo đó mà tính toán lại coi, trong 500 năm nữa, nhon loại sẽ ra sao? ...

Qua sắc dân da trắng, tinh thần vi chủ, tới sắc dân Thần thông nhơn; qua khỏi dân Thần thông nhơn thì có sắc dân Chí linh. Lúc đó người là Thần, Thánh, Tiên, Phật tại thế. Như vậy còn hai sắc dân nữa cho 500 năm sau.”

(*Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp Q.I tr.132*)

3.ĐỨC HỘ PHÁP TIÊN TRI CUỘC TẬN THẾ SẮP DIỄN RA

Cơ quan chuyển thế mà Đức Chí Tôn lập trước mắt sẽ dữ dội lắm! Tân tuồng đó vẫn còn tiếp diễn chưa dứt.Bần đạo quả quyết rằng, sẽ còn đại động dữ dội một phen nữa nơi mặt địa cầu này. Đặng chi? đặng giống dân da trắng giao quyền cho sắc dân mới nữa là giống dân Thần- thông- nhơn làm chủ, cầm giềng môi toàn mặt địa cầu này.Hại thay! Luật thiên nhiên chiểu theo kinh luật thượng cổ để lại, quan sát hồn hoài, dở sách ra coi thấy trước thế nào, sau thế ấy, bánh xe tiến hóa vẫn đi, xây một hướng một chiều...Đức Chí Tôn lập Đạo Cao Đài là đèn thờ cao trọng, đức tin to lớn, ngự trước Thiên lương loài người mới có thể thăng cơ quan Thiên điều định trước. Chúng ta, Thánh thể của Ngài, giúp Ngài giải quyết được chẳng ? Nếu thoảng không được, cái hại này còn duy trì nữa.Ngài muôn Việt Nam là Thánh địa, cho nhon loại biết rằng nhờ đây mà giải quyết cứu thế; bảo tồn nhon loại là do con cái của Ngài, do nơi chúng ta. Nếu bất lực, chúng ta có phần lỗi đó vậy.”

(*Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp Q.I tr. 80*)

4.HỘI LONG HOA

LONG HOA HỘI LÀ GÌ?

Long Hoa Hội là một ngày, một buổi khảo lựa của toàn thể các chọn hồn, dẫu qui vị hay Thần vị cũng vậy, định khoa mục của mình để lập vị thiêng liêng.Chúng ta hiểu rằng, mỗi Chuyển túc nhiên là mỗi khoa mục.Hết cuối một Chuyển, túc nhiên Hạ Nguơn, là ngày định vị của các đặng linh hồn.Thánh giáo Gia Tô đã nói rằng: “*Ngày Xét Đoán cuối cùng (Jugement Général) mà kỳ thật là ngày định vị cho các chư Phật đó vậy.*” Khoa mục của Thiên vị lập vị của mình là kỳ Long Hoa Hội này.Chúng ta đã chán biết thế thường hễ mình học dẫu giỏi hay dở mà tới ngày thi túc nhiên là ngày điểm bài vở của chúng ta; dẫu cho biết chắc mình có đủ tài khoa mục, có đủ phần phước đậu đặng nhưng bây giờ cũng lo ngại hồi hộp mà thôi.Toàn thể chúng sanh túc nhiên nhơn loại trên mặt địa cầu này, giờ phút này tinh thần họ chẳng khác gì một cá nhân kia vậy.Họ phải lo sợ hồi hộp, không biết định phận đậu rớt thế nào và trong khoa mục ấy chúng ta có đậu hay chẳng? Ôi! Còn một trường náo nhiệt chúng ta đã ngó thấy cảnh tương tàn tương sát, giặc giã, chiến tranh, thiên tai nghiệp chướng, nhưng có cuộc ấy chẳng? Có chi lạ hơn là trác đòi hầu của Tòa Thiêng Liêng kia vậy. Một cái quả kiếp của nhơn loại dẫu ở Á Đông hay Âu Châu, nếu chúng ta để tâm nghiên cứu, quan sát tận tường chúng ta ngó thấy cả hình luật quả kiếp luân hồi quyền năng vô đối của cảnh Thiêng Liêng Hằng Sông.

(Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo về Hội Long Hoa, đêm 14.1.Kỷ Sửu (1949) tại Đền Thánh)

5. BA SẮC DÂN ĐƯỢC HỒNG ÂN ĐẶC BIỆT

Có ba sắc dân được hưởng hồng ân đặc biệt của Đức Chí Tôn để tạo nghiệp cho họ.

Sắc dân thứ nhứt : Là sắc dân Ấn Độ Brahmane (Bà La Môn) Đức Chí Tôn để tạo Đạo cho họ và tạo Đại Nghiệp Thiêng Liêng cho sắc dân ấy trước nhứt

Sắc dân thứ nhì : Chính Ngài đến là Chúa Jésus Christ để tạo nghiệp cho sắc dân Do Thái mà ngày nay vẫn còn tồn tại.

Sắc dân thứ ba : Thời kỳ này sắc dân Việt Nam hưởng được đặc ân ấy.

Cái lý do Đức Chí Tôn đến cùng con cái của Ngài là vì trong thời kỳ Hạ Nguơn Tam Chuyển, đang bắt đầu Thượng Nguơn Tứ Chuyển, Ngài đến để lập Ngài thống hợp toàn thể con cái của Ngài lại làm một. Ngài đến để lập một nền chọn giáo,

lựa chọn con cái của Ngài, tạo Thánh Thể của Ngài làm một cơ quan cứu khổ. Đến 15 tháng 6 Mậu Tý (1948), Đức Phạm Hộ Pháp giảng về luật nhơn quả vay trả của nhơn loại trong thời kỳ Hạ Nguon hâu mẫn hâu bước sang Thượng Nguon Thánh Đức:

Cái quyền năng vô đối của Đức Chí Tôn một nháy mắt không còn một sinh mạng ở quả địa cầu này, chỉ một tích tắc đồng hồ nhơn nào quả nấy trả cho rồi đặng lập đời Thánh Đức mà thôi... Các con nhớ rằng; dũ tận, hiền thăng, mạnh tàn yếu được, nhơn loại trả quả vớ nhau. Các con chịu cái nạn chung trả từ đời Hồng Bàng đến bây giờ... mừng cho nước Việt Nam trả hết mối nợ tiền khiên mà Tổ Tiên ta đã vay; từ thử bị nô lệ nay không còn nô lệ nữa. Vậy thì oan trái đã trả xong.

Nếu không trả vốn lời, nhơn loại không định phận được thì tấn tuồng qui vị, Phật vị bất công kia không phương gì định vị cho các đắng chơn hồn; mà chính cửa Thiêng Liêng Hằng Sông muốn cho có mực thước chánh đáng túc nhiên phải xử, phải xử án cuối cùng mới được.

Nay qua Thượng Nguon đây có lẽ lập vị cho một sắc dân mà Đức Chí Tôn đã dành để làm con tin của Ngài, mà là kẻ đồng bước của Ngài đặng dùn dắt cả toàn nhơn loại đi đến con đường hạnh phúc vô đối đó vậy. Cũng như Đức Chí Tôn dành để ngôi vị cho nước Việt Nam ngày nay vậy.

(*Thuyết Đạo QIII / tr19*)

6. ĐÓNG CỦA ĐỊA NGỤC & MỞ HỘI LONG HOA VÀO NĂM TÝ

Đức Chí Tôn đã đến 30 năm nay, Ngài đến
Ngài nói thật thà chơn chất rằng: Đại Từ Phụ là ông già nghèo, ông nói trong hai câu thi:

*Tròi trọi mình không mới thiệt bần
Một nhành sen trắng náo nương chân*

Ngài đã nói Ngài là ông già nghèo, Ngài đến Ngài dùng một cái Cơ để lập Thánh Thể của Ngài mà Ngài giao phó cho một trách nhiệm tối ư quan trọng là phải lập nghiệp cho cả toàn con cái đau khổ của Ngài. Mấy em mới nghĩ lại đó coi, chúng Qua không phải là làm chúa ở toàn cầu này hay làm chúa một nước, cũng hai tay trắng mà thôi, hiền nhiên hôm nay chúng Qua đi được một đổi đường nhờ Đại Từ Phụ dùn dắt và nhờ tay của mấy em đã hy sinh từ giọt mồ hôi, giọt nước mắt mới tạo dựng nên nghiệp Đạo như thế này. Nếu chúng Qua nhìn rằng sự thật thì ta nói

nó không phải đủ sang giàu mà ngày hôm nay có thể làm một bóng mát, một cái Nhà Thờ chung cho con cái khổ não của Ngài, để nương bóng Từ Bi của Ngài đặng, Trót 30 năm Qua sống chung với mấy em cũng như Thánh Thể của Ngài, mấy em dòm lại coi, đàn anh của mấy em đã già nua, chính mình Qua đây đã 66 tuổi rồi, chẳng lẽ tuổi Qua lột da sống đời đặng vừa giúp tay chơn đầu óc với mấy em mãi mãi. Cái đại nghiệp này lưu lại cho mấy em hay chẳng là do nơi kế chí của mấy em, mấy em cố gắng đặng lưu lại cho máu mủ, không biết chừng nào đương lối tổ tiên mấy em đã trở bước lại đây họ được hưởng một cái hạnh phúc, công nghiệp của mấy em chút nào hay chút nấy. Ngặt một nỗi là cả cái phận sự Thiêng Liêng của Đức Chí Tôn giao phó trong đây có nhiều điều buộc ta phải cố gắng làm gấp gấp ngày giờ Đức Chí Tôn đã định mới đặng.

Mấy em cũng đã biết trong Kinh Đại Tường, Đức Chí Tôn đã nói rõ:

*Hỗn Nguon Thiên dưới quyền Giáo Chu
Di Lạc Vương thâu thủ phồ duyên
Tái sanh sửa đổi Chọn truyền
Khai cơ tận độ cứu tuyễn diệt vong.*

Mấy câu trên Qua không cần giải nghĩa, duy có câu “*Khai cơ tận độ cứu tuyển diệt vong*” mấy em biết là thế nào? Đối với nhơn loại kẻ từ ngày hôm nay tức nhiên từ ngày mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cho mãi mãi tới tận thế cái Địa Ngục dưới kia đã bị tiêu diệt rồi, Thập Điện Diêm Cung đến rước mấy em nó đã vong phê rồi. Mấy em không còn sa xuống cửa Địa Ngục, mấy em không còn chịu dưới quyền của Thập Điện Diêm Cung, cái đó là trọng hệ hơn hết.

(Thuyết Đạo QVI / tr 266)

7. ĐỨC HỘ PHÁP GIẢNG KHI NÀO MỞ HỘI LONG HOA?

Tới năm Tý sẽ mở Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị tại Tòa Thánh Tây Ninh này. Mấy em phải cố gắng làm cho kịp. Qua nói quả quyết nếu mấy em làm không kịp, qua có qui liễu trước đi nữa thì cái tội ấy về mấy em chớ không phải về Qua, nhớ điều đó. Qua cố gắng tận trung cùng Đạo, tận hiếu cùng Chí Tôn và Phật Mẫu, Qua chỉ ước cho thiêng liêng của mấy em đây nè, nó sẽ hưởng được một điều trọng yếu không biết ngày nào giờ nào, Qua không có thể vì quyền vi định trước được. Qua mơ ước làm thế nào cho dòng máu thiêng liêng của mấy em đây nó gặp mặt Đức Chí Tôn đến tại thế này, lấy một quyền năng thiêng liêng của Ông, như Ông đã đến Đền Thờ Tây Tạng kia vậy. Hễ nói đến Đền Thờ Tây Tạng thờ Đức Chí Tôn, thì

đều nghe hiểu.Có lẽ Đền Thánh này Đức Chí Tôn thế nào cũng đến, lại chưa đến là vì lẽ gì?

(Đức Hộ Pháp thuyết đạo về Hội Long Hoa ngày 16-9-Ất Mùi - dl 31-10-1955)

8.LUẬN BÀN NHỮNG LỜI TIÊN TRI VỀ TRUNG QUỐC CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC

Năm Mậu Tý 2020 chúng ta đã thấy quá nhiều biến động trên Thế Giới nói chung và Trung Quốc nói riêng, đây có phải là điều tự nhiên, hay là Tạo Hóa đã sắp đặt??? Để trả lời câu hỏi này chúng ta sẽ lượt lại những lời tiên tri của các Đấng, trong bài này chúng ta sẽ bàn luận về những lời tiên tri của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc nói về Trung Quốc.

Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc là giáo chủ hữu hình Đạo Cao Dài và Đức Ngài có để lại rất nhiều lời tiên tri về thời cuộc của Việt Nam và Thế Giới mà theo sự tìm hiểu của tôi thì không sai.

1.Lời Tiên Tri về ĐCSTQ

Trong một bài Thuyết Đạo tại Tòa Thánh Tây Ninh ĐHP có nói : “*Một ngày kia, Trung cộng và Cam Bốt chết không còn một con đẻ. Nói về Trung Cộng là đứa con cưng của Đức Chí Tôn, nên Chí Tôn mới cho Lão Tử, Khổng Tử, Mạnh Tử giáng trần để dạy Đạo làm lành lánh dữ. Nhưng hiện nay, Trung Cộng chạy theo cái thể sắc, thủ đắc nguyên tử, sức mạnh là trên hết. Tất cả mộng làm bá chủ hoàn cầu nên phải bị tiêu diệt* ”...

(Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh ngày 15.6 Mậu Tý- 1948)

Nên hiểu Trung Cộng tức là Đức Ngài ám chỉ ĐCS TQ chứ không phải toàn dân Trung Quốc, như vậy vì sao Trung Cộng phải chết hết, Đức Ngài có nói rõ trong câu sau : “*Nhưng hiện nay, Trung Cộng chạy theo cái thể sắc, thủ đắc nguyên tử, sức mạnh là trên hết. Tất cả mộng làm bá chủ hoàn cầu nên phải bị tiêu diệt* ” câu nói này quá rõ ràng và quá đúng trong thời buổi hiện tại ĐCS TQ quá háo thắng và quá bành trướng, muồn chứng tỏ tầm ảnh hưởng đến toàn Thế Giới nên mộng làm Bá Chủ Hoàn Cầu. xâm chiến và khiêu khích chiến tranh với các nước láng giềng như : xâm chiếm biển đảo của VN, Philipin, đòi xâm lược Đài Loan và Chiếm lấy HK...Tây Tạng....v.v...và còn Thủ đắc nguyên tử tức là chạy đua vũ trang sản xuất trang bị vũ khí hạt nhân nguyên tử...

Đức Ngài có nói ĐCS TQ là đứa con cưng của ĐCT là đúng, như quý vị đã thấy Đất nước Trung Hoa lịch sử mấy ngàn năm lập quốc có vô số Đạo Giáo khai mở và có rất nhiều nhân sĩ và những bức thánh nhân, thánh hiền sinh sống tại xứ Trung huê này, và nơi đây cũng là Đất Thánh Địa của Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Sư

Lợi Bồ Tát cùng là Quan Thế Âm Bồ Tát.Trung Hoa còn có danh là Thần Châu.Ở đây câu nói Trung Cộng trong đoạn này là câu nói chung cả Đất nước Trung Quốc chứ ko phải ám chỉ ĐCS TQ như ở trên.

Câu nói này của Đức Ngài vào thời kỳ đó ít ai tin vì vào thời kỳ 1948 và 1950 Trung Quốc còn đang khó khăn về mọi mặt kinh tế lẫn chính trị thì làm sao bành trướng và mộng làm bá chủ được.nhưng thời kỳ hôm nay Trung Quốc đã phát triển rất nhanh về kinh tế lẫn chính trị và Trung Quốc dần dần có vị thế trên quốc tế.người Mỹ đã thấy rõ tham vọng bành trướng và “ Giác Mộng Trung Hoa ” đang thay đổi vị thế của Trung Quốc trên thế giới và thay đổi luôn cả vị thế của nước Mỹ nên người Mỹ đã ngăn chặn và gây ra chiến tranh lạnh (Kinh tế) với Trung Quốc.như vậy hiện nay chúng ta thấy quá rõ lời Tiên Tri của Đức Ngài đã ứng hiện quả thật không sai.

Vũ Khí Hạt Nhân của Trung Quốc sản xuất khi nào :

Theo một bài báo.phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông khi nói về vấn đề vũ khí hạt nhân của Trung Quốc vào năm 1956.Và sau gần 8 năm nghiên cứu cũng như lấy cắp thông tin tình báo từ Mỹ cũng như dưới sự hỗ trợ của Liên Xô, Trung Quốc đã hoàn thành quả bom hạt nhân đầu tiên của nước này và thực hiện vụ thử hạt nhân đầu tiên vào ngày 16/10/1964 - cột mốc đánh dấu việc Trung Quốc chính thức trở thành cường quốc hạt nhân, ngồi "chung mâm" với Liên Xô, Mỹ, Anh,...

Như vậy có lẽ Đức Hộ Pháp đã đoán biết trước TQ sẽ sản xuất vũ khí hạt nhân nên Đức Ngài đã tiên tri cho biết trước.

2. Thiên Tai và Dịch Bệnh ở TQ

Trong một bài thơ Tiên Tri của Đức Ngài có câu :

Xây hồ đựng nước hồ cung bể
Đóng chuồng nuôi vịt, vịt cũng bay
Giông tố tới đây cây đâu dựa
Bay nhào vô đậu chật tàu Cao.

Chúng ta thấy quá rõ ý nghĩa 4 câu thơ này :

Xây hồ đựng nước hồ cung bể,có thể Đức Ngài nói cho biết trước tương lai Đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bể vỡ vì con đập này xây để chắn nước và nghịch lại với tự nhiên,và đây cũng là con đập lớn nhất Thế Giới câu nói Xây hồ đựng nước hồ cung bể,ám chỉ quá rõ là xây hồ để giữ nước lại tức là mưu đồ của Trung Quốc không để nước chạy xuống hạ nguồn lưu vực Sông Mê Kong và nhiều con sông khác gây ra tình trạng khan hiếm nước ngọt và hạn hán gây thất thoát mùa màng vùng đông nam á mà VN Lào,Campuchia,Thái Lan và một số quốc gia khác phải chịu ảnh hưởng,đây là mưu đồ của Trung Quốc.

Không những Đập Tam Hiệp mà nhà nước Trung Quốc cảnh báo hơn 94,000 con đập tại Trung Quốc có nguy cơ bể vỡ do lũ lụt.

Đập Tam Hiệp khởi công năm 1994 và khánh thành năm 2003 như vậy cách quá xa thời gian mà Đức Ngài còn tại thế. Đức Ngài Quy Thiên năm 1959 nếu tính năm Quy thiên đến năm xây đập Tam Hiệp là 33 năm, như vậy Đức Ngài đã thấy trước viễn cảnh Đập Tam Hiệp bị bể vỡ nên Ngài đã tiên tri cho biết trước.

Câu : “*Đóng chuồng nuôi vịt, vịt cũng bay*”.

ý nói là có tình đóng chuồng nhốt lại nhưng vịt cũng bay.câu này suy luận bình thường thì vô nghĩa và không thể hiểu ý nghĩa.nhưng trong thời cuộc bây giờ chúng ta có thể hiểu rất rõ ý nghĩa của câu này.

Đức Hộ Pháp mượn hình ảnh con vịt để nói lên dịch bệnh corona (DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19) cuối năm 2019 và đầu năm 2020 đây là một Đại Dịch ảnh hưởng mọi mặt về kinh tế,sức khỏe,và chính trị của cả thế giới Tính ở thời điểm hiện tại thì hơn 22 triệu người trên toàn thế giới nhiễm bệnh và gần 800 ngàn người tử vong nhưng con số người chết có thể cao hơn vì nhiều người tử vong tại nhà ở một số quốc gia ko có liệt kê số liệu người tử vong cụ thể.hiện tại dịch bệnh này chưa có vắc xin đặc trị

Có thể nói đây là một đại dịch chưa từng có trong một khoảng thời gian hơn 100 năm trở lại đây

Và câu Thơ : *Đóng chuồng nuôi vịt, vịt cũng bay*.nghĩa là đóng chuồng để nuôi vịt nhưng vịt lại bay ở đây nếu đóng chuồng kín thì không thể nào vịt có thể bay ra ngoài,và tại sao không gọi là đóng chuồng nhốt vịt mà là nuôi vịt.ở đây có 2 nghĩa: nhốt tức là tạm thời nhốt lại để chờ cho bán hoặc chờ giết lấy thịt,còn đóng chuồng nuôi tức là nuôi cho lớn và nuôi trong một khoảng thời gian dài.như trên đã nói Đức Hộ Pháp mượn hình ảnh con vịt để tiên tri về dịch bệnh Corona.giống với một số báo cáo của những nhà điều tra về nguồn gốc dịch bệnh đa phần họ cho rằng dịch bệnh xuất phát từ phòng thí nghiệm viện virus học ở Thành Phố Vũ Hán tỉnh Hồ Nam Trung Quốc.nếu nói như vậy thì quả là đúng với lời tiên tri của Đức Hộ Pháp đã cho biết trước về Đại Dịch Corona và âm mưu nghiên cứu virus corona của Trung Quốc bị bại lộ mặc dù virus ở trong phòng thí nghiệm rất kín đáo và được kiểm soát nghiêm ngặt nhưng vẫn lây lan ra bên ngoài và TP Vũ Hán Trung Quốc là nơi đầu tiên lây lan dịch bệnh và Trung Quốc cũng là quốc gia bị thiệt hại nặng về dịch bệnh Corona.

Theo một số báo chí và phương tiện truyền thông của nước ngoài cho rằng dịch bệnh này xuất hiện cuối năm 2019 và họ cáo buộc Trung Quốc giấu dịch bệnh nên mới lây lan khắp cả thế giới.

Nếu nói như vậy thì chúng ta đã hiểu sáng tỏ câu: “*Đóng chuồng nuôi vịt vịt cũng bay*”

Tục ngữ nói : “*choi dao có ngày đứt tay*”xét đến đây thì ta thấy TQ nghiên cứu virus độc dù rất kín đáo và nghiêm ngặt nhưng virus vẫn thoát ra ngoài và gây lây

dịch bệnh hậu quả nặng nề.

2 câu kế : *Giông Tó đến đây cây đâu dựa
Bay nhào vô đậu chật tàu cao*

Câu đầu tiên bỗng nghĩa cho câu thứ 2 nghĩa là : giông tố sắp tới đây không có cây để dựa và trú ẩn

Câu : “ bay nhào vô đậu chật tàu cao” ở đây Đức Hộ Pháp ám chỉ loài chim, chúng ta để ý chữ “ bay” và chữ “đậu” hàm ý của Đức Ngài nói về loài chim.

Ở đây Đức Ngài mượn hình ảnh loài chim để cho biết sẽ có Bão Tó mà là Bão Lớn, chúng ta để ý câu “ bay nhào vô đậu chật tàu cao” hàm ý nói rất nhiều con chim đậu chật tàu cao.

Tạm hiểu 2 câu này tức là giông tố sắp tới đây không có cây để trú ẩn, bay nhào đậu chật tàu cao.

Chữ Tàu có rất nhiều nghĩa. nhưng trong câu này nếu đọc trọn một câu thì chúng ta sẽ hiểu : “ Tàu” là bộ phận của thân cây ở đây là Lá. đây là một cách nói của người Miền Nam Việt Nam. ví dụ tàu dùa, tàu chuối.

Như vậy nghĩa của câu thứ 2 là bay nhào đậu chật tàu cây cao, ở đây ám chỉ rõ là không có nhánh để đậu mà phải đậu lên lá, mà phải giành giật nhau mà đậu.

Nói đến đây chúng ta tưởng tượng cảnh trời giông bão bầy chim bay không có nơi trú ẩn đành giành nhau đậu lên từng tán lá để sống sót qua cơn bão tố.

Như vậy quá rõ ràng Đức Hộ Pháp mượn hình ảnh con chim ví như con người sau này sẽ có bão tố và chúng ta sẽ không có nơi nương tựa.

Có phải chăng Đức Ngài nói đến trận lũ lụt lịch sử ở TQ bắt đầu xảy ra từ cuối tháng 5 năm 2020 và đến bây giờ TQ vẫn còn nạn lũ lụt, mưa liên tục ở Trung Quốc hơn 100 ngày đêm gây ra lũ lớn và nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp là rất lớn đây có phải chăng là ý Trời, nhưng dù sao cũng rất đúng với tiên tri của Đức Hộ Pháp Không những Lũ ở Trung Quốc mà Nhật Bản, Ấn Độ, Nepal... và một số quốc gia khác cũng bị ngập lụt nghiêm trọng. hoặc có Thể Đức Ngài Ám Chỉ một ngày không xa dân Hồng Kông và Đài Loan sẽ về Việt Nam mà lánh nạn, và nhập môn theo Cao Đài giáo, trong một bài thuyết đạo Đức Hộ Pháp có nói : “ *Đài Loan từ Hồng Kông tản cư qua Việt Nam trước.* ”

Đức Chí Tôn có tiên tri: “ Một ngày kia Trung Hoa sẽ thò phụng đạo đáo đẻ.” câu : “ *Giông Tó đến đây cây đâu dựa, bay nhào vô đậu chật tàu cao*” có lẽ ý nghĩa của câu thơ này là như vậy và cũng có thể ám chỉ nhiều điều khác mà đây thuộc về vấn đề Thiên Cơ không thể tiết lộ nên Đức Ngài làm thơ ẩn ý là vậy. nhưng dù sao 4 câu thơ Tiên Tri này quá đúng vào thời điểm hiện tại ở Trung Quốc.

Tóm Lại Dịch bệnh và Thiên Tai cũng như nhiều tai nạn khác của nhơn loại xảy ra trong năm 2020 này là sự Trả Nghiệp của Nhơn Loại nói đúng hơn là cộng nghiệp

và trả nghiệp chung với nhau vì theo một số giáo lý, thánh giáo và kinh sách Cao Đài và một số tôn giáo khác có nói về thời kỳ sàn xảy lừa, cộng nghiệp này. Chúng ta thấy năm 2020 có quá nhiều biến động trên địa cầu này ấy cũng vì lòng người quá độc ác bạo tàn tạo ác nghiệp vô số nên ngày giờ đến phải trả không sai sót được nên hiện cảnh ngày hôm nay là vậy, vì quá nhiều người trả nghiệp báo nên các Đấng Tạo Hóa cho trả nghiệp theo kiểu Cộng nghiệp, trả nghiệp hằng loạt và chung với nhau cho nhanh cho mau, trả cho sạch và cho hết mới thôi cho nên mới có hiện trạng này, với lại buổi này nhầm buổi cuối đời hạ ngươn nên nạn trả quả và tiêu diệt rất nhiều và ráo riết nên những cảnh chết chóc tan thương là chuyện bình thường không thể tránh khỏi.

Như vậy chúng ta đã thấy quá rõ lời tiên tri của Đức Hộ Pháp không sai một ly nào cả, còn rất nhiều lời tiên tri của Đức Ngài chưa ứng hiện, và nhưng lời tiên tri ấy nếu chúng ta hiểu sẽ rất kinh sợ, sợ cho nhơn loại buổi này và sợ cho thời cuộc. Ấu dù cho sợ ấy cũng không làm sau thay đổi được vận mệnh của nhân loại buổi này ấy cũng do nghiệp quả từ nhiều đời nhiều kiếp xa xưa, mà ngày nay cả nhơn loại phải trả cho rốt trả cho hết mới thôi.

Vì vậy chư quý vị hỡi những ai hiểu biết rõ thấu tuôn đời hạ ngươn âm lạnh, khô nǎo thiêng tai nạn ách, đau binh chiến họa, nạn khổ thảm sâu thì ngay bây giờ buổi này rán lo lập công bồi đức làm lành lánh dữ, vung tròng cội phước, ăn chay và cố gắng lập âm chất, cố gắn tu hành để vượt qua thời kỳ nạn ách này.

(Thi Nguyên, Thánh Địa Tây Ninh ngày 21/8/2020)

9. ĐỨC HỘ PHÁP GIẢNG TAI HỌA TƯƠNG LAI KHÔNG THỂ TRÁNH

Cả thảy đều thấy bởi Thiên Cơ, nhưng được hạnh phúc cho kẻ nào đã đi đến Thiên Thai kiến diện nhận định trước sự hạn định, chẳng phải giác chiêm bao mơ mộng, ôn lại cả hành tàng của loài người, trên mặt địa cầu này, hạn định chưa dứt, tức còn phải trả đến chừng nào hột giống lành của Chí Tôn mọc lên đã thành cội hòa bình tâm lý, đom bông sanh trái nơi đất Việt Nam này, mà khắp địa cầu toàn nhơn loại được hưởng hạnh phúc, bằng chẳng thì do tội tình này mà phải chịu một phen khổ khốc liệt hơn nữa. Tháng không đủ can đảm cương quyết thiêt dụng quyền năng của Ngài thì dầu cho Chức Sắc Thiên Phong, Chức Việc Đạo Hữu cho đến mấy con nhỏ cũng vậy, cái họa tương lai không thể tránh thì không lấy gì làm lạ, hết giặc giả đao binh đến bình chướng sát hại. Đã từng chịu phong ba bão tố, bị chìm đắm mà chúng ta còn sống rốn nơi đây, tức là Chí Tôn dành để lại hột giống lành để làm căn bản cho cội hạnh phúc hòa bình đại đồng thế giới thì sự ưu ái nhau rất nồng nàn hơn tình cốt nhục. Ngày nay cả toàn cầu thiên hạ đã chịu thống khổ nên hằng xem chúng mình là giống lành thiêng liêng Chí Tôn đã lựa chọn. Nhận định

là mầm chồi hạnh phúc chung thì khói thương yêu vô tận này, bằng ngòi viết không thể tả được. ảnh hưởng cao trọng tuyệt đối của sự thương yêu là đó, mấy em tìm hiểu mà tạo lấy.

(*Thuyết Đạo DHP Q.1 bài 25- Cơ quan Đại Đồng Thế Giới.*)

10.ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT ĐẠO VỀ LONG HOA HỘI & QUẢ KIẾP CỦA NHƠN LOẠI

Bần-Đạo ngày nay thuyết vấn-đè có liên-hệ với Cung Hiệp-Thiên Hành-Hóa. Chúng ta kỳ trước đã ghé nơi Cung Hiệp-Thiên Hành-Hóa, đã hội đàm cùng các Đấng Trọn-Lành, các Đấng cứu rỗi nhơn-loại toàn cả Càn-Khôn Vũ-Trụ. Có một điều trọng hệ, đương buổi này là buổi nào nhiệt, tại sao? Tại mãn Hạ-Ngươn Tam-Chuyển, Thiên-Thơ đã định Long-Hoa Hội, Thánh-Giáo Chí-Tôn nói: “*Các con phải chung cùng nhau, tức nhiên lập Long-Hoa Hội, định vị cho các Chơn-linh trong kỳ Hạ-Ngươn Tam-Chuyển này, định vị cho họ đặng mở Thương-Ngươn Tứ-Chuyển cho các chơn linh*”. Ngài mở Long-Hoa Hội ấy, tức nhiên là Ngài định chấm rót đậu cho các chơn-linh vậy. Vì có cho nên chúng ta ngó thấy có huyền-vi bí-mật nơi mặt thế này, Đức Chí-Tôn đến mở Đạo ngày nay, chúng ta có thấy oan-gia nghiệp-chuống phải trả liền buổi này, không cho thiếu, trả mãn mới thôi.

Bần-Đạo đã thuyết-minh dẫu cho một cá nhân, một quốc-gia, hay cả toàn thiên hạ, mỗi nơi đều có quả kiếp của mình, đương hiện-tượng, tần tuồng chúng ta thấy than thở, nạn nỗi da xáo thịt, cốt nhục tương tàn, sát hại lẫn nhau, nguyên do không có gì lạ, cái tần tuồng loạn Tây Sơn buổi nọ thế nào, tần tuồng này cũng vậy. Quả kiếp của nước Việt-Nam vay trả đó là xong. Vì có cho nên Cung Hiệp-Thiên Hành-Hóa nắm quyền nhơn-loại cả Càn-Khôn Vũ-Trụ nhiều trái địa-cầu, duy có trái-địa cầu 68 này các chơn-linh ở Hiệp-Thiên Hành-Hóa, khổ tâm hơn hết là lo trái địa-cầu này phải chịu oan gia của Hạ-Ngươn Tam-Chuyển. Ấy vậy Bần-Đạo đã thuyết-minh từ buổi mới khởi doan, chúng ta dắt nhau đi trên con đường Thiêng-Liêng Hằng-Sóng. bây giờ chúng ta để dấu hỏi? Vì có nào cả toàn cầu nhơn-loại buổi này sanh hỗn loạn, nào nhiệt, tương-tàn, tương-sát nhau? Vì có tần tuồng ấy mà cả nền chánh-trị thế- giới Quốc-Gia nào cũng chinh nghiêng, xiêu đỗ. Nguyên do tại chỗ nào? Ta tìm hiểu trước rồi mới để ý truy nguyên căn nhơn-quả của trái địa-cầu 68 này, mới có thể hiểu được con đường tấn bộ trong cõi Thiêng-Liêng Hằng-Sóng. Con vật nó còn chung sống cùng xã-hội, tức nhiên hiệp-chủng cùng nhau đặng sống. Loài thú có nhiều giống, nó tự-chủ lấy nó, dẫu cho côn trùng, thú vật, hay người điểu, có nhiều loại đã sống tự-chủ lấy nó được. Nhơn- loại là người, chẳng hề khi nào sống riêng mình được, tại sao? Tại cái thương yêu ràng buộc trong phuơng

sông, con người chỉ lấy trí khôn ngoan từc nhiên cái thiên-lương mìnhdặng chung hiệp.

(Trích Quyển Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sóng bài số 9)

11.ĐỨC HỘ PHÁP TIÊN TRI VỀ THỜI CUỘC CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

VIỆT NAM SẼ TỰ GIẢI QUYẾT SỐ PHẠM MÌNH

Việt Nam tranh đấu để giành lại chủ quyền của mình bị mất. Cộng Sản lợi dụng thời cơ chỉ huy cuộc tranh đấu ấy để xoay sự thắng lợi về cho Đảng Cộng.

Người Pháp vì muốn duy trì sự có mặt ở Đông Dương nên không chịu sớm giải quyết ổn thỏa với người Việt, bởi chính sách lùng chửng của Pháp mà vẫn đề Việt Nam đã trở thành vấn đề Quốc Tế.Chiến tranh đại qui mô sẽ bùng nổ ở Đông Dương, người Mỹ vừa rút chon ra khỏi ô ông Cao Ly, nay phải lăn mình vào máu lửa một lần nữa. Quyền lợi và thuộc địa của Pháp bị ảnh hưởng đã dành,nhưng non sông Đất Việt bị tàn phá là một điều rất ân hận.

Người có sứ mạng đặt vào trách nhiệm cứu nước,cứu dân không lẽ ngồi yên để nhìn cảnh gia vong, quốc phá...

Trãi qua mấy ngàn năm lịch sử,biết bao cảnh vinh,nhục,thắng,trầm,bao nhiêu cuộc tang thương biến đổi,dân tộc Việt Nam vẫn chịu đựng các sự thử thách éo le.Đã biết Bắc địch hiện nay có binh hùng,tướng mạnh,lực lượng vô biên,nhưng đâu phải là lần đầu tiên giống Lạc Hồng đương đầu với họ.Xưa những bậc Tiền Bối ta đã từng đả phá quân Nguyên,danh tiếng lẫy lừng thuở ấy,đại bại Nhà Thanh,Nhà Minh,oai chân một cõi trời Đông,thì nay chúng ta há không đuổi được kẻ thù ngàn năm đang lăm le diễn lại bốn tuồng cũ.Lợi dụng tình thế trong tám năm qua.Nhà lãnh Đạo Việt Nam tương kế tựu kế,tập luyện binh sĩ thuần phục và tạo ra cho Tổ Quốc một số khí giới không thể tưởng tượng.Thứ hỏi? các nước lân bang có tiếng là độc lập từ lâu, và những quốc gia đã bước lên võ đài quốc tế gần đây,có một lực lượng khả dĩ nào so sánh với lực lượng Việt Nam chăng?....

Nước Pháp và các cường quốc khác đã giúp cho người Việt Nam phương tiện để quật cường,đó là cơ hội ngàn năm một thuở...

Năm vững cái chìa khóa thành công trong tay,nhà lãnh Đạo rất tin tưởng noi tương lai tươi sáng của dân tộc.Nhơn hòa địa lợi là hai điều kiện sẵn có,chi có điều kiện thứ ba là Thiên thời.Cái ngày mong mỗi ấy sẽ đến, đem lại sự vinh quang cho toàn dân.

SẼ THÀNH CÔNG HOÀN TOÀN VỚI CHÁNH NGHĨA

Ông Bảo Đại vì không được dân chúng bầu lên,và chánh phủ của ông không có ý chí của toàn dân thành lập,sẽ bị sụp đổ là lẽ dĩ nhiên.chí như ông Hồ Chí Minh là người có thành tích cách mạng,chánh phủ của ông có danh nghĩa kháng chiến chống thực dân,giành độc lập.ngày mà Trung Cộng công khai đem binh vào đất Việt,ngôi sao của ông cũng bị lu mờ.các chiến sĩ tranh đấu trong hàng ngũ Việt Minh sẽ thấy rõ mục đích đánh giặc của họ trong mấy năm qua rồi chán nản rồi quay về với Tổ Quốc thật sự.

AI LÀ NGƯỜI ĐÁNG TUỢNG TRUNG CÁI TỔ QUỐC THẬT SỰ ẤY

Ai là người đang ôm cái chủ nghĩa quốc gia với một tấm lòng thanh bạch,với những hy sinh cao quý?.Ai là người không phản bội quyền lợi của Quốc Gia,và không đi ngược lại nguyện vọng của nòi giống?.Ai có đủ những điều kiện ấy, toàn dân sẽ quí phục, thì sự thành công của Việt Nam cũng tùy thuộc nơi đó.trải qua mấy thời kỳ lập quốc của các bậc anh hùng, đều xuất thân trong hàng dân giả, áo vải, quần bô, ăn không cần no, ngủ không cần yên, nằm gai ném mít, khắc cốt ghi xương chánh nghĩa của dân tộc để thực hiện cho kỳ được mới thôi.

Những tướng lãnh của các nước văn minh,tên tiến,phải chăng là bậc hiền tiết tài năng,luôn luôn đem chí cả phụng sự cho nước nhà,mưu cầu hạnh phúc cho toàn dân và cho đồng loại.

Ông GEORGES WASHINGTON đã mở một thế hệ mới cho dân tộc Mỹ.Đại Tướng DE GAULLE hô hào giải phóng quê hương bị người Đức chiếm đóng.Hai vị Thủ Tướng ADENSURE và EDGARFAUR ...đều nắm vững lèo lái quốc gia để thụ hưởng.nước Đức và nước Nhật bị bọn Quốc Xã và đám quân phiệt đưa xuống hang sâu,vực thẳm.các nhà lãnh đạo đó là bậc trượng phu vượt khỏi việc thường tình để làm tròn sứ mạng mình.

Tượng trưng cho một quốc gia có văn hiến dân tộc, đâu phải là hạng phàm phu tục tử, chỉ biết vui say vật chất, sóm mận, tối đào, nước mắt mặc nước, dân khổ mặc dân.Lẽ Trời đã định cho giống Lạc Hồng thâu hồi quyền tự chủ của mình để nở mặt cùng năm châu bốn biển.

Một vị Thần Long đã mách bảo:

*Mách cho đó Tây không còn ở,
Giùm làm công một thuở rồi đi*

Rồi đây sẽ có một anh hùng áo vải mà quốc dân đang mong chờ, đứng ra cứu dân, cứu nước. Mặc dầu đi gió về mưa, nhưng nước Việt Nam chưa chắc chắn sẽ được toại nguyện.Nhơn vật sẽ bị hao bớt rất nhiều, vì theo luật Thiên Điều, kẻ làm lành sẽ được sống sót,còn kẻ dữ phải đền bồi tội lỗi.Chánh nghĩa sẽ cứu vâng dân tộc

Việt Nam, và sẽ bảo đảm cho dân tộc này một tương lai sáng lạng,một địa vị có một không hai trên quả cầu này.

CƠ TẬN DIỆT

Trận đại chiến kỳ ba không sao tránh khỏi,bị kẹt ở Triều Tiên lần đầu,người Mỹ rất khổ tâm với trận giặc giả cù cưa,cù nhăn áy,nó nuốt không biết bao nhiêu tiền bạc và còn làm tổn hao bao nhiêu xương máu.Rút được kinh nghiệm,người Mỹ sẽ không để cho con dân mình làm mồi cho súng đạn lâu ngày,và tài chánh phung phí dài hạn,nên các tướng lãnh Mỹ sẽ đánh mau và đánh mạnh.Chiến tranh sẽ vô cùng ác liệt,khí giới tối tân sẽ đem đổi chơi khí giới tối tân,chiến sỹ,xâu xé với chiến sỹ.Để đương đầu với đám người cuồng nhiệt vì lý tưởng,xem cái chết nhẹ tạ lông hồng.Mỹ sẽ cho quân đội Nhụt đổ bộ,đem hết sức mình tác chiến,để đổi lấy tự do cơm áo,tha hồ họ sẽ tàn sát,tha hồ họ sẽ phá hoại.Trước cảnh sụp đổ tang tóc đau thương ấy,Thần Thánh cũng phải chau mày úa lệ.Nhưng cơ Trời đã định,con người vì quá độc ác,chủ trương mưu sâu kế độc,giết hại lẫn nhau,để tranh đoạt bá vinh hoa,mồi phú quý.Luật sửa phạt không thiên vị một ai,khó mà tránh đặng.Cuộc giết chóc sẽ lan tràn từ Á sang Mỹ với trận bom nguyên tử và khinh khí tích trữ,Nga và Mỹ sẽ hủy diệt các thành phố lớn,các trung tâm kỹ nghệ của đối phương biến đổi trong chốc lát,những nơi thị tứ phồn thịnh ra bãi tha ma hoang vắng.Các nước nhỏ bị ảnh hưởng lôi cuốn trong chiến tranh cũng vầy đầy tai nạn.Ôi! Còn gì là nhơn loại,còn gì là văn minh,rõ thật là cơn tận diệt.Sau trận giặc long trời lỡ đất ấy,con người còn lại chẳng bao nhiêu,nhưng đó toàn là giống tốt,không tội lỗi,không nhiễm trước trần.Vì đã chủ trương một thuyết vô nhân Đạo,làm cho nhơn loại phải khổ đau,sanh linh đồ thán,cang thường xiêu đỗ,luân lý ngửa nghiêng,nước Nga sẽ bị xóa tên trên bản đồ Quốc Tế,nước Mỹ tuy bị một vết thương rất nặng,nhưng tên tuổi vẫn còn.Các phần tử tinh hoa,ưu tú của Mỹ sẽ noi gương của nước Việt Nam,lập lại một nước Mỹ Đạo đức,nhơn nghĩa.Dân Mỹ sẽ sống một cuộc đời sung túc nhàn lạc,không còn những tham vọng ích kỷ xấu xa nữa.

HÒA BÌNH VĨNH VIỄN

Tạo hóa đã sắp bày, vì muốn lập lại đời Thánh Đức cho muôn dân hưởng cảnh thái bình, an cư lạc nghiệp, cho nên mới có cơ thường phạt.

Thử hỏi: sau trận thư hùng quyết liệt ấy,Nga và Mỹ đem lại những gì bổ ích cho chính mình? Chó không nói chi cho nhơn loại.Bại trận như kẻ chết, còn thắng trận cũng như kẻ ngất ngư.Người Nga và Mỹ là hai giống dân tiến bộ nhứt trong nhơn loại sao chẳng xét suy,để cho nhơn loại trên thế giới và cho mình tránh được cơ tận diệt ghê gớm áy?.vì không thấu triệt cái lý nhiệm màu của hóa công,cho nên thiên hạ mới tự đắc, tự hào với khoa học tối cao của mình, chỉ biết có quyền lợi, chỉ nuôi những tham vọng ích kỷ xấu xa mà không kể đến cái ác quả sẽ gánh lấy về sau.

Cụ Trạng Trình đã có lời tiên tri:

*“Mười phần hét bảy còn ba
Hết hai còn một mới ra thái bình”*

Chiến tranh kỳ ba dứt,còn gì là Nga với Mỹ,còn đâu các nhà lãnh Đạo khôn lanh,hăng hái,tranh hơn thua nhau từ lời nói,từ ảnh hưởng nhỏ đến ảnh hưởng to,để rót cuộc đưa người vào chỗ chết.

Hai khối Nga Mỹ sẽ mạt,nhưng trước cảnh rùng rợn nỗi buồn của thời hậu chiến,còn ai dám tự xưng “Chỉ có ta đây”,còn ai dám đứng ra kết phe lập đảng để tranh hùng tranh bá nữa.

Nhút định không,không có ai cả.Chỉ còn lại những người sống sót,tinh cơn ác mộng im lìm lo cho đắp đổi qua ngày,họ sanh nơi đâu ở đó,sống một đời sống thanh đạm giản dị.

Thấy rõ chiến tranh là tai hại chừng nào,còn ai điên cuồng gì lại gây ra chiến tranh nữa.Bài học qua rất đắt giá,nhưng nó thức tỉnh được lòng người ít nữa cũng hàng trăm thế kỷ.

HÒA BÌNH Ở ĐỊA CẦU TỪ ĐÂY SẼ ĐƯỢC VĨNH VIỄN

Nhơn loại sẽ tránh được nạn binh đao,một nguồn thanh bình sắp lô dạng.

AI SẼ LÃNH SỨ MẠNG TIẾN DẪN NĂM CHÂU?

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc thầm nhuần Đạo đức từ ngàn xưa,nhờ ảnh hưởng giáo lý của Đức Khổng Tử,Đức Lão Tử,Đức Thích Ca,Đức Chúa Jésus,người Việt có một nền tảng luân lý rất vững chắc,luôn luôn biết thờ Trời kính Phật,sùng bái Thánh,Thần,người Việt còn biết thương yêu đồng loại như anh em một nhà, như con một cha, mà cha cả là Đức Thượng Đế.Mặc dù có một vài lầm lỗi,nhưng đã biết ăn năn tự hối.Người Việt lo lập công bồi đức,công đức ấy đến hồi đơm bông kết quả,để thưởng công xứng đáng mấy ngàn năm lập quốc,mà không lúc nào được trọn quyền tự chủ.Đức Thượng Đế sẽ ban ơn cho giống Lạc Hồng thâu hồi nguyên vẹn quyền tự chủ của mình.Sóng trong nước nô lệ bị mất chủ quyền,cũng như các nước láng giềng khác.Các lãnh tụ quốc gia Việt Nam sẽ lợi dụng sự đầu hàng của Nhựt để dành lại tự do cho dân tộc.Việc ấy sẽ dễ dàng hơn và đã kết thúc từ lâu,nhưng thời cơ xuôi khiến Cộng Sản cướp chính quyền, rồi người Pháp trở lại hai bên đánh nhau:Việt Minh thắng ư ?...Pháp thắng ư ?.....hai viễn ảnh điều tai hại cả hai.Một bên là Cộng Sản phụng sự quyền lợi Nga Sô,còn bên khác là Pháp lo duy trì quyền lợi của mình,như thế còn gì là quyền lợi của quốc gia, còn đâu là nền tự chủ.

-Muốn cứu dân cứu nước phải thoát ra khỏi gọng kìm ấy:...

Ai sẽ vạch đường mở lối cho dân tộc Việt Nam ?.....

Ai sẽ dùi dắt dân này ra khỏi bế tắc ?.....

Nhờ nhà lãnh Đạo,dân tộc Việt Nam sẽ mở lối ra cho mình,sẽ tự vạch con đường sống cho mình,thật là một sứ mạng vô cùng khó khăn,một việc làm không tiền khoán hậu.

Vì sự thành công oanh liệt đó,mà nước Việt Nam được các nước trên thế giới yêu mến kính phục,sau những cuộc thử thách liên tiếp.Đức Thượng Đế nhận thấy chí nhẫn nại,lòng Đạo đức không dời đổi,óc thông minh khôn khéo của giống Lạc Hồng,nên ban ơn cho giống dân này lãnh Đạo nhơn loại còn sót ở Năm Châu,häuser lập lại một xã hội mới,lấy Đạo đức nhơn nghĩa làm căn bản,loài người sẽ hưởng một đời sống vui tươi,dưới sự hướng dẫn của nước Việt Nam thuần nhứt,nuôi Việt Nam muôn đời...

ANH HÙNG DÂN TỘC

Trước 80 chục năm dư mất chủ quyền,dân ba chục triệu sống trong cảnh chim lồng cá chậu.Là người thương nước mến dân,chẳng lừa là đáng mà râu hay hàng nihil mỗi công dân phải có nhiệm vụ tối cao,giải thoát cho non sông,giải thoát cho đồng loại.

Đi tận phương trời Tây,rồi trở về Đông,để hấp thụ cái chủ nghĩa giết cha,chém chú,phản huynh đệ,đem nước nhà hiến nạp cho người,coi đất trời như không có.Hành vi ấy có thể là hành vi của anh hùng dân tộc chăng?

Trước nạn khói lửa,trước cảnh nồi da xáo thịt,nhơn loại điêu đứng,quốc gia khuynh nguy,ngày đêm chỉ biết có gái đẹp,rượu ngon,truy hoan trụy lạc vô chừng,con người như thế có đáng làm nhà lãnh Đạo quốc dân chăng?

Dân tộc Việt Nam có tiếng là sáng suốt,phải nhận định cho được,ai là vị cứu tinh của mình,ai là người có thật tâm với Tổ Quốc,mới tránh khỏi họa thành cháy và lây...

Từ ngày Việt Minh Cộng Sản hoạt động ráo riết,thâu thành này,đoạt ải nọ,bao nhiêu cặp mắt đều chăm chú vào họ,bao nhiêu tâm hồn đều nhìn vào họ,từ lao động,tri thức,công chức,cho đến thương gia,kỹ nghệ gia,tất cả đều mong mỗi có một điều là:Tự do độc lập,nên có cảm tình với kháng chiến mà họ được tha thứ những lỗi lầm đã qua.

Vì quá tin tưởng nơi sự thắng lợi của Việt Minh, mà vô tình lại quên cái hại của dân là ở chỗ đó.

Ngày mà quân Nhựt đổ bộ lên Đông Dương,những kẻ thân Cộng,những người núp dưới “cờ đỏ sao vàng” sẽ bị chúng tàn sát không hối tiếc.

Người Nhựt có phận sự chống Cộng, họ sẽ diệt trừ bất cứ là ai, thuộc những đảng phái nào hay thân Cộng,kẻ tạo ra cái cảnh thảm áy cho dân,làm sai lệch sự nhận định của dân,không phải là anh hùng mà là tội nhân của dân tộc vậy.

Chiến tranh đã kéo dài trên tám năm,sự đau khổ chập chờng,dân tộc Việt Nam phải sáng suốt tìm đường tự cứu.

Nhà lãnh Đạo đã vạch sẵn một con đường cứu dân,con đường sống duy nhất cho giống nòi,để đem lại vinh quang cho đất nước.

Từ chỗ không đi đến chỗ có.....

Từ chỗ bị trói buộc đi đến chỗ tự do.....

Từ chỗ phận tôi đòi đi đến chỗ địa vị lãnh Đạo.

Ai giỏi tính toán, khéo hành động để nắm chặt sự thành công trong tay, đó là anh hùng dân tộc vậy....

VÌ SAO VIỆT NAM ĐƯỢC ÂN HUỆ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI?

Trên bốn ngàn năm lập quốc, nước Việt Nam chưa lúc nào được hoàn toàn tự chủ. Ở gần bên nước Trung Hoa hùng mạnh, mặc dù đã nhiều lần đánh đuổi được kẻ thù,nhưng sau đó muôn yên nhà lợi nước,hàng năm phải đem công hiến lễ vật.

Nhờ đức tính kiên nhẫn và tinh thần bất khuất của giống nòi,người Việt Nam đã viết nên những trang sử vẻ vang oanh liệt,làm chấn động cả thế giới.

Trên tám năm bị lệ thuộc của nước Pháp, dịp may đưa đến để tháo cùi sô lồng, nhưng cuộc tranh đấu của toàn dân lại bị Cộng Sản cướp công,làm lợi khí cho ngoại quốc.

Vận dụng thế nào để đem lại sự thành công cho dân tộc, ấy là một nhiệm vụ rất gay go,nhưng đó mới là cái bí quyết của nhà lãnh Đạo.

Nhờ thắng được các sự thử thách,người Việt tỏ ra mình có đủ khả năng để giải quyết mọi trở lực. Đức Thượng Đế mới giao phó cho sứ mạng dìu dắt thế giới sau này...

THÀNH CÔNG VỚI LẬP TRƯỜNG DÂN TỘC TỰ QUYẾT

Việt Nam sẽ giúp các sắc dân trên mặt đất ứng dụng lập trường ấy cho xứ sở mình, hầu xóa tan những nỗi bất công, buộc ràng áp bức, họ được hưởng một đời sống tự do đầy đủ,vui tươi.các sắc dân sẽ cảm mến dân tộc Việt Nam,xem người Việt như anh cả.

Nhờ đức tính chánh đáng mà Việt Nam cảm hóa được thiên hạ,sau trận đại chiến kỳ ba,hai nước Nga và Mỹ sẽ bị tàn phá tan tành,không còn địa vị nữa.Trung Quốc bị các nhà lãnh Đạo Quốc Dân Đảng dắt đi làm đường lạc lối,phải một thời gian rất lâu mới gầy dựng lại được sự nghiệp xưa.

Còn Nhựt Bổn là căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương,hoàn toàn bị sụp đổ dưới lửa bom mìn đạn.

Chỉ có Việt Nam về mặt nhơn Đạo thực hiện được chánh nghĩa.Về Thiên Đạo được nêu cao nhơn nghĩa, bắc ái, đại đồng, thuận thiên lý, hợp nhơn tâm.Nên năm giềng mới cho chúng sanh trên mặt địa cầu này đời đời, kiếp kiếp.....

Viết tại Nam Vang năm Bính Thân 1956

HỘ PHÁP

(Ký Tên)

PHẠM CÔNG TẮC

12.ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT LUẬT NHƠN QUẢ VAY TRẢ CỦA NHƠN LOẠI TRONG THỜI HẠ NGUỒN

Bàn đao nói thật cái quyền năng vô đối của Đức Chí Tôn, một nháy mắt không còn một sanh mạng ở quả địa cầu này, không đầy một tích tắc đồng hồ.nhưng nhân nào quả nấy, trả cho rồiặng lập đời Thánh đức mà thôi.

Một ngày kia,Trung cộng và Cam Bốt chết không còn một con đẻ. Bởi vì Cam Bốt nghe lời xúi dục của người ta, thành ra phải chết hết.Các con biết sau này sắc tộc, sắc tộc đánh nhau; tôn giáo, tôn giáo đánh nhau.Đài Loan từ Hồng Kông tản cư qua Việt Nam trước.Nói về Trung Cộng là đứa con cưng của Đức Chí Tôn, nên Chí Tôn mới cho Lão Tử, Khổng Tử,Mạnh Tử giáng trần để dạy Đạo làm lành lánh dữ.Nhưng hiện nay,Trung Cộng chạy theo cái thể sắc, thủ đắc nguyên tử, sức mạnh là trên hết.tất cả mộng làm bá chủ hoàn cầu nên phải bị tiêu diệt.

Bàn đao lấy làm mừng cho nước Việt Nam trả hết món nợ tiền khiên mà tổ tiên chúng ta đã vay từ thử.bị nô lệ,ngày nay không còn nô lệ nữa.vậy thời oan trái đã trả xong.các con đẻ tâm suy nghĩ, ngó thấy ở dưới trần gian này ai mạnh bằng Tân Thủu Hoàng,Thành Cát Tư Hãn,có ai mưu sĩ bằng Tào Tháo; còn Đức Thích ca, Đức Chúa Jesus không có một tác thép trong tay để bảo vệ lấy thân,mà làm bá chủ toàn cầu mới là lạ cho chớ.Hành ác thì trả ác lại,hành thiện thì thiện trả lại mà thôi.

Thiên vỗng khôi khôi,sơ nhi bất lậu.Tuy lưới trời lồng lộng,nhưng chǎng lọt một mải lông,không bao giờ sai chạy.

Bần Đạo nói ra đây các con ráng mà nhớ,các con đừng có mộng làm giàu cho măc công.Các con bây giờ sống trên nắp thùng nổ của bom nguyên tử.Dù muồn dù không,các con cũng phải chịu ăn bom nguyên tử mà thôi.Các con muồn trốn bom nguyên tử,ráng chun trong đám đậu nành mà trốn,chớ không trốn đâu cho khôi hết.Sau này,nước Việt Nam còn sống nhiều nhất,nhờ biết ăn chay lạt,tu hành.

Còn các nước khác chỉ sống lưa thưa mà thôi,vì họ hành ác chạy đua vỏ trang giết người hằng loạt nên Đức Chí Tôn mới phạt họ.nên Đức Chí Tôn mở Đạo Cao Đài lấy thương yêu làm gốc,Công bình, bác ái.ngày nào toàn cả nhân loại trên mặt địa cầu này biết nhìn nhận Đức Chí Tôn là Đấng Cha Chung,thì ngày đó mới được hòa bình vĩnh cửu đó vậy.Tóm lại,ai hành ác măc họ; riêng tín đồ Đạo Cao Đài rang lo tu, ăn chay lạt,đi cúng hang ngày,phải nhiều thời, nhiều pháp, nhiều kinh.Cầu xin Đức Chí Tôn giảm tội cho họ nếu họ biết ăn năn,hối cải mà làm lành lánh dữ, bằng không thì phải trả cái giá rất đắc đó vậy.

(Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh ngày 15.6 Mậu Tý- 1948)

13. THƠ TIÊN TRI CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

Những bài thơ dưới đây của Đức Hộ Pháp được sưu tầm từ nhiều tài liệu khác nhau,nhưng ý nghĩa chung là tiên tri về thiên cơ và thời cuộc,vì là Thiên Cơ Bát Khả Lộ,nên Đức Ngài làm thơ ẩn ý,chúng ta tự đọc và tự tìm hiểu vì Thiên Cơ Bát Khả Lộ,nên sẽ không lộ ra nhiều.

THƠ TIÊN TRI CỦA ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP

Hội nghị Âu Châu sắp dọn đường
Chờ coi gánh hát Thái Bình Dương
Cả mười sáu nước chung bầu gánh
Ai lãnh mỗi vai sắp sẵn sàng
Cờ phát quân hô trống gióng ba
Kép Mỹ, kép Nga chung kép Pháp
Tướng Tàu, tướng Án tướng phiên Nga
Lão phiên Nga trợ mắt lên
Cao Ly, Mông Cổ đứng hai bên
Biển Đông sấm sét ra oai thử
Hò hét vang lên trỗi tiếng rèn
Việt Nam khán giả đứng xem coi
Lớp nọ tướng kia rất mặn mòi
Diễn xuất lần này là lần chót
Vui cười không mãn một tiếng thôi

Ráng tu cho kịp Hội Long Hoa
Đạo đức không chuyên khổ lầm mà
Chay lạc đặng ngừa hơi khí độc
Mê man bất tỉnh trận kỳ ba
Người hiền cứu sống theo phò chúa
Kẻ dữ bạo tàn xác quạ tha
Thân Dậu đến đây rồi sẽ biết
Đinh ninh vẹn giữ mấy lời ta

Vàng thiết lộn vào tự tiên tri
Tây Ninh chợ ấy hết đường đi
Tre dài trải nhánh xài thất úc
Cát xuống đợi chờ bấy lâu nay
Tòng bá ngô đồng đâu có lỗi
Cao già ruột cứng thật quá tay
Xây hồ đựng nước hồ cũng bể
Đóng chuồng nuôi vịt, vịt cũng bay
Giông tố tới đây cây đâu dựa
Bay nhào vô đậu chật tàu Cao.

Bà Bát Nương Diêu Trì Cung làm thơ hỏi Đức Hộ Pháp:

Dám hỏi Đại huynh rõ máy Trời
Chừng nào ba lửa cháy ba nơi
Năm sông đua chảy, năm sông cạn
Bảy núi nổ tan, bảy núi dời
Tận thế Long Hoa sao chẳng thấy
Tai Trời ngạt khí có hay thôi
Rồng bay ngựa chạy cho ai cõi
Đất dậy dường bao đổi xác Trời

HQA

Hành tàng hư thiệt tại Cha Trời
Đông Mậu năm hò hỏa khắp nơi
Châu ngũ khí hòa tan ác nghiệt
Thất sơn dấy động, thất sơn dời
Thế tiêu xuân kỷ Long Hoa trổ
Thưởng phạt đền cùng Thánh đức thôi
Long Mã ban vương tiêu trận ky
Cù phi hải sụp Lý thay Trời

PHẠM HỘ PHÁP

Năm 1947, Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo đã gửi Đức Hộ Pháp, Tòa Thánh Tây Ninh một bài thơ như sau:

Kính gửi Hiền Huynh ở Bửu Tòa
Chừng nào khai mở Hội Long Hoa?
Đạo còn bao kỷ năm châu hội
Đời đến bao lâu thế giới hòa
Tam giáo qui nguyên ngày nào khởi
Việt Nam thống nhất buổi nào ha?
Muôn loài đau khổ ai ra cứu
Mong ước Hiền huynh giải đáp qua.

HQA

Di Lạc Minh Vương ngự Thánh Tòa.
Sám truyền Xuân kỷ Hội Long Hoa.
Mậu Dần “ ba chín” Long Hoa hội.
Bính Tý hai mươi thế giới hòa.
Tam giáo qui nguyên ngày Đạo khởi.
Việt Nam thống nhứt buổi Ma Ha.
Cao Đài tận độ nhơn gian khổ.
Sưu khảo sấm truyền để giải hòa

PHẠM HỘ PHÁP

MƯỜI MÓN BỬU PHÁP BAN CHO NHƠN SANH

Mười món Bửu Pháp linh thiêng
Em nào làm được Thánh, Hiền chẳng sai

Điều thứ nhứt tuân y luật pháp,
Đúng chơn truyền của Đức Chí Tôn
Mặc ai bày vẽ thiệt hơn
Đạo tâm nhất dạ chẳng sòn lòng son.

Điều thứ hai Tông đường trọng hiếu
Phụ Mẫu ân trọng đạo làm con.
Vợ chồng trọng nghĩa keo son
Phận làm cha mẹ trọng tình cùng con.

Điều thứ ba giữ tròn trai giới
Dùng tương rau dưa muối hằng ngày
Sớm chiều thanh đậm trường trai
Nhẹ nhàng thân xác chẳng hoài công ta

Điều thứ tư lánh xa đảng phái
Không nao lòng đường phải cứ đi
Không nghe xúi dục lôi trì
Đức tin mạnh mẽ Tam Kỳ độ sanh.
Điều thứ năm thực hành Phuốc Thiện
Giúp đỡ người đau yếu thế cô
Giúp người tàn tật già nua
Dưỡng nuôi trẻ nhỏ cút cõi não nùng

Điều thứ sáu: dặn lòng hằng bùa
Chẳng đặng thâu tiền của chúng sanh
Thanh liêm, trong sạch, chân thành
Ngôn, Công, Đức, Hạnh tập tành cho siêu.

Điều thứ bảy: thương yêu đồng loại
Như anh em thân ái ruột rà
Như cùng một mẹ, một cha.
Đỡ nâng dùi dắt thuận hòa dưới trên.

Điều thứ tám: chẳng nên phản bạn.
Lòng trung kiên chẳng đặng bội sư
Công bình bác ái nhơn từ
Trung Thầy, nghĩa bạn tâm tư sáng lòa.

Điều thứ chín: hiền hòa chơn thật.
Đừng vong công bội đức lộng quyền
Ở như các Đấng Thánh Hiền
Thực hành chữ Nhẫn lưu truyền noi gương.

Điều thứ mười: yêu thương mạng sống.
Trọng mạng người, trọng mạng thú cầm.
Kính trọng sinh mạng nguyên cǎn
Vừa theo Thánh chất Đạo hằng Chí Tôn.

Nữ Đầu Sư Đường tạm (1946)
PHẠM HỘ PHÁP

Thơ Tiên Tri Trong “ Thiên Thai Kiến Diện ”

4

Giang san in vẻ đẹp nhu thêu
Ngánh lại trung ương thấy chǎng đèn
U ám mịt mờ màu thảm đậm
Thúi hôi nhơ nhớp cảnh đìu hiu
Một làn ác khí bao ràng rít
Muôn xác tinh ma nhảy dập dùu
Nghĩ sợ hỏi đơn còn ngợ giọng
Nơi này phép Phật gọi danh kêu

5

Danh kêu là Tục cuộc Tuần hùờn
Ác khí làm giềng buộc trái oan
Ma thịt quỉ hồn chôn xác chết
Tà thần tinh quái nuốt xương tan
Bờ sông chín ngọn còn in bước
Cửa ngục mười đình khó đặt an
Chò bóng Thái Dương lên chính giữa
Soi vào địa nghiệt mới tiêu tàn

6

Tiêu tàn tận thế át đời rồi
Nghe sợ hãi hùng phái nín hơi
Mờ mệt nữa say rồi nữa tỉnh
Ngắn ngo hòa đứng lại hòa ngồi
Thương người nghĩ bạn lòng chua xót
Tưởng vợ vì con dạ ngậm ngùi
Nài nỉ xin đình ngày tận diệt
Hầu lo độ rồi phi tình tôi

7

Tình tôi lai láng lụy tuôn đậm,
Vừa ngoái lại nhìn cảnh tối tăm.
Một kẻ Tiểu đồng phò Phật chủ,
Đôi nàng Tiên nữ quạt hương trầm.
Xe mây bốn chỗ vừa người dựa,
Ngựa tuyết năm con thiếp kẻ cầm.
Đỗ tiếng chuông khua muôn tiếng biếu,
Lên lèn không khí lướt xăm xăm.

8

Xăm xăm năm ngựa gió mây đưa,
Ba bức vừa lên có kẻ ngừa.
Con gậy tay cầm, râu tóc bạc,
Cái nhà lá lợp, cửa song thưa.
Cờ vàng quấn mũ mang y đạo,
Nai trắng nương lưng gót võ lừa.
Răng chiêu Ngọc Hư sai mở ngõ,
Địa thần hầu chực tiếp người xưa.

9

Người xưa quen thuộc đến vậy
Phong cảnh như mình có ở đây.
Muôn xóm trông ra lòi nóc lũy,
Ngàn dâu đứng dựa rõ hình cây.
Thú cầm mập mạp bầy thong thả,
Non nước trong veo trái dãy đầy.
Người có vợ chồng con cháu đủ,
Rần rần rõ rộ góc trời Tây.

10

Trời Tây mẫn nhẫn ngó qua Đông,
Nhà ít người thưa bỏ rộng đồng.
Gái lịch, trai thanh, nê đạo cốt,
Mụ thơ, lão trẻ, rất tiên phong.
Thanh thao nhạc phụng trên dương liễu,
Chát chúa kèn nai dưới bá tòng.
Vật thực đủ mùi không khí hứng,
Có ăn có mặc rất thong dong.

11

Thong dong trở mặt ngó qua Nam,
Người chẳng phải Tiên át chẳng phàm.
Muốn đắc lộc Trời lời chẳng thốt,
Toan thâu của Đất súc không làm.
Một câu khẩn nguyện duyên đều đủ,
Trăm họ an nhàn lợi hết tham.
Núp phuong tiêu diêu làm chủ qui,
Chiếm quyền bốn hướng một mình cam.

12

Cam day hướng Bắc xét cho cùng,
Thấy lửa lẫy lùng trận khói ung.
Cảnh vật bể khua hơi lốp cốp,
Thành đài hư nổ tiếng dùng dùng.
Trên hâu chúa quỉ người ba mặt,
Dưới quở âm hồn tướng bốn lưng.
Cây, cỏ, thú, người đều trở ngược,
Gươm đâm, tên bắn chết trùng trùng.

13

Trùng trùng oan quỉ chạy lao xao,
Thấy khổ lòng ta bắt nghẹn ngào.
Cõi tục can qua dầu phải rửa,
Xứ thần tai ách có vầy sao?
Dòm quanh buồn kiếm ông già xom,
Ngó trái mừng nghe tiếng má đào.
Ngược mặt nhìn tường người chǎng lạ
Hỏi rằng : bạn đến trước hồi nao

23

Tây Đông đến học chữ thanh nhàn,
Nấmặng oai quyền chiếm một phang.
Đạp đất thành vàng làm của báu,
Thổi tro cát lũy sửa nhà an.
Thảnh thoảng biển rộng ngư mừng nước,
Thanh tịnh rừng sâu thú lập làng.
Người hưởng thái bình cơm cúng miệng,
Nam mô xúm tụng tiếng nghe vang.

24

Nghe vang tiếng sám nổ phương Tây,
Dị điểu bay lên liệng cả bầy.
Mỏ ngậm lửa hồng, lôi diễn nhoáng,
Đuôi lửa thủy quái, võ phong gây.
Chòn vòn xé đất yêu gài rọ,
Lần bần ngăn sông quỉ đồng chài.
Túng tiêu lại cầu người chǎng tiếp,
Giao long chín miệng cắn nhai thây.

25

Nhai thây còn sót cũng nhiều người,
Bị trận Mê hồn chết ngôp hơi.
Lễn nghẽnh thây phơi nấm chật đất,
Loi nhoi hồn chạy khóc lộng Trời.
Có người đâu khỉ mang đai sắt,
Hóa phép Thiên lung chiểu bóng ngời.
Che bối nạn tai người sống rốn,
Đem vào Nam gởi để an nơi.

26

An nơi Tây lại trở xem Đông,
Cửa nát nhà tan đã chập chồng.
Biển loạn bốn phương thành nhốt cá,
Nước tràn khắp hướng núi doanh rồng.
Thuyền trôi lố xô người tràn lố,
Tuyết bùa giăng giăng thú lạnh lùng.
Sấm nổ động trời xoi đất lủng,
Tiêu tàn cảnh vật ngó không không.

27

Không không Nam hiện tướng cầm cung,
Đẹp đẽ như gương chiếu khí hùng.
Võ cảnh cõi Đông qua thoát thoát,
Đưa tay tướng mạnh đến trùng trùng.
Lắp tên bắn biển loài người phục,
Trỗi tiếng kêu non cảnh vật tùng.
Cầm ấn Tử vi đưa chóí rạng,
Đem giao quyền phép một người Lùn.

28

Người Lùn vừa thọ, tướng vừa tiêu,
Cảnh vật u thâm giống cảnh chiều.
Ngao ngát trầm hương bay phuơng phát,
Lạnh lùng gió tuyêt thổi liu hiu.
Bồi hồi ngược mặt trông người hỏi,
Dịu ngọt khuyên mình có tiếng kêu.
Bốn mặt quen nhìn còn đủ bốn,
Bao nhiêu khách lạ mắt đều đều.

KẾT LUẬN

Qua những lời dạy và những lời tiên tri ở trên chúng ta thấy quả thật không sai
Nhơn loại buổi này chịu quá nhiều Tai Nạn,Thiên Tai,Nạn Ách,bệnh chướng sát
hại,thay đổi khí hậu,lũ lụt mưa bão,động đất,hỏa hoạn,mất mùa,hạn hán,nạn
đói,chiến tranh hỗn loạn,tương tàn tương sát,người lại giết người,thân bàng quyến
thuộc của nhau lại giết nhau.....còn rất nhiều nạn chướng tai ương khác đang và sẽ
đến trong tương lai.

tóm lại gần rốt đời hạ ngươn mạt kiếp này thì tai ương nạn chướng dãy đầy,con
người không còn đạo đức nữa,ham mê vật chất và dục vọng mới sanh ra nạn nòi da
xáo thịt tương tàn tương sát,đời văn minh vật chất đem lại cho con người cuộc
sống sung sướng về xác thân và truy lạc về tinh thần,nhưng nó không đem lại sự
thanh nhàn về đạo đức,không đem lại sự tiến hóa về đạo đức mà còn làm mục nát
đạo đức như nhơn loại hiện nay,đó cũng là cơ khảo thí sàn xảy lọc lừa chọn người
hiền lương tu hành để đem họ đến sống ở thời kỳ Thượng Ngươn Thánh

Đức,những người từ bỏ danh lợi,văn minh vật chất,lo tu hành là những người tiến
hóa về tinh thần đạo đức và tâm linh,còn những người ham mê vật chất và ham mê
sắc dục và thế tục là những kẻ lạc hậu về tinh thần đạo đức và lạc hậu về tâm linh
đó vậy.vì nhơn loại không còn đạo đức nữa,đời và đạo cũng không thể giáo dục
được nữa nên phải có cơ tận diệt để loại bỏ số nhơn loại hung ác bạo tàn này.

Trong thời kỳ chuyển thế này chúng ta cần phải tiến hóa về đạo đức và tâm linh
mới có thể tồn tại trong thời kỳ tiếp theo là Thượng Ngươn Thánh Đức,vì thời kỳ
Thượng Ngươn Thánh Đức chỉ có người hiền lương đạo đức sống,và không còn
người ác ở thế gian vì số người gian ác đã loại bỏ hết trong đời hạ ngươn này.

bây giờ chúng ta nên buôn bỏ những thứ không cần thiết trong cuộc sống mà dành
thời giờ cung kiến và tu niệm lập công bồi đức,nếu ai hữu duyên có thể buôn bỏ
tất cả thì càng tốt,cố gắn nhanh chân mau bước trên con đường đạo,để kịp kỳ
chuyển thế này chúng ta sẽ may duyên sống thời kỳ Thượng Ngươn là thời kỳ
Thanh Bình Hạnh Phúc,không có nạn tai và đau khổ như thời hạ ngươn này.

Thời đại hiện nay đã cuối đời hạ ngươn nên nhơn loại đa phần chịu nhiều nạn
tai,và nói theo Phật Giáo là cộng nghiệp phải trả cho hết nghiệp quả,dù con người
ở quốc gia nào,hay hạn quyền thế cao sang hay kẻ nghèo hèn khốn khổ,ai cũng
phải trả nghiệp quả,cộng nghiệp chung lại trả cho hết,cho rốt ráo mới thôi,cho nên
có nhiều nạn tai con người chết hàng loạt vài chục người hay vài trăm người,hay
hàng ngàn người.và chúng ta thấy rõ nhất là trận đại dịch covid 19 này đã lấy đi
sinh mạng hàng triệu người trên toàn thế giới nhưng hiện tại số người tử vong vẫn
còn tăng và chưa có dấu hiệu thuyên giảm,đây chính là cơ sàn xảy lọc lừa hay là
cuộc tẩy trần,đây cũng là nạn trả nghiệp quả của chúng sanh nhơn loại.

Thời kỳ này trong Cao Đài giáo gọi là Đại Ân Xá Đức Chí Tôn có nói : *Tu Một kiếp cũng được trở về cùng thầy đặng*, tu một kiếp cũng được về với Chí Tôn hay là về Ngôi xưa vị cũ hoặc là Ân Xá bót tội lỗi được làm Nhơn Loại trong đời Thượng Nguon Thánh Đức sắp tới.nói qua thì nghe dễ nhưng chúng sanh hiện thời khó có thể giác ngộ vì còn mãi ham mê vật chất và còn tham dục,sân si đầy đầy,tội ác và nghiệp chướng của chúng sinh nhơn loại tạo gây hằng hà,không thất tinh giác ngộ quay đầu hướng thiện thì làm sao được ân xá tội lỗi,cho nên chỉ có một phần người trong nhơn loại này được sống trong thời kỳ Thượng Nguon Thánh Đức như lời tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm :

“ *Mười Phần Chết bảy còn ba
chết hai còn một mới ra thái bình* ”

Hay là lời Tiên Tri của Đức Chí Tôn đã nói hắn hoi :

“ *Đạo Thầy tuy thấy trăm muôn
ngày sau thành đạo một xuồng còn lưng* ”

Như vậy chúng ta phải cố gắng Tu Hành và Trưởng Chay thì mới có thể được Đức Chí Tôn Ân Xá tội lỗi trong buổi này,dù là muộn màng vẫn cố gắng đừng thối thất,nếu trễ kỳ này thì chơn linh phải đợi một thời gian rất lâu để tiến hóa làm người và tu hành lại.

Vì vậy nên chúng ta phải gắn tu hành,nếu hữu duyên thì được về ngôi xưa vị cũ hay nếu hữu căn hữu phước hơn nữa được đắc đạo thì sẽ được về Bạch Ngọc Kinh hay hàng phẩm Thần,Thánh,Tiên,Phật thì rất tốt,còn nếu chúng ta mới giác ngộ thì cũng đừng thối thất mà cũng phải cố gắng,nếu công phu tu tập ít,công đức ít,không được làm nhơn loại trong thời Thượng Nguon Thánh Đức thì nếu được tồn tại trong thời đó mà cố công tu hành tiến hóa thêm nữa cũng rất tốt rồi.

Hữu Duyên Hữu Phước buổi này chúng ta được làm người và được tu hành và tiến hóa trong thời buổi hạ ngươn này là một đặc ân mà có thể nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tu mà có được.

Những ai chưa tỉnh rán tỉnh chưa tin phải rán tin vì thời giờ nhặt thúc,hay trong Kinh Sám Hối Cao Đài có nói : “ *Bóng Quang Âm ngày tháng dập dồn* ” Quang Âm ở đây tức là ban ngày và ban đêm thời gian rất nhanh lẹ,một kiếp người khó có được nếu để mất thân người mà phải bị vướng nghiệp quả,đầu thai trở lại làm thú cầm thì biết đến bao giờ học đạo tu hành mà giải thoát.

đôi lời góp nhặt mong quý hiền giác ngộ tu hành kịp kỳ Long Hoa Đại Hội

Thánh Địa Tây Ninh Đại Lê Trung Nguon
Viết xong 26/8/2021

THI NGUYÊN

THÂN KÍNH

Mục Lục

Lời Mở Đầu.....	Trang 2
PHẦN I THÁNH GIÁO & NHỮNG LỜI TIÊN TRI CỦA ĐỨC CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ	
1.THÁNH GIÁO ĐỨC CHÍ TÔN TIÊN TRI NÓI VỀ TAI HỌA TRÊN THẾ GIỚI	Trang 3
2.NÓI VỀ SỰ LÀM SAI LẠC BẢN CHẤT TÔN CHỈ CỦA NỀN THÁNH GIÁO	Trang 4
3.VỀ SỰ SỐNG SAU KHI CHẾT & PHƯƠNG HƯỚNG ĐI KHỎI LÀM LẠC	Trang 5
4.ĐỨC CHÍ TÔN NÓI VỀ NẠN TIÊU DIỆT	Trang 6
5.THÔNG NHẤT NAM BẮC VIỆT NAM & TƯƠNG LAI CỦA VIỆT NAM	Trang 7
6.TIÊN TRI TRUNG HOA SẼ THỜ PHỤNG ĐẠO, NUỚC MỸ TRUYỀN BÁ ĐẠO TOÀN CẦU	Trang 8
7.ĐỨC CHÍ TÔN GIẢNG VỀ NẠN TIÊU DIỆT	Trang 9
8.ĐỨC CHÍ TÔN GIẢI THÍCH VỀ LONG HOA ĐẠI HỘI	Trang 9
PHẦN II THÁNH GIÁO & TIÊN TRI CỦA CÁC ĐÁNG THIÊN LIÊNG TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỒ ĐỘ	
1.THÁNH GIÁO TIÊN CỦA ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG.....	Trang 10
THƠ TIÊN TRI GIÁC MÊ KHÁI NGỘ.....	Trang 10
THÁNH GIÁO ĐỨC LÝ TIÊN TRI VỀ TAI HỌA.....	Trang 12
ĐỨC LÝ DẠY ĂN TRƯỜNG CHAY MỚI ĐƯỢC CỨU RỒI TRONG THỜI HẠ NGUỒN.....	Trang 12

2.LỜI TIÊN TRI CỦA THANH SƠN ĐẠO SĨ.....	Trang 13
3.THÁNH GIÁO TIÊN TRI TẬN THẾ THẦN HOÀNG MỸ LỘC	Trang 14
4.THÁNH GIÁO TIÊN TRI TÔN SƠN CHƠN NHƠN	Trang 14
5.THÁNH GIÁO TIÊN TRI LIỄU NHÚT CHƠN NHƠN	Trang 15
(TÔN TẤN)	
6.TÔN THẦN NGUYỄN TRUNG TRỰC TIÊN TRI VỀ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN BA.....	Trang 16
7.THƠ TIÊN TRI CỦA ĐỨC DIỆU VÕ CHƠN QUÂN.....	Trang 18

PHẦN 3 NHỮNG LỜI THUYẾT ĐẠO VÀ TIÊN TRI CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC

1.ĐỨC HỘ PHÁP GIẢNG VỀ NGÀY PHÁN XÉT & CHUYÊN THẾ	Trang 19
2.ĐỨC HỘ PHÁP GIẢNG VỀ LUẬT THIÊN ĐÌỀU TRỊ THẾ	Trang 19
3.ĐỨC HỘ PHÁP TIÊN TRI CUỘC TẬN THẾ SẮP DIỄN RA.....	Trang 20
4.HỘI LONG HOA	Trang 21
5. BA SẮC DÂN ĐƯỢC HỒNG ÂN ĐẶC BIỆT.....	Trang 21
6.ĐÓNG CỦA ĐỊA NGỤC & MỞ HỘI LONG HOA VÀO NĂM TÝ.....	Trang 22
7.ĐỨC HỘ PHÁP GIẢNG KHI NÀO MỞ HỘI LONG HOA	Trang 23
8.LUẬN BÀN NHỮNG LỜI TIÊN TRI VỀ TRUNG QUỐC CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC.....	Trang 24

9.ĐỨC HỘ PHÁP GIẢNG TAI HOA TƯƠNG LAI KHÔNG THỂ TRÁNH	Trang 28
10.ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT ĐẠO VỀ LONG HOA HỘI & QUẢ KIẾP CỦA NHƠN LOẠI	Trang 29
11.ĐỨC HỘ PHÁP TIÊN TRI VỀ THỜI CUỘC CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI	Trang 30
12.ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT LUẬT NHƠN QUẢ VAY TRẢ CỦA NHƠN LOẠI TRONG THỜI HẠ NGƯƠN.....	Trang 36
13.THƠ TIÊN TRI CỦA ĐỨC HỘ PHÁP.....	Trang 38
MUỒI MÓN BƯỚU PHÁP BAN CHO NHƠN SANH	Trang 41
KẾT LUẬN.....	Trang 47