

THI VĂN TÂM ĐẠO

Kính dâng ĐỨC CHÍ TÔN

Kính trình cùng Hội Thánh và đồng môn.

LÊ MINH CHÂU
CHÁNH KIẾN CƯ SĨ

LỜI TỰA CỦA THI VĂN TÂM ĐẠO

Mục đích của những bài thơ này là “Văn dĩ tải đạo”. Mỗi bài thơ đều mang một ý nghĩa nào đó để người đọc hiểu được một phần đạo lý, triết lý của tôn giáo Cao Đài.

Đối tượng của những bài thơ này là cho người ở trình độ Hạ Thừa, Trung Thừa. Cổ nhân có dạy “Nhơn vô thập toàn”. Những bài thơ này không trau chuốt, chỉ tự tâm viết ra nên chắc hẳn sẽ không sao tránh khỏi sự không trọn vẹn từ hình thức đến nội dung.

Với mục đích khuyến tu, mong quý đọc giả thông cảm.

Tiểu đệ có lời cảm ơn nếu quý vị thấy những bài thơ này hữu ích ít nhiều trên con đường tu học. Xin phổ biến rộng rãi cho mọi người hiểu thêm về chữ ĐẠO và chữ TU.

Người sáng tác là Cựu Chánh Trị Sự Lê Minh Châu, tiểu bang OREGON, Hoa Kỳ. Chánh Kiến chỉ hiệu đính và phổ biến theo yêu cầu của tác giả.

- Nhứt nguyện: Đại Đạo hoằng khai.
- Nhì nguyện: Phổ độ chúng sanh.
- Tam nguyện : xá tội đệ tử.
- Tứ nguyện: Thiên hạ thái bình.
- Ngũ nguyện: Thánh Thất an ninh.

Một tấm lòng thành. Trân trọng.



(hình internet)

*“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người Chúa thương”*

1.Thầy dạy tin Thầy, chỉ vậy thôi.

Thầy dạy tri hành, chớ đầu môi.

Thầy dạy con thơ xa tội lỗi.

Thầy thương con trẻ kiếp tôi đòi.

2.Thầy khuyên ráng hiểu ở Thiên cơ.

Thầy khuyên định tĩnh chớ dật dờ.

Thầy khuyên con trẻ lòng rộng mở.

Thương yêu, công chính đúng đời mơ.

3.Thầy rất đau lòng bỏ ngôi Thiên

Thầy vì con trẻ diệt oan khiên

Thầy ghét những ai tu hình thức

Thầy đọa tà gian xuống cửu tuyền.

4.Thầy dạy thương yêu cả chúng sanh

Thầy dạy phổ độ tịch HƯƠNG, THANH

Thầy dạy các con lòng hòa hiệp

Thầy dạy tu chơn dạ chí thành

5.Thầy dùng quyền lực đại hồng oai

Thầy phạt chức sắc rất thẳng tay.

Pháp Chánh kỷ cương không gìn giữ,

Thầy đâu có thể thứ tha hoài.

6.Thầy dạy các con phải thiện lương

Thầy khuyên đoàn kết dựng miếu đường.

Thầy khuyên phước họa cùng cộng hưởng.

Thầy buồn nhìn thấy cảnh tang thương.

7. Thầy không tha thứ vị nể ai.

Thầy sẽ trọn lòng dụng hồng oai.

Thầy phạt những ai gây băng hoại.

Thầy đọa những ai hại Cao Đài.

8. Thầy khuyên trọn vẹn chữ hạo sanh.

Thầy khuyên đừng giết máu hôi tanh.

Chúng sanh vật loại Thầy thương hết.

Các con cùng một Đấng sanh thành.

9. Thầy giao Hộ Pháp với Giáo Tông.

Thầy muốn cả hai hiệp một lòng.

Thầy muốn Cao Đài danh thơm rạng.

Thầy muốn con Thầy lập đại công.

10. Thầy dạy chức sắc phải thiết tha

Cùng nhau góp sức dựng đạo nhà.

Thầy khuyên tất cả làm công quả.

Thầy muốn đạo Thầy chẳng chia ra.

11. Thầy khuyên trọn vẹn Hạnh Người Tu

Ngày sau đắc quả hưởng thiên thu.

“Một kiếp muối, dưa muôn kiếp hưởng”

Kiếp người ngán lắm, lánh ngục tù.

12. Thế gian bao tiếng khóc tử tề

Các Đấng Thiêng liêng dạ não nề.

Các con chẳng nhớ lời minh thệ

Thế là con trẻ chẳng về quê!

13.Thầy dạy các con biết yêu thương

Đứng lên xây dựng ngôi miếu đường.

Các con không nhớ làm sao thưởng?

Thầy buồn nên đạo chẳng kỷ cương!

14.Thầy dạy đạo người học rõ ra.

Kế đến nghiên cứu rõ Đạo nhà.

Thầy dạy hoằng khai sanh chúng độ.

Pháp truyền Chánh giáo phải thiết tha.

15.Thầy khuyên phổ độ giúp chúng sanh.

Thầy khuyên hoằng khai mới đạo thành.

Thầy khuyên âm chất nên tích đức.

Giải thoát linh hồn ngút mây xanh.

16.Thầy khuyên vào đạo chớ ơ thờ.

Thầy khuyên vào đạo chớ nhờn nhờn.

Thầy khuyên vào đạo lòng rộng mở.

Đức tin giữ vững thiện ban sơ.

17.Thầy khuyên phải học tánh hy sinh

Thầy khuyên phải sợ lánh tội tình

Thầy khuyên bỏ hết mùi chung đỉnh

Thầy khuyên sớm tối ráng kệ kinh

18.Thầy đã bao lần muốn giáng linh.

Vì thấy con thơ lắm tội tình.

Thầy sai Hộ Pháp Cao Đài phổ.

Thầy chọn Thánh Tòa ở Tây Ninh.

19. Thầy buồn nên đạo quá chinh nghiêng.

Thử thách đến, các con rớt liền.

Tự hỏi trước Thầy sao quá hỗn?

Thiên điều trừng phạt đọa triền miên!

20. Thầy tạo Thiên Đường độ con thơ

Thầy buồn trẻ dại quá ngu ngơ

Thầy thương chơn tình nên rộng mở

Để duôi nên trẻ chẳng kính thờ !

21. Thầy buộc các con kính Mẫu Nghi

Phải kính chơn linh chủ Diêu Trì

Thầy biết Mẫu Nghi yêu con trẻ

Nên cho Phật Mẫu lập trường thi

22. Thầy khuyên thương được cứ thương đi

Thầy khuyên đời đạo phải nghĩ suy

Thầy buộc vị tha đừng vị kỷ.

Thầy khuyên cố gắng phổ Tam Kỳ.

23. Thầy đánh Thầy rầy bởi vì thương.

Thiên tai khắp chốn bởi xem thường.

Tham lam, hung dữ đời tàn bạo.

Thầy sâu cõi thế quá nhiều nhưng!

24. Thầy thương nhân loại khổ chiến chinh.

Điều linh rên siết bao thảm tình.

Đạo Trời cứu thế không ai kính.

Dem nạp mình vào chôn Tà tình.

25. Bản tánh hiền hòa rất thiết tha.

Thầy là Thượng Đế cũng là Cha.

Thầy mở trường thi tu công quả.

Cập mắt Thiêng Liêng rõ chánh tà.

26. Thầy đem đạo cả độ chúng sanh.

Thầy khuyên Hội Thánh giữ trung, thành.

Thầy dạy hiệp hòa là sức mạnh.

Thầy chứng quả ngôi kẻ tín, hành.

27. Thầy khuyên chánh thể phải lập nên.

Đức tin, ý chí phải vững bền.

Thầy khuyên tất cả tri thiên mệnh.

Lời thề minh thệ chớ vội quên.

28. Thầy khuyên quân sự chớ xông xao.

Thầy dạy chánh trị chớ xen vào.

Cuộc đời như tấn tuồng sân khấu.

Mộng mị nhiều hãy thức tỉnh mau.

29. Thầy buồn chuyển thế sẽ xảy ra.

Thầy khóc con thơ bỏ đạo nhà.

Thầy đau lòng nhìn sanh chúng đọa.

Trùng trùng tử tử địa ngục sa!

30. Thầy khuyên công lý phải đồng cân.

Thầy răn Thiên pháp bất vị thân.

Thầy dạy không tu sau ân hận.

Thầy khuyên hình phạt rất là gần.

31.Thầy chiết điển linh tạo chơn linh

Thầy cùng Phật Mẫu tạo hữu hình

Vũ trụ càn khôn Thiêng Liêng kính

Thầy là ánh sáng độ chúng sinh

32.Thầy dạy Thiên Điều phải trọn tuân

Thầy dạy các con phải hiệp quần

Thầy dạy thương yêu và hòa thuận

Thầy dạy đạo đời vẹn như luân

33.Thầy khuyên vào đạo bỏ phàm tâm

Phàm phong cho lắm thật sai lầm.

Ai chúng, chúng ai trò ma quỷ.

Sanh chúng có miệng cũng như câm!

34.Thầy khuyên cẩn thận chuyện bút cơ.

Tà quái sát bên chớ dật dờ.

Vô thần lắm kẻ bao thử thách.

Thầy khuyên cẩn thận bởi tà thơ.

35.Thầy khuyên thứ nhất hiểu mạng căn

Thầy khuyên thứ nhì sợ trùng răn

Thầy khuyên thứ ba tụng Pháp chánh.

Giáo lý Thầy ban giữ chuẩn thẳng.

36.Mẹ nhớ ngày nào tiễn đưa con.

Mẹ thương đứa mất với đứa còn.

Mẹ sầu tình đạo con không trọn.

Mẹ buồn chinh chiến khắp nước non.

37.Thầy phạt con tận đọa tam đồ.

Bởi con mình thế lại mờ hồ.

Bội Sư phản bạn vì danh lợi,

Tránh sao chẳng rớt xuống phong đô!

38.Thầy khuyên con bỏ tánh sân si.

Thầy khuyên con bỏ tánh hoang đàng.

Thầy răn con giết người đên mạng,

Thầy dạy hoài đừng tạo trái oan.

39.Thầy nhắc con sanh tử phù du.

Dứt thờ rồi hồn đọa thiên thu.

Bạc, vàng, quyền chức như giấc ngủ.

Tỉnh đi con thoát chốn ngục tù.

40. Thầy khuyên tu phải diệt trái oan.

Học thông giáo lý rõ hành tàng.

Thầy khuyên tu phải tròn thiên mạng.

Thiên điều biết sợ chớ đa mang.

41.Nếu muốn tu đức hạnh phải cao

Dù nghèo dù khổ máu lệ trào.

Trong sạch Thầy khuyên đừng áo mào,

Tu tâm tu tánh đến trời cao.

42.Thầy răn sớm tối kệ với kinh

Thông hiểu giáo lý nhớ tài tình.

Thiên Điều biết sợ nên trọng kính

Vì Đạo vì Thầy phải hy sinh.

43.Thầy khuyên trách nhiệm phải làm xong

Thầy khuyên đoàn kết dựng đại đồng

Thầy khuyên chơn tánh đừng vọng động

Thầy khuyên tận độ chớ về không

44.Tam giáo ngày xưa hòa hợp nhau.

Cùng chung phổ tế Đạo thanh cao.

Khi khai, khi bế tên thay đổi.

Nguồn cội là đây dấu đổi màu.

45.Thầy ban chỉ Phật, Thánh, Thần, Tiên.

Chư vị xuống thế độ chơn nghiêng.

Thầy khuyên các con ráng chí thiện.

Ngày về phẩm vị cận ngôi Thiên.

46.Thầy dạy chớ mừng được Thiên phong.

Thầy dạy lập đức với lập công.

Thầy dạy trọng quyền là trọng phạt.

Bộ Công ghi chép sẽ chứng lòng.

47.Thầy dạy Thánh Ngôn đọc hàng ngày.

Làm lành, lánh dữ xa tà vạy.

Ma giáo giả danh tuồng băng hoại

Thầy dạy thành tâm kính Cao Đài.

48.Thầy khuyên đắc quả chẳng dễ đâu.

Thầy khuyên đời đạo hiểu cao sâu.

Thầy khuyên thiên phẩm không dễ đậu.

Thầy dạy hòa, thương bất nhịch cầu.

49.Tam Kỳ tận độ chẳng bỏ ai.

Thầy khuyên phổ độ Đạo hồng khai.

Đại Ân Xá sẽ không lâu mãi.

Gấp rút cùng nhau dựng Cao Đài.

50. Không chỉ đưa con về Thiên đàng,

Thầy còn muốn con phẩm cao sang.

Yêu Thầy, yêu cả luôn đồng loại.

Làm lành, lánh dữ bấy nhiêu thôi.

51.Tôn trọng con người, tôn trọng Chúa.

Phục vụ người là phục vụ Chúa.

Bảo sanh, nhưn nghĩa cùng đại đồng.

Tôn chỉ Cao Đài sáng danh Chúa.

52.Thượng Đế là ai? chính Chúa Thiên

Khiêm nhường giáng hạ khắp mọi miền.

Ánh sáng đời đời là Thầy đó.

Độ rồi con thơ thất ức niên.