

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ  
TÒA THÁNH TÂY NINH

*Tiểu Sử*  
BÀ NỮ PHỐI SỬ  
NGUYỄN HƯƠNG NHIỀU  
SOẠN GIẢ  
SĨ TÀI BÙI VĂN TIẾP

NĂM BÍNH THÂN  
1986

---

Ebook được làm theo **ẤN-BẢN** phổ biến trên Website của **DAOCAODAL.INFO**. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gửi điện thư vào địa chỉ: *Tamnguyen351@live.com*

Thành thật tri ơn **SOẠN GIẢ SĨ TÀI BÙI VĂN TIẾP, BAN PHỤ TRÁCH PHỔ BIẾN KINH SÁCH WEBSITE DAOCAODAL.INFO** đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn hay phổ biến trên Website ngõ hầu **GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO** được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 23/12/2012

Tâm Nguyên

---

**Tiểu Sử Bà Nữ PHỒI SƯ**  
*Nguyễn Hương Nhiều*  
(1892-1967)

**Soạn Giả: Sĩ Tải BÙI VĂN TIẾP**

---

---

## Mục Lục

<b>TIỂU SỬ</b> .....	<b>9</b>
Thi Chúc Đáo Tuổi Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu .	12
Ngài Cao Tiếp Đạo Chúc Thọ Bà Hương Nhiều .....	13
Bài Phủ Dụ Của Ngài Bảo Thế .....	13
Xin Giảm Luật Cầu Thăng .....	17
<b>THI ĐIỀU</b> .....	<b>19</b>
ĐỨC THƯỢNG SANH .....	19
NGÀI HIỂN PHÁP .....	19
ÔNG PHỐI SƯ THÁI ĐẼN THANH .....	20
PHƯỚC HUỆ .....	20
GIAO THIỆN PHAN TRUNG CHẮM .....	20
GIAO THIỆN VÕ THÀNH LƯỢNG .....	21
HUỲNH BÁ TÔNG .....	21
CHƠN TÂM .....	21
HUỆ NGÀN .....	22
THÁI PHONG .....	22
THIỆN TÂM .....	22
GIAO HỮU THƯỢNG TƯ THANH .....	23
Diễn Văn Của Bà Chánh Phối Sư Hương Nhiều Đọc Dịp Bế Mạc Đại Hội Phước Thiện Ất Tỵ (1965) .	23

---

**KẾT LUẬN ..... 27**

---

**TÒA-THÁNH TÂY-NINH**







---

## TIỂU SỬ

**Tiểu sử của Bà Chánh Phối Sư Hương Nhiều  
đăng trong tập sang Chân Lý tháng 6 năm Đinh  
Mùi (1967) nguyên văn như sau:**

Bà Chánh Phối Sư Hương Nhiều Chưởng Quản Nữ Phái Phước Thiện liễu Đạo hồi 20 giờ đêm 24-6-Đinh Mùi (31-7-1967).

Bà Chánh Phối Sư Hương Nhiều nữ danh Nguyễn Thị Nhiều hạ trần vào năm 1892 tại làng Long Phú, quận Bến Lức tỉnh Long An.

Thân phụ bà là ông Nguyễn Văn Phước và thân mẫu là Lê Thị Bưởi. Bà trưởng thành trong một gia đình Nho phong hiền đức. Bà kết thân cùng Ngài Phạm Công Tác (Đức Hộ Pháp) hạ sanh được 2 người con gái.

Buổi đầu tiên, Đức Chí Tôn đến khai cơ lập Đạo Cao Đài tại nước Việt Nam, bà được thâu làm môn đệ và Đức Chí Tôn dạy Bà về Tòa Thánh hành Đạo do đàn cơ tại Sài Gòn 24-9-Bính Dần (30-10-1926).

Từ lúc Bà được Cửu Nương Điều Trì Cung độ nhập môn rồi Bà hằng lo sùng bái cho đến ngày rằm tháng giêng Đinh Mão (1927) Bà được thọ Thiên-Ân phẩm Giáo Hữu do cơ phong Thánh kỳ nhứt tại Từ Lâm Tự Gò Kén (Tây Ninh).

Khi bà thọ Thiên-Ân rồi lo sắp xếp gia đình về Tây Ninh hiệp cùng Hội Thánh khai cơ lập Đạo tại chùa Từ Lâm Tự.

Qua năm Mậu Thìn (1928) Bà lãnh trách nhiệm **Quản Lý Lễ Viện Nữ phái** được 4 năm, tiếp tục Hội Thánh truyền bổ bà cầm quyền **Đầu Họ Đạo Tây Ninh** được 3 năm và kiêm luôn **Quản Lý Lương Viện Hành Chánh** được 7 năm.

Năm Mậu Dần (1938) Bà được thăng phẩm Giáo Sư và hành quyền nơi Cửu Viện Hành Chánh.

Năm Tân Tỵ (1941) cơ Đạo gặp lúc chinh nghiêng, Đức Hộ Pháp ra hải ngoại Bà vẫn chung chịu mọi khổ đau với Hội Thánh đến ngày Đức Hộ Pháp hồi loan trở về Tòa Thánh lo trang sửa đại nghiệp Đạo.

Năm Mậu Tý (1948) Bà được thăng phẩm Phối Sư do Thánh lệnh số 3/TL đề ngày 7-3-Mậu Tý (15-5-1948) và được lệnh Đức Hộ Pháp Chương **Quản Nhị Hữu Hình Đài** tuyên bổ Bà cầm quyền Chương **Quản Nữ Phái Phước Thiện**.

Năm Ất Tý (1955) Đức Hộ Pháp tuyên bổ Bà cầm quyền hành chánh 3 Viện : Học, Y, Nông (Cửu Trùng Đài).

Năm Bính Thân (1956) thuyền Đạo gặp phải hồi khảo đảo, Đức Hộ Pháp lưu vong sang Miền Quốc, Bà rất khổ tâm vì gia đình bị cảnh sanh ly cho đến năm Kỷ Hợi (1959) hay tin Đức Hộ Pháp qui Thiên, thì sự khổ đau của Bà thêm chồng chất. Nhưng vì lẽ Đạo là trọng nên Bà gấn gượng làm vui, tiếp tục đảm nhiệm phận sự Chương **Quản Phước Thiện** nữ phái đến nay.

Đại Hội Nhơn Sanh Cửu Trùng Đài khai mạc vào ngày 16-4-Đinh Mùi và rông rã 39 ngày, Bà với lòng thiết tha vì Đạo thường hiện diện chứng kiến trong cuộc đại hội.

Hội bế mạc chỉ trong vòng mấy ngày, nhơn sanh trở

---

về nguyên quán được yên bài thì Bà cõi Hạc Triều Thiên vào lúc 8 giờ tối ngày 24-6-Đinh Mùi (31-7-1967) tại Tịnh Tâm Hiền Hộ Pháp Đường hưởng thọ 75 tuổi.

Bà qui Thiên mà giữa lúc toàn Đạo không ngờ được, trước cảnh xúc động của toàn thể giáo đồ đến ngậm ngùi thương mến nhất là cơ quan Phước Thiện Nữ Phái.

Thực tế hơn hết là những ngày trước đó trời mưa tầm tã mà từ đêm qui thiên của Bà trở đi đến ngày 28-6-Đinh Mùi, lễ an táng nơi Phạm Nghiệp, bầu trời chỉ dịu mát và dường như có vẻ u buồn, đôi khi lác đác như những hạt mưa sương rớt ngọn cỏ, hình như đục lờng toàn Đạo sự luyến tiếc càng tiếc cảm hoài hơn...

Phận sự Đạo Đức Chí Tôn giao cho Bà đã hoàn thành sứ mạng, bởi cơ cho nên ngày liêu Đạo của Bà được mọi điều như ý mà có lẽ ở phạm chưa ai từng hưởng được như thế.

Tang lễ cử hành trọng thể và cúng tế tại nhà Phước Thiện Nữ Phái, nơi mà Bà đến làm việc hằng ngày, rồi đến Báo Ân Từ và hành Pháp độ thăng tại Đền Thánh. Linh cữu được di về Phạm Nghiệp là nơi Bà gửi lại nắm xương tàn để nghìn thu vĩnh biệt.

Lễ an táng của Bà toàn Đạo đưa vô cùng đông đảo, có trên 50.000 người và các thành phần quan khách tham dự, như phái đoàn chánh phủ Quốc Hội Lập Hiến, Hội Đồng Tôn Giáo, chánh quyền tỉnh, các Tôn Giáo bạn trong tỉnh, các toàn thể chánh trị quốc gia, ông Đại Sứ Nhật Bản và phái đoàn Đài Phát Thanh Sài Gòn, Đài Phát Thanh Quân Đội, Vô Tuyến Truyền Hình...

Được biết với lòng tha thiết vì Đạo, vì Tổ Quốc

của Bà qua những lối trình bày của Cô Tư (là Bà Phối Sư Phạm Hương Tranh, ái nữ của Đức Hộ Pháp) trước khi hạ nguyệt như sau:

*“Tôi hằng nhớ lời Cô tôi còn sanh tiền dạy rằng: Cô cầu nguyện Chí Tôn, Phật Mẫu ban ân cho nước Việt Nam sớm thanh bình thống nhất và độc lập để di liên đài của Thầy con về Tổ Đình, Cô được trông thấy thì chừng ấy Cô sẽ nhắm mắt từ giả cõi trần cũng được vui lòng.”*

Đây là đại lược thời gian hành Đạo của Bà Chánh Phối Sư Hương Nhiều, đã gần 43 năm giầy sành đập sỏi, hy sinh phụng sự cho đại nghiệp Đạo Cao Đài và đến lúc làm xong sứ mạng huy hoàng của vị được sự mến yêu của toàn Đạo cũng như các giới trong cộng đồng quốc gia.

Thật là tấm gương thế gian hy hữu.

### **THI CHÚC ĐÁO TUẾ BÀ NỮ CHÁNH PHỐI SƯ HƯƠNG HIẾU**

Ngày 23 tháng 19 năm Đinh Hợi (1947)

*Nay là ngày Đáo Tuế chúc thọ Bà Nguyễn Hương Hiếu là về phần Nhơn Đạo, chị em với tôi, còn nơi cửa Đạo là đứng trong Thánh Thể Chí Tôn Nữ Phối Sư của Hội Thánh, Bà hưởng thọ lục tuần 61 tuổi, nên tôi thay mặt chị em Nữ Phái chúc tụng cho Bà “Tăng Long Tuổi Thọ”, “Sống dư trăm tuổi”.*

**THI:**

*Chúc mừng Đáo Tuế hưởng ngày xuân,  
Tuổi sáu mươi dư thọ Hạ Tuần.  
Tứ Đức giới trao nên tiết rạng,  
Nhị Tông vẹn phận với lang quân.*

*Nhơn luân đã trọn đường trung hiếu,  
Thiên Đạo dắc dầu luật pháp tuân.  
Phối Thánh muôn năm còn để tiếng,  
Sư Tôn ngàn thuở gọi ơn nhuần.*

NỮ GIÁO SƯ HƯƠNG NHIỀU

## NGÀI CAO TIẾP ĐẠO CHÚC THỌ BÀ HƯƠNG NHIỀU

### Chưởng Quán Nữ Phái Phước Thiện

*Thiện nữ vui hứng bóng Kim Bàn,  
Đáo Tuổi mừng rọi ánh diệu quang.  
Công nghiệp xây nền xin cội phúc,  
Đức tâm khêu đuốc rạng rường nhàn.  
Cung Trời Tạo Hóa thừa chung hưởng,  
Đền Ngọc Diêu Trì chuẩn thọ ban.  
Vệt lối nữ tài qua bể khổ,  
Thuyền sen vững lái đẹp huy hoàng.*

CAO TIẾP ĐẠO

### BÀI PHỦ DỤ CỦA NGÀI BẢO THẾ

*Trong dịp Bà Phối Sư Hương Nhiều tái thủ phận sự Chưởng  
Quán Phước Thiện Nữ Phái ngày 24-3-Giáp Thìn (1946).*

*Kính Hội Thánh Lương Đài Hiệp Thiên và Cửu  
Trùng.*

*Kính Hội Thánh Phước Thiện*

*Kính Bà Phối Sư Hương Nhiều,*

*Kính quý Chúc Sắc, Chúc Việt Nam, Nữ.*

*Trong cửa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, một ngày công  
quả của mỗi chúng ta là một ngày trọn vẹn chúng ta hiển*

thần cho Đức Chí Tôn và Phật Mẫu sử khiêu để thay thế cho người đặng điều dắt như sanh thoát ly khổ hải, nhất là hạng người còn nặng say sưa với mùi chung đỉnh, còn lấm oằn oại trong bể vinh hoa là những miếng mỡ treo gương cho kẻ phàm phu lạc lấm lảm làm tôi cho tà mị. Thật là 1 ngày công quả là mất một buổi phục vụ như sanh, tức là thêm một ngày chìm đắm như sanh trong vòng tục lụy.

Và chẳng trong bốn Đạo có 2 hạng người:

Một là hạng hạ thừa chỉ lo giữ Đạo cho vuông tròn và đức tin cho mạnh mẽ. Và một nữa là hạng Thượng Thừa, có nhiệm vụ trọng yếu hơn như trên đã kể. Thoảng như trong phẩm này mà có người còn liêu lĩnh trong sứ mạng Thiêng Liêng, tự mình đã nhận lãnh thì tà xuất ngoại cho khỏi phụ lòng Đức Từ Bi che chở. Vì đó trong đêm mừng 5 tháng chạp Tân Sửu (10-1-1962) tại cung Đạo Đền Thánh, Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm giảng cơ dạy như vậy:.....

Một vị Chúc Sắc cần phải có một phận sự, nếu không phải là phận sự Đạo thì là một phận sự đối với đời về mặt bác ái thì mới thật hành câu Cứu Nhơn Độ Thế. Không có phận sự gì đặc biệt, đếm ngày giờ trông mong phẩm thì tội với Thiêng Liêng đó.....

Thế thì dầu Chúc Sắc hay Đạo hữu cả Nữ lẫn Nam, không ai được trái bước trong Đạo như luân, nhiên hậu mới găm ghé vào Thiên Đạo, thì công quả là phương châm duy nhứt dọn lối vào đường lập vị.

Sau này chúng ta cũng cần ý niệm rằng gần sức thường hành công quả là phương chước đoái công chuộc tội, nếu chẳng phải nợ hiện kim thì cũng nợ tiền khiên vì không ai

được thập toàn trên mặt thể.

Rửa sạch tội lỗi bằng công quả tức là ưng lòng hứng chịu những gian lao về trí não cùng những khổ nhục về hình hài, dựng đền lại cái mà những ai trong chúng ta đã tạo hoặc trực tiếp hay gián tiếp cho kẻ khác phải vì ta mà điêu linh tận khổ. Đòn cân công bình nhất là thuộc phái vô hình không bao giờ chênh lệch, thử hỏi những công kia trả nợ này, hồ dễ không hạp chân lý cho được.

Một trong những điểm khác nên quan tâm là trong khi làm công quả, có những việc hàm oan phải mang, có những điều oan trái phải gánh, những chuyện thị phi phải lãnh với ngậm ngùi nước đắng trêu cay mà không dám than thân, không nên trách phạt. Đó là những cách thử thách của tà thần để cho ta được thực nghiệm trao giới đức tính thể nào cho ngang hàng với Phật, Thánh, Tiên mới mong thành Đạo. Lễ dĩ nhiên quả đẹp thì vị cao, bằng trái lại thì chỉ có kẻ tài sanh tục kiếp mà lần hồi tiến hóa.

Vả chẳng Đại Đạo khai sáng một lần, đại ân xá chẳng ân từ 2 lượt thì hơn loại hạnh ngộ Tam Kỳ, hội này là may duyên hi hữu. Nếu chẳng tu theo ngọn đèn Thiêng Liêng vạch lối, dẫu giữa nắng ban ngày hay bán dạ thâm canh luôn luôn tỏ rạng trong lúc tà quyền giành giật con cái Chí Tôn dựng lồi kéo vào chốn âm u dày đặc. Chừng ấy tiến thoái lưỡng nan, có hối tiếc cũng muộn màng không xoay trở kịp.

Đức Hộ Pháp buổi nợ đã dựng phương hay chúc khéo bảo vệ Chúc Sắc, Chúc Việc và Thiện Nam tín Nữ của cơ quan Phước Thiện cho khỏi sa vào cạm bẫy, món ngon vật lạ, tú giảng chung quanh mỗi người nhất là phái yếu nữ lưu còn lắm thiết thòi về trình độ học thức và tinh thần phục vụ và lắm hiểm hoi về Đạo đức để làm gương mẫu

cho kẻ mình phổ độ noi theo, nên Ngài mượn tay một nữ Chức Sắc Cửu Trùng Đài là Bà Phối Sư Hương Nhiêu, có đủ kinh nghiệm và phúc hậu để dìu dẫn nữ phái Phước Thiện đi trên đường ngay nẻo chánh của Chơn Đạo. Mở trí khai minh là việc khó khăn nặng nhọc mà Bà đã làm tròn bốn phận từ lâu cho đến khi phải gián đoạn nhiệm vụ của Đức Hộ Pháp giao, vì đại biến trong của Đạo liên hệ đến gia đình Bà mà Bà vẫn kiên tâm bền chí, không rời Thánh Địa để giữ cho còn sự tượng trưng lãnh Đạo, giáo hóa Nữ phái Phước Thiện. Khổ hạnh nầy Hội Thánh hằng ghi nhớ.

Hôm nay cơ điều hòa trong của Đạo đã trải qua nhiều trạng thái khó khăn mới được trở mầm hứa hẹn 1 tương lai nhiều hy vọng khả quan cho con cái Chí Tôn và Đức Phật Mẫu trụ hết đức tin vào 2 Đấng Khai Thiên Lập Địa, nắm cả huyền vi mẫu nhiệm cơ Đạo đặng cứu giúp nhơn sanh khỏi cơn đồ thán.

Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nhận thấy sứ mạng của Bà Phối Sư Hương Nhiêu còn tiếp tục được đặc lực hơn, theo ý định của Đức Hộ Pháp khi còn tại tiền. Nên chúng tôi vui lòng giao hườn cho Bà trách vụ Chương Quán Nữ Phái Phước Thiện.

Ngày nay Bà chánh thức hành sự, tôi ước mong Bà sẽ thi ân bố đức cho đoàn em út Nữ phái dưới quyền Bà đặng thụ hưởng, để rồi cả thầy cùng một nhịp một nhàng, chị trước em sau, nâng đỡ lẫn nhau trong tình tương thân tương ái thì may mắn lắm.

Đành rằng Hội Thánh Hiệp Thiên Đài có phận sự lập ngôi định thứ cho chư Chức Sắc, chẳng luận ở cơ quan trọng yếu nào trong của Đạo, nhưng phải có sự tận tâm tận lực của mỗi đơn vị để bề Hiệp Thiên Đài công minh phán đoán.



*Nhơn danh Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tôi cầu nguyện Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu phát hạ hồng ân cho Hiền Tỷ trong công khó đặc biệt này sẽ được sớm cho thăng phẩm tước.*

Nay kính

Tòa Thánh ngày 24-3-Giáp Thìn (5-5-1964)

Quyển Chương Quản Hiệp Thiên Đài

Bảo Thế Lê Thiện Phước

(Ấn Ký)

### **XIN GIẢM LUẬT CẦU THĂNG**

Trong một đàn cơ năm Mậu Thân (1968) có đoạn: “Đức Thượng Sanh bạch: *Xin dâng danh sách Hành Thiện cầu thăng Giáo Thiện để Đức Ngài phán định. Theo Thánh Giáo năm Ất Ty, Đức Ngài dạy đình lại sự thăng thưởng lên phẩm Giáo Thiện vì không nuôi nổi 12 gia tộc, nên năm nay Hội Thánh Hiệp Thiên Đài không cứu xét những hồ sơ cầu thăng Giáo Thiện xin Đức Ngài chỉ dạy.*

– *Cười... thật là một việc khó cho Bản Đạo, vì Bà Phối Sư Hương Nhiều đã có lời cầu khẩn thiết tha cho sắp nhỏ Hành Thiện, nhất là Nữ Phái nhược chất liễu bô, không thể nuôi 12 gia tộc nên xin miễn thể lệ này cho Nữ Hành Thiện.*

*Bản Đạo không thể từ chối dạng, nên chấp thuận cho tất cả Nữ Hành Thiện được phong phẩm Giáo Thiện nếu hội đủ thâm niên công nghiệp và hợp lệ. Còn Hành Thiện Nam Phái chờ hội đủ điều kiện qui định mới dạng cầu thăng.*

.....

Như vậy ở thế Bà dìu dắt Nữ Phái về hạnh phúc, công nghiệp. Về Thiêng Liêng Bà nâng phẩm giá binh giặc triệt để Nữ Phái, ơn ấy sẽ còn triền miên từ năm 1968 đến mãi mãi về sau. Thật là một đại ân đối với hơn loại khắp hoàn vũ.

## THI ĐIỀU

Bà Phối Sư Hương Nhiều Chương Quán Nữ Phái  
Phước Thiện, qui thiên ngày 24-6-Đinh Mùi (1967)

### ĐỨC THƯỢNG SANH

Bà Chánh Phối Sư lánh cõi trần,  
Công viên quả mãn ngự thanh vân.  
Cõi Thiên trở gót hồi ngôi vị,  
Tuồng thế may duyên dứt nợ trần.  
Đạo sử còn ghi gương Thánh đức,  
Điều Trì nhuần gội giọt Hồng ân.  
Ngùi ngùi ngó lại Tâm-Hiền cũ (1)  
Hiền Tỷ biết bao thử đặng gần.

**Huệ Giác**

(1) Tịnh Tâm Hiên sau Hộ Pháp Đường.

### NGÀI HIẾN PHÁP

Sử Đạo ghi thêm một tiếng vang,  
Lịnh Bà Chương Quán phục Kim Bàn.  
Về châu Phật Mẫu nhàn Tiên cảnh,  
Ở lại Môn Đồ thọ nghĩa tang.  
Sanh tử não nung đồ tạo hóa,  
Tồn vong định mạng máy xây vắn.  
Nén hương tâm niệm tâm hồn chứng,  
Nguyện giải quần sinh khổ thế gian.

**Thân Dân**

### **ÔNG PHỐI SƯ THÁI ĐẾN THANH**

*Tuổi bầy mười lăm rảnh cuộc đời,  
Cung Diêu Bà Tám nghỉ an nơi.  
Trăm năm Thánh Thế nương lòng đất,  
Ngàn thuở chơn linh hưởng phúc Trời.  
Bậu bạn trần gian hàng ái truat,  
Chị em Tiên cảnh hiệp vui chơi.  
Sanh ly tử biệt xưa nay đã,  
Rộng xét thâm suy cũng ngậm ngùi.*

**Thông Quang**

### **PHƯỚC HUỆ**

*Khung Trời âm đạm hạc kêu vang,  
Bà Chánh Phối Sư nhập Niết Bàn.  
Phước Thiện Cửu Trùng đồng kính diếu,  
Phạm Môn, Trí Giác thọ cư tang.  
Vườn xuân Ngạn Uyển màu sương phủ,  
Cửa Tịnh Tâm Hiền ngọn gió vàng.  
Thánh Thế niêm phong nơi Phạm Nghiệp,  
Chơn Thần siêu thoát khỏi trần gian.*

### **GIÁO THIỆN PHAN TRUNG CHẤM**

*Bà Chánh Phối Sư cõi xác phàm,  
Nương thuyền Bát Nhã đến Thiên Bang.  
Rừng tòng hứng cảnh xa trần tục,  
Bồng đảo an ngôi hưởng phúc nhân.  
Trộn kiếp hy sinh dìu Phước Thiện,  
Nghìn thu bia tạc tấm lòng nhân.  
Công viên quả mẫn nên thanh sử,*

*Đời Đạo người trông bậc chí thành.*

### **GIÁO THIỆN VÕ THÀNH LƯỢNG**

*Phối Sư Chưởng Quản bậc siêu nhiên,  
Lại sớm sang chơn Bát Nhã Thuyền.  
Liên tọa Thầy còn lưu dị quốc,  
Hương hồn Bà vội lánh trần duyên.  
Cửu Trùng cảm nỗi chia Tiên Tục,  
Phước Thiện nhớ ơn nắm mối giềng,  
Vẹn phận chăm nom dìu Nữ Phái,  
Tiếc trang kỳ cộ Đạo thâm uyên.*

### **HUYỀN BÁ TÔNG**

*Bà Chánh Phối Sư đã ly trần,  
Tin buồn, toàn Đạo tưởng công ân.  
Đăng Tiên sớm vội chầu Kim Mẫu,  
Độ thế nay đà vãng nghiệp nhân.  
Thánh thể lánh xa vòng khổ hải,  
Chơn thân siêu thoát ngự đài vân.  
Đờ nâng Phước Thiện còn noi dấu,  
Đạo Sử ngàn thu đức rạng ngàn.*

### **CHƠN TÂM**

*Đường quyền Phước Thiện thăm nhuần ân,  
Nữ Chánh Phối Sư thấy ly trần.  
Thanh thể Bà nay an đất Việt,  
Liên Đài Thầy những ngóng mây Tân.  
Ngậm ngùi hợp phố châu còn đợi,  
Đau đôn Bồng Lai khách lại gần.*

*Cửu Viện từ đây thương Nữ Phái,  
Dắt dừo dành vắng bậc siêu nhân.*

### HUỆ NGÀN

*Bước Đạo thăng trăm trái mấy niên,  
Thương Bà nay đến tuổi về Tiên.  
Cửu Trùng thọ sắc dương ngôi trọng,  
Phước Thiện cầm giềng vững nghiệp Thiên.  
Đức rạng gương lành luôn tạc để,  
Công lâu nét đỏ mãi lưu truyền.  
Con em một cửa đồng thương mến,  
Tổng táng chen nhau mấy dặm liền.*

### THÁI PHONG

*Muôn người như một lệ trào dân,  
Bà Chánh Phối Sư đã lánh trần.  
Phước Thiện cầm giềng gìn Nữ Phái,  
Cửu Trùng đoạt vị vẹn Thiên-Ấn.  
Liên Đài Thầy vẫn chửa về nước,  
Trách nhậm Đạo xong vội lánh trần.  
Cội đức vung trồng lưu vạn thuở,  
Xe mây nhẹ tách dặm kiều ngân.*

### THIỆN TÂM

*Từ thuở hay tin đấng Mẹ Hiền,  
Trúc hơi xa lánh cõi trần duyên.  
Ngâm ngùi tưởng nhớ ân khuyên bảo,  
Tức tuổi nhớ ân nghĩa vẹn tuyền.  
Phẩm hạnh lờ soi gương nhựt nguyệt,*

*Công trình hiển rạng cảnh Thần Tiên.  
Ngôi vị Sư Mẫu thân dầu toại,  
Xin hộ nước non, Đạo vững bền.*

### **GIÁO HỮU THƯỢNG TƯ THANH**

*Bà lia cõi tục tiếng còn vang,  
Chánh tế lễ nghi chất khắp bàn.  
Phối hiệp Đạo đời đồng khẩn nguyện,  
Sư nhân vẫn bóng đậm màu tang.  
Hương bay phẫn phất nơi Cung Ngọc,  
Nhiều kiếp chuyển luân gọi tiếng đàn.  
Qui đến cung Diêu châu Đức Mẹ,  
Tiên phong Phật cốt lướt không gian.*

### **DIỄN VĂN CỦA BÀ CHÁNH PHỐI SƯ HƯƠNG NHIỀU ĐỌC DỊP BẾ MẠC ĐẠI HỘI PHƯỚC THIÊN ẤT TỶ (1965)**

*Kính Hội Thánh,*

*Kính thưa chư Chức Sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng,  
Phước Thiện, Khâm Thành, Đâu phận châu thành Thánh  
Địa, Khâm Châu Đâu Tộc cũng như Phái Viên, Nghị Viên  
Nam Nữ.*

*Cuộc đại hội Phước Thiện năm Ất Tỵ (1965) giữa thời  
buổi khó khăn, đường xá lưu thông không được giản tiện mà  
chư vị Nghị Viên, Phái Viên chẳng màng cực nhọc hao tổn,  
về Tòa Thánh dự hội đông đủ làm cho Hội Thánh Phước  
Thiện cảm kích khôn cùng.*

*Trải mấy mươi năm qua mới có cơ hội may mắn này,  
do Ngài Bảo Thế Quyền Chương Quản Hiệp Thiên Đài cho  
mở Đại Hội Phước Thiện để lập vị cho nhơn sanh theo Thập*

*Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng cùng giải quyết nguyện vọng của toàn Đạo. Chu Nghị Viên, Phái Viên hôm nay đã hoàn tất bốn phần, tìm sự chơn chánh, công bằng đủ trí sáng suốt nhận định điều hay lẽ phải, đem lại một tương lai tốt đẹp cho nền Đạo và cho cơ quan Phước Thiện.*

*Nền giáo lý cao siêu của Đức Chí Tôn, chính tay Ngài dùng huyền diệu Cơ Bút lập ra, là ngọn cờ cứu khổ che chở cho toàn nhơn loại thì những hành vi nào không đúng nhân nghĩa công bằng lẽ dĩ nhiên nghịch hẳn với Thánh ý của Ngài.*

*Đời là thể hình vật chất, Đạo là bóng mát của trí thức, tinh thần, nếu Đạo không đủ thương yêu và giúp lẫn nhau thì mong chi bảo tồn nghiệp Đạo.*

*Bốn mươi năm trong cửa Đạo, biết bao nỗi thăng trầm khổ não truân chuyên, cơ quan Phước Thiện là cơ quan cứu khổ cũng phải gánh chịu đau thương ngăn trở bước tiến của toàn Đạo Hữu Phước Thiện.*

*Đường còn dài hành trình của toàn Đạo còn lắm nỗi gay go, chừ vị phải ráng tận tâm với trách nhiệm, gieo truyền hạt Thánh cốc của Đức Chí Tôn cho toàn nhơn sanh chung hưởng, đem cả lương tri lương năng dâng diu đặc sanh linh qui bốn thiện.*

*Thời kỳ chiến tranh khói lửa làm cho con cái Đức Chí Tôn phải điêu linh, tinh thần bất định, biết bao thảm trạng thương tâm phô bày trước mắt, Phước Thiện phải lau chùi rửa sạch chỗ che đùm bọc, an ủi những kẻ cô đơn, già cả góa bụa, tật nguyện côi cút, tích cực tương thân tương ái, đoàn kết Đạo lẫn đời, chung lo hạnh phúc cho nhơn loại.*

*Nên nhớ rằng Phước Thiện là cơ quan do Hộ Pháp lập thành theo Thánh ý của Đức Chí Tôn để thực hành sứ*



*mạng như kể trên. Đáng thương hại thay là từ buổi ban sơ các vị tiền bối của cơ quan này đã hy sinh tánh mạng lẫn tài sản của họ mới tạo nên một sự nghiệp tinh thần đồ sộ như ngày hôm nay.*

*Qua rất mừng cho cuộc Đại Hội Phước Thiện đã biểu quyết những nguyện vọng của nhơn sanh trong vòng trật tự tôn nghiêm với một tánh cách chí lý chánh tâm để nêu cao tinh thần Đạo đức. Chúc Sắc đại diện Bộ Pháp Chánh đã hoàn tất nhiệm vụ trên tinh thần thông cảm, bác ái và công bằng.*

*Qua có đôi lời nhắn nhủ chư vị được đặc phong thăng thưởng, xin chớ khá vội mừng mà phải rán giữ Đạo tâm, trau dồi đức hạnh cho xứng đáng với phẩm vị của mình. Còn các vị chưa đủ công nghiệp hoặc vì lý do nào mà bị đình lại cũng chớ khá buồn thối chí ngã lòng, thờ ơ việc Đạo, mà trái lại phải cần sốt sắng tận tụy với nhiệm vụ để chờ kỳ hội tới.*

*Qua cầu xin Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng ban ân huệ tinh thần cho mấy em Khâm Châu, Đẩu Tộc, Nghị Viên, Phái Viên, Đạo Sở địa phương về dự Đại Hội được tấn hóa bước đường Đạo đức để lập vị Thiêng Liêng.*

*Hôm nay là ngày bế mạc Đại Hội, rồi đây mấy em sẽ trở về địa phương để tiếp tục phận sự hành Đạo, Qua cầu chúc mấy em đi an khương, về cũng an khương.*

Tòa Thánh ngày 29-2- Ất Tỵ

(7-3-1965)

Nữ Phối Sư Chương Quán Nữ Phái Phước Thiện  
HƯƠNG NHIỀU



---

## KẾT LUẬN

Chúng ta phải nhìn nhận sự phế đời hành Đạo của Chức Sắc Thiên Phong, một phần lớn ảnh hưởng với sự đồng tâm hợp ý từ người bạn đời của vị Thiên Phong đó. Nếu ngược lại bà nội trợ không hy sinh cho chồng phế gia đình, không chịu lãnh nuôi con, không quán xuyến mọi việc thì ông chồng phải nhiều vất vả trong nhiệm vụ Thế Thiên hành Đạo.

Người được thay mặt Đức Chí Tôn là Đức Hộ Pháp nhờ bà bạn đời đủ tinh thần Đạo đức chẳng những hy sinh hạnh phúc cá nhân mình mà còn khuyến khích ông chồng song bước trên nhiều trở lực, nên sự thành công của Đức Giáo Chủ một phần cũng nhờ Bà Phối Sư Hương Nhiều đóng góp trong đó.

Thế thường, vợ của Chức Sắc lo thủ gia đình cho chồng hành Đạo, nhưng ở đây chính Bà đã làm một việc phi thường, Bà cũng lãnh Thiên Mạng chung lo cùng Hội Thánh, trải thân làm mảnh áo tơi để che mưa, đỡ nắng cho đời, lau giọt thấm của Nhơn Sanh, mong cho kẻ cõi tục tạt nguyên bớt khổ; thật là thế gian ít có.

Thường Đức Ngài hay nói chơi:

“*Cái Mụ Ấn Độ đó...*”, người ta có thể nói Bà Maga đã tái kiếp làm người Việt Nam, vì để ý rằng cái quần hơi thắm nơi mí mắt của Bà nó làm bí tích sau hơn 2.500 ngộ Đạo.

Người bên Phước Thiện tôn Bà là “*Sư Mâu*”; thậm chí hai ông Phối Thánh Bùi Ái Thoại và Phạm Văn Màng, khi giảng cơ cũng “*Bạch Sư Mâu*” thì chúng ta thấy cái

đức của Bà nó đầy như thế nào.

Về cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống mà Bà còn binh vực cho Nữ Phái, Bà xin cho Hành Thiện Nữ Phái được miễn độ 12 gia tộc, vì phạm quần vận yếm mang không thể thi hành theo Đạo luật năm Mậu Dần như Nam Phái được.

Đức Hộ Pháp đã chấp thuận đề nghị đó; nó đã thành luật thì kể từ đây về sau cho đến thất ức niên, Nữ Phái lập vị mình một cách nhẹ nhàng, không biết bao người thọ ơn Bà mà được thăng cao phẩm vị.

Khi gần ngày qui Thiên, nguyện vọng của Bà là muốn thấy Liêng Đài của Đức Thầy được đem về Thánh Địa, rồi Bà nhắm mắt cũng vui lòng. Thật là người đàn bà vẹn chữ Tam Tòng, giữ tròn tiết nghĩa.

Đáng kính thay!

*Giải Tâm Hiên ngày 8-4-Bính Thân (1986)*

***Giải Tâm***

---

(Ghi chú: Giải Tâm là một bút hiệu khác của Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp ngoài bút hiệu Quang Minh)

---

---

---

TIỂU SỬ BÀ NỮ PHỐI SÚ  
NGUYỄN HƯƠNG NHIỀU

Soạn Giả: Sĩ Tài BÙI VĂN TIẾP