

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

THÁNH GIÁO
MINH THIỆN ĐÀN

MẬU THÌN (1928) — MẬU DẦN (1938)

SƯU TẬP | HIỂN TÀI NGUYỄN VĂN HỒNG

Ebook được làm theo ẤN-BẢN phổ biến trên Website của **DAOCAODAL.INFO**. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gửi điện thư vào địa chỉ: *tamnguyen351@live.com*

Thành thật tri ơn **HIỀN TÀI NGUYỄN VĂN HỒNG, BAN PHỤ TRÁCH KINH SÁCH WEBSITE DAOCAODAL.INFO** đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn hay phổ biến trên Website ngõ hầu **GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO** được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 12/12/2011
Tâm Nguyên

THÁNH GIÁO

MINH THIỆN ĐÀN

[1928 — 1938]

MỤC LỤC

- LỜI NÓI ĐẦU 9
- MINH THIỆN ĐÀN 13
- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ
 ÔNG ĐÌNH CÔNG TRỨ 21
- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ
 ÔNG LÊ VĂN TRUNG 23
- 1. NGÀY 15-1-MẬU THÌN (DL 6-2-1928) 25
- 2. NGÀY 1-2-MẬU THÌN (DL 21-2-1928) 25
- 3. NGÀY 15-2-MẬU THÌN (DL 6-3-1928) 26
- 4. NGÀY 1-3-MẬU THÌN (DL 20-4-1928) 28
- 5. NGÀY 15-3-MẬU THÌN (DL 4-5-1928) 30
- 6. NGÀY 21-3-MẬU THÌN (DL 10-5-1928) 44
- 7. NGÀY 15-4-MẬU THÌN (DL 2-6-1928) 46
- 8. NGÀY 19-4-MẬU THÌN (DL 6-6-1928) 48
- 9. NGÀY 28-4-MẬU THÌN (DL 15-6-1928) 50
- 10. NGÀY 5-5-MẬU THÌN (DL 22-6-1928) 51
- 11. NGÀY 14-6-MẬU THÌN (DL 30-7-1928) 52
- 12. NGÀY 20-6-MẬU THÌN (DL 5-8-1928) 53
- 13. NGÀY 27-8-MẬU THÌN (DL 10-10-1928) 54
- 14. NGÀY 9-GIÊNG-KỶ TỶ (DL 18-2-1929) 55
- 15. NGÀY 30-2-KỶ TỶ (DL 9-4-1929) 56
- 16. NGÀY 19-3-KỶ TỶ (DL 28-4-1929) 57
- 17. NGÀY 6-6-KỶ TỶ (DL 12-7-1929) 58
- 18. NGÀY 25-7-KỶ TỶ (DL 29-8-1929) 60
- 19. NGÀY 25-10-KỶ TỶ (DL 25-11-1929) 61
- 20. NGÀY 9-2-CANH NGỌ (DL 8-3-1930) 62
- 21. NGÀY 20-4-CANH NGỌ (DL 18-5-1930) 64
- 22. NGÀY 23-6-CANH NGỌ (DL 18-7-1930) 66
- 23. NGÀY 26-8-CANH NGỌ (DL 17-10-1930) 68

24. NGÀY 30-8-CANH NGỌ (DL 21-10-1930).....	71
25. NGÀY 15-9-CANH NGỌ (DL 5-11-1930).....	72
26. NGÀY 18-9-CANH NGỌ (DL 8-11-1930).....	74
27. NGÀY 21-9-CANH NGỌ (DL 11-11-1930).....	79
28. NGÀY 1-10-CANH NGỌ (DL 20-11-1930).....	81
29. NGÀY 1-GIÊNG-TÂN MÙI (DL 17-2-1931).....	83
30. NGÀY 3-1-TÂN MÙI (DL 19-2-1931).....	85
31. NGÀY 12-1-TÂN MÙI (DL 28-2-1931).....	87
32. NGÀY 16-1-TÂN MÙI (DL 4-3-1931).....	90
33. NGÀY 17-1-TÂN MÙI (DL 5-3-1931).....	92
34. NGÀY 14-2-TÂN MÙI (DL 1-4-1931).....	94
35. NGÀY 1-4-TÂN MÙI (DL 18-5-1931).....	96
36. NGÀY 4-4-TÂN MÙI (DL 20-5-1931).....	100
37. NGÀY 6-4-TÂN MÙI (DL 22-5-1931).....	101
38. NGÀY 8-4-TÂN MÙI (DL 24-5-1931).....	103
39. NGÀY 14-4-TÂN MÙI (DL 30-5-1931).....	105
40. NGÀY 16-4-TÂN MÙI (DL 1-6-1931).....	107
41. NGÀY 23-4-TÂN MÙI (DL 8-6-1931).....	109
42. NGÀY 24-4-TÂN MÙI (DL 9-6-1931).....	111
43. NGÀY 28-4-TÂN MÙI (DL 13-6-1931).....	112
44. NGÀY 29-4-TÂN MÙI (DL 14-6-1931).....	114
45. NGÀY 3-5-TÂN MÙI (DL 18-6-1931).....	116
46. NGÀY 6-5-TÂN MÙI (DL 21-6-1931).....	119
47. NGÀY 8-5-TÂN MÙI (DL 23-6-1931).....	121
48. NGÀY 11-5-TÂN MÙI (DL 26-6-1931).....	124
49. NGÀY 15-5-TÂN MÙI (DL 30-6-1931).....	126
50. NGÀY 16-5-TÂN MÙI (DL 1-7-1931).....	129
51. NGÀY 20-5-TÂN MÙI (DL 5-7-1931).....	131
52. NGÀY 21-5-TÂN MÙI (DL 6-7-1931).....	133
53. NGÀY 23-5-TÂN MÙI (DL 8-7-1931).....	136
54. NGÀY 26-5-TÂN MÙI (DL 11-7-1931).....	138

55. NGÀY 1-6-TÂN MÙI (DL 20-7-1931).....	141
56. NGÀY 2-6-TÂN MÙI (DL 15-7-1931).....	146
57. NGÀY 6-6-TÂN MÙI (DL 20-7-1931).....	148
58. NGÀY 12-6-TÂN MÙI (DL 26-7-1931).....	150
59. NGÀY 13-6-TÂN MÙI (DL 27-7-1931).....	152
60. NGÀY 14-6-TÂN MÙI (DL 28-7-1931).....	154
61. NGÀY 18-6-TÂN MÙI (DL 1-8-1931).....	156
62. NGÀY 19-6-TÂN MÙI (DL 2-8-1931).....	160
63. NGÀY 25-6-TÂN MÙI (DL 8-8-1931).....	162
64. NGÀY 30-6-TÂN MÙI (DL 13-8-1931).....	163
65. NGÀY 6-7-TÂN MÙI (DL 19-8-1931).....	166
66. NGÀY 9-7-TÂN MÙI (DL 22-8-1931).....	169
67. NGÀY 12-7-TÂN MÙI (DL 25-8-1931).....	170
68. NGÀY 13-7-TÂN MÙI (DL 26-8-1931).....	173
69. NGÀY 15-7-TÂN MÙI (DL 28-8-1931).....	174
70. NGÀY 18-7-TÂN MÙI (DL 31-8-1931).....	178
71. NGÀY 11-8-TÂN MÙI (DL 22-9-1931).....	179
72. NGÀY 15-8-TÂN MÙI (DL 26-9-1931).....	180
73. NGÀY 29-8-TÂN MÙI (DL 10-10-1931).....	184
74. NGÀY 8-9-TÂN MÙI (DL 18-10-1931).....	185
75. NGÀY 15-9-TÂN MÙI (DL 25-10-1931).....	186
76. NGÀY 24-11-TÂN MÙI (DL 1-1-1932).....	191
77. NGÀY MỪNG 1-GIÊNG-NHÂM THÂN (DL 6-2-1932) ..	193
78. NGÀY 5-1-NHÂM THÂN (DL 10-2-1932).....	195
79. NGÀY 12-3-NHÂM THÂN (DL 17-4-1932).....	197
80. NGÀY 23-4-NHÂM THÂN (DL 28-5-1932).....	201
81. NGÀY 27-4-NHÂM THÂN (DL 1-7-1932).....	205
82. NGÀY 5-5-NHÂM THÂN (DL 8-6-1932).....	207
83. NGÀY 15-5-NHÂM THÂN (DL 18-6-1932).....	209
84. NGÀY 19-5-NHÂM THÂN (DL 22-6-1932).....	211
85. NGÀY 20-5-NHÂM THÂN (DL 23-6-1932).....	214

86. NGÀY 22-5-NHÂM THÂN (DL 25-6-1932)	219
87. NGÀY 29-5-NHÂM THÂN (DL 2-7-1932)	221
88. NGÀY 1-7-NHÂM THÂN (DL 2-8-1932)	223
89. NGÀY 23-7-NHÂM THÂN (DL 24-8-1932)	225
90. NGÀY 19-8-NHÂM THÂN (DL 19-9-1932)	227
91. NGÀY 29-8-NHÂM THÂN (DL 29-9-1932)	229
92. NGÀY 1-9-NHÂM THÂN (DL 30-9-1932)	231
93. NGÀY 7-10-NHÂM THÂN (DL 4-11-1932)	232
94. NGÀY 18-10-NHÂM THÂN (DL 15-11-1932)	233
95. NGÀY 24-10-NHÂM THÂN (DL 21-11-1932)	235
96. NGÀY 20-11-NHÂM THÂN (DL 17-12-1932)	238
97. NGÀY 2-GIÊNG-QUÍ DẬU (DL 27-2-1933)	240
98. NGÀY 15-GIÊNG-QUÍ DẬU (DL 9-2-1933)	242
99. NGÀY 15-2-QUÍ DẬU (DL 10-3-1933)	244
100. NGÀY 1-3-QUÍ DẬU (DL 26-3-1933)	246
101. NGÀY 1-4-QUÍ DẬU (DL 25-4-1933)	247
102. NGÀY 20-4-QUÍ DẬU (DL 14-5-1933)	250
103. NGÀY 7-5-QUY DẬU (DL 30-5-1933)	252
104. NGÀY 10-5-QUÍ DẬU (DL 2-6-1933)	253
105. NGÀY 28-6-QUÍ DẬU (DL 19-8-1933)	254
106. NGÀY 12-7-QUÍ DẬU (DL 1-9-1933)	256
107. NGÀY 8-9-GIÁP TUẤT (DL 15-10-1934)	257
108. ĐÊM MỪNG 2-11-GIÁP TUẤT (DL 8-12-1934)	260
109. NGÀY 1-GIÊNG-ẤT HỢI, 7 giờ sáng (dl 4-2-1935)	263
110. NGÀY MỪNG 8-9-BÍNH TÝ (DL 22-10-1936)	265
111. THẢO ĐƯỜNG, ngày 9-9-BÍNH TÝ (dl 23-10-1936)	267
112. NGÀY 23-GIÊNG-MẬU DẦN (DL 22-2-1938)	270
113. THẢO ĐƯỜNG, ngày 7-4-MẬU DẦN (dl 6-5-1938)	272
114. TRƯỜNG MINH THIỆN, ngày 22-4-MẬU DẦN, lúc 23giờ.(dl 21-5-1938)	275

LỜI NÓI ĐẦU

Khi đi sưu tầm tài liệu để tìm hiểu về MINH THIỆN ĐÀN (MTĐ), chúng tôi gặp được 2 bạn:

– **Lê hoàng Ân**, con của Ngài Hiền Nhơn Lê văn Trung,

– **Đình công Khanh**, con của Ngài Đình công Trứ, Đốc Trường Qui Thiện,

Cho chúng tôi mượn xem 2 Tập Thánh Giáo của MTĐ:

* Tập thứ nhất, khổ 17 x 22 cm, gồm 185 trang, chữ viết tay, do Ông Sĩ Tải Hương của MTĐ, chép tay, chép các Thánh giáo nơi Minh Thiện Đàn và nơi Thảo Đường, bắt đầu từ ngày mừng 1-Giêng-Tân Mùi (dl 17-2-1931) cho đến ngày 22-4-Mậu Dần (dl 21-5-1938) [Xem thủ bút của Ông Sĩ Tải Hương nơi trang sau]. (Chức Sĩ Tải của MTĐ là chức vụ Thư ký, chớ không phải là phẩm SĨ TẢI của Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài).

* Tập thứ nhì, khổ 19 x 29 cm, gồm 181 trang, chữ viết tay, do Ông Nguyễn hữu Ngân (1921-1984) quê quán ở Mỹ An Phú tỉnh Tân An, là em rể của Ngài Đình công Trứ, làm Đầu Phòng Văn của Ban Trị Sự Trí Giác Cung, chép tay các Thánh giáo của Minh Thiện Đàn kể từ ngày 15-Giêng-Mậu Thìn (dl 23-1-1928) cho đến ngày 6-11-Giáp Tuất (dl 12-12-1934) [Xem thủ bút của Ông Ngân nơi trang sau].

Đặc biệt trong 2 Tập Thánh giáo này, ngày tháng năm thì biên ngày âm lịch, tháng âm lịch, còn năm thì theo dương lịch. Thí dụ như: Trong Tập Thánh giáo thứ

nhì chép là 30-2-29, chúng ta phải hiểu là: Ngày 30 âm tháng 2 âm năm Kỷ Tỵ tương ứng với năm dl 1929. (tháng 2 dl không có ngày 30).

Nếu kết hợp 2 Tập Thánh giáo chép tay này:

- Tập I chép Thánh giáo từ năm 1931 đến năm 1938,
- Tập II chép Thánh giáo từ năm 1928 đến năm 1934,

Chúng ta sẽ được một Quyển Thánh Giáo trong khoảng 11 năm từ năm 1928 đến năm 1938, tức là từ những ngày sơ khởi thành lập Minh Thiện Đàn ở Phú Mỹ cho đến khi Đức Phạm Hộ Pháp dùng Minh Thiện Đàn và Phạm Môn làm nền tảng để thành lập Cơ Quan Phước Thiện, chánh thức được Quyển Vạn Linh công nhận bằng Đạo Luật năm Mậu Dần ngày 15-Giêng-Mậu Dần (dl 16-2-1938) và Đạo Nghị Định số 48 / PT của Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp ký ngày 19-10-Mậu Dần (dl 10-12-1938).

Trong ý hướng bảo tồn và lưu truyền các lời Thánh ngôn quý báu dạy Đạo của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Tam Trấn Oai Nghiêm, và các Đấng Thiêng liêng khác, cũng như hoài bão phát huy nền Giáo lý và Văn hóa Cao Đài, chúng tôi xin đánh máy vi tính chép lại 2 Tập Thánh giáo Minh Thiện Đàn nói trên, phối hợp lại theo thứ tự ngày tháng năm âm lịch, đối chiếu với ngày tháng năm dương lịch, để làm thành một quyển duy nhất Thánh giáo MTĐ.

Nếu Quý bạn đạo nào còn lưu giữ Thánh giáo MTĐ khác với những bài trong tập Thánh giáo này, xin vui lòng cho chúng tôi chép lại để bổ sung vào đây cho thật đầy đủ. Đó là một điều rất quý báu lưu truyền cho các thế hệ sau.

Về Chánh tả, chúng tôi xin sử dụng Chánh tả tiếng Việt đương thời năm 1997.

Nếu có điều chi sơ sót là hoàn toàn ngoài ý muốn, mong quý bạn Đạo niệm tình tha thứ và sửa chữa bổ túc cho.

Tiếp sau đây, chúng tôi xin trình bày:

* *Lược sử thành lập Minh Thiện Đàn,*

* *Tiểu sử Ngài Đinh công Trứ, Chủ Trường MTĐ.*

* *Tiểu sử Ngài Lê văn Trung (Đông Nghĩa Đường).*

Hiển Tài Nguyên văn Hồng

(25-12-1997. âm 26-11-Đinh Sửu)

Thủ bút của ông Sĩ Tải HƯƠNG (Sẽ bổ túc sau)

Thủ bút của ông Nguyễn Hữu NGÀN (Sẽ bổ túc sau)

MINH THIỆN ĐÀN

Sau đây là Lược sử Thành lập Minh Thiện Đàn.

* *Năm 1927 (Đinh Mão)*, Đức Phạm Hộ Pháp và Ngài Bảo Văn Pháp Quân vâng lệnh Đức Phật Mẫu, đi xuống làng Phú Mỹ, quận Châu Thành tỉnh Mỹ Tho, tìm đất lập một Thánh Thất gọi là Thánh Thất Khổ Hiền Trang.

Thánh Thất này được giao cho Ông Giáo Hữu Thượng Minh Thanh làm chủ.

Đức Lý Giáo Tông giảng cơ cho bài thi khoán thủ 3 chữ “Khổ Hiền Trang” để kỷ niệm:

KHỔ thà cam chịu chớ dưng than,
HIỀN hảo cùng nhau mới vẹn toàn.
TRANG điểm ngọc lành cho đáng giá,
Dồi mài chí thiện Thượng Minh Thanh.

* *Ngày 14-10-Đinh Mão (dl 8-11-1927)*, Ông Đinh công Trứ, nhà ở tại làng Phú Mỹ, chấp cơ, Đức Lý Giáo Tông giảng dạy lập Minh Thiện Đàn tại nhà của Ông.

* *Ngày 15-7-Mậu Thìn (dl 29-8-1928)*, Ông Lê văn Trung, nhà cũng ở tại Phú Mỹ, gia nhập Minh Thiện Đàn.

Hai Ông: Đinh công Trứ và Lê văn Trung được Đức Lý Giáo Tông dùng làm cặp Phò loan chánh thức của Minh Thiện Đàn, và Đức Lý chỉ định Ông Đinh công Trứ làm Chủ Trưởng Minh Thiện Đàn.

* *Ngày 3-Giêng-Kỷ Tỵ (12-2-1929)*, Đức Quan Thánh Đế Quân giảng cơ lập Đồng Nghĩa Đường tại nhà Ông Lê văn Trung cho nhơn sanh nhập vào Minh Thiện Đàn.

“Đồng Nghĩa Đường là để cầu xin cho cả Đạo hữu đang tương thân tương ái mà chấn hưng Minh Thiện Đàn.”

Đức Lý Giáo Tông giảng cơ dạy: Minh Thiện Đàn tức là Qui Thiện, mà Qui Thiện là Phạm Môn, nên phải hiệp với Đức Hộ Pháp.

* *Ngày 25-2-Kỷ Ty (dl 4-4-1929)*, Ông Lê văn Trung từ Phú Mỹ đi lên Thủ Đức rước Đức Hộ Pháp xuống Thánh Thất Khổ Hiên Trang ở Phú Mỹ, vì Đức Hộ Pháp đang lánh nạn tại đây.

Bài thi cảm tác của Đức Hộ Pháp khi đi Thủ Đức lánh nạn:

*Thảng khở người tu vẫn để lòng,
Vì thua, Thủ Đức phải đành đông.
Buồn chưa đứng đặng trên đầu rắn,
Vui đã phân minh chí khí rồng.
Nào kể vịt gà ché tiếng phụng,
Chỉ phiên hồng hộc ghét đuôi công.
Mô kho giúp dúi dây trể miệng,
Ta quả hồng ân rải giáp vòng.*

Đức Lý Giáo Tông giảng cơ giao Minh Thiện Đàn cho Đức Hộ Pháp chưởng quản.

Đức Hộ Pháp cho mời tất cả những người đã gia nhập Minh Thiện Đàn đến Thánh Thất Khổ Hiên Trang để Đức Ngài hành pháp cân thân. Có tất cả 93 vị, Đức Hộ Pháp cân thân lựa được 24 vị.

* *Đêm 28 rạng 29-2-Kỷ Ty (dl 7 rạng 8-4-1929)*, Đức Hộ Pháp cho gom gia đình của tất cả 24 vị được chọn nói trên đến Thánh Thất Khổ Hiên Trang để lập Hồng thệ thọ Đào Viên Pháp.

Sáng hôm sau, Đức Hộ Pháp đăng điện tín báo tin Đức Cao Thượng Phẩm ở Thảo Xá Hiên Cung Tây Ninh bình rất nặng, Đức Ngài vội trở về Tòa Thánh.

Theo tài liệu “Phạm Môn Sử lược Hồi ký” của Đạo Nhơn Nguyễn đức Hòa thì danh sách lập Hồng thệ Đào viên Pháp của Minh Thiện Đàn kỳ I chỉ có 23 vị, thiếu 1 vị, kể tên ra sau đây:

1. PHAN VĂN MINH làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho.
2. LÊ VĂN TRUNG làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho.
3. HUỖNH VĂN PHUÔNG làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho.
4. ĐINH CÔNG TRÚ làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho.
5. TRẦN VĂN ĐĂNG làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho.
6. TRẦN VĂN LỢI Lương Hòa Lạc Mỹ Tho.
7. NGUYỄN VĂN TẤN Lương Hòa Lạc Mỹ Tho.
8. LÊ VĂN AN làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho.
9. TRẦN THANH MẬU làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho.
10. NGUYỄN VĂN TƯỚI làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho.
11. LÊ CẢNH PHƯỚC làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho.
12. HỒ VĂN HUYỆN làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho.
13. LÊ VĂN NINH làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho.
14. NGUYỄN VĂN SOI làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho.
15. DƯƠNG VĂN HIỆP Hưng Thạnh Mỹ Mỹ Tho.
16. NGUYỄN VĂN HẬU Lương Hòa Lạc Mỹ Tho.
17. NGUYỄN VĂN VÀNG Đạo Ngạn Mỹ Tho.
18. PHAN VĂN HUỖN An Hữu Mỹ Tho.
19. HỒ VĂN CỨU Tân Hòa Thành Mỹ Tho.
20. ĐỖ VĂN PHÒ Tân Hòa Thành Mỹ Tho.
21. UNG VĂN LUNG Tân Hòa Thành Mỹ Tho.
22. NGUYỄN VĂN SÙNG làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho.

23. LÊ VĂN DƯƠNG Tân Hòa Thành Mỹ Tho.

* *Ngày 10-6-Kỷ Ty (dl 16-7-1929)*, Đức Hộ Pháp, Đức Quyền Giáo Tông, Giáo Sư Latapie đến Thánh Thất Khổ Hiên Trang Phú Mỹ lần thứ nhì. Đức Hộ Pháp hành pháp liên tiếp 3 đêm, cân thân cho 647 vị Minh Thiện Đàn, chọn được 48 vị, còn lại bao nhiêu, Đức Ngài dạy lo làm âm chất thêm thì mới đủ điểm cân thân.

Tổng cộng 2 lần cân thân các vị Minh Thiện Đàn tại Thánh Thất Khổ Hiên Trang ở Phú Mỹ, Đức Hộ Pháp lựa được: $24 + 48 = 72$ vị.

Sau ngày 15-7-Kỷ Ty, Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp chứng giấy thông hành cho 72 vị Minh Thiện Đàn nầy đi hành thiện, làm chức Tín đồ, đi xem công quả hành đạo ở các tỉnh: Mỹ Tho, Bạc Liêu, Rạch Giá, Sóc Trăng, vv... Tờ nầy số 12 đề ngày 15-11-Tân Mùi (dl 23-12-1931). Ông Đinh công Trứ và Ông Lê văn Trung phải đi lưu hành, 70 vị còn lại chỉ thi hành phận sự ở địa phương mình.

Nhờ kỳ đi hành thiện nầy, số Đạo Hữu ký tên theo về Tòa Thánh Tây Ninh (không theo Chi phái) rất đông, được 17.400 vị ở các tỉnh miền Tây.

* *Ngày 15-Giêng-Canh Ngọ (dl 13-2-1930)*, Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp ban Huấn Lịnh cho Minh Thiện Đàn 4 chữ: TRUNG - NGHĨA - TRÍ - DŨNG, và dạy 72 vị đã được chọn trong 2 kỳ cân thân hãy về Tòa Thánh, hiệp cùng các vị trong Phạm Môn để tạo lập cơ sở, những vị còn lại thì được khuyến khích tiếp tục ở tại địa phương mình để lo lập công quả thêm.

* *Ngày 29-2-Canh Ngọ (dl 28-3-1930)*, Đức Hộ Pháp đến Phú Mỹ với 2 vị Nữ phái và 4 vị Nam phái: Ông Tri,

Chiêu, Lữ, và Lê Sanh Thái Chia Thanh, để hiệp cùng với quý vị trong Minh Thiện Đàn đi lấy phép ếm Long Tuyền Kiếm của người Tàu, ếm gấn Sở Thảo Đường, do Bát Nương mách bảo.

* *Ngày 30-6-Tân Mùi (dl 13-8-1931)*, Đức Lý Giáo Tông giáng cơ lập 12 người đệ tử Minh Thiện Đàn để kiểm soát Thánh giáo, gồm các Ông: PHƯỚC, TIẾT, KỶ, DUƠN, AN, PHUÔNG, GIAO, MẬU, PHÒ, CHÁNH, PHÚ, (còn thiếu 1 vị vì chưa có ai xứng đáng, để lựa sau).

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Lê cảnh Phước | 7. Trang văn Giao |
| 2. Lê văn Tiết | 8. Trần thanh Mậu |
| 3. Triệu văn Kỳ | 9. Đỗ văn Phò |
| 4. Phan văn Duơn | 10. Nguyễn văn Chánh |
| 5. Lê văn An | 11. Cao văn Phú |
| 6. Huỳnh văn Phương | |

(Xem Thánh giáo Minh Thiện Đàn trang 123).

* *Ngày 23-4-Nhâm Thân (dl 28-5-1932)*, Đức Lý Giáo Tông giáng dạy lập Luật Điều Chánh Pháp cho Minh Thiện Đàn. Đức Lý còn dạy lập 36 Ty, mỗi Ty có 12 Sở Lương Điền Công Nghệ trong các tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc, Mỹ Tho, Tân An, vv. (Xem Thánh giáo trang 148, 162)

* *Ngày 24-10-Nhâm Thân (dl 21-11-1932)*, Đức Lý Giáo Tông giáng cơ tuyển chọn 12 vị Minh Thiện Đàn lập thành Ban Kiểm Duyệt với trách nhiệm như sau: (Trang 177)

– PHƯỚC, PHÒ, PHÚ, MẬU: Cai quản phần thuyết Thánh giáo và các việc văn phòng.

– KỶ, CHUÔNG, NINH, CHÁNH: Cai quản Lương viện và Hộ viện.

– AN, PHUÔNG, GIAO, DUƠN: Cai quản phần Công, Thương, Nông, Nghệ.

Sau đây là họ và tên của 12 vị Kiểm Duột kể trên:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Lê cảnh Phước | 7. Lê văn Ninh |
| 2. Đỗ văn Phò | 8. Nguyễn văn Chánh |
| 3. Cao văn Phú | 9. Lê văn An |
| 4. Trần thanh Mậu | 10. Huỳnh văn Phương |
| 5. Triệu văn Kỳ | 11. Trang văn Giao |
| 6. Phan văn Chương | 12. Phan văn Duơn. |

Trong thời gian này thì tại Tòa Thánh Tây Ninh, Đức Hộ Pháp khởi lập Phạm Môn vào năm Canh Ngọ (1930) mà cơ sở Phạm Môn đầu tiên là Phạm Nghiệp.

Ngày 3-Giêng-Nhâm Thân (dl 8-2-1932), Đức Hộ Pháp làm lễ Hồng thệ chấm thọ Đào viên Pháp tại cơ sở Phạm Môn ở Trường Hòa, Đức Ngài cân thần lựa được 67 vị, Ông Lê văn Tri xin thêm 5 vị nữa cho đủ số 72 và được Đức Ngài chấp thuận.

Năm 1933 (Quý Dậu), nhà cầm quyền Pháp ra lệnh đóng cửa Phạm Môn.

Qua năm 1935 (Ất Hợi), Đức Hộ Pháp biến tướng thành trăm ngàn cơ sở Phước Thiện, đi khai mở cùng khắp trong các tỉnh Nam Kỳ, hình thành **Cơ Quan Phước Thiện**.

* *Ngày 15-10-Ất Hợi, (dl 10-11-1935)*, Ông Lê văn Trung đặc phong Lễ Sanh Giáo Thiện, và năm Đinh Sửu (1937), Ông được Đức Hộ Pháp bổ đi làm Đầu Hộ Phước

Thiện ở Gia Định.

* *Năm Bính Tý (1936)*, Ông Đình công Trứ đặc phong Lễ Sanh Giáo Thiện, được Đức Hộ Pháp bổ đi làm Đầu Hộ Phước Thiện Long Xuyên.

* *Năm Mậu Dần (1938)*, Cơ Quan Phước Thiện do Đức Hộ Pháp lập ra được Quyền Vạn Linh công nhận với Đạo Luật năm Mậu Dần có giá trị thi hành kể từ ngày 15-Giêng-Mậu Dần (dl 16-2-1938) và Đạo Nghị Định số 48/ PT ngày 19-10-Mậu Dần (dl 10-12-1938) do Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp đồng ký tên.

Do đó, kể từ cuối năm Mậu Dần (1938), Phạm Môn và MTĐ coi như giải thể để Đức Hộ Pháp dùng thành lập C.Q. Phước Thiện.

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ
ÔNG ĐÌNH CÔNG TRÚ

Ông Đình công Trú sanh năm Quý Mão (1903) tại làng Phú Mỹ quận Châu Thành tỉnh Mỹ Tho.

Năm 1927, Ông nhập môn vào Đạo Cao Đài.

Ngày 14-10-Đinh Mão (dl 8-11-1927), Ông Đình công Trú, nhà tại Phú Mỹ, chấp cơ, được Đức Lý Giáo Tông giảng dạy lập MINH THIỆN ĐÀN tại nhà Ông. Sau đó, Ông và Ông Lê văn Trung được Đức Lý Giáo Tông xử dụng làm cặp Phò loan chánh thức tiếp nhận các Thánh giáo của các Đấng Thiêng liêng tại Minh Thiện Đàn.

Ngày 28-2-Kỷ Tỵ (dl 7-4-1929), Ông được Đức Hộ Pháp chấm thọ Đào viên Pháp tại Thánh Thất Khổ Hiền Trang, Phú Mỹ, cùng một lượt với 23 vị nữa trong Minh Thiện Đàn.

Ngày 15-11-Tân Mùi (dl 23-12-1931), Ông và Ông Lê văn Trung được Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp chứng Giấy Thông Hành đi châu lưu hành thiện nơi các tỉnh: Mỹ Tho, Rạch Giá, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Sadek, vv...

Năm 1936 (Bính Tỵ), Ông đặc phong Lễ Sanh Giáo Thiện, được Đức Hộ Pháp bổ đi làm Đầu Hộ Phước Thiện Long Xuyên.

Năm 1938 (Mậu Dần), Ông được đổi về làm Đầu Hộ Phước Thiện Tây Ninh.

Năm 1939 (Kỷ Mão), Ông lãnh lệnh tạm quyền Thủ bốn Phạm Môn.

Năm 1940 (Canh Thìn), Ông lãnh phận sự coi Khách Thiện Đường tại Tòa Thánh.

Năm 1943 (Quý Mùi), Ông bị nhà cầm quyền Nhật Bản bắt giam ở Sài Gòn, thời gian 5 tháng 10 ngày.

Ngày 26-9-Quý Mùi (dl 24-10-1943), Ông Đình công Trứ qui tụ một số anh em trong Minh Thiện Đoàn từ Phú Mỹ (Mỹ Tho) lên Tòa Thánh khẩn đất ở Bàu Sen làng Trường Hòa, xây dựng TRƯỜNG QUI THIỆN để làm nơi tiếp tục tu hành, và Ông trở thành Chủ Trường Qui Thiện.

Ngày 19-2-Bính Tuất (dl 22-3-1946), giữa phong trào Pháp và Việt Minh tương tranh, Ông đi qui tụ anh em về Trường Qui Thiện dưới ngọn Bạch kỳ Nhan Uyên, Ông bị quân đội Pháp bắt vì nghi ngờ Ông theo Việt Minh, định đem ra xử bắn, may nhờ hồng phước của Đức Chí Tôn, có người cứu kịp, nên Ông thoát chết. Ông trở về Trường Qui Thiện, kiến tạo Điện Thờ Phật Mẫu (một ngôi thờ Phật Mẫu đầu tiên của Đạo Cao Đài) tại Trường Qui Thiện.

Trong dịp Đức Hộ Pháp xuống chứng lễ Khánh Thành Điện Thờ Phật Mẫu Qui Thiện, ngày 16-7-Mậu Tý (dl 20-8-1948), Đức Hộ Pháp đổi từ ngữ Chủ Trường Qui Thiện thành **Đốc Trường Qui Thiện**.

Ngày 25-5-Kỷ Sửu (dl 21-6-1949), lúc 10 giờ đêm, Ông Đốc Trường Đình công Trứ bị kẻ nghịch ám sát chết, Ông hưởng được 47 tuổi.

Khi còn ở Minh Thiện Đoàn, Đức Lý Giáo Tông ban cho Ông Đạo hiệu là: **Hoảng Nhựt Tăng Đạo sĩ**.

Sau khi Ông qui vị, Đức Hộ Pháp ban tặng cho Ông là: **Hoảng Thông Tăng Đạo sĩ**.

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ÔNG LÊ VĂN TRUNG

Ông Lê Văn Trung sanh năm Nhâm Dần (1902), tại làng Phú Mỹ quận Châu Thành tỉnh Mỹ Tho.

Ông nhập môn vào Đạo Cao Đài ngày 26-5-Đinh Mão (dl 25-6-1927) tại Thánh Thất Khổ Hiên Trang, làng Phú Mỹ tỉnh Mỹ Tho.

Ngày 15-7-Mậu Thìn (dl 29-8-1928), Ông gia nhập Minh Thiện Đoàn tại nhà Ông Đình công Trứ, cũng ở tại làng Phú Mỹ. Sau đó, Ông và Ông Đình công Trứ được Đức Lý Giáo Tông sử dụng làm cặp Phò loan chánh thức của Minh Thiện Đoàn để tiếp nhận các Thánh giáo của các Đấng Thiêng liêng bằng cơ bút.

Ngày 3-Giêng-Kỷ Tý (dl 12-2-1929), Đức Quan Thánh Đế Quân giáng cơ lập ĐỒNG NGHĨA ĐƯỜNG tại nhà Ông Lê Văn Trung để cho nhơn sanh nhập vào Minh Thiện Đoàn.

Ngày 28-2-Kỷ Tý (dl 7-4-1929), Ông được Đức Hộ Pháp cân thân chấm thọ Đào viên Pháp tại Thánh Thất Khổ Hiên Trang, Phú Mỹ, cùng một lượt với Ông Đình công Trứ và 22 vị Minh Thiện Đoàn khác.

Ngày 15-11-Tân Mùi (dl 23-12-1931), Ông và Ông Đình công Trứ được Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp chứng Giấy Thông Hành đi châu lưu hành thiện nơi các tỉnh: Mỹ Tho, Rạch Giá, Long Xuyên, Bạc Liêu, vv...

Ngày 15-10-Ất Hợi (dl 10-11-1935), Ông đặc phong Lễ Sanh Giáo Thiện.

Năm 1937 (Đinh Sửu), Ông lãnh lệnh đi Đầu Họ

Phước Thiện Gia Định.

Ngày 4-10-Kỷ Mão (dl 14-11-1939), Ông lãnh phận sự Thủ bốn Hiệp Thiên Đài.

Năm 1946 (Bính Tuất), Ông cầu thăng lên phẩm Chí Thiện, đặc lệnh làm Khâm Châu Đạo Phước Thiện Sài Gòn.

Khi Ông Đình công Trứ, Đốc Trường Qui Thiện, qui vị ngày 25-5-Kỷ Sửu, Ông được Đức Hộ Pháp cử xuống làm Đốc Trường Qui Thiện thay chỗ Ông Trứ, để ổn định công việc nơi đây.

Năm 1956 (Bính Thân), đặc phong phẩm Đạo Nhơn.

Năm 1960 (Canh Tý), đặc phong phẩm Chơn Nhơn.

Năm 1961 (Tân Sửu), lãnh phận sự Cố Vấn Phước Thiện kiêm Quản Văn phòng Khai Đạo HTĐ.

Năm 1962 (Nhâm Dần), lãnh phận sự Tổng Quản Văn phòng Tiếp Pháp, Thống quản Tam vụ: Hòa, Lại, Lễ.

Năm 1964 (Giáp Thìn), làm Chương quản Cơ Quan Phước Thiện thay thế Chơn Nhơn Nguyễn văn Phú.

Ngày 1-12-Nhâm Tý (dl 4-1-1973), Thánh giáo tại Cung Đạo, Đức Hộ Pháp thăng Ông lên phẩm Hiền Nhơn, lãnh trách nhiệm Cố Vấn Hiệp Thiên Đài kiêm Chương quản Cơ Quan Phước Thiện.

Ngày 17-Giêng-Bính Thìn (dl 16-2-1976), Ông qui vị, hưởng thọ 75 tuổi.

THÁNH GIÁO tại MINH THIỆN ĐÀN

LÀNG PHÚ MỸ TỈNH MỸ THO

Phò Loan: Ông Đình công Trứ – Ông Lê văn Trung

1. NGÀY 15-1-MẬU THÌN (DL 6-2-1928)

ĐỨC NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN

GIÁNG CHO TÀI TÒA THÁNH

THI:

Nguyệt chiếu minh thiên biến Quảng Hàn,

Tâm thành cứu kiếp ngộ linh phan.

Chơn truyền thủ đắc huyền vi pháp,

Nhơn phẩm tự tư đắc địa hoàn.

2. NGÀY 1-2-MẬU THÌN (DL 21-2-1928)

ĐỨC LÝ ĐẠI TIÊN GIÁNG ĐÀN

HỌA VẬN:

Nguyệt lãng Trung Thu chiếu Quảng Hàn,

Tâm như Công Diển ngộ hồng phan.

Chơn truyền diệu pháp thanh triều hóa,

Nhơn cảnh Bồng Lai đắc tịnh nhàn.

3. NGÀY 15-2-MẬU THÌN (DL 6-3-1928)

Ông Lê cảnh Phước làm bài thi xin lỗi Đức Lý Đại Tiên:

Cúi đầu xin lỗi với Tiên Ông,
Đệ tử vì nghi xác chữa thông.
Mắt thịt khó xem huyền thiết giả,
Tay phàm lại nắm pháp hư không.
Tấm lòng nay choán tin mù Đạo,
Cái miệng gìn theo tiếng nói công.
Chẳng phải Thuần Nghiêu mà tận thiện,
Xin Ngài miễn chấp, thứ bao dung.

ĐỨC LÝ ĐẠI TIÊN GIẢNG

Cầu Ta, Ta phải giảng đàn tiên,
Học hỏi chuyện chi Lão chỉ truyền.
Chư sĩ biết Ta là Thái Bạch,
Thương bậy nên cực cũng không phiền.

Phước! Bài thi xin lỗi của đệ tử đặng lắm đa!

THI

Hay hay tài học cũng là hay,
Khuyên đó tài trai mới đáng tài.
Vậy chớ năm xưa trò học hỏi,
Ai mà chỉ dạy đặng mau hay?

*

Di Hưu tài học cũng là cao,
Nên nó dạy trò mới đặng mau.
Thi đó khá làm cho nhậm lệ,
Rồi Ta họa lại thiết là cao.

Lê cảnh Phước xuất ngoại họa nguyên vận dâng lên:

Học hỏi của trò chẳng mấy cao,
Xin Ngài chỉ dạy tứ thông mau.
Một bước một dò trông tới bực,
Cơ linh càng luyện lại càng cao.

ĐỨC LÝ ĐẠI TIÊN HỌA

Tiên Ông ngồi ngự ở trên cao,
Học Đạo truyền cho mới đặng mau.
Bước một làm sao mà rõ thấu,
Học rồi chỉ dạy thiết là cao.

HỤ

Cơ linh diệu Đạo luyện càng cao,
Lão thiết thương trò chỉ biết mau.
Phải ráng trau dồi lo học Đạo,
Rồi sau Ta độ phẩm ngôi cao.

THĂNG

4. NGÀY 1-3-MẬU THÌN (DL 20-4-1928)

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ
GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

THI

*Cao Đài Lý trích ngự đàn tiên,
Môn đệ tâm thành khả thỉnh Thiên.
Mạc nại công phu tu thọ khổ,
Thánh Tiên Phật giáo mật cơ truyền.*

THĂNG

ĐỨC LÝ ĐẠI TIÊN TIẾP ĐÀN

*Lý Tiên ngự tại tiên,
Hối TRỪ phải về liền,
Hết lòng mà cầu nguyện,
Chầu chực rước quân Tiên.*

THĂNG

Lập đàn tái cầu Đức Lý Đại Tiên:

– Ta nói cho các đệ tử rõ, ngự trên thì có Đức Chí Tôn, dưới thì Quan Âm, Quan Thánh, cùng Ta.

THI

*Thanh thanh y chắm khâm,
Du du tú cảm tâm,
Khẩu biện tán nho lâm,
Thiên cơ Ngã thức thâm.*

Lê cảnh Phước dâng thi hỏi bịnh:

Kế thất bịnh truyền khâm,

*Đệ tử nguyện thành tâm,
Thỉnh vấn Tiên Ông biện,
Chiêu lai tật khinh thâm?*

ĐỨC LÝ ĐẠI TIÊN HỌA

*Thử bịnh bất ngoạ thâm,
Thiên đạo dẫn tôn tâm,
Nguyện ngôn ngộ bất tố,
Nhữ mạt vận khinh thâm.*

– Nầy Đạo hữu! Đạo hữu há chẳng thấy oai linh của Thấy sao? Thuốc tại Thiên bàn chẳng phải xa, không tin Tiên đạo để lo hốt thuốc phàm, mỗi mỗi bịnh ngày nay đều là bịnh Thiên tử, nói cho bấy nhiêu đó rõ. Ta thăng.

5. NGÀY 15-3-MẬU THÌN (DL 4-5-1928)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO
NAM PHƯƠNG

THI:

*Nay Thầy giảng thế nói con tường,
Đạo đức của trò cũng khá thương.
Tua khá gắng công mà học Đạo,
Ngày sau rõ đặng mấy huyền thương.*

LÝ ĐẠI TIÊN GIÁNG ĐÀN

*Ta nay bác sĩ sách quân Nho,
Khổng Thánh ôn nhuần đủ các pho.
Nay dựng Tiên Thiên, Ta chuông quân,
Hạ ngươn đả tạt ráng công lo.
Đạo hữu có biết Bản đạo không? Thăng.*

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO
NAM PHƯƠNG

Thầy miễn lễ cho các con. Các con hiểu việc Đạo của Thầy, thì cũng nhiều khi Thần, Thánh, Tiên, Phật đã nói cho các con hiểu rồi, còn hỏi gì nữa.

THI

*Cao Đài Thượng Đế giáo Nam phương,
Dạy dỗ các con đã tận tường.
Phải ráng tranh nhau vào phẩm vị,
Chớ dửng lửng đứng gập tai ương.*

Thầy mừng các con, có Quan Thánh tiếp đàn.

THẦY THĂNG.

Tiếp đàn:

*TIẾT! Xuân thu tu nghĩa khí,
Vạn tải thọ đình danh.
Kim nhật Thiên tào soái,
Xuất thế đấu tương tranh.*

*

*Hôn trào xuất thế Đế oai vang,
Nay xuống Nam bang đặng giải nạn.
Vì bởi cơ Trời đã định lại,
Cho nên mới có cuộc tân toan.*

*

*Tân toan đổi cuộc thế còn mê,
Biển khổ không qua đặng trở về.
Vì bởi lãng xăng danh với lợi,
Trách thay cho thế rất nên mê.*

*

*Mê mê nên mới trái Thiên cơ,
Tiên đạo không tu để hững hờ.
Rốt cuộc ché bai sau lòn cúi,
Chừng ấy tỉnh rồi chúng bỏ ngờ.*

TA THĂNG.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

THI

*Thầy khuyên các trẻ phải đồng tâm,
Đạo đức sâu xa ráng kiếm tâm.
Chớ có nghi ngờ rằng không có,
Mà lòng xao lãng tưởng trăm năm.*

*

*Cao thượng Huỳnh cung đã ngự rồi,
Hạ mình cứu thế các con ơi!
Bao giờ cho dựng hỏi tâm trẻ,
Thầy độ ngôi xưa trở lại ngôi.*

*

*Hồng phan Cực lạc chiếu đời nơi,
Đệ tử tâm thành dựng thành thời.
Phải ráng chí công mà học tập,
Ngày sau Phật độ sống trên đời.*

THĂNG

DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN

*Diêu Trì Thánh Mẫu giáng đàn tiên,
Đệ tử tâm thành ngộ hữu duyên.
Tu khả tận tâm ban ban chính,
Tuân hành giáo ngữ bái Quán Tiên.*

*

*Tổ Nga hộ giá Thánh Diêu Trì,
Xưng tánh các trò dựng thức tri.*

*Tả phụ Phu nhưn duy tổ tánh,
Danh là Công chúa Ngã Tây Thi.*

*

*Hữu bật theo hầu hộ Thánh cung,
Nương cơ Ta cũng xuống thi cùng.
Đạo hữu đừng chê tài học siển,
Cầu vui nên mời ghé ngôi chung.*

THĂNG

QUAN ÂM BỒ TÁT GIÁNG ĐÀN

*Đệ tử nghe Thầy đã phán ra,
Sau này phải nhớ mấy lời Ta.
Chớ có u ơ mà lấp lửng,
Rồi sau khó đến chốn Thiên ba.*

THĂNG

LÝ ĐẠI TIÊN GIÁNG ĐÀN

*Thấy trò Chúc sắc của Thiên phong,
Bằng chẳng Ta trừng phạt chớ mong.
Chớ có lững lơ mà phóng tánh,
Phải gìn Trung Liệt, giữ lòng trong.*

*

*Lê Sanh phái Thượng mặc đồ xanh,
Phải ráng sửa lòng dựng chữ thanh.
Chớ để bơ thờ mà mất tánh,
Ráng công Tu Luyện hưởng mùi thanh.*

TA THĂNG.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ
GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

THI

*Việc đời càng thâm lại càng lo,
Đạo đức khuyên con phải ráng mò.
Thấy cuộc tang thương buồn trẻ dại,
Nên Thầy tá thế cứu nàn cho.*

NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT GIÁNG

*Niên Đăng Cổ Phật giáo từ đa,
Dục đắc chơn truyền nguyện Thích Ca.
Nhứt bất ly kinh vô thế sự,
Tây phương đắc ngộ lạc như hà.*

ĐỨC CHÍ TÔN GIÁNG

*Đưa Thầy về tới chốn Thiên ba,
Đệ tử thành tâm cúi lạy mà.
Bạch Ngọc Huỳnh Cung Thầy ngự phán,
Lòng thương con trẻ xót xa à!*

*

*Ngày giờ gặp lắm các con ôi!
Cuộc thế gần tàn chớ bỏ trôi.
Ráng rút tranh đua qua tuổi trẻ,
Bền lòng theo Lão dẫn về ngôi.*

THẦY THĂNG.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM
PHƯƠNG

*Cuộc đời mầu nhiệm hiểu cho thâm,
Muốn biết Thiên cơ phải kiếm tâm.
Cái Hội Long Hoa đã trước mắt,
Các con tưởng sống đặng trăm năm.*

*

*Thầy thương đệ tử thiệt tâm thiên,
Phải ráng sức tu luyện phép Tiên,
Chớ có lừng lơ mà thối chí,
Rồi sau đừng nói thất Chơn truyền.*

QUAN ÂM BỒ TÁT GIÁNG ĐÀN.

THI

*Bà thương đệ tử có tâm thành,
Phải ráng sức tu rõ tánh danh.
Chớ có lơ thờ mà xao lãng,
Thời sau đừng nói ướng công danh.*

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM
PHƯƠNG

*Hỷ hỷ cười mừng với các con,
Như vậy MINH ĐẠO đặng vuông tròn.
Tam thập lục Thiên Thầy nắm trọn,
Ba phần để lại, một phần con.*

*

*Minh minh chi đạo ẩn ú trung,
Tâm chánh hành chánh thị kỳ chơn đạo giả dã.*

*Nhược hữu tâm thành kỳ thiện nguyện,
Thiên ứng vu tâm vạn sự minh.
Nhược hữu nhơn tâm đa quái ngại,
Bất minh bất thức thị tà tâm.
Tâm tà nan kiến chơn huyền đạo,
Hữu phước kim phùng Thánh giáo khai.
Ấn lệnh Sư truyền qui Tam giáo.
Thánh, Tiên, Phật giáo đạo hoằng khai.
Tín ngưỡng tâm thành chi vị ngộ,
Trạch kỳ đệ tử giảng Minh Kinh.
Thầy cho tựa, để Tam Trấn cho kinh. Thầy thăng.*

QUAN ÂM BỒ TÁT GIẢNG ĐÀN

Nam mô A-Di-Đà Phật.

*Kim thừa Ngọc Đế giảng Minh Kinh,
Đạo ẩn vô hình bất xú thính.
Minh minh ư nội mạc hình thính,
Dục đắc chơn hành tâm chánh đạo
Đạo kỳ phị vô đại, kỳ ẩn vô nội,
Phất văn phất kiến, bất tri bất thức,
Kỳ Đạo ư trung.
Đạo giả dã, tâm chi Đạo dã,
Ấn ẩn ư tâm thị kỳ đại dã.
Nhi tâm bất chánh, vô luân, vô lý, bất tín bất trung,
Nhược nhơn bất ái bất kính, nhơn chi phi hồ.
Nhược hữu bảo tồn tâm sơ Thiên sở phú,
Nhơn linh vạn vật dị phân thì,
Thị hữu thị vô nan vị thức,*

Thâu tâm bất phóng thận Thiên tâm.

THĂNG.

ĐỨC THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

Tử viết: Vi thiện giả Thiên báo chi dĩ phước,
Vi bất thiện giả Thiên báo chi dĩ họa.
Vi bất thiện giả, cố sở di bất lợi đạt vị chi ác.
Nhi ác giả dã, nhơn bất sát chi, Thiên tất tru chi.
Vi thiện tối lạc, kỳ Đạo thậm đại.

Thiện giả dã kiết chi vị giả.

Vi thuận Thiên giả chi thiện nhơn,

Nghịch Thiên giả vị chi ác nhơn.

Hung giả dã cập kỳ ương dã,

Nhược nhi vi thiện giả, kỳ phước lai trần dã.

Cổ kim kỳ nghịch hồ.

Vi thiện chi Đạo thậm đại,

Thiên đạo Nhơn đạo kỳ tại hồ.

Đạo giả dã xuất ư trung hồ.

Thiên Địa thời giao khai hoằng Đạo,

Nhi Đạo giả tại Thiên hồ.

Cô kỳ sở đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội, thậm kỳ diệu hồ.

Đạo xuất ư Thiên, Thiên khai Đạo giả dã,

Vi Thánh giả kỳ trung giả, vi Tiên giả huyền giả,

Vi Phật giả, chi từ giả, tam phẩm giả, dụng kỳ tâm dã.

THĂNG

Tiếp đàn:

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

Đế Quân giáng thế đặt Minh Kinh,
Đệ tử phải giới cái đức tin.
Chớ có ơ hờ mà nghi ngại,
Rồi sau khó biết đặng phần minh.

*

Minh Kinh truyền thể Đạo huyền linh,
Đệ tử tâm thành ngộ thiện kinh.
Nhuộc hữu tâm thành nhi phụng kính,
Qui Tiên, Phật, Thanh, giáo tâm minh.

*

Minh Kinh dĩ giáo tận nhu hòa,
Thiện ý tâm thành phước lộc đa.
Nhuộc hữu phóng tâm hành ác sự,
Họa ương cập chí hận như hà.
Thâu tâm cố khả hành chơn chánh,
Bất ách bất ương thị lạc a.
Kim nhật đắc truyền kỳ thiện Đạo,
Gia công tu luyện tịnh phong ba.

*

Giã từ đệ tử lại Thiên cung,
Cầu các Tiên Ông xuống dạy cùng.
Đệ tử thành tâm minh nhật hội,
Chỉnh đàn giáng xuống tại trò TRUNG.

THĂNG.

ĐỨC QUAN THÁNH GIÁNG ĐÀN

Đế Quân xích thổ đạo non Bồng,
Mời các Tiên đồng giáng xuống đồng.
Đệ tử chỉnh đàn cho nghiêm nghị,
Chớ đừng lấp lửng có nghe không?

THĂNG

Tiếp đàn:

ĐỨC ĐIỀU TRÌ KIM MẪU

Điều Trì Thánh Mẫu nghi trong cung,
Quan Đế cầu Ta xuống dạy cùng.
Đệ tử tâm thành nên phải giáng,
Chớ không Bà nghi đặng thung dung.

*

Ớ các đệ tử!

Đạo Thầy huyền diệu lắm bầy ôi!
Đệ tử siêng năng phải đắp bồi.
Chớ có lững lơ mà thối chí,
Ráng công tu luyện đặng về ngôi.

THĂNG

Tiếp đàn:

Tây Cung Vương Mẫu giáng đàn tiên,
Quan Đế đi cầu các Thánh Tiên.
Ghé trước mời Ta, Ta phải xuống,
Rồi sau Tiên Phật xuống liên liền.

*

Rày mừng đệ tử rất siêng năng,
Đạo đức sâu xa biết mót cần.

*Phải ráng hết lòng mà tín ngưỡng,
Chớ đừng cười giỡn chạy lãng xãng.*

THĂNG

Tiếp đàn:

LÝ THIÊN VƯƠNG

*Thiên Vương giáng thể phụ Minh Kinh,
Đệ tử tâm thành giáo giảng minh.
Tựu thứ phân ban đàn đại tịnh,
Văn kỳ thiện ngữ thích Minh Kinh.*

*

*Minh Kinh truyền thể Đạo huyền linh,
Bất thúc chơn hình bất kiến thình.
Đệ tử tâm thành đương đắc ân,
Miễn hành chơn đạo thị an ninh.*

THĂNG

Tiếp đàn:

NA TRA THÁI TỬ

*Na Tra Thái Tử hộ Thiên Vương,
Giáng bút nương cơ Đạo hữu tường.
Miễn lực tâm thành nhi tín ngưỡng,
Cơ linh tự đắc pháp huyền thương.*

THĂNG

Tiếp đàn:

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

*Lỗi lâm đệ tử cũng nhiều khi,
Nếu bắt quì hương ắt trễ kỳ.*

*Hãy ráng chỉnh đàn cho đại tịnh,
Ta đi cầu cứu tại Diêu Trì.*

THĂNG

Tiếp đàn:

*Đế Quân cầu khắp chốn non dài,
Tiên Phật lòng hờn chẳng vãng lai.
Bởi vậy nên sai ta trở lại,
Nói cùng Đạo hữu các người hay.*

Ta là Thái Tử Quan Bình.

THĂNG

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Ồ các con!

Thầy nói cho các con rõ, chuyện Minh Đạo để Thầy
ấn lệnh truyền lại đã, chớ bây giờ chưa nghị định Hội Vạn
Tiên, nên chưa cho. Ngày mai, tại nhà trò DUỖN, con
phải sửa sang chỉnh đàn cho nghiêm nghị, chớ có lơ đãng
nữa đa nghe con. Thăng.

ĐỨC ĐIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN

*Diêu Trì Cung nội nghĩ vừa an,
Ngọc Đế lệnh truyền chiếu chỉ sang.
Nên phải xuống trần mà dạy dỗ,
Bằng không chiếu chỉ chẳng lai đàn.*

THĂNG

QUAN THÁNH ĐỂ QUÂN TỪ ĐÀN

*wĐêm khuya Tiên Thánh tạm lui đàn,
Từ già các trò ở đặng an.
Mai sáng lai đàn cho Minh Đạo.
Y lời Thầy nói tại trò PHAN.*

Ngày 20-3-Mậu Thìn (dl 9-5-1928)

*Đế Quân cầu khắp các non Tiên,
Ta xuống trước đây đặng dạy truyền.
Đệ tử giữ đàn cho thật tịnh,
Các Tiên đều giáng tại đàn tiên.*

THĂNG

*Tây Cung Vương Mẫu giáng lai đàn,
Đệ tử tâm thành lập tự ban.
Tu khổ tận tâm kỳ chí kính,
Tuân hành tiên hậu lập nghiêm trang.*

THĂNG

TỔNGA

*Đêm thanh gió tịnh ở Cung Hằng.
Quan Đế đến cầu phải xuống sẵn.
Đạo hữu ráng gìn câu chí kính,
Chớ dưng lấp lửng lại nhẩn rảnh.*

Trung Quân vương, Hiếu Phụ Mẫu, kỳ đạo chi đại.

THĂNG.

*Chỉnh đàn Thầy dạy phải cho nghiêm,
Tiên Thánh có đầu dễ kiếm tìm.
Đệ tử không gìn nên mới lỗi,
Ngày nay có biết ở đâu tìm.*

THĂNG

*Ta là Hộ Pháp giữ đàn tiên,
Có phước nên cầu đặng Thánh Tiên.
Phải ráng hết lòng mà tín ngưỡng,
Ngày mai Tiên Thánh giáng liền liền.*

THĂNG

*Đế Quân trở lại nói bậy hay,
Thôi hãy an lòng đợi bữa mai.
Phải ráng chí thành mà cúng kính,
Hội chầu Tiên Thánh xuống cho bài.*

THĂNG

6. NGÀY 21-3-MẬU THÌN (DL 10-5-1928)

ĐỨC QUAN THÁNH

*Chờ đợi các trò đã môn hơi,
Cầu không cần cấp để chơi vui.
Có dặn mà sao còn đến trễ,
Hay là sợ khó ý bấy đời.*

Đệ tử cầu Đức Quan Thánh hựu tội.

*Nói cho bày biết lỗ ra rồi,
Minh Đạo từ đây chớ bỏ trôi.
Phải nhớ mấy lời Ta dặn nhé,
Chớ dùng xao lãng lại buông trôi.*

THĂNG

*Thiên Bồng Nguyên Soái ở Khôn cung,
Quan Thánh cầu ta xuống giúp cùng.
Liếc mắt xem qua đàn chưởng chính,
Vị lòng nên phải tạm ngồi chung.*

Minh Đạo giả Càn khôn chi Đại Đạo. Đạo giả kỳ chí thiện dã. Đạo giả kỳ trung hiếu dã. Nhược hữu trung hiếu tín nghĩa bất hành, nhưn chi phi đạo hồ. Đạo giả thuận Thiên chi Đạo dã. Phi đạo giả kỳ nghịch hồ, tại ư khí bảm sở câu, vật dục sở tế, nhi sở hành dã, bội hành hồ. Thiên ý do như thử kỳ nghịch hồ. Thăng.

*Niên Đẳng Cổ Phật giáo từ đa,
Dục đạo Niết Bàn nguyện Thích Ca.
Tu khả miễn hành kỳ thiện Đạo,
Văn kỳ chánh ngữ nguyện Di-Đà.
Thấy bày nhiều đứa ở vô tâm,*

*Thiệt Lão thương con lại tửu thâm.
Phải ráng nghe lời Thầy dạy dỗ,
Chớ dùng lơ lãng khó trông tâm.*

7. NGÀY 15-4-MẬU THÌN (DL 2-6-1928)

ĐỨC QUAN THÁNH ĐỂ QUÂN GIÁNG ĐÀN

*Đế Quân xích thổ đạo non Tây,
Mời các Thánh Tiên, lại có Thầy.
Chỉ dốc sửa sang nên Chánh đạo,
Cơ linh huyền pháp chỉ tròn bày.*

THĂNG

ĐỨC CHÍ TÔN TIẾP ĐÀN

Thầy mừng các con. Nghe:

*Buồn buồn chẳng nói, nói thêm buồn,
Tuôn lụy lụy tuôn, lụy lụy tuôn.
Nhỏ giọt rơi rơi, rơi giọt nhỏ,
Uông uông sâu thăm, thăm uông uông.*

*

*Thu Thiên lệnh Bửu Điện
Xuân tái dĩ hườn Thiên
Hạ vãng Long Hoa hội
Giáng thế vạn Thánh Tiên.*

*

*CAO ĐÀI giá ngự tại trần gian,
Cứu vớt nhơn sanh giải thoát nàn.
Khổ ách đa ương tương thọ khổ,
Sư nan tá độ tại nhơn nan.*

Tiếp đàn:

Lữ Lữ ừ Tiên Lữ
Đông Đông giáng thế Đông

Tân Tân giảng giáo Tân
Tiên Tiên giáng tại trần.

THĂNG

Tiếp đàn:

Quan Âm giảng thế à
*Phụng chỉ giáo sĩ a
Bài thi cho chưa đủ
Xuống thế tiếp thêm mà.*

*

*Cấp tâm thanh tịnh ngộ chơn không,
Thâu tánh hồi Tây mạc chuyển Đông.
Dĩ đắc Âm Dương tương ứng hiệp.
Huyền linh tự đắc tận giai thông.*

THĂNG

8. NGÀY 19-4-MẬU THÌN (DL 6-6-1928)

QUAN THÁNH ĐỂ QUÂN GIÁNG ĐÀN

Quan Để giáng xuống a

Hỏi chư Nhu sĩ à

Câu chi bây khá nói

Cho Lão rõ đặng mà.

– Bạch Ngài:

– Trễ rồi, cho trên Tòa Thánh, Thủ Đức rồi. Lý Tiên không giáng nơi đây. Biểu bây đem 16 hầu chép mà trễ nên cho chỗ khác. Thôi bấy nhiêu, ráng mà học tập. Ta thặng.

Có Quan Âm giáng.

Nam mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bà mừng chư sĩ. Nầy chư sĩ,

Có biết trận đông hồi 4 giờ nầy chặng?

Dông ấy hướng nào có biết chặng?

Ngã lai chư Phật giáng hồng trần,

Kiểm sát nhơn gian tối dị phân.

Tai ách nan ương kỳ dĩ chí,

Thiên cơ sở đặc tối thời phân.

*

Ráng ráng bây kha ù ráng,

Cực cực chó nên than,

Siêng siêng năng hành đạo,

Hậu hậu ngộ hồng phan.

THẶNG

Tiếp đàn:

Hải đảo di sơn kỳ diệu diệu,

Triều Thiên vạn pháp chường phiêu phiêu.

Thánh quang quân Tiên cao cực phẩm,

Nhơn gian dị thức ngã Tiên triều.

THẶNG

9. NGÀY 28-4-MẬU THÌN (DL 15-6-1928)

Quan Âm giảng thế nói bầy hay,
Phải ráng nương theo trời bước dài.
Nền Đạo Giáo Tông đà lập vững,
Ngày giờ còn vẫn chẳng bao dai.

THĂNG

10. NGÀY 5-5-MẬU THÌN (DL 22-6-1928)

**NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐỂ GIÁO ĐẠO
NAM PHƯƠNG**

Vui vui buổi đạo lúc này vui,
Chạnh xót con thơ dạ ngậm ngùi.
Phảiặng chung lo mau biết mấy,
Không tin nên bỏ chầy dòng xuôi.

THĂNG

Tiếp đàn:

Nhiên Đẳng thương xót kẻ trần gian,
Nên xuống Linh sanặng cứu nàn.
Khổ ách kia qua, tai trở lại,
Lòng từ chơn thật đến Thiên ban.

THĂNG

11. NGÀY 14-6-MẬU THÌN (DL 30-7-1928)

**NGỌC HOÀNG THUỘNG ĐỂ TÁ DANH
CAO ĐÀI**

*Buồn buồn nan độ tận nhưn gian,
Giữ đạo không tâm khiến lạc đàng.
Ba sáu Yêu vương, Thầy dạy xuống,
Đứa không tâm đạo phải vương mang.*

THĂNG

12. NGÀY 20-6-MẬU THÌN (DL 5-8-1928)

*Lý mừng đệ tử hiệp đồng tâm,
Mối đạo nơi đây biết kiếm tâm.
Nay có đặng rồi thì chớ bỏ,
Ráng công tu luyện rõ huyền thâm.*

THĂNG

Nhiên Đẳng phụng lệnh Đức Cao Đài,
*Thuận ý Ngọc Hoàng, Ngã giảng lai.
Bồ Tát chơn truyền vô tận ý,
Ma Ha tự đắc độ hàn tai.*

THĂNG

Văn Tuyên Khổng Thánh giảng đàn tiên,
*Đệ tử thành tâm giảng giáo liền.
Thi phú Ngũ Kinh tâm khổ đắc,
Chí công học tập Lão chơn truyền.*

THĂNG

13. NGÀY 27-8-MẬU THÌN (DL 10-10-1928)

LÝ ĐẠI TIÊN

*Đản khán chú nhu đạo hữu tâm,
Hữu tâm khai tại diệt phàm tâm.
Phàm tâm đoạn tuyệt học Thiên tâm,
Thiên tâm khả miễn Thánh Hiền tâm.*

THĂNG

Tái cầu:

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy miễn lễ cho các con.

Các con ôi! Việc đạo của Thầy cũng nhiều khi Thần, Thánh, Tiên, Phật, đã nói cho các con hiểu rồi, còn hỏi gì nữa.

THI

*Cao Đài Thượng Đế giáo Nam phương,
Dạy dỗ các con đã tận tường.
Phải ráng tranh nhau vào phẩm vị,
Chớ đừng lấp lửng gặp tai ương.*

THẦY THĂNG.

14. NGÀY 9-GIÊNG-KỶ TỶ (DL 18-2-1929)

ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ (Đệ tứ niên)

Ngày 9-Giêng-Kỷ Tỵ (dl 18-2-1929)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÁ DANH CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con.

Buồn lắm! Thối chí! Cầu xin chuyện gì?

Này các con ôi! Đứa nào giữ cho tròn phận sự thì Thầy sẽ không bỏ các con đâu. Chớ hỏi nhiều. Sái không sái, tin không tin, mỗi đứa đều có đức tin. Chớ hỏi Thầy, thì dầu giả cũng thiệt, biết không?

Thầy nói cho mà biết, nếu không phải Thầy, mà rồi nói là Thầy, thì các con cũng nghe theo, thì có gì mà lạ, nên Thầy có nói với các con: Thầy là các con, thì các con tính lấy. Phải hiểu rằng Thầy không tư vị. Vãn Thầy đã còn cầm cân Công bình thưởng phạt mà tư vị các con sao?

Vậy các con tính, chánh thì theo, như tà thì bỏ đi, chớ có nghe ai. Thầy thăng.

15. NGÀY 30-2-Kỷ Tỵ (DL 9-4-1929)

CAO ĐÀI

Thầy mừng các con. Nghe:

*Hỏi bầy xa Đạo, Đạo xa bầy,
Tà quái lẫn nhau ở cả bầy.
Vậy trẻ tính sao không lạc lối,
Phân qua cho rõ, đẹp lòng Thầy.*

Tiếp đàn:

LÝ ĐẠI TIÊN

*Vô vi dạy dỗ ươm công phu,
Thế tục nhiều thằng bỏ lấm bỏ lấm ru.
Tà quái lẫn xen nền đạo đức.
Làm cho đổi tánh mỗi lòng tu.*

THĂNG

Thầy mừng các con.

Các con nghe:

*Đau dạ ôm thương dụng phép bình,
Đừng vì Cha mến tổn oai linh.
Một phen thử Thánh đà trôi hết,
Thầy buộc lập công khá hết tình.*

THĂNG

16. NGÀY 19-3-Kỷ Tỵ (DL 28-4-1929)

CAO ĐÀI

*Tâm thành vĩnh thác đạo trần gian,
Tân khổ bền tâm đến cảnh nhân.
Gắng sức theo Thầy tâm đạo chánh,
Về sau vui hưởng cõi Thiên ban.*

Thầy mừng chư Môn đệ. Thầy thăng. Để có Anh Tư của các con tiếp đàn.

Anh chào các em.

Cao thanh ngôi cũ quý đường bao,
Quỳnh ngọc trau dồi đáng giá cao.
Cư thế hồng trần lòng chẳng luyến,
Thượng về Bồng đảo đạo không nao.
Phẩm chen giải nhứt Tam Kỳ Đạo,
Đặng hiệp cùng Thầy quý biết bao!
Nay rảnh giáng đàn mà tỏ Đạo,
Các em tua gắng kíp tu mau.

Chơn thần Đồng tử còn mê muội, chấp cơ không đặng đại tịnh, nên Anh xin mấy em chớ buồn về lời nói của Anh tỏ Đạo mà sao không thấy Anh phân điều nào.

Nầy mấy em! Đừng quá lễ, hãy bình thân.

Nầy mấy em! Hãy an lòng, đừng buồn, để Anh về. Còn như mấy em muốn rõ Đạo, thì ngày 29 sẽ cầu tại Thánh Thất tạm nầy, thì sẽ có Anh xuống mà giảng Đạo cho các em rõ.

Anh mừng mấy em. Anh xin lỗi với mấy anh em. Thăng.

17. NGÀY 6-6-KỶ TỶ (DL 12-7-1929)

LÝ ĐẠI TIÊN

Lý gia nhiếp chánh Đạo Tam Kỳ,
Vạn kiếp giáo truyền pháp hiển vi.
Đệ tử dục tâm tu xiển giáo,
Tiên trình mạc vấn Ngã vô tri.

Cười ... Cười ...

Cười cười vui lắm Lão nên cười,
Hỏi vậy chớ trò tuổi mấy mươi.
Tánh chất phàm trần hay háo thắng,
Tiên trình chẳng nói hỏi thêm cười.

THĂNG

QUAN ÂM

Đạo đức hằng ngày phải gắng chuyên,
Từ bi tập tánh đặng như hiền.
Đồng hòa cộng lạc vun nên Đạo,
Nhơn phẩm trau dồi đến phẩm Tiên.

THĂNG

ĐỨC CHÍ TÔN

Cao Đài chiếu diệu độ như sanh,
Thánh đức Thấy ban có tánh lành.
Phẩm cũ ngôi xưa nay trở lại,
Liên đài Từ Phụ quản Tam Thanh.

*

Đạo Thấy khó tỏ nổi huyền thâm,
Thượng trí độ sao khéo khéo lắm.

Tam thập lục Thiên còn xen quái,
Bảy hai thế giới há không lầm.

THĂNG

THƯỢNG PHẨM

Xin mừng chư Chức sắc cùng Đạo hữu.
Hãy bình thân.

THI

Cao chiếu không trung điển quá quang,
Thượng tri như sự biệt đồng ban,
Phẩm khôn diệu đạo ngô cai quản,
Pháp hóa tâm sư độ thế gian.

Nầy, Giáo Hữu bình thân. Nầy Thủ cơ, em hỏi chuyện đó, để đồng tử nói lại cho em nghe, còn Anh xin kiểu lỗi, vì Anh phải đi các Tiểu Thất, không rảnh. Thăng,

18. NGÀY 25-7-Kỷ Tỵ (DL 29-8-1929)

BẢO ĐẠO CHƠN QUÂN GIÁNG ĐÀN

Bảo người ở thế gắng công tu,
Đạo đức cao thâm vệt ngút mù.
Chơn chất thành tâm thì biện bạch,
Quân năng ưu Đạo lập công phu.

THĂNG

19. NGÀY 25-10-Kỷ Tỵ (DL 25-11-1929)

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Các con,

Các con câu chuyện gì? Này con nghe:

Bài kệ Thầy cho, hai con nghiệm lấy mà rõ chơn
truyền, thì cái cơ đặc đạo hai con sẽ thấy minh bạch.

Con thuyền Bát Nhã vốn không lường,

Để chực rước người chí thiện lương.

Cực khổ trúc cơ tua gắng chí,

Đôi năm Bát Nhã đến thì nương.

Này các con, Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

20. NGÀY 9-2-CANH NGỌ (DL 8-3-1930)

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ ngũ niên)

Ngày 9-2-Canh Ngọ (dl 8-3-1930)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
TÁ DANH CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Đại hỷ! Đại hỷ chư nhu hồ! Đấng chu chúng sanh
hồ! Đại hỷ, Ngã đại tiểu liên thinh!

Chu môn đệ nghe:

*Thượng Thiên Hạ giới cũng là Ta,
Thập nhị Khai Thiên Chúa Tế mà.
Giáng xuống Nam bang truyền Đạo chánh,
Các con giới bước kịp theo già.*

Thầy hỏi các con, năm rồi tháng nầy là sao? Năm nay
tháng nầy làm sao? Thôi kiểm hiểu. Thầy để lời ban ơn
cho các con. Thầy thẳng. Ráng cầu Giáo Tông mà học hỏi.

LÝ THÁI BẠCH

*Kiểu mộc nhi cao liêu tử ti,
Nhứt nhưn trung điểm vấn vi thi.
Đạo tâm di thức tâm sanh phách,
Phách khứ tâm lỗi thiết phách phi.*

Chư nhu chiết tự.

Chiết tự: Lý Thái Bạch.

Năm rồi học hỏi Ta

*Nay sao lương bỏ mà
Cải tánh khuyển mau cải
Nương theo bước gập Ta.*

*

*Đường đời nhiều kẻ lắm đua tranh,
Cái miếng đỉnh chung xum giết giành.
Chẳng biết của đời là của tạm,
Cứ theo quyền lợi với công danh.*

*

*Công danh chi đó hỡi còn mơ,
Biết Đạo sao không tỉnh kịp giờ.
Còn để ngán ngơ mùi phú quý,
Con thuyền trở lái đứng bờ vờ.*

*

*Bơ vờ cuộc thế thể như khờ,
Chừng ấy mới là đứng vắn vờ.
Khổ hạnh rèn lòng về cảnh tịnh,
Tri tâm tu niệm chiếu đơn thơ.*

*

*Đơn thơ danh tạc tiếng sờ sờ,
Thế tục các trò khá lấp ngơ.
Gập Đạo Tam Kỳ là hữu phước,
Siêng tu hỡi vị sẵn Ta chờ.*

THĂNG

21. NGÀY 20-4-CANH NGỌ (DL 18-5-1930)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO
NAM PHƯƠNG

*Thầy vì lòng trẻ ngự về đây,
Khuyên nhủ các con chó trẻ chầy.
Đạo hóa năm châu nhuần đức rười,
Chánh truyền sanh chúng ngưỡng xưng cầu.*

*

*KHỔ mà cam chịu chó đừng than,
HIỀN hảo cùng nhau mới vẹn toàn.
TRANG điểm ngọc lành cho đáng giá,
Đôi mài chí thiện Thượng Minh Thanh.
Thượng Minh Thanh cùng chư môn đệ,*

Thầy cũng giảng chung nơi bài này. Vậy các con ráng làm chí thiện.

Thầy ban ơn chung cho các con. Thầy thăng.

Tái cầu:

ĐỨC LÝ ĐẠI TIÊN

Đại hỷ chư nhu. Cười ... Cười ...

*Cây gặp mùa Xuân xem rất thắm,
Con nguyệt lặn tường đạo tâm,
Cả trùm trong thế giới,
Người bên núi rõ huyền thâm.*

Chư môn đệ nghiệm ý bài này thử coi ai tiếp đàn, thời Bản đạo còn nhiều lời dạy nữa. Ta đợi chư nhu.

Huyền thâm tỏ đặng càng thêm thắm,

*Thăm đặng Đạo mẫu mới chí tâm.
Tâm diệt bốn sanh về cảnh tịnh,
Tịnh rồi Thân Khí rõ thâm thâm.*

THĂNG

Tiếp đàn:

*Trăng lò thấy đó có buồn lo,
Lòng rối khác chi tợ chỉ vò.
Thiệt Lão thấy vậy nên các cố,
Người nay vào để thử tài trò.*

Chư nhu không rõ sao? Chư nhu nghe Bản đạo nói Đạo nghe: Khó lắm, khó lắm! Thảm lắm, thảm cho hơn loại lắm lắm, các trò ôi!!!

*Thăm vì hơn loại chẳng lo toan,
Cái bước phồn hoa cứ rộn ràng,
Sao chẳng tránh lần qua bến tục,
Nương tim Thánh giáo dựa tràng phan.*

THĂNG.

22. NGÀY 23-6-CANH NGỌ (DL 18-7-1930)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO
NAM PHƯƠNG

*Học hỏi có ngày cũng rõ danh,
Theo Thấy lần bước dạ chơn thành.
Đường xa đừng nệ công lao khổ,
Đức hạnh đôi trau gắng trọn lành.*

*

*Trọn lành quả mãn, bằng nêu danh,
Chí thiện tu tâm sẽ đặng thành.
Lục dục khá qua trong sáu ái,
Ngũ căn hằng tưởng bảy điều lành.*

THĂNG

Tái cầu:

CÂU VONG.

Tôi mừng chư quý hữu.

ĐỀ

*Đề tiện phận nầy nghĩ hổ người,
Đạo còn thua thót kém hơn người.
Nhờ ơn Từ Phụ thương nên đặng,
Khỏi kiếp luân hồi chẳng phẩm ngời.*

Chư quý hữu đạo đức khá lắm. Tôi khá mừng cho.
Xin tạ quý hữu. Lui.

Tiếp đàn:

Xin lỗi quý huynh cảm phiền cùng Tiểu muội, chấp
cơ cho Tiểu muội một phút.

ĐOÀN THỊ CHỨC

*Đàn nầy cầu nguyện Đức Chí Tôn,
Chút đỉnh lời phân rõ phách hồn.
Trai giới đôi năm nay kiến tánh,
Vài lời thăm Phụ ở gia môn.*

*

*Gia môn Cha Mẹ nhớ trông con,
Phận trẻ cam tâm hiếu chẳng tròn.
Số bởi Ngọc Hư đầu há trốn,
Lòng hằng thương nhớ trẻ thon von.*

Tôi xin bái tạ chư quý thúc, quý huynh, tôi lui.

Ông Đình công Trú hỏi: Xin Đạo muội cho Đạo hữu
biết bây giờ Đạo muội ở nơi nào?

Xin quý thúc nghe:

*Cõi trần đã khỏi nợ vương mang,
Cảnh cũ quê xưa hưởng cũng nhàn.
Tây vức tức là nơi dưỡng tánh,
Phẩm tuy chưa có cũng là an.
Tôi xin lỗi quý huynh, tôi lui.*

23. NGÀY 26-8-CANH NGỌ (DL 17-10-1930)

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG

Chào chư môn đệ, chư Đạo muội. Nghe à:

SUNG, nghe Ta họa thi cho:

*Cơ Trời tạo thế lập ngày nay,
Các việc huyền vi đã tỏ bày.
Hữu hạnh các trò phùng Thánh giáo,
Thoát vòng lao khổ rất nên may.*

Có phải vận vậ chẳng? Đem bài kia chiếu coi. Tốt lắm! Tốt lắm! Ta ban khen cho.

MANH:

*Hạnh đạo của trò cũng khá thương,
Gìn đời tánh chất giữ tâm thường.
Một lòng chí đức người yêu mến,
Năm chặt Đạo Trời thấy cảm thương.*

SUNG:

*Lòng hàng cầu nguyện Đức Chí Tôn,
Ta tỏ lời ni tình trí khôn.
Mến Đạo lẽ làng vì kiếp trước,
Ngày nay sẽ đặng hiển linh hồn.*

Đại hỷ chư nhu! Nghe à: Đồng tử chơn thân khiếm khuyết quá, phải để cho nghỉ một giờ, cho Ta bố hóa Trí thức Tinh thần lại, rồi sẽ tái cầu. Ta mừng chu nhu. Thăng.

Tái cầu:

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG

Đạo muội TIẾT trong giá trắng giữ tròn nghe,

TIẾT:

*Hạnh phải khiêm cung tiếng dặt dè.
Đạo trọng của mình, mình biết lấy,
Đức dẫu hơn bạn, chẳng nên khoe.*

Chư Đạo hữu, Bần đạo thăng.

Có Chí Tôn giảng. Làm lễ đi. Ta thăng.

Nghe vận thi:

*Tam thiên Thế giới một Ta cầm,
Thấy khổ như sanh lụy nhỏ dầm.
Lập Đạo khuyên con tua cải dữ,
Làm lành phước đến họa không xâm.
Thần Tiên xuống thế xem Tà Chánh,
Đừng ngỡ là không phải lạc lầm.
Khuyên trẻ gìn lòng trau đạo đức,
Chớ nên hung hiểm tính mưu thâm.*

Này các con, ghi nhớ mấy lời Thầy dạy nghe. Con ôi!

ĐÁNH:

*ĐÁNH chung của tạm đó con ôi!
Đạo của Thầy đây phải đắp bồi.
Buổi trước lời thề con khá nhớ,
Chớ ngờ không hiệu lỗi con ôi!*

Chư môn đệ ôi! Thầy rất buồn thương vì trẻ đại, tánh chất phàm phu, không biết làm sao mà tuyệt diệt cho đặng. Bởi thế Thầy muốn bỏ định, mà lòng từ bi chẳng nỡ, nên phải để lời huấn giáo hầu mong các con lần lần sửa tánh, đặng đến buổi chung qui cho khỏi đọa chốn A-Tỳ, cùng thoát khỏi làm tôi con cho tà quái.

Các con ráng mà tìm kiếm theo đường Chánh giáo,

khỏi nhọc công Thầy. Ấy là mấy con mển Đạo thương Thầy, cùng nhau dìu dắt mà thoát khỏi cảnh trần vô vị này, nghe các con!

Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

Tiếp đàn:

*Ta là Đại Thánh ở Tây Thiên,
Đệ tử thành tâm Lão chỉ liền.
Tua khá gắng công tu thiện niệm,
Ngày sau sẽ độ lại triều Thiên.
Đạo Thầy truyền dạy khắp gần xa,
Đệ tử thành tâm chỉ có Ta.
Chớ có lừng lơ mà thối chí,
Ráng công tu luyện đặng chờ khoa.*

THĂNG

24. NGÀY 30-8-CANH NGỌ (DL 21-10-1930)

LÝ THIẾT HÒA TIỂU THẦN

Mừng chư Đạo hữu,

Đức Chí Tôn ngự tại Ngọc Hư định cải luật cùng Giáo Tông, về phần bỏ định trong kỳ tháng 5 này, chẳng để cho Tà Thần lẫn lộn vào đường Đạo mà toan dìu dắt các Đạo hữu vào chốn mê tân. Nên chi, Chí Tôn vì lòng không nỡ để cho con cái của Chí Tôn sa vào hang thẳm vực sâu, nên phải hội chư Thần hầu cải luật ấy, nên sai Tiểu Thần xuống đàn mà tỏ cho Đạo hữu nghe, phải ráng coi chừng đường Chánh néo Tà mà dìu dắt nhau đi cho cùng đường Đạo của Thầy, hầu chờ ngày về Ngọc Hư, đặng hiệp cùng Chí Tôn, cho đẹp lòng sở định, cùng chẳng uống công Chư Thần hầu xin cùng Tam giáo ngày nay nghe.

MINH:

*Thế tục chán chường chẳng khó chi,
Can gì mà phải dạ âu bi.
Đường Tiên tua gắng vun nền phước,
Bồi đắp thiện căn bước kịp kỳ.*

Chư quý hữu bình an lo Đạo. Tiểu Thần xin lui.

25. NGÀY 15-9-CANH NGỌ (DL 5-11-1930)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO
NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con. Các con nghe:

Nầy con ôi!

*Đau lòng vì trẻ chẳng bền tâm,
Khiến Lão thương tâm luống tủi thâm.
Buổi trước xem đây mời tấn phát,
Nay nhìn rõ lại chẳng ai cảm.*

*Vì đời khóa lấp, việc Đạo lu mờ,
Trẻ dại dạ bơ thờ, cho nên làm lỡ vớ.
Lòng Thầy chẳng nỡ, bỏ trẻ u ơ,
Nẻo chánh mập mờ, đường Tiên bợ ngợ.
Thầy còn nâng đỡ, diu dắt các con,*

Khuyên trẻ gắng lòng son, chớ cho mòn ngọc đỏ.

Vài lời Thầy tỏ, dạ đó chớ sai,

Cực nhọc gắng công mài, nên kim dày công khó.

Chớ làm lấy có, mà bỏ Đạo Trời,

Khuyên trẻ nghe lời của Thầy dạy dỗ.

Nầy con:

*Buồn thương không nguôi dạ,
Nhớ trẻ chạnh lòng Ta.
Dầu nghèo con đừng bỏ,
Sao nỡ tránh đi xa.
Thân phàm còn vọng động,
Phải tập tánh không không,*

Lo bồi vun nên phước,

Đức cả kịp tua trông.

Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

26. NGÀY 18-9-CANH NGỌ (DL 8-11-1930)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO
NAM PHƯƠNG

Thầy mừng chư môn đệ.
Chư môn đệ ôi! Các con ôi!

Các con tính sao cho mỗi Đạo nơi đây có ngày chấn hưng, chớ có sụt sè theo lối giả mang mà bỏ cho hư nát. Nơi đây cũng là một nền Chơn giáo, Thầy đã sắm sẵn cho các con, sao các con đi phụ lòng, không đặng cùng nhau chung lo dìu dắt buổi rớt đời, đặng cho Thầy chẳng nhọc lòng vì sanh chúng.

Này các con ôi! Còn nhiều đứa mờ hồ, mong lòng thử thách.

THI

THIÊN:

*Thầy cho con rõ chút chơn tình,
Khuyến trẻ gìn lòng chớ dễ khinh.
Đừng tưởng huyền cơ không phải chánh,
Lòng ngờ nên chẳng hết lòng tin.*

Con nghe, khá nghe. Thầy ban ơn cho các con.

Các con khá chỉnh đàn lại mà cầu Cái Thiên Cổ Phật cùng Đẩu Chiến Thắng Phật xuống nghe. Thầy thăng.

Tái cầu:

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

Đại hỷ chư nhu, Đại hỷ.

THI

*Uống cho Cảnh Phước lắm tài cao,
Có trí thông minh lại chẳng vào.
Lừng đờng ngoài tai ngoạ giả điếc,
Cạn lời chẳng chịu, chịu cầu cao.*

Đệ tử TRUNG: đọc

Chư nhu biết không? Nói lớn cho chư Đạo nghe.

Nầy chư nhu,

*Nói cùng Cảnh Phước muốn cầu cao,
Mai đến nơi đây thử thể nào.
Chớ thấy lời hèn mà hủy báng,
Vào đàn cầu biết thấp cùng cao.*

Chư nhu nghe à! Nói cho chư nhu hay rằng, phần đồng tử đây mê muội, nên Ta phải hành xác. Nay chư nhu xin, Ta tạm tha quì hương nơi đây, chớ cũng phải về nhà mà quì, đặng cho tâm bình thân định. Chư nhu tính sao?

Nếu không vậy thì phần xác này bao giờ cho tịnh hầu chấp cơ mà dìu dắt chư nhu cho đặng.

Chư nhu nghe lời giảng chung:

*Chung cùng lo lắng Đạo cho nên,
Dìu dắt theo nhau giữ trọn bền.
Đạo bủa năm châu nhuần đức rười,
Hoàn cầu cả thấy ráng vun nền.*

Ta ban ơn chư nhu, Ta thăng.

Có Đẩu Chiến Thắng Phật đến, khá mừng.

Chư nhu, Ta mừng chư nhu.

TRÚ, ráng đa nghe.

Nầy, chứ nhu lo giúp vững cho nó nghe, chớ để nó mờ hồ nữa nghe. Nầy, bởi kỳ phỏng định, nên chứ nhu phải cam bề thiếu phúc, nay Ta nói cho chứ nhu nghe, vì:

*Buổi trước đã truyền lương bỏ trôi,
Ngày nay đã lỡ việc ra rồi.
Từ đây mau khá theo đường cũ,
Chớ bỏ mất rồi húy ủa thôi.*

THĂNG

THỊ NGÀ DỤC HỖN THIÊN TÔN GIÁNG ĐÀN

Mừng chứ nhu.

PHƯỚC: Chẳng vào là vào Minh Thiện Đàn, có biết không? Đàn nầy từ đây chứ nhu khá biết là Đàn Minh Thiện.

PHƯỚC, vì đệ tử chẳng đến Minh Thiện Đàn, nên Ta mới cho mấy lời nói ấy, vì đệ tử cũng chê trong Đàn Minh Thiện nầy nhiều lời thấp thỏi, nên chẳng để ý cần đến, chớ chẳng phải Ta chẳng cho người luận biệt đâu, như có luận biệt mới rõ phải cùng không, nên Ta muốn cho đệ tử vào Đàn Minh Thiện đặng hầu nâng đỡ chỗ chí chơn chí chánh mà diu dắt lẫn nhau, cùng cho phần đồng tử thêm tấn hóa. Ấy là cây đệ tử giúp cho xác, còn phần thiêng liêng thời trên có Chí Tôn cùng Ta diu dắt.

Vậy từ đây đệ tử khá nhớ nghe.

TIẾT:

*Tiết sương vui dập chả là thân,
Trọng chữ công danh, phụ chữ bản.
Sao chẳng thể theo tài Nhạc Nghị,
Bản cùng mà có tiếng gì không?*

Hiểu chưa? Quán Trọng, Nhạc Nghị, xưa là kẻ cầm cày thời cùng an bản lạc đạo. Bởi vậy đến sau mới thành một vị Đại Hiền. Rõ chưa? Chứ nhu ôi!

*Đời làm oan nghiệt,
Kiếp đọa quá nhiều,
Kẻ thiện chẳng bao nhiêu,
Đứa hung nhiều quá lắm.
Làm sao không gẫm,
Tội phúc đến lưng,
Chẳng xem đầu giọt nước,
Báo ứng thiệt là ứng.
Vi đời nghiệt chường,
Độ vớt không phương,
Biết bao lời Thánh huấn,
Quyết dạy thể hiện lương.
Công đức đủ không lường,
Mong sao người liệu lượng.
Đặng về cảnh Tây phương,
Ngọc Đế quá lòng thương,
Mới đem đường diễn tắt,
Chẳng lời thắc mắc,
Để tiếng rờ rời,
Lớn nhỏ cũng đồng coi,
Nghe mời thời hiểu đặng.
Vài lời căn dặn,
Chứ sĩ để lòng,
Lo xong phận sự.
Nghĩ cho đồng tử,
Kéo để lảng Thần.*

Ta mong cho chư sĩ có ngày tấn hóa. Ta thăng.

27. NGÀY 21-9-CANH NGỌ (DL 11-11-1930)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐỂ GIÁO ĐẠO
NAM PHƯƠNG

Chư môn đệ,

Lễ kính mừng Thầy nghiêm quá! Coi đó mà coi!

Nầy các con, Phải Giáo Tông giảng đàn thì các con phải sao há?

Nầy chư môn đệ ôi! Kia khá biết, từ đây chẳng dặng tư vị ai cả. Thầy đã lập Minh Thiện Đàn rồi, các con cũng biết luật lệ trong buổi nầy chớ chẳng không.

Vì đời nham hiểm,

Đạo chánh chẳng tìm,

Nên lu lờ hiểm kẻ.

Nầy chư môn đệ,

Ba mươi sáu cảnh Trời đều mở,

Bảy mươi hai cõi Đất đều khai,

Thiếu chi Tà quái,

Xen lẫn với các con,

Vậy trẻ giữ cho tròn,

Thân mình đừng cho động,

Phải giữ tánh tịnh không.

Cơ Thân đâu phải dễ,

Phòng muốn dặng cho đông.

Nầy chư môn đệ nghe: Từ đây chẳng dặng cầu nơi nào khác nữa, chỉ biết có Đàn Minh Thiện mà thôi nghe.

Còn ngày chư đệ tử cầu nhập học thì phải cầu Giáo Tông của các con mà học hỏi. Thầy thăng.

Tái cấu:

ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG

Ta mừng chư nhu.

QUẢNG, ĐỒ, TÂN, nghe:

*Quảng vì thế sự mặc chê khen,
Đồ phải noi tâm nẻo Thánh chen.
Tân thể gương lành noi Trọng Đạt,
Chơn thân Thầy độ dựa bèn sen.*

THĂNG

28. NGÀY 1-10-CANH NGỌ (DL 20-11-1930)

Thái hư thường bữa ngóng trông người,
Thượng cảnh hằng ngày đợi chúng người.
Đạo cả khuyên đời tua cải dữ,
Quân truyền lời cạn chó chê cười.

*

*Chê cười lời cạn độ thường dân,
Cao ít kẻ nghe ý chẳng cần.
Miễn đặng muôn người đồng rõ biết,
Nao màng giúp trí kẻ cao nhân.*

THĂNG

Tái cấu:

NGÃ THỊ QUAN THÁNH GIÁNG ĐÀN

Mừng chư nhu,

*Từ ngày Đạo mở ánh dương lò,
Đệ tử nơi đây gắng chí mò.
Thánh giáo hằng ngày lòng chẳng đổi,
Chơn truyền mỗi bữa dạ cần lo.
Trì công tu tánh đừng xao lãng,
Dưỡng khí qui Thần phước đến cho.
Theo dõi cùng Ta tâm Chánh giáo,
Đặng về chí thiện rạng danh trò.*

*

*Danh trò học Đạo của Cao Tiên,
Chớ mền trần gian ấy cảnh phiền.
Khuyên nhủ chư nhu bền chí cả,
Chớ dưng lơ lửng lỗ thân duyên.*

Chư như nghe: Nầy Quý hữu, hành hoặc sử chi, chỉ hoặc ủng chi, nhi kỳ tự hồi, tỉnh ngộ khứ phi.

Nay đệ tử muốn cầu việc gì?

Bạch Ngải:

Ta biết cho. Ấy vậy, từ đây sẽ đặng hòa bình. Quý hữu an tâm. Chư như muốn cầu học hỏi thì cầu Đẩu Chiến Thắng Phật cùng Lý Thái Bạch. Ta thắng.

29. NGÀY 1-GIÊNG-TÂN MÙI (DL 17-2-1931)

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Ngày 1-Giêng-Tân Múi (dl 17-2-1931)

**NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO
NAM PHƯƠNG**

Thầy mừng các con,

Các con nghe: Lý Trích Đại Tiên dạy các con cầu nguyện phải chăng?

Bạch:

Thầy để cho Thân 2 con hiệp nhứt thì mới ứng ra cơ mầu nhiệm của Thầy. Vậy, Thân 2 con đã hiệp, hầu bút khá dò lại nghe. Cầu nguyện nơi nào mà cho kẻ có đạo đức lẫn hơn tên TRÚ, hầu dìu dắt cùng giúp lẫn cho nhau, chớ thắng TRÚ vì đường đời nhiều cơn gấp tưng, khó trọn phần trách nhiệm.

Trong kỳ tháng hai đến đây, thì Giáo Tông xuống thế lập Hội Vạn Tiên tại nơi Thánh Địa Tây vức, còn Thảo Xá Hiền Cung cùng Phạm Môn, Phạm Nghiệp, lại với Khổ Hiền Trang cùng là Thảo Đường, thời do quyền Đạo Tổ truyền pháp.

Vậy các con khá chọn lựa đũa nào thì phải dâng sớ cầu nơi Giáo Tông của các con.

TRUNG, Thầy cậy con phải hiệp cùng mỗi đũa trước khi đã có vào nơi Minh Thiện thì phải hiệp nhau mà chọn lựa lấy cho vừa, chớ như Thầy thì chẳng nở bỏ

trẻ giáo dục ban sơ, nhưng vì trẻ ấy không người nâng đỡ, nên khó đứng hoàn toàn, chớ chẳng phải đạo kẻ ấy mà thua kém chi các con đâu, các con nghe. Thầy thăng.

Tái cầu: 12 giờ khuya.

TRUNG, con cầu hỏi chi nữa con? Vì Thầy đã nói phải chọn lựa thì các con phải công định với nhau. Còn tên TRÚ thì Thầy sẽ cho nó một phận sự cho rể rúng cho có thể nó làm đứng. Chớ như việc đó là trọng hệ, các con phải biết, chớ chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, cả thầy cũng chẳng chọn lựa ai cả. Nó cũng đáng lãnh phận sự đó chớ chẳng không, nhưng các con phải thương lấy nó. Nghe à!

THI

*Hai vai quần quai nợ phù sanh,
Buộc phải mang thêm dạ chẳng đành,
Bà yếu, mẹ già, con nhỏ dại,
Cho nên cũng khó phận đua tranh.*

*

*Đua tranh chưa kịp đạo dương hành,
Phải buổi phải thời phải vận hanh.
Thôi phải lọc lừa vừa trẻ khác,
Phẩm xưa căn cũ cũng còn dành.*

*

*Để lời khuyên nhủ lũ quần sanh,
Ráng rút đua bơi khỏi bãi gành.
Bác Nhã thuyền khơi còn đợi khách,
Khách nào qua khỏi đến đài thanh.*

Các con, Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

30. NGÀY 3-1-TÂN MÙI (DL 19-2-1931)

QUAN THÁNH ĐẠI ĐỂ

Hỷ chư nhu,

MẬU:

*Mậu Thìn đạo đã mở nơi đây,
Vì bởi nơi người bước trẻ chầy.
Lừa lọc ngày nay đem trở lại,
Khuyến người gắng chí bước theo Thầy.*

Khá tuân và nghe theo mạng lệnh, nghe!

*Chí thau nay hiệp sánh cùng đồng,
Tinh tánh hồi đầu trở lại đồng.
Đạo trọng khá gìn câu thiện đức,
Sanh không giữ lấy từ hề không.
Chương tánh nhẹ nhàng chưa tỉnh đặng,
Khuyến chàng gắng giữ trọn lời răn.
Hễ mến Phật Trời, Trời Phật mến,*

Gìn lòng cho trọn khá nghe chẳng?

Chư nhu từ đây ráng nghe!

TRUNG, nầy đệ tử, sao chẳng lo làm cho trọn lời của Chí Tôn sở phú, tính sao cho hiệp cả chư môn đệ của Chí Tôn mà lập kẻ khác thế hành. Chớ như thằng TRÚ nầy, chư nhu ôi! chừng nào chư nhu hiệp ý mà giao trách nhiệm ấy cho nó thì Ta mới bằng lòng tái thủ cầm quyền cho, như không hiệp nơn ý thì Ta xin cùng Chí Tôn chẳng để xác Ta nâng cơ nữa.

THI

Đâm đâm lụy nhỏ tỏ chư nhu,

*Đạo nhờ trau tría vệt lối mù.
Ráng thúc hiệp tình qua biển khổ,
Khổ mà ráng tập lập công phu.
Ta mừng chư nhu, Ta thắng.*

31. NGÀY 12-1-TÂN MÙI (DL 28-2-1931)

LÝ ĐẠI TIÊN

PHƯỚC, dẫn đưa bất lễ đi đâu?

Ta mừng chư nhu.

Ta để lời xin chư nhu, từ đây chẳng tư vị ai nữa. Nếu còn tư vị thì mất lễ công bình thiên nhiên thưởng phạt. Vậy xin chư nhu khá nghe. Nếu không thưởng phạt thì chẳng rõ kẻ có công, cùng chẳng răn những người tà vạy.

Chư nhu nghe, Ta vâng mạng lệnh của Chí Tôn nên mới tái thủ mà lãnh lệnh trách nhiệm, chịu ngôi Giáo Tông, dìu dắt cả chúng sanh cho khỏi bến mê, mà đoái nhìn lại nhưn sanh sứt sè toan trở bước. Vậy nên khó nổi dều đường.

Ta buồn cho đàn không tịnh, làm kẻ thủ cơ chẳng xuất trọn Chơn thân. Phải thiết đàn khác mà cầu thì Ta sẽ tỏ chơn lý cho. Ta thắng.

Tái cầu:

Chư nhu nghe: Chư Tăng,

CĂN, THỂ, CHUẨN, HƯƠNG, các trò. Ta cho bãi đàn tạm lui.

Chư nhu, Đạo là gì? Khá biết. PHƯỚC, Vậy Đạo do nơi nào mà phát khởi? Tiên Thiên chi Đạo, nhứt khí dương sanh, phát khởi Càn Khôn, khinh thanh phù giả vi Thiên, lấy Hậu Thiên âm khí cảm ứng phục sơ. Ấy là tuần hườn chuyển phục, tức là Đạo đó vậy.

Nền Đạo ra từ đời Ngũ Đế truyền dân đến nay, mà vì sao chư tăng chẳng rõ chơn lý, lại làm ra cho mất mối chơn truyền, nên khi Lục Tổ Huệ Năng qui vị, thì đến

sau bị nơi tay Thần Tú làm cho mất vẻ chơn truyền, nên Chí Tôn ngự nơi Cung Ngọc Hư mà phán cùng chư Phật, Tiên, Thánh, Thần, nhứt định khai Tam Kỳ Phổ Độ, đặng đui dốt nhưn sanh, mà thương hại thay cho nhưn loại còn nhần tâm hại lý, ý thế xu quyền, lấy tà áp chánh, chẳng biết do nơi đâu mà trái nghịch mạng Trời, há chẳng độ lại coi, nơi trái Địa cầu 68 này, từ thử đến nay giác thể như con không Cha, trẻ không Thầy, Đạo nhà chẳng có, nhưng vì Chí Tôn thấy có Lễ khiêm hòa, biết gìn Ngũ huấn, trọng chữ Luân thường, nên mới sai Phạm công Tác xuống thế đặng tá cơ phò luật cứu đời, mà hại thay cho cả Chức sắc Thiên ân tứ tước, lại đi tâm phản ý, làm cho nền Đạo chính nghiêng; Ta thấy rất đau lòng mà không phương chế cải. Ta tiếp cơ nơi đây là có ý muốn cho chư nhu đồng tâm hiệp ý mà chấn hưng nền Đạo của Chí Tôn, nơi đây đặng trở nên cao thượng.

Vậy Ta để lời cho chư nhu rõ trước mà lo liệu.

TRUNG, vậy phận sự Chí Tôn đã ban lời ngọc lệnh, mà đệ tử đã xử kham chưa? Khá nói cho Bản đạo nghe.

Bạch:

Ta truyền lời vụ này cho chư nhu khá tuân mạng lệnh nghe, 12 giờ khuya ngày 16, phải cầu nơi Minh Thiện Đàn, Ta sẽ định đoạt lại cho. Bây giờ đây thì cả chư nhu phải lập luật cùng nhau, mà giúp Ta một kẻ thủ cơ nghe. Nghỉ cho đồng tử hội chơn thần lại rồi sẽ tái cầu. Ta xin lui.

Tái cầu:

PHƯỚC, Ta ban ơn cho cả, vào hầu bản.

Chư nhu nghe:

THI

*Danh lợi chi chi khéo bận lòng,
Bận lòng măn kiếp tính chưa xong.
Chưa xong thì đã Vô thường chức,
Thường chức những người chẳng thiện lòng.*

PHƯỚC coi mà kiểm hiểu nghe.

*Thi thân đặt để đặng khuyên đời,
Vận hạn nhiều lời đã lộng khơi.
Từ thử Việt Nam bày Đạo Chánh,
Thử Ba tận độ khắp chơn trời.*

THI

*Trời thấy những chuyện kể rờ voi,
Đạo mở Kỳ Ba rất phải mời.
Tình thế rên nghe chuông vơi trống,
Giác mê vội vụt mỗ cùng còi.
Thuyền hay độ chúng không cần lái,
Ngựa Kỳ chở người chẳng động roi.
Khuyên hết người thiên cùng gió ngựa,
Chớ mê của tục tiếc vàng thoi.*

LÃO THĂNG.

32. NGÀY 16-1-TÂN MÙI (DL 4-3-1931)

*Bach Ngai: Từ bi xá tội cho đệ tử là Lê cảnh Phước.
Xin dâng 2 Bài thi bát cú theo vận Từ Thứ mà Ngài xướng
hàng ngày trước.*

Phụng hòa nguyên vận:

*Nhơn định hình như rắn nuốt voi,
Ngày nay Thiên ý mới ra mời.
Đạo khai dạy chúng lâu kinh sám,
Đò rước khách phàm có lệnh còi.
Khuyên thế về lành mau trở gót,
Phạt người có tội chẳng dùng roi.
Qui nguyên Tam giáo đồng như một,
Đời trị người an lệ quá thoi.*

Hựu thi:

*Đố thử ai mà thúng úp voi,
Bao nhiêu phải quấy cũng ra mời.
Người lành tỏ rạng như vàng ánh,
Kẻ dữ xơ rơ tợ cỏ còi.
Trông đậu chắc là khi hái đậu,
Chơi roi ắt phải bị đòn roi.
Quày đầu trở gót ăn năn sớm,
Để trẻ khôn lo bạc mấy thoi.*

ĐỨC GIÁO TÔNG

*Thế đại Càn Khôn cộng nhứt Thiên,
Tầu hồ phong nguyệt túy liên miên.
Nhơn gian nhược yếu đấng Bồng đảo,
Diệt tận phù sanh nhứt khí tiên.*

PHƯỚC nghe à:

HỌA THI

*Ngàn vàng khó sánh với ngà voi,
Của báu chúng coi rất mặn môi.
Đạo trọng diu người qua quán tục,
Đức linh dất kẻ khỏi rừng còi.
Nương cơ tạo thế coi tình thế,
Tiên Thánh truyền roi, Hậu Thánh roi.
Đố thử trần ai, ai có biết,
Cũng như của báu quá vàng thoi.*

*

*Vàng thoi khó kiếm ke ú cày voi,
Đặng đó cơ linh mới rõ mời.
Đò đến bến trần giữa đợi khách,
Độ qua biển khổ ráng nghe còi.
Ngọc Hu trống đánh nghe như sấm,
Bắc Khuyết chóp giảng thấy thế roi.
Tình thế hỏi ai người tỉnh thế,
Đạo mẫu đoạt dạng bỏ vàng thoi.*

Hiển đồ, truyền roi chớ chẳng phải voi, lời tục không
nhầm.

Này Hiển đồ, hỏi nơi Văn Minh Điện, thi đối thế
nào há? Để Ta cho một bài đối với tình đời:

*Văn chương thi đối đối văn chương,
Đường thế đố ai biết mấy đường.
Lần bản sắc tài tài với sắc,
Thương cho trường đoạn đoạn trường thương.*

TA THẮNG.

33. NGÀY 17-1-TÂN MÙI (DL 5-3-1931)

QUAN THÁNH

Ngã vẫn chư như:

AN, muội lắm đó. Đã có lời Thánh giáo ra rồi, không coi kiếm hiểu. Ta chẳng hề vị ai cả, lấy lời chánh mà phân. Hãy cầu nơi Giáo Tông, chớ ta đâu có quyền trách nhiệm ấy. Cơ Đạo chính nghiêng là do đó mà tạo thành, bởi cơ thử Đạo, cả thầy nhưn sanh chưa rõ, Ta cũng chẳng trọn phân. Phải cầu Chí Tôn. Ta thăng.

Tái cầu:

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con.

Các con nghe: Buồn lắm, lắm cho nhưn loại. Chẳng biết thời kỳ này là thời kỳ nào các con?

Thầy thấy trong buổi nơi Thánh địa xảy ra điều trở ngại, làm cho thối bước nhưn sanh, mà Thầy thêm sâu thăm.

Này các con ôi! Thầy vì lòng đại từ đại bi cho nên rộng để cho nhiều đứa vô tâm nhập môn cầu đạo, là vì Thầy cũng muốn cho chúng nó bước vào đường đạo đức, họa may tự hồi đó chẳng, nào dè đâu lại càng khuấy rối, làm cho nền đạo chính nghiêng. Những kẻ ấy lấn quyền và làm lời huỷ báng.

Các con ôi! Thầy cũng tưởng là bỏ Cung Bạch Ngọc đặt xuống phàm khai đạo cho các con tu công đức mà làm phương châm thoát tục, nào dè đâu phải bị cơ Tà

cám dỗ các con mà trở lòng phản ý cùng Thầy, bài bác đạo Trời, khi cơ Hộ Pháp, cả thầy đều muốn lấy ý riêng mà lập phe chia phái.

Các con ôi! Thầy chẳng nệ khổ tâm lao ý mà mong cho các con đừng trở hồi cựu vị, nào hay cho các con, nhiều đứa toan cõi đạo y, quăng dép cỏ, bỏ khăn tu, mà mong hồi thế tục.

Này các con, mỗi đạo càng cao, bước đường còn lắm gay go. Vậy các con khá ráng chịu khổ tâm mà tấn bộ cho đức hạnh thêm cao, công trình thêm rõ, nghe các con.

Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

34. NGÀY 14-2-TÂN MÙI (DL 1-4-1931)

LÝ GIÁO TÔNG

*Giáo huấn hơn sanh cải tánh phàm,
Tôn sùng chánh đạo thể già lam.
Năm năm tinh thể lòng không đổi,
Thứ sáu biến thân tái hạ trần.*

Lê cảnh PHƯỚC dâng 2 bài thi sau đây:

*Từ chương nho nhã mới từ chương,
Đường đạo noi theo khỏi lạc đường.
Bốn vách dầu ai toan nhảy khỏi,
Thương người giúp đỡ ấy thân thương.*

*

Thi Đánh cờ tướng

*Người đi pháo trước, kẻ lên voi,
Giáp chiến ai hơn nấy dặng môi.
Đương buổi xuất binh không đấu trống,
Đến khi nhập trận chẳng kèn còi.
Ám sấm xe chạy nào cần bánh,
Thoạt vụt ngựa đi chẳng động roi.
Thắng nước vui thay ta phục quốc,
Mừng hơn dặng ngọc với vàng thoi.*

ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG HỌA,

PHƯỚC nghe à:

*Tài lành minh phú biện minh chương,
Đường đạo Tiên Thiên bước phải đường.
Chớ mển hồng trần là biển khổ,*

Thương người diu bạn thiệt Trời thương.

HỰU THI:

*Lãng xãng sĩ tượng phải nào voi,
Cờ tướng vui chơi phải nhắm môi.
Hai mắt ngó chẳng quân giặc trống,
Một tay quyền lệnh chẳng dùng còi.
Huyền cơ xây trở xe không bánh,
Điều lý bóng người ngựa chẳng roi.
Thắng nước hai bên đều đối trí,
Không bằng nhàn lạc quý vàng thoi.*

Lão mừng chư nhu, Lão thắng.

35. NGÀY 1-4-TÂN MÙI (DL 18-5-1931)

THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ GIÁNG ĐÀN

Lão chào Thượng Minh Thanh Giáo Hữu, cùng cả
lưỡng phái của Đấng Từ bi.

Chư nhu khá nghe à:

THI

*Tam Thanh chuông quán cả Ba Ngôi,
Độ thế kỳ ba cứu vị hồi.
Hồi hồi trần gian tua nhớ cảnh,
Căn xưa trở lại chớ buông trôi.*

*

*Buông trôi phải chịu kiếp luân hồi,
Lấn bấn cõi trần khổ lắm ôi!
Cửu nhị Nguyên nhân mau trở bước,
Chớ mong cảnh tục phải lìa ngôi.*

Chư nhu có rõ Ta chăng? Vì xuống sắp đặt những
trật tự của Đàn này, về phần ai chuông quán? Khá nói cho
lưỡng phái đây nghe chung. Ta chờ chư nhu đáp.

Bạch:

Nầy chư nhu nghe: Trước có Trường Canh huấn
dụ rằng, dạy làm tạm phủ thỉnh Tam Thanh, đạo chẳng
hành, sục sè để rẽ phanh, không kẻ nghĩ tầm thử Đạo, gặt
gao tối trí lại khôn lanh.

THI

*Khôn lanh buổi trước chẳng ra hành,
Nay mới rõ ràng có tánh ganh.*

*Bỏ bỏ bỏ đi, đi đừng tưởng,
Khuyên khuyên khuyên khá trọn lòng thành.*

Ta mừng cả môn đệ của Đấng Từ bi. Hỡi cầu Lý Trích
đến nghe. Ta ban ơn chung cho đạo lưỡng phái.

TA THĂNG.

Tái cầu:

**Giáo truyền Đại Đạo khắp đông tây,
Tông chỉ Tây Ninh với cảnh này.
Thái cực ôm gồm trong pháp chánh,
Bạch minh điều luật sửa tà tây.**

*

*Tà tây nghị định Đạo nơi hành,
Chớ cãi Thiên điều sửa quần quanh.
Luật định Ngọc Hư đầu để sót,
Phàm nấy thủ sửa, sửa sao rành.*

Nầy Giáo Hữu cùng cả chư nhu chư muội khá nghe:

Đạo vốn trái Đồi, Đạo vẫn khuyên người đã khắp
nơi, Đạo để xét mình trong sớm tối, Đạo là trái tục đó
người ôi!

Nầy chư nhu, Thổ sơn chẳng lập, khó thỉnh Quan
Công, Đạo Tổ, phải dâng ngự tại Bồng đài. Thổ sơn không
lập thì đừng trông vọng pháp. Làm Đạo như vậy không
xứng đáng chi cả. Nếu Ta mà chẳng nói thì cũng chẳng
ích chi cho đời, mà nói thì càng giận, chớ như nay là buổi
Đạo nơi đây, Ta cầm quyền mà chẳng trọn quyền, thì Đạo
bao giờ cho vững đạt, trật tự chẳng sum nghiêm, thì Đạo
càng chầy trễ. Ấy là vì nơi Hộ Pháp chẳng lòng toan, Ta
cũng chẳngặng trọn quyền. Ấy là theo Đạo Nghị Định,

bằng không Ta chẳng bái Lư bổng, vì buộc mình theo Pháp Chánh Truyền, nên cam buồn ôm chịu.

Chư nhu cho cả thầy kẻ mong để bước vào nên Chánh giáo vào cho Ta khuyên nhủ chúng nó.

Trung bạch:

Việc lớn bỏ, việc nhỏ tự lo lấy, chớ hỏi chi. Cả thầy nơi trước đã đặng 127 người vào Minh Thiện Đàn, nay nhìn lại chẳng đầy phần lễ, thì mong tự đủ có ích chi.

Nay cả chư nhu muốn vào Minh Thiện Đàn thì khá nghe tới trước đây, từ đây khá hết lòng vì Đạo mà đổi lấy kiếp luân hồi, đặng hồng mong mỗi đường Tiên tấn bộ, chớ có dật dờ mờ ám tánh mà khổ chịu vương mang, kiếp phải vùi thân trong lẩn tro bụi, cảnh tạm nê phàm, buộc mình phải chuyển làm vật chất của hóa sanh, thì uống 6 ỨC NĂM XƯA NƠI CẢNH TỊNH ĐÓNGH. Còn đây cả thầy chư nhu chưa để ý thiệt hành về Đạo.

LÂU: Lập thế.

Ta cũng cho cả thầy chư nhu Lập thế, mà về phải traу đổi tánh chất lại nghe. Khá ráng nghe.

Nữ phái lập thế.

Ta ban ơn lành cho lưỡng phái. Ta thăng.

Tái cầu:

CHẤP PHÁT TRẦN TIÊN

Tôi chào Giáo Hữu.

Nay Tiên thiệp xin mừng Cao nhơn Đạo hữu, thiết đàn này chẳng tịnh, chơn thần kẻ phò cơ khiếm khuyết Tiên Thiên, nên khó đạt tiện từ. Vậy chư Cao Đạo hữu phải nghỉ cho Đồng tử nghỉ, ngày khác sẽ cầu, chớ nay

thần đã khiếm khuyết, nghe chẳng đặng trọn câu Thánh giáo, đồ lại sai lầm, thì hóa ra cơ giả, làm cho thối bước quý huynh. Vậy xin quý huynh cảm phiền. Thiếp kiếu lỗi xin lui.

36. NGÀY 4-4-TÂN MÙI (DL 20-5-1931)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con. Các con nghe:

Khá nhớ rằng Minh Thiện chẳng hoàn toàn đây là vì bởi các con chẳng noi tâm, nên để cho bước đường trở ngại mà làm cho thối bước như sanh, sứt sè nẻo chánh, mê cỏi trầm luân mà chịu khổ. Thầy khuyên từ đây khá để lòng vì Đạo, dìu dắt nhau qua khỏi bến khổ sông mê, là nơi cảnh trần khổ khổ này, nghe các con.

Còn chí như Minh Thiện Đàn là nơi Thầy cùng cả thầy hội chư Phật Tiên Thánh Thần Hiền Triết mà ân tứ, chớ chẳng phải tự nơi Thầy. Vậy các con chớ coi là việc khinh mà rời rạc ra tuồng chàng bóng đó con. Ấy là vì Thầy để hết lòng thương con cái mà tỏ những lời trân trọng cho các con. Vậy các con khá nhớ nghe.

Còn Nữ phái chưa trọn phần giữ đạo, nên chẳng đặng nhập học nơi đàn này, vì trái mạng lệnh của Lý Trích nên chẳng giáng. Thầy vì thương mà phải ngự xuống cho các con rõ. Vậy từ đây khá nhớ nghe.

Thầy ban ơn chung cho các con lưỡng phái. Thăng.

37. NGÀY 6-4-TÂN MÙI (DL 22-5-1931)

*Chà chà cha chà, chà chà be,
Dữ dữ cái lời, dữ quá he!
Trước trước dạy rồi, rồi lúc trước,
Nghe nghe lệnh mõ, chẳng thêm nghe.*

Chư sĩ trái mạng lệnh Ta há! Đọc lại và phải biết Ta là ai. Khá nói nghe. Lấy Thánh giáo trước. Ta đã nói, nếu chẳng làm cho vừa ý Ta thì Ta chẳng chịu cho đồng tử chấp cơ. Vậy các người làm, làm sao đâu mà chẳng dâng lên cho Giáo Tông cùng Ta xem. Ta nói cho chư nhu biết, Ta là Quan Thánh Đại Đế. Kiểu lỗi, Ta thăng.

Tái cầu:

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy,

*Buồn cho con lắm các con ôi!
Thánh giáo giảng hoài lưỡng bỏ trôi.
Chọc giận Quan Công nay đắc tội,
Làm sao cho nó kéo mà thôi.*

Các con ôi! Dầu cho thế nào đi nữa thì các con cũng phải thượng số cho người, có đâu các con lại chẳng tưởng về phần ấy, là trách nhiệm trọng hệ, lại coi như thể thường tình, mà không dè dặt để đến đời như vậy, dầu cho Thầy cũng khó liệu cho các con, vì cân thiêng liêng thượng phạt chẳng phép vị nể ai.

Này các con, Thầy hằng thương xót cả như sanh nên xuống độ rồi, mà chẳng phải quyền lệnh riêng một

mình Thầy cho đặng. Vậy các con phải cầu cùng Tam Giáo và cả chư Phật Tiên Thánh Thần mà tấu rồi noi người thì mới làm cho hoàn toàn nền Minh Thiện. Còn như thăng Trứ cũng chẳng phải thiếu kém chi, nhưng ấy là cơ

Vậy các con coi đó mà dò theo Thánh giáo trước, nghe các con. Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

Thượng Sớ ừ, Tái cầu:

Đại Càn Phù Sứ tiếp đệ Sớ văn, **Tam Thanh** vọng tấu, xá tội tích phước Minh Thiện Đàn, khả cần tu tĩnh, tự hậu bất khả bất thận dã, chư nhu tự hồi kỳ phi, tâm kỳ chơn đạo, nhi hậu dĩ đạt kỳ đạo chi cao, nhi đặng Tiên chi vị, cần thính ngô ngôn nhi hành, ngã tố liễu nhi khứ.

Tái cầu:

ĐẠI CÀN PHÙ SỨ

Chư nhu khả tu thính pháp:

Đạo phí ẩn đạo vi cao, đạo hiệp Tiên Thiên chi chánh, đạo giả dã, ẩn kỳ trung nhi đạo tại tâm chi đại đạo, tại Minh Đức Tân Dân.

Đạo phục nam nhi Nghiêu Thuấn, đạo chuyển trung kỳ thể Cơ Xương, đạo đạt kỳ chơn nhi mộng thư hùng chi phi khởi. Đạo khả tồn tâm tác thiện chi căn duyên, đạo chỉ kỳ hiếu nhi thuận đắc kỳ gia, đạo vương giả dã di minh tứ phương ngưỡng quang ân chi chánh, nhi diệt chi, thành hảo chi.

Đàn chẳng tịnh, Ta thăng.

38. NGÀY 8-4-TÂN MÙI (DL 24-5-1931)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con.

Các con nghe: Cầu chi lắm vậy?

Đạo thì mau chóng, mà các con thì thù nghịch lẫn nhau, mong chi truyền chánh giáo cho đặng. Ngọc Hư trước đã định qui Tam giáo gồm mà thành Đạo, tại thế chẳng rõ Thánh ý, mong lòng nghịch lẫn, cậy thế lực làm hơn, mượn quyền hành làm trọng, việc đời hy vọng, lấy của lẫn nơn, mượn quyền ép đức. Thánh địa chẳng màng, lòng toan tự lập, mỗi chỗ xưng danh, lấy Quĩ vị gọi Thiên cơ ân tứ, sửa riêng trật tự, khử thị vi phi, gọi nơi Thánh ý.

Ấy vậy, Thầy hỏi các con, Thầy lập Đạo nơi đâu? mà nay cả lục châu gọi nhuần ơn đức ấy. Vậy các con nên biết Thánh địa nơi nào, mà nay chia ra mỗi nơi đều có quyền hành riêng cả. Vậy thì ngôi Thái cực chắc có 2 ngôi sao? Các con khá nói nghe.

Bạch:

Nầy các con, Thầy hằng nói cùng các con rằng, Thầy thả hổ lang lẫn lộn cùng các con. Vậy đứa nào mạnh đức trì lại thì hơn, nhẹ tâm phải chịu lấy. Vì vậy mà Thầy phải mất con cái của Thầy thì cũng cam buồn ôm chịu, vì cần Thiêng liêng đã định trước, nên Thầy cũng nắm máy huyền vi mà để cho mặc dầu cơ xây chuyển.

Các con ôi! Còn nơi đây, trên noi tâm Thánh giáo, dưới chịu lệnh Hiệp Thiên Đài Hộ Pháp, thì đã phải rồi, nhưng không kẻ thủ đặng cơ bí mật, vì khiếm kẻ phò loan,

vậy thì các con tính thế nào cho vững đạt mà giúp kẻ thù cơ thì mới mong tầm pháp cho. Các con khá kiêu lượng nghe.

Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

Tái cầu:

LÝ ĐẠI TIÊN

Ta mừng chư nhu.

TR... Hiền hữu từ đây phải vào phụ cơ, GIAO, CHỈ, hầu bút nghe.

Chư nhu, những vụ Thảo Đường ngày nay là đã hầu tự quyền của Lão rồi, dẫu cho Chi Phái làm thế nào cũng không cãi qua đặng. Chư nhu khá an tâm. Còn chí như mà biểu chư nhu K.... T....đây là lãnh phần khai phá chớ chẳng chi, nhưng mà chưa đâu. Vậy chư nhu khá hết lòng hữu tâm nhớ lấy lời Ta. Thăng.

39. NGÀY 14-4-TÂN MÙI (DL 30-5-1931)

NGỌC HOÀNG THUỶ ĐỂ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con, các con nghe:

TR ù..., con phải ở lại nhà con nghe. TR ù... con phải vừa giúp cho chơn thần các anh con, con nghe.

Thầy để lời khuyên các con như vậy: Các con ôi! Nên đạo nơi đây chính nghiêm đã 2 kỳ rồi, vì trong các con, nhiều đứa sứt sè, nê cố phạm gian, quên đường đạo đức, bỏ mối chánh truyền, nghe lời đảng muội, khi để cơ Trời, thấy kẻ đạo đức đã trọn nhờ Thầy ban bố, lại đem lòng tạt đổ, để dạ gỗ ganh, bước đạo đã đành, không phương trốn tránh. Nay Thầy thức tánh, chớ mền lợi danh, đạo khá noi hành, chung nhau san sốt, gánh chịu nhọc nhằn chung, giúp vừa nhau cơn lúc túng. Đạo vốn rải khắp cùng, để tùy phương độ chúng. Khuyên mau xứng tụng, đặng khỏi lao lung, nương tâm theo đạo chánh, lần bước đến cho cùng.

Nầy các con, khá tương thân tương ái mà diu dắt cho tận đường chơn đạo nghe. Thăng.

Tái cầu:

ĐỨC CHÍ TÔN

Đạo là quý báu các con ôi!

Đức giữ trau dồi chớ bỏ trôi.

Vừa giúp nương nhau công sốt của,

Phụ giao thương khó đạo trau dồi.

Này các con, đạo nơi đây rất quý, mà còn khiêm khuyết chút huyền vi, vì kẻ chơn thần trọn vẹn lại khiến bỏ ra đi, việc đời ràng lấy trí, khiến đạo trễ kỳ, khuyên con đừng xu bì, khá tỉnh ngộ nhớ mấy lời ni, còn phải nghĩ biết cho xa, theo trong bài thi ấy, có chỗ ẩn vi về phần kẻ phò cơ ghe.

Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

Tái cầu lân nhi:

LÝ ĐẠI TIÊN

Ta mừng chư nhu. Cầu việc gì?

Trong chư nhu chẳng đặt tâm lưu ý.

HƯƠNG là một kẻ lỗ mãng, thấy những lời nói của Ta mà chẳng tâm chơn lý, coi thể rỏ ròi, nên sai trong Thánh ý, mà làm cho bất phục như tâm.

Ngày nay chư nhu còn hỏi, ấy là muốn cho cơ hành động đặt tự do cùng chẳng há? Vậy thì tự coi bao nả. Việc khó khăn ấy, mượn đời thử đạo. Vậy chư nhu tự nghĩ mà làm theo phận sự, chớ theo ý Lão thì khó, vì trái hẳn với thể tình, nhưng mà cũng chẳng phải Lão không làm đặt, nhưng để chư nhu tự lo lấy.

Nay Ta về đây là cho kẻ mong vào Minh Thiện Đàn chớ chẳng để ý về việc Thảo Đường nữa. Khá nói cho minh thệ. Đàn hết tịnh. Ta thăng.

40. NGÀY 16-4-TÂN MÙI (DL 1-6-1931)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con . Cười ... Cười ...

Này các con, bấy lâu nay các con ở nơi nào? Các con khá nói nghe.

Bách:

Các con biết tự hối há. Này các con, cơ đạo còn lắm nỗi gay go, nhiều điều trắc trở, các con từ đây đã biết tự hối thì sau này các con khá dè dặt chăm nom, lấy trọn chơn thần mà vun bồi nền đạo. Hễ đạo trọng thì giá cao thượng cho, mới xứng đáng cho là môn đệ của Thầy, nghe các con.

Này các con ôi! Từ thử nơi đây đã xử mản Chánh giáo, vì các con mong mỗi việc lợi danh, nên đường Tiên toan thối bước, mùi tục lại sa mê, lời Thầy còn lờn để, vì chẳng để ý đề phòng, làm cho xong phận sự. Thần Tiên trách cứ Thầy quá cứng yêu, dạy dỗ từ bấy nhiêu, đều tan tiêu như bèo bọt. Lòng Thầy chua xót, dạ những héo don, khuyên hết các con, lo giúp đạo đặt vuông tròn.

Lời Thầy cặn kẽ, khá nhớ bớ con.

Này các con, phải biết rằng, cơ tạo đời rất khó, phải mượn đạo giúp nên. Vậy các con khá nhớ lời Thầy nghe.

Này các con, cầu nhập Minh Thiện Đàn, khá cầu

Giáo Tông của các con. Thầy thăng.

Tiếp đàn:

LÝ GIÁO TÔNG

DUỠN, Ta nói cho khá nghe, vì nghiêm quân của đệ tử ù chưa trọn đền nợ trước, nay hữu phước đặng tái sanh vào nhà đạo đức, nhờ lấy kiếp sau. Ta sẽ độ về cựu vị. Nói cho đệ tử rõ chút đó thôi.

Còn để cho chư đạo Nữ phái nhập đàn, chư như ra.

Chư đệ tử Nữ phái khá nghe: Nếu muốn tâm chơn đạo thì trước giữ chữ Tam Tụng, là nói theo bực giữ đạo đó thôi, chớ hành đạo thì trước gìn Ngũ giới, phải diệt Tứ sanh thì mới mong siêu Thân nhập Thánh đặng nghe. Vậy chư đạo muội nay vào Minh Thiện thì phải trọng những điều của Lão cấm răn đó nghe. Như đặng thì lập thệ, Lão chứng cho. Còn đạo muội chưa đặng, khá tập lại. Ngày 18 Ta sẽ thâu.

Ta mừng chư như. Ta thăng.

41. NGÀY 23-4-TÂN MÙI (DL 8-6-1931)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con.

Nầy các con, quên Thánh giáo rồi đó. Chính đàn đã thất trật tự rồi đó. Các con muốn tản thần của kẻ phò loan sao? Nên Thầy đã nói trước cùng các con cũng đã nhiều lần, sao các con chẳng tưởng đến lời Thầy.

Nầy các con, nếu Thân không tịnh, thì tà quái lẫn vào dầu đất các con phải lắm chốn sông mê biển thảm, thì các con tự hối về sự vị nể thường tình thì đã muộn lắm đó. Như các con muốn vào Minh Thiện Đàn thì trước khi phải để tịnh thân đặng 3 giờ, còn vào đàn trong 12 đứa môn đệ mà thôi.

Thầy đã quá dạ yêu thương nhiều lần dạy dỗ mà các con chẳng để vào lòng. Vậy các con phải thiết đàn khác mà cầu Thái Bạch.

Thầy ban ơn cho các con. Thầy Thăng.

Tái cầu:

LÝ GIÁO TÔNG

*Giáo huấn nhơn sanh cải tánh phàm,
Tông truyền chánh đạo phục hồi Nam.
Khuyến nhơn tinh cảm cao sanh khí,
Tế tạo tinh ba chí cổ đàm.*

Chư như nghe à! Phải soạn tra trong sổ trước và phải viết bài Thánh ngôn trước, ngày mùng 10 tháng 8 năm Mậu Thìn, mà đọc cho nhuần nghe. Còn cả đệ tử nhập

Minh Thiện Đàn trước, phải biên hết cho Ta, và những kẻ không trọn phận sự, thì Lão sẽ gạt sổ Thiên Thơ nghe.

Nầy chư Chức sắc khá vâng mạng lệnh nghe. Nội ngày mai phải dâng cho Lão xét, rồi giao cho Đạo Tổ dâng hầu thọ Chánh Truyền, rồi giao lại cho kẻ phò loan trước nghe, dâng ngày sau nó sẽ đi về Hội Thánh mà dâng vào Hiệp Thiên Đài cho Hộ Pháp. Vậy chư nhu khá nhớ theo mấy lời Lão nghe.

TRUNG, sau khi đi đó thì đệ tử phải đi với hiền đồ Ta nghe.

Nam phái, Lão cho vào Minh thệ trước.

TR ... ra nói cho chư nhu minh thệ, khuyên cho đệ tử sớm biết đó.

Nữ phái khá vào.

THI

*Thương đời dạy dỗ đã mòn hơi,
Đạo sáu năm dư chí chẳng đời.
Lấn bản tánh phạm đeo đuổi mãi,
Thấy vậy càng tủi lại càng rơi.*

Nầy chư nhu, Ta muốn bỏ định Nữ phái, nhưng Đức Đại từ Đại bi xin để cho Nữ phái hồi tâm, và để cho Kim Mẫu Nương Nương cùng cả Nữ Tiên, Nữ Phật với các Đấng Thiêng liêng chế sửa đức tin, nên Ta còn chờ cho chư Đạo muội hầu sửa nết. Khá lập thệ.

Ta mừng cả thầy lưỡng phái, Ta thăng.

42. NGÀY 24-4-TÂN MÙI (DL 9-6-1931)

LÝ ĐẠI TIÊN GIÁNG ĐÀN

Lão mừng chư hiền đồ.

Đồng tử Tiên Thiên rất kém, vậy chư nhu khá đọc cả thầy những người nào vào Minh Thiện cho Lão nghe.

Đọc:

Những kẻ nào không thực hành, khá để riêng ra nghe. Nầy chư nhu, Lão dặn trước cho, ngày mai phải lập cho rành, và ngày 28 sẽ dâng cho Lão. Còn trong khi Lão duợt đây, gạt ấy là bỏ, còn chắm thì lấy, sổ thì nêu riêng ra sau sẽ định lại nghe.

PHUÔNG, SAI, DƯƠNG, còn cả thầy xuất ngoại.

Cơ đạo kỳ nầy phải cho cẩn thận, nếu để cho nghịch lẫn tâm ý thì phải phải tiêu tận đa nghe, nhưng ngày 28 thì trong mấy chư nhu Lão kể đây: PHƯỚC, AN, PHUÔNG, SAI, DƯƠNG, PHỒ, VÂN, PHÚ, CỬU, chớ nên trái mạng lệnh Lão nghe.

Lão mừng chư nhu đó. Lão thăng.

43. NGÀY 28-4-TÂN MÙI (DL 13-6-1931)

LÝ GIÁO TÔNG

*Lý sanh tâm tánh báo sanh đồ,
Tế thể na thời thoát dạ đồ.
Giáo dụ quân linh kinh tối đại,
Tông nghiêm sử biệt thị phi đồ.*

Chư như nghe:

PHƯỚC, PHUÔNG dâng cả bộ sổ lên cho Lão.

PHƯỚC hiểu không?

Bạch: Đệ tử không hiểu.

– Do Thánh giáo ngày mùng 1 tháng 4 thì rõ căn câu đó. Chớ cái Thiên điều sửa quần quanh. Bài này nhằm câu Thánh ý đó. Chư như khá cho những kẻ đã bỏ khỏi đàn Minh Thiện phải tự tỉnh sám hối nghe. Còn duợt sổ kỳ này chưa đủ luật Thiên điều vì chưa kể tội những kẻ ấy. Còn chư như ngày nay Lão chấm đây, thì cũng chưa mấy kẻ trọn tắc thành vì Đạo, nhưng là duợt sơ lược đặng để phương mà kềm thúc chư như, chớ thấy vậy mà mong ngày công viên quả mãn, đặng đoạt bí truyền. Vậy chư như khá ráng tận tâm tận ý theo lời Lão dặn nghe. Còn trong 24 ngày cầu nguyện, bởi vì chẳng có chỗ mà thỉnh Đạo Tổ, thôi thì chư như mỗi mỗi thành tâm cư gia phát nguyện, cũng cho đủ 24 ngày, rồi sau Lão sẽ kiểm duợt lại thì mới đem về Hội Thánh, giao nơi tay Hộ Pháp, sẽ cầu Đạo Tổ truyền pháp.

Này chư như, Lão dặn trước như vậy khá nghe. Mãn 24 ngày rồi, Lão sẽ duợt lại, những tên nào Lão chấm thì viết riêng ra, và làm một tờ văn sớ, rồi để tên mỗi kẻ Lão

chấm, phong lại, cầu nguyện, rồi để trên cơ cho Lão dâng cho Đạo Tổ, đặng Ngài cùng cả phủ Tam Thanh nhìn nhận, rồi mới nạp về Hội Thánh, nghe à!

Bạch Ngài: Từ đây cho cả đệ tử muốn vào Minh Thiện Đàn chẳng?

– Lão cho cả thầy lập thệ, những kẻ nào không trọn phận sự thì Lão sẽ lấy Luật Thiên điều mà xử cho. Vậy từ đây, nơi này, Lão thường giảng xuống mà giảng đạo. Vậy thì chẳng nên sơ lậu ra nghe.

Lão mừng chư như, hãy ráng tu bồi Thánh đức đa nghe. Lão thăng.

44. NGÀY 29-4-TÂN MÙI (DL 14-6-1931)

ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG

Trường thiên vịnh kệ một vài câu,
Canh ngũ Thiên cơ chuyển vận thâu.
*Tín nữ thiện nam đa khứ thị,
Lai niên tỉnh tánh tảo hồi đầu.*

Chư như có biết Ta không? Nghe à:

*Trường thiên khuyên đạo chớ lòng xao,
Năm chặt năm giếng dạ chớ nao.
Trọng Đạo Tam Kỳ nên giá báu,
Tinh vi phi ẩn chẳng sai hào.*

*

*Vui vui, vui cảnh, cảnh vui cười,
Cười thế, thế này, chẳng hổ người.
Đạo hạnh chẳng xong, mong tới trước,
Trước mà không trọn, gãm thêm cười.*

*

Thi phá ngũ:

*Thiên cơ dị thức nan,
Thức đặc đẳng Tiên hưởng lộc nhân.
Hòa khí linh thông tinh vạn vật,
An thân xuất nhập nạt bàn phan.*

Nầy chư như, khá hết lòng vì Đạo nghe. Lão cho từ đây những kẻ mong vào Minh Thiện thì khỏi cầu cơ bút nghe. Lão rộng ra cho cả thầy đều vào. Nhưng phải xét mình rồi sẽ đến Minh Thiện, chớ vội, chớ xao, mà mất kiếp đa nghe. Lão cho lập thế, ngưng cơ cho đồng tử xuất

ngoại. Chư như lập thế, Lão chứng cho.

Nầy chư như, vì kẻ phò loan khiếm khuyết chơn thần nên Lão chẳng trọn phần giảng dạy nữa. Vậy chư như bãi đàn. Lão thăng.

45. NGÀY 3-5-TÂN MÙI (DL 18-6-1931)

THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

Lão mừng chư môn đệ của Đức Từ bi.

TRỨ, mi khá trau dồi Thánh chất, chớ tưởng phàm phu mà quên đường đạo hạnh, đừng bỏ Chánh truyền của Đại Từ Đại Bi mà phải chịu quần quanh hoài nơi thế tục đó.

TRỨ bạch:

Nhơn đạo thì lo đã phải, nhưng cũng tịnh dưỡng ngươn thần đặng tiếp lời Thánh giáo của Đấng Chí Tôn mà điều độ nhơn sanh qua khỏi bến khổ sông mê thì mới tròn bốn phận, chớ lấy việc phú bản mà nã trí. Vậy khá nhớ.

Chư nhu nghe à!

THI

*Cả trùm thế giới quý danh Ta,
Trên Ngọc Hư Cung cũng một già.
Xách gậy tâm phương lo cứu thế,
Ngồi trâu độc giác cõi Nam qua.*

*

*Qua qua lại lại thường,
Độ thế khỏi tai ương.
Lòng toan người tự hối,
Tánh muốn giúp hiền lương.
Huyền vi đời khó độ,
Bí pháp Thánh không lường.
Phàm phu khuyên đừng tưởng,
Đạo đến sẽ bày trường.*

Chư nhu rõ Lão không?

Bạch:

Lão mừng chư nhu. Lão thăng.

Tiếp đàn:

Phò loan Trứ chẳng rõ cơ bí mật ra sao mà cả gan chẳng giữ chơn thân cho trọn vẹn, lại lấy sự ưu thế mà làm cho hao kém tinh thần, lấy những lực phàm phu làm cho đến đổi hao tinh tổn khí. Nếu chẳng giữ dạ an nhàn, tịnh thần dưỡng khí, thì cơ đạo nơi đây phải tan tành manh mún, thì tội ấy phần người. Vậy khá lo phận sự, chớ có bán đồ nhi phế mà phải chịu lấy tội tình.

Chư nhu hãy nghĩ cho đồng tử, một lát sẽ cầu. Lão thăng.

Tái cầu:

*Khuyên nhủ các trò nhẹ-nhẽ-nhe,
Nói tâm Thánh ý ghé-nghe-nghe.
Giúp khó chung lo lao-lào-lào,
Khá qua cảnh khổ ẻ-e-dẻ.*

PHƯỚC, cho xuất ngoại họa nguyên vận rồi vào dâng cho Lão.

Chư nhu, Đạo vẫn chẳng bao lâu mà chư nhu còn mong lấy phàm phu tục tánh, chưa kể xả thân vì Đạo, hồi còn lẩn lẩn chen chen, mùi giả dối tranh tranh cạnh cạnh, lấy miếng đỉnh chung giựt giựt giành giành đường danh lợi, thì mong chi thành đạo.

Thảo Đường chẳng đặng đây là vì có kẻ tính thủ lợi riêng chớ chẳng trọn phần lo đạo. Lão thấy vậy cũng bắt cười khan.

*Cười khan cho kẻ ở nhà Lê,
Tiếc bầy cho người tính vụng về.
Đất Thánh chưa xong mong đất thế,
Toan làm sự nghiệp đặng vinh thế.*

TRUNG, đệ tử coi có như vậy chăng? Coi thi đó coi kẻ nào toan đường ấy, có biết chăng? Còn nhiều nhưng chưa trở. Lão cũng chẳng nói nữa, chỉ cho biết một đó thôi.

Nầy chư nhu, Lão rất tiếc cho nơi đây, vì kẻ phò loan gia bản tư lự, thất lực khuy thân, nên có khi chẳng trọn nghe Thánh giáo, bằng phải chi chư nhu định kẻ khác phò loan thế cho kẻ ấy, vì lăm điều lo lắng chẳng đặng an thân. Vậy chư nhu phải ráng cầu cùng Chí Tôn ban bố tinh thần cho nó, thì mới mong tấn hóa.

Lão rầy là rầy ép đó, chớ thấy thật cũng khá thương, vì một mình còn mấy gánh, chẳng thể trọn nguơn thân, nên phải chịu phần khiếm khuyết.

Vậy chư nhu an tâm cầu nguyện nghe.

Lão mừng chư nhu. Lão thăng.

46. NGÀY 6-5-TÂN MÙI (DL 21-6-1931)

LÝ NGUNG DƯƠNG

Biết Lão không?

Chư nhu, nay Lão vì buổi Đạo chinh nghiêng, nên xin cùng Chí Tôn xuống mà vừa giúp các chơn thần nơi Minh Thiện Đàn cho tấn hóa cao thượng, đặng chấn hưng nền Đạo nơi đây, kéo uống công buổi trước.

Vậy Lão xin để lời tiên tri nầy cho chư nhu:

*Đôi đànng Tà Chánh khá phân minh,
Phải biết cơ linh, phải biết minh.
Chánh Chánh Tà Tà sau sẽ biết,
Biệt phân hai lẽ sẽ phân minh.
Nầy chư nhu, nơi nào?
Hữu thị, thị vi phi,
Phi thị thị phi, vị thức thì,
Thì chí qui nguyên, Thiên định tứ,
Tứ phi tứ thị, ngũ tông qui.
Nay cả nơi phơi bày Thánh giáo,
Mà nơi đây còn xử khuất diêm dà,
Lấn pha màu tục, phải chịu thấp hèn,
Khá thương đó chút, kể từ những lúc,
Đây đặng bí truyền, huyền cơ cho trước,
Đặng mong diu bước, dắt các nguyên nhơn,
Lánh khỏi cõi trần, hầu tâm cảnh tịnh.
Thiên cơ đã định, Minh Thiện cao minh,
Tại chẳng biết gìn, nên làm trái lệnh,
Vì kém đức tin, danh lợi buộc mình,
Quên nhìn ngôi cũ, cuộc đời bao phủ,
Vóc Thánh lu lò, bơ ngơ cảnh tạm.*

Đồng tử chẳng trọn chơn thần. TRUNG khá vào tiếp chịu điển quang thì mới cho trọn, còn chẳng vậy thì ngày khác Lão sẽ tiếp thêm.

Vậy Lão mừng chư nhu, Lão thẳng.

47. NGÀY 8-5-TÂN MÙI (DL 23-6-1931)

THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

Lão chào Giáo Hữu cùng cả chư hiền đồ.

*Cả trong sanh chúng ráng nghe Ta,
Trên thế không ai thể kịp Già.
Đạo dạy chúng dân về nẻo chánh,
Lão khuyên sanh chúng ráng bôn ba.*

*

*Bôn ba cho kịp bước theo Già,
Ráng nhớ lời này chớ bỏ qua.
Chóng chóng nâng nhau vào phẩm vị,
Mau mau tri giác chớ dờn xa.*

*

*Dờn xa chơn đạo lụy phồn hoa,
Giả dối chẳng qua nghiệt cảnh tà.
Chiếu rõ tội tình minh thiện ác,
Khuyên đời trọng đạo lánh tình ma.
Chư Hiền đồ biết Lão chẳng há?
Tiếc tiếc tiếc hoài, Ta vẫn tiếc,
Tiếc cho cho đó biết chẳng là.
Là buổi đầu hầu Minh Thiện,
Thiện từ nay chẳng lòng từ.*

Nầy Giáo Hữu, muốn vào Minh Thiện thì lập bàn Ngũ Lôi như Hội Thánh, rồi cầu Kim Tinh chứng đàn.

Lão mừng chư nhu. Lão thẳng.

Tái cầu:

LÝ ĐẠI TIÊN

Lão chào chư như đó.

Thượng Thanh Giáo Hữu nghe, giữ luật Hội Thánh mà mình thệ đi. Lão chứng cho, vào trong đây lập thệ cùng Chí Tôn đi, rồi ra bàn Ngũ Lô, ra vị Hộ Pháp.

Nầy chư như nghe! Khá biết từ đây đã có tà quái lẫn chen, giành giựt con cái của Thầy, nhưng ấy là cơ Thiên nhiên định vậy, mà cũng là phương trau đổi lột Thánh, đặng cho đáng giá cao thượng, ngang bực cùng chư Thần Thánh Tiên Phật, thì từ đây chư như ráng trau đổi Thánh chất, giữ trọn ngươn Thần nghe.

TIẾT:

*Tiệc cho buổi trước có công phu,
Tu phải trau dồi chớ để lu.
Lu lấp muốn sao cho đặng khỏi,
Thì gìn trai giới thoát mây mù.*

Ráng nghe.

Chư như khá mừng **Lý Ngưng Dương**. Ta thăng.

Tiếp đàn:

Lão chào chư như, nghe Lão tiếp:

*Cuộc đời bao phủ, vóc Thánh lu mờ,
Bơ ngơ cảnh tạm, chác lấy lòng phàm.
Việc nhỏ muốn gây to, lấy giận làm nư đó.
Chẳng kiên oai vóc, mong bỏ chẳng lo,
Do nào trái vậy, tiếc bấy nhưn sanh,
Chứa rành chơn giả, rẽ phân hai ngã,
Sau cũng một nhà, làm chi thái quá,*

*Muốn phá cơ Trời, nay lời Lão tỏ,
Khá rõ cao sâu, chớ thấy vậy sâu,
Bàn lâu tấn bộ, khuyên đừng hỷ nộ,
Ái ở chếp ghi, ai cũng chẳng ra gì,
Thị phi đâu cũng có, lại khoe trọn đó,
Chê bỏ chỗ kia, thế tục chẳng ai lia,
Sao gọi mình đủ nghĩa.
Lão hay sà ría, nên bịa một bài,
Chẳng kể dở hay, chư như đừng nhái.*

Lão mừng chư như, Lão thăng.

48. NGÀY 11-5-TÂN MÙI (DL 26-6-1931)

Thái Hư sắc chi giáng đàn trung,
Bạch ngọc vàng theo lệnh Cửu Trùng.
Giác thế giáo dân cần tụng niệm,
Mê tân thoát khỏi đến Thiên cung.

Chư như, cả thầy chẳng đặng trọn thân, vì đàn chẳng tịnh. Lão thấy cầu lắm mới tái đàn, mà giáng cho chút ít đó thôi. Lão mừng chư như. Lão thăng.

Tái cầu:

BẠCH HOA

Tiểu muội kính mừng Quý huynh, xin quý huynh bình thân. Xin nghe:

*Đạo khuyên đời hãy bỏ đời đi,
Đi lại cảnh trời thế mển chi.
Chi nữa công danh giành gông tróng,
Tróng mang phải chịu xuống A-Tỳ.*

*

*Đạo cao thăm thăm gãm mà lo,
Lo cả tỷ huynh chẳng biết dò.
Dò dọ tâm theo dèo chánh giáo.
Giáo hơn giáo vật mới nhằm cho.
Cho hay đạo chánh đã phô bày,
Bày luận chánh tà chẳng biết ai.
Ai cũng cúng cung lời Thánh giáo,
Giáo nào phản giáo đáng cười thay.*

*

Cười thay việc tục lắm giành chen,

*Chen lẫn làm chi cảnh thấp hèn.
Hèn muốn khuyên đời mau nghỉ ngơi,
Ngợi khen kinh kệ ráng đua chen.*

*

*Chen chen chen chen đến,
Đến đến đến đến đến,
Đền đền ráng bước lên,
Lên lên lên lên cảnh,
Cảnh trời đời ráng ráng,
Ráng về cảnh tịnh cảnh nên bên.*

49. NGÀY 15-5-TÂN MÙI (DL 30-6-1931)

THI

Phổ độ nơn sanh cải tánh phạm,
Tịnh thanh hoằng hóa đạo kỳ tam.
Thiên truyền tử ngàsùng Minh Thiện,
Tôn trọng ngô ngôn thính Lão Đàm.

Ta mừng Thiên phong cùng cả chư nhu đó.

Biết Lão không? Nầy chư nhu, phải chỉnh đàn đặng tiếp giá Kim Mẫu. Ta thăng.

THI

Bát cú khuyển ai khá giữ gìn,
Nương câu tử thiện nguyện tâm kinh.
Thế lễ Di Thúc đời khen ngợi,
Liên chẳng nhiệm nề thế nể tình.
Bạch tuyết trắng phau màu chẳng thẹn.
Hoa hương muôn dặm cũng hương bình.
Nương mây hộ giá hầu Kim Mẫu,
Minh Thiện tình thương rất trọng tình.

Chư quý hữu biết 3 em không?

Chư quý hữu lạ mừng Đức Mẹ.

DIÊU TRÌ KIM MẪU

Các con khá nghe:

*Công ơn Mẹ biết bao che chở,
Ngỡ cho con lần nhờ theo lời.
Chốn cảnh trần biển khổ vơi vơi,
Con sa đắm Mẹ trông hỡi thiết!*

*Chữ cù lao sao con chẳng biết,
Nỡ quên ngôi, nỡ biệt lìa ngôi.
Con ôi! Khá nhớ phản hồi,
Chớ để Mẹ Cung Diêu ngôi đợi.
Năm canh luống ra vào khắp khối,
Ngày càng trông, trông đã mòn hơi.
Con ôi! Biển khổ khuyển vơi,
Mau về cảnh tịnh là nơi quê mình.*

Các con tạm ngưng đàn nghỉ cho đồng tử, rồi sau sẽ cầu Mẹ tiếp cho nghe. Thăng.

Tái cầu:

*Con ôi! Biển khổ khuyển vơi,
Mau về cảnh tịnh là nơi quê mình.
Chớ mê thế sự phù sanh,
Đem thân vùi lấp linh đình cõi trần.
Có thân ôi khổ cho thân,
Tu sao cho thoát nguơn thần mới an.
Tâm lên cho đến Niết Bàn,
Hiệp cùng Tiên Phật hiệp đảng Mẹ con.
Đôi lời khuyển tạc lòng son,
Đạo tâm khá giữ cho tròn mới nên.
Lân theo đạo chánh cho bên,
Vui câu bác ái làm nền Phật Tiên.
Dầu cho chẳng dặng cúng hiến,
Nầy lời của Mẹ chép biên để lòng.
Tu sao cho gặp Long Hoa,
Tu sao cho đặng hiệp Cha mới là.
Tu thì việc thế bỏ qua,
Tu thì mưa chớ lân la kẻ tà.*

Tu sao vững đạt hoàng gia,
 Tu sao cho dựng nhà nhà hòa vui.
 Tu là phải biết nếm mùi,
 Tu mà chẳng biết như đui khác nào.
 Tu thì phải biết làm sao,
 Tu thì biết đó là trau gương lành.
 Tu thì chẳng mền lợi danh,
 Tu sao cho dựng hiện thành Kim Tiên.
 Tu thì phải biết từ hiền,
 Tu thì vẹn giữ năm giếng chó xao.
 Tu thì như đạo gìn trau,
 Tu trọn đạo người cảnh tạo dựng lên.
 Tu tâm khuyên trẻ cho bên,
 Tu mà trọn mấy lời này thì nên.
 Tu sao cho vẹn đôi bên,
 Tu thì nam nữ cũng lên tòa vàng.
 Đêm nay canh đã hầu tàn,
 Các con tua ráng thiết đàn đêm mai.
 Mẹ ban ơn cho các con. Mẹ thăng.

50. NGÀY 16-5-TÂN MÙI (DL 1-7-1931)

Lễ thu Mẹ hẹn ngày nay,
 Nay mừng con trẻ sớm bày lễ nghi.
 Mẹ thương con đại vô nghi,
 Đêm thanh Mẹ đến để thi một bài.
 Trường thiên giảng dạy các con,
 Khá gìn giữ lấy làm tròn lời răn.
 Mẹ khuyên con trẻ từ ngàn,
 Đường Tiên diu dắt lằng mằng tâm lên.
 Lên cho đến cảnh đến đền,
 Đền vàng là chỗ bền dai hơn trần.
 Vậy con hãy khá lo lần,
 Lân về cùng Mẹ non Thần thánh thời.
 Khuyên khuyên khuyên chớ mê đời,
 Đời đây là tạm ấy nơi lười trần.
 Các con khá nhớ lời phân,
 Mẹ thương hết dạ ân cần khuyên lớn.
 Các con chớ khá lạt lờn,
 Phui pha mà phải thân vương lỗ làng.
 Rồi sau dầu khóc dầu than,
 Dầu cho có bạc muôn ngàn chẳng tham.
 Ấy là biết đạo rời ham,
 Ham mà đã trẻ biết làm sao đây.
 Vậy nên phải ráng lúc này,
 Vun bồi đạo cả đủ đầy công phu.
 Cùng nhau chen vệt ngút mù,
 Cảnh trời tỏ rạng hoa tươi muôn trùng.
 Ráng tu về Ngọc Hư Cung,
 Khởi nơi trần khổ khỏi vòng lao lung.

Mấy lời giảng dạy thủy chung,
 Các con khá nhớ kính cung lời vàng.
 Đào hoa Thánh Mẫu tiếp sang,
 Chào mừng môn đệ lưỡng ban tu hành.
 Chớ mê lợi lộc công danh,
 Tranh danh của tạm, giứt giành tróng gông.
 Khá tâm theo mới đạo đồng,
 Thoát nơi biển khổ mới mong siêu Thần.
 Đặng ngôi Thần vị đã an,
 Tập thành Thánh ý chen hàng Phật Tiên.
 Giáng lâu đồng tử chẳng yên,
 Đòi lời vắn tắt khuyên đời đó ru.
 Từ đàn già hết chư nhu,
 Khá gìn theo đó mây mù thoát qua.

TA THĂNG.

51. NGÀY 20-5-TÂN MÙI (DL 5-7-1931)

Phổ lai lai báo tính,
Tịnh đàn Thánh Mẫu nghinh.
Thiên mạng ngô ngôn tổ,
Tôn trọng bất đắc khinh.

ĐÁNH nghe thi:

Mê mê mê mê mê,
 Tê tê tê tê tê,
 Tê tê tê mê mê,
 Cảnh tịnh chẳng trông về.

Ta chào Giáo Hữu cùng chư nhu, chư muội, lưỡng phái. Chính đàn lại đặng mừng Đức Mẹ. Ta thăng.

Bát hương Thần Tiên hội nhóm sang,
Nương mây Ta xuống trước xem đàn.
 Các vị Nữ Tiên theo hầu giá,
 Cung Diêu ra khỏi cõi trần sang.

Chư quý hữu, đồng tử chẳng tịnh, đàn khá nghiêm minh nghe.

Cửu cửu Thần Tiên giáng,
 Giáng truyền lập lưỡng ban.
 Ban ban ban tứ lệnh,
 Lệnh ư Kim Mẫu tràng.

Đồng tử chẳng trọn ngươn thần, bãi đàn cho nghỉ. Định thần sẽ hầu tiếp lời Thánh Mẫu. Thiếp lui.

Tái cầu:

Các con.

Mẹ thương dạy dỗ hôm mai,
 Nên nay di giá xuống bày thiết hơn.

*Khuyên trong con cái tâm chơn,
 Hồng trần quét sạch nghe đồn không dầy.
 Huyền huyền diệu lý ký đây,
 Khuyên trong nam nữ chớ khuấy lòng vàng.
 Cảnh trần biến thắm mê mang,
 Đường Tiên rức rõ muôn ngàn tòng xanh.
 Sao con cảnh cũ quên đành,
 Hồng trần còn hơi giết giành làm chi.
 Thế là mây nổi khác gì,
 Tiên đài là cảnh phương phi trong ngời.
 Ấy là cảnh ấy là nơi,
 Khuyên con phải nghĩ thừa lời Mẹ phân.*

THĂNG.

52. NGÀY 21-5-TÂN MÙI (DL 6-7-1931)

LÝ ĐẠI TIÊN

Ta chào Giáo Hữu cùng cả chư nhu.

Nay cầu Lão chính đốn Minh Thiện thì phải kiểm duốt Minh Thiện lại, cùng lập tịnh Minh Thiện .

Vì từ năm Canh Ngũ đã làm cho hư nát, chư nhu thì ly tán, nên đạo chịu lu lờ, còn có một vài kẻ noi tâm Thánh giáo, nên Lão mượn nhà LÊ VĂN TRUNG để Lão ngự đàn mà chỉ vẽ việc Đạo chút ít. Nay phải lập lại, cùng kiểm duốt Thánh ngôn, in ra 300 cuốn, còn bản quyền về kẻ phò loan TRÚ cùng TRUNG giữ, còn duốt bộ thì kẻ phò loan cầu cùng Lão như vậy: “Vì chơn thân khiêm khuyết chẳng dám lãnh trách nhiệm ấy.”

Nầy chư nhu, nay Lão ngưng để cho tịnh dưỡng một tháng, và nó có trách Lão như vậy: Vì quá buộc vào hình luật. Ấy vậy, cũng vì cơ Thiên nhiên định trước, mà sau đó thì cả chư nhu thượng sơ cùng Lão, chẳng chịu thể kẻ phò loan, thì sơ ấy cả Cung Ngọc Hư đã công nhận rồi. Vậy thì chư nhu chẳng thể phần cơ bút dạng. Vậy khá thể phần đời chia lo, ấy cũng là phương châm chấn hưng Minh Thiện đó.

Giáo Hữu bạch:

Nầy Giáo Hữu Thượng Minh Thanh nghe: Vậy trước khi Ta cùng Thầy nhóm cả Tam Thanh, chư Phật, Tiên, Thánh, Thần, Hiền, Triết, mà ân tứ đây, thì cũng có cho Hội Thánh biết chớ chẳng không, mà còn ngại lo chi nữa. Bởi tánh sục sè nên làm cho mất vẻ đạo nơi đây, đã dư năm rồi đó. Bởi cơ chư nhu nghe lầm thói bước,

tính thiệt bàn hơn, mà rốt cuộc thì chẳng rõ chi cả. Vậy nay chư nhu tính lập Minh Thiện Đàn chẳng? Phải nói cho lớn..... Lão cho phép.

Chư nhu coi như trái hẵn thì cái luật cùng Lão, còn chẳng can phạm cho nhơn sanh thì phải vâng mạng lệnh nghe.

TRUNG bạch:

Tịnh đàn đã sẵn, chẳng rõ còn hỏi cơ cùng Lão sao? Dò trước đó coi, đem đây: Chư nhu lập tịnh, Lão cho liền:

– **Minh đức, Tân dân, Thánh, Hiền nghinh nhập tịnh,**

– **Thiên từ ái chúng, Tiên, Phật ngự lai đàn.**

Chơn thần kẻ phò loan khiếm khuyết, nghĩ cho 1 giờ rồi sẽ thiết đàn. Lão thăng.

Tái cầu:

LÝ ĐẠI TIÊN

Chư nhu từ đây tuân cứ nghe.

Phò loan TRỨ phải chia công quả cùng các anh em mi, chớ chác lòng tham toan gôm cho trọn thì trẽ nải buổi đạo. Vậy phải để cho chư nhu lo thể phần nhơn sự, chớ cái lệnh Lão, rồi trách hình luật nghiêm minh. Nếu giữ lòng chẳng chịu ai vừa giúp, ấy là lòng tham thái quá đó.

Chư nhu nghe à:

Đại Tiên khuyên thể rửa-rửa-rửa,

Đạo Phật từ bi chứa-chứa-chứa.

Tam giáo qui nguyên thiên-thiên-thiên,

Kỳ khai độ chúng đũa-đũa-đũa.

Phoả thông tám hướng diên-diễn-diễn,

Độ tận bốn phương ngửa-ngửa-ngửa.

Giáo huấn muôn người ngồi-ngồi-ngồi,

Tông nghiêm gìn sửa thừa-thừa-thừa.

Chư nhu từ đây khá lo tròn phận sự.

Còn Giáo Hữu, Lão giao trách nhiệm, những kẻ muốn vào Minh Thiện thì phải lại Tiểu Thất, Giáo Hữu chứng đàn cho lập thế. Vậy phải tuân mạng lệnh nghe.

Lão ban ơn cho cả thầy. Lão thăng.

Có **Đức Meï** di giá hầu gần, khá lạ mừng.

Các con nghe:

Nay Lý Thái Bạch dạy các con thi hành những công vụ ấy. Vậy các con khá lo. Từ đây cả Cung Ngọc Hư, 36 Cung, đồng đến phụ giúp chơn thần cho các con chấn hưng Minh Thiện. Vậy phải lưu tâm cầu nguyện nghe.

Đồng tử chẳng trọn thân, trường thiên chưa tiếp đặng. Mẹ mừng các con . Mẹ thăng.

53. NGÀY 23-5-TÂN MÙI (DL 8-7-1931)

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG

TRỨ, vì người làm cho thối bước hơn sanh. Mỗi chi chi cũng phải do nơi quyền lệnh Lão. Dầu cho dưới thế này có kẻ nào xách nổi cả hoàn cầu đi nữa thì cũng chẳng ngăn đặng Đạo, mà Đạo thì phải tùng quyền của Lão. Việc như vậy mà còn chẳng khứng làm thì mong chi làm Đạo.

Chư như, Lão nói cho biết, chẳng Minh Thiện thì không thể nào mà Qui Thiện cho đặng. Vậy Trường Minh Thiện đây là thể cùng Qui Thiện. Nay chẳng làm thì ngày sau lập Khai Minh Từ nữa thì chư như cũng sứt sè nữa chẳng?

Chư như chẳng rõ Thánh ý, muốn dời Minh Thiện, chớ kỳ trung, Thiên tứ đã rồi. Còn sau đây Thảo Đường phải lập Khai Minh Từ, ấy là Văn Minh Điện, cùng các việc Lão truyền trước đó, thì khó khăn là đường nào, chừng ấy chắc phải rút cổ co đầu mà chớ há?

Chư như, vì kẻ phò loan tưởng vậy là họa phù thân đoái, nên ý muốn cãi cùng Lão, chẳng chịu lập nơi nhà thì cũng phải, vì sợ như buổi trước mà phải chịu tiếng thường tình, phải chi nó đủ sức thì nó sẽ lập tự do, ấy thiệt cũng khen khéo ngừa đó chút, nhưng mà phải chịu lấy tình đời thế thay, chớ chẳng tránh đi đâu cho khỏi.

Đố chạy đi đâu thoát khỏi vòng? Ấy là lời tiên tri đó. Vậy chớ mong trốn nghe.

Còn nhà LÊ VĂN TRUNG cũng là một nơi Tịnh đàn, nhưng chưa ân tứ. Để Lão xin cùng Chí Tôn đặng rộng nơi cho Lão xây chuyển Minh Thiện.

Vậy chư như hãy tuân mạng lập Ban Kiểm Duyệt Minh Đạo. Trước khi duyệt đây, PHƯỚC, TIẾT, MẬU, TRUNG, hội chung trí xét nghiệm lại, rồi phải dâng lên cho Lão để tại ngay vị Lão chứng nhậm, phải cho cẩn nghe.

Chư như khá an tâm coi từ Mậu Thìn tới nay bao nả. Vậy thì chớ có để ý sứt sè nữa.

Lão ban ơn cho chư như. Lão thăng.

54. NGÀY 26-5-TÂN MÙI (DL II-7-1931)

Cừu kiếp lo tu mới dựng thành,
 Nương thuyền Bát Nhã hưởng đài thanh.
 Khuyên đời mau ráng bòn âm chất,
 Trễ bước đường Tiên chẳng trọn lành.
 Ráng tới Long Hoa Đại Hội,
 Đạo trau dồi cho đoạt đặng nguồn Tiên.
 Tập mình thể Thánh noi Hiền,
 Nương theo cảnh tịnh mới yên thân phàm.
 Khuyên đời đừng có tánh tham,
 Giữ mình theo Phật Già Lam mới mẫu.
 Khuyên đời đừng có tính sâu,
 Giữ cho trong sạch mới hầu đạo ngoan.
 Khuyên trong Đạo hữu lương ban,
 Hết lòng cầu nguyện đài trang trở về.
 Giữ cho như đạo trọn bề,
 Gìn theo Trang Tử mới kẻ Thánh Tiên.
 Người đời như thể khuôn thuyền,
 Biết đâu mà dựa cho yên buổi này.
 Ráng lo giữ trọn Đạo Thầy,
 Không hề chìm nổi, không hầy hấn chi.
 Khuyên đời hãy ráng xét suy,
 Tìm về Tiên cảnh mà đi một đường.
 Tránh nơi biển khổ đừng vương,
 Vương mang thì phải đoạn trường lấm ru.
 Tu thì phải giữ công phu,
 Tu cho thoát chốn mây mù mới xinh.
 Tu thì khá giữ nguơn Tinh,
 Tu thì phải giữ phải gìn hôn linh.

Tu sao cho dựng nên mình,
 Tu gìn Ngũ huấn mới kinh Thần Tiên.
 Tu thì trước giữ năm giềng,
 Tu thì biết Chúa biết Cha mới hiền.
 Tu thì phu phụ trọn nguyên,
 Tu thì huynh đệ hòa hiền cùng nhau.
 Tu cho rõ biết làm sao,
 Tu thì bằng hữu chớ xao lãng lòng.
 Tu thì diu bạn đồng song,
 Tu thì độ hết cả trong cảnh trần.
 Tu thì phải ráng thi ân,
 Tu thì kinh sám phải cho ân cần.
 Tu thì Thánh giáo tâm lân,
 Tu thì phải giữ trọn phần tịnh thanh.
 Tu thì gốc ở lòng lành,
 Tu thì phải ráng tập thành như sơn.
 Tu cho danh chiếu Thiên thơ,
 Tu cho để tiếng thế gian sờ sờ.
 Tu thì chớ bận cuốn tờ,
 Tu thì gỡ rối mới tơ cho lìa.
 Tu thì chớ tưởng nợ kia,
 Tu thì phải giữ Tam qui chớ lìa.
 Tu trau Ngũ giới làm bia,
 Tu thì Lục dục phải lìa cho xa.
 Tu cho đoạt tánh mới là,
 Tu thì lấy nước Ma-Ha rửa lòng.
 Tu thì vận chuyển thanh long,
 Tu thì bạch hổ sai trong Ngũ Hành.
 Tu thì luyện nấu chưng phan,

*Tu thì lấy thuốc cho thành như đơn.
Tu thì khó nhọc chớ sờn,
Tu cho đạt đặng Khôn nguơn mới là.
Tu thì sẽ gặp Long Hoa,
Tu thì sau đặng nhà nhà âu ca.
Tu thì báu của quốc gia,
Tu nên Tiên vị ta bà bốn phương.
Tu cho hiệp đặng chơn dương,
Tu sao cho đặng như đường mới hay.
Tu sao nam nữ ngang vai,
Tu sao cho đặng cả hai đều thành.
Tu thì khá bỏ lợi danh,
Tu như rửa trợn thì thành Kim Tiên.*
Đàn không tịnh, xin kiếu Quý hữu. Thăng.

55. NGÀY 1-6-TÂN MÙI (DL 20-7-1931)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Cao trọng Ngọc Hư giá thể nào,
Đài linh toàn ngự Bắc phương sao.
Thượng thanh xem xét dân lành dữ,
Đế giảng khuyên con kẻ sám lâu.

XUÂN VINH, này con khá nghe:

Thầy nói Đạo cho con rõ: Dẫn từ buổi Thần Tú làm mất mối chánh truyền, thì Thầy chẳng nở để cho các con bơ vơ nơi cõi nê hoàn này, Thầy mới chuyển Minh Sư cùng Phật Đường, đặng mong để dấu chơn truyền cho đến kỳ phổ độ, mà chuyển Phật tông lại, cùng qui Tam giáo.

Nay Thầy tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát xuống mở Đạo tại Nam Việt quốc mà chuyển Ngũ Chi qui Tam giáo. Vậy thời kỳ này con khá hiểu. Vậy con thưa cùng Lão vị của con rõ mà hầu tiếp Tam Kỳ. Chính mình Thầy là Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển đạo. Con khá hiểu. Thầy ban ơn cho.

Thầy mừng các con. Thầy thăng.

Tiếp đàn:

LÝ ĐẠI TIÊN KIÊM GIÁO TÔNG

Lão mừng chư môn đệ lưỡng phái.

TIẾT, CHÁNH, SUM, khá nghe: Bởi từ Lão chịu lãnh ngôi Giáo Tông đến nay, chưa hề sai sót việc đạo. Chư như thế nào cũng rõ, nên Lão nắm trọn quyền hành thưởng phạt chẳng hề lằm, mà cơ Thiên nhiên chư như

chẳng rõ, vội phân lời quá độ. Vậy thì từ đây, chừ nhu hãy lưu tâm mà tâm chơn lý, sau sẽ rõ nghe. Chừ nhu tạm lui.

Còn các trò mới vào Minh Thiện khá vào đây.

TUỔI, Chí Tôn thương toàn nhơn loại nên từ Lục Tổ Huệ Năng qui vị rồi thì Phật đạo thất chơn truyền, nên mới định lập Ngũ Chi đặng điều độ chúng sanh, để chút tánh từ bi giữ đặng tánh ban sơ Chí Tôn đã phú, cho đến nay mở Tam Kỳ cho dễ qui nguyên, vì loài người đã có ung đúc chút tinh thần, biết đường lành dữ, đặng nay Chí Tôn độ tận nhơn sanh kỳ chót này về Ngọc Hư, tức là Niết Bàn, cho đủ 92 ức nguyên nhơn.

Nay Lão cũng mong cho chúng sanh phục hồi cựu vị. Lão lãnh ngôi Giáo Tông mà chuyển phục Ngũ Chi. Vậy đệ tử khá về Tam Kỳ cho kịp, chớ thấy cơ đạo chính nghiêng mà tính bàn phải quấy.

Lão hỏi vậy chớ nơi Á Tây, Đạo Thánh thế nào? mà đến nay cũng vẫn còn trong võ trụ sờ sờ đó chẳng?

Cơ đánh đổ là cơ trau dồi lột Thánh, tránh việc đối trong đời tạm này. Có nghịch nhau thì mới sợ nhau mà trau dồi điểm chơn linh cho tinh tấn. Ấy là cơ Thiên nhiên định, mượn chớ cho là bất chánh thì lầm lắm đó.

Như đệ tử khứng qui Tam Kỳ thì cho Lão sáu đệ tử rõ. Lão ban ơn và cho tạm lui.

Chừ nhu mới lập thế tới trước đây,

Này chừ nhu, khá ráng tận tâm vì đạo nghe. Nay nơi đây là nên Minh Thiện, có lập 3 điều ước thế, và thể lệ bực giữ đạo, cùng hành đạo, chia 3 cấp. Nay chừ nhu nhập đàn thì giữ bực nào?

MẬU, khá đọc cho chừ nhu nghe, chớ chưa rõ rồi

sau thối bước thì lời thế chẳng phải dễ chi. Vậy chừ nhu khá nhớ nghe. Lão mừng chừ nhu.

Nghỉ cho đồng tử nửa giờ, rồi thiết đàn nghinh giá Đức Kim Mẫu Nương Nương. Lão thăng.

Tiếp đàn:

Diêu Trì *chương quản cả chư Tiên,*

Cung nội *giá lâm đến ngự tiền.*

Kim thạch *đôi lời khuyên trẻ dại,*

Mẫu từ *giảng dạy các con hiền.*

Nghe Mẹ tiếp trường thiên:

Ấy là cảnh ấy là nơi,

Khuyên con khá nghĩ thừa lời Mẹ phân.

Cuộc trần nhiều nỗi gian truân,

Khá mau tránh bước tâm lân đàng Tiên.

Khuyên con khá tập từ hiền,

Thương nhau vừa giúp giữ giềng ngũ luân.

Chớ cho giận dữ từng bừng,

Biết người tánh dữ mình đừng kiêu chơi.

Hý ngôn chẳng ích cho đời,

Lại thêm tổn đức hơi đầu mà ngồi.

Khuyên con nghĩa liệt trau dồi,

Tam Tùng phạm gái giảng rồi tới nam.

Hiếu trung là phạm phải làm,

Chớ lòng lang khuyến hiểm nham chứa thâm.

Mấy lời Mẹ dặn ghi tâm,

Nghĩa nhơn cho trọn gìn cầm chớ lời.

Tin tròn nên đứng trong đời,

Không tin thì phải chơi với một mình.

Ấy là làm mất chữ tin,
Thì ai có tưởng cho mình Nam nhi.
Đôi lời khuyên trẻ chếp ghi,
Năm giếng khá giữ chó ly lảng lòng.
Gìn trau Nhơn đạo dặng xong,
Đường Tiên có thuở dặng mong trở về.
Nghèo hèn dặng hoát dặng lé,
Một lòng chí hiếu thì về Bông lai.
Dặng vậy mới dặng râu mày,
Danh xưa nay hời còn bày gương trong.
Nhớ hời vua Thuấn long đong,
Cha dũ em cười cũng trọng hiếu thôi.
Trường thiên dặng đã măn rồi,
Mẹ từ con trẻ phản hời Thượng Thiên.
Tiếp đàn:

Cửu phẩm tòa vàng mới bước sang,
Nương mây nay đến trước xem đàn.
Đôi lời cầu chúc mừng huynh tử,
Khá dặt dìu nhau bước rập ràng.
Tu thì khuyên chó đảo diên,
Tu thì phải trả tiền khiên buổi này.
Tu cho chong chóng chó chấy,
Tu làm công đức lại gầy công phu.
Tu vậy mới gọi rằng tu,
Tu vậy mới vệt mây mù thoát qua.
Đôi lời nhắn bạn đồng xoa,
Giữ theo ý Chị mới là gái ngoan.
Đêm đêm canh đã hầu tàn,
Một phần đồng tử chẳng an tinh thần.

Nên xin từ giã quý nhân,
Bài dài đã dứt ân cần hời cung.
Xin mừng chư Đạo huynh, Đạo tử. Thăng.

56. NGÀY 2-6-TÂN MÙI (DL 15-7-1931)

NGỌC HOÀNG THUỘNG ĐỀ VIẾT CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con. Các con nghe:

Này các con, cầu Thầy việc gì?

PHUÔNG bạch:

– PHUÔNG, con có công vì đạo, chuộc tội cho cha, chớ nghiêm đường con thì chưa để lòng vì đạo, nên còn ở nơi **Nhút Điện Tần Quảng Vương**. Vậy con khá chí thành vì đạo đặng cầu siêu rồi nghe. Thầy cho con rõ, hãy ráng tận tâm mà hành đạo nghe. *Hễ một người đắc đạo thì Cửu Huyền thăng*. Vậy con khá tận tâm tận ý nghe.

– LẬP, con sao khờ quá, con muốn cầu cho rõ nghiêm quân con thì phải dâng sớ, còn không nữa thì đã có sẵn các anh em con lập đàn, thì con trước phải quì hương, lấy hết chí thành mà cầu khẩn cùng Giáo Tông của con, thì mới rõ tội phước. Nói thì nói vậy chớ con chưa rõ. Thôi để Thầy tư lịnh cho Giáo Tông đến tỏ cho con rõ. Thầy thăng.

Tiếp đàn:

Lão mừng chư nhu. Khá lo cho tròn phận sự nghe, phải ân cần lập Bộ Minh Đạo cho rồi đặng mà chuyển phục cho kịp kỳ, Tịnh đàn cũng khá lập cho mau nghe, mừng 9, rằm, nghinh lễ nghe.

LẬP, để Lão cho Phù sứ dẫn Thiêng liêng của nghiêm quân đệ tử đến. Lão mừng chư nhu, Lão thăng.

Tiếp đàn:

Đại Càn vưng lịnh Lý gia gia,

Phù sứ dẫn vong đến trước tòa.
Phân biệt công tu mười đặng sáu,
Nay cho về tỏ rõ linh mà.

Ta lui.

Tôi mừng chư quý hữu,

LẬP con, nay con khá biết, vì cha đây tạm nuôi xác thịt, còn Chí Tôn nắm trọn cả 2 phần thiêng liêng cùng ung đúc tinh thần cho loài người. Vậy phải lấy chí thành thể Thiên hành hóa, diệt tục tâm Tiên, thể hiển noi Thánh nghe. Cần lo chung hiệp Minh Thiện đặng mở mang chơn tánh. Chư quý hữu, tôi xin để thi một bài làm kỷ niệm ngày nay:

HUỲNH điệp kim chi chí thiện tâm.

VẤN từ sơ sảo đạo năng tâm.

THÀNH ý kiên tình vô vọng ngữ,

Đáo lai đàn nội tỉnh như tâm.

Chư quý hữu, tôi xin tỏ, khi tiền nhứt tôi hay nhịn nhục, đến nay đặng Đại Từ Phụ độ linh hồn, ấy vậy cũng hữu hạnh, và tôi cũng trọn giữ trường chay, cho nên nguơn thần tinh tấn, khỏi bị diễn quang, nhưng chưa đến chốn Tam thập lục Thiên, còn ở nơi Tứ Đại Bộ Châu, vì công phu chưa có.

Vậy nay xin khuyên chư quý hữu còn nhỏ tuổi nhưng mà có công vì Đạo, thiết tôi rất mừng, cầu cho quý hữu quý đệ đặng công trình chói rạng; còn tôi theo Du Thần tuần vãng cả hoàn cầu, thức tỉnh tu hành đặng lập thêm công quả. Vậy nay tôi xin quý đệ tận tâm tấn hóa. Tôi xin lui.

57. NGÀY 6-6-TÂN MÙI (DL 20-7-1931)

LÝ ĐẠI TIÊN

Hỷ chư nhu, khá nghe.

*Hiển ứng tâm hòa tông thể chí,
An ninh tịnh đảo khứ tà phi.
Hữu vọng hữu cầu tâm Minh Thiện,
Đáo lai đàn nội vấn hà vi.
Luôn đàn thâu nhập các chư nhu,
Muôn việc khuyên khuyên chớ oán thù.
Thơm hổi hổi gìn câu Tứ đức,
Năm ba năm nữa Đạo trang hoàng.
Ngựa Ký ruổi dong ngàn dặm thẳng,
Lao tâm khuyên chớ chớ làm nhăng.
Gắng vó dôi theo đàn g bạn lũ,
Gìn lòng cho trọn khá nên chăng.*

Chư nhu, nơi nhà LÊ VĂN TRUNG, nay lão cho là **Đồng Nghĩa Đường**.

Vậy Lão mừng chư nhu. Lão thẳng.

Tái cầu:

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG

Chư nhu,

Lập thế thì Giáo Hữu chứng đàn, còn không thì Trứ, Trung, cùng chư nhu chứng. Chớ cầu cơ bút nữa nghe. Nay Lão giảng thì Lão chứng cho. Vậy khá lập thế đi.

Chư nhu, từ đây khá khuyên nhủ nhau, mỗi khi đàn đông, thì phải cho trí kỳ nghiêm, bằng chẳng giữ theo lời

Lão thì Lão cho Hung Thần nhập, chớ Lão chẳng giảng đa nghe.

Mỗi khi Nữ phái nhập đàn thì Nam phái phải lui hết theo trật tự mà hầu nghe. Nam phái qua bên phải .

Lão mừng chư nhu, Lão thẳng.

58. NGÀY 12-6-TÂN MÙI (DL 26-7-1931)

NGỌC HOÀNG THUỘNG ĐỂ
VIẾT CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con. Vậy các con khá nghe:

*Đạo thì bí yếu vô vi,
Nơi nơi cũng có lý phi lại nhiều.
Nơi đây tiếp diễn Cung Diêu,
Thông cùng Tam thập dất diu như sanh.
Các con khá trở về lành,
Lánh vòng trần tục phục hồi như sơ.
Thiên thu danh chiếu Thiên thơ,
Muôn điều cảnh tục hồi ngơ lấp lòng.
Gìn câu từ thiện cho xong,
Trung thành giữ dạ chẳng mong đổi đời.
Nhằm khi vận bí chưa đời,
Phải cam chịu lấy những lời thị phi.
Ca ngâm kinh sám làm chi,
Một câu bác ái chẳng ghi giữ lòng.
Cuộc đời nhiều nổi long đong,
Sai **Tương** hoài dụ lại mong chẳng hòa.
Thấy vậy lụy ngọc càng sa,
Hồi ôi **Độc** giác tỉnh mà hồi cung.
Truyền người Từ Giáp thủy chung,
Môi là an tịnh chung cùng tu thêm.
Vì đời lấy giận ghi hiềm,
Lại khi cơ Thánh là điều chẳng linh.
Nay đây Thầy tỏ phân minh,*

*TẮC là một kẻ dất diu như sanh.
Thiên cơ phân vậy chửa rành,
Để cho con trẻ tập tành kiếm thêm.*

Nầy các con, khá đưa Thánh giáo cho CA nghe!

Từ đây các con cầu cho Hộ Pháp lâm đàn thì cũng chưa đặng. Phải để cho Thần Thánh Tiên Phật chuyển phục, còn như trật tự đàn nầy thì Thái Bạch đã có dạy, nhưng các con làm chẳng trọn phận sự, là vì chẳng để ý thật hành. Vậy nay cầu Hộ Pháp chính đốn lại cũng đặng, nhưng phải cho kính nghiêm nghe.

Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

59. NGÀY 13-6-TÂN MÙI (DL 27-7-1931)

NGỌC HOÀNG THUỶ ĐỂ
VIẾT CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con. Nầy các con,

Đàn, đồng tử không đặng hiệp thân vì Tiên Thiên khiếm khuyết lắm, nên trước khi Thái Bạch đã dạy phải tịnh dưỡng cho đồng tử một tháng, vì cơ Thiên nhiên chuyển đã đến kỳ, mà 2 đứa phò loan tâm đa tư lự, quanh quẩn việc đời, chẳng giữ gìn theo lời Thái Bạch mà điều độ chúng sanh, trong kỳ qui nhứt nầy, thì trễ bước cho các con của Thầy.

*Mong tâm nẻo chánh,
Đặng tránh sóng mê,
Tâm về Cực Lạc,
Lời Thầy phú thác,
Khá tỉnh giác nhau,
Sửa sang nền đạo,
Minh Thiện đặng cao,
Qui hiệp cùng nhau,
Ngũ Châu tâm đảo,
Vấn đạo từ hào,
Nếu chẳng chí cao,
Thì làm sao phục.
Trễ trong một lúc,
Hết giục lòng người,
Vây trễ giữ trọn mười,
Mới đoạt cùng chơn lý.ừ
Đôi lời thạm chí,*

*Khá nghĩ bỏ con!
Cung kính tâm thành thỉnh Chí Tôn,
Phân phi phân thị kỷ thời lôn (luân).
An thử tinh thần minh thử thị,
Hữu công hữu đức thức Càn Khôn.*

Nầy các con, phò loan chẳng trọn, nên khó tiếp Thánh giáo. Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

60. NGÀY 14-6-TÂN MÙI (DL 28-7-1931)

NGỌC HOÀNG THUỜNG ĐỂ VIẾT CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con. Các con nghe:

Đàn Minh Thiện lập trật tự đã rồi, mà các con còn chẳng sùm nghiêm. Vậy thì làm sao cho trọn ngươn thần đồng tử. Từ đây các con phải chỉnh đốn lại.

Còn TRUNG, con là kẻ Thầy ban cho chấp cơ thì vào đàn, con đứng tại vị Hộ Pháp cùng TRÚ; còn cả Chức sắc quì giữa, Nam phái thì quì bên phải, Nữ phái quì bên Quan Âm. Cơ đạo từ đây phải giữ trật tự, chớ cho động mà tản thần kẻ phò loan thì phải lằm mưu tà quái.

CHÍNH, con phải rõ rằng, ngoài cơ Phong Thánh, tức là Quỷ Vương tiếm oán. Vậy thì từ đây, khá dứt bản mà về đường chánh nghe.

DIÊN, con cũng lấy hết chơn thần vì đạo, nhưng mà quá tin cơ bút, sai lằm đó chút.

Nay cả lưỡng phái con cái của Thầy khá nhớ từ đây, nơi nầy đàn hội, kẻ mong đến phải giữ trật tự nầy, mưa chớ lảng khuây mà ra rầy rạc, làm cho đàn không tịnh, phải lạc Thánh truyền, đường Tiên viễn vọng đa nghe. Vì các con đàng xa tâm đến, nhưng kẻ phò loan khiếm khuyết ngươn thần, nên chẳng giảng phân cho trọn. Vậy khá an tâm.

Thầy ban ơn cơ các con, Thầy thẳng.

Tái cấu:

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG

kiêm GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ

Lão mừng chư nhu. Nầy chư nhu,

Từ đây khá để lòng vì Đạo nghe, chớ có sứt sè đa nghe. Nơi đây chi chi cũng có Lão, đàn chung chẳng đặng phép bái. Khuyên hết chư nhu đừng cãi lệnh Lão nữa nghe, phải làm làm sao cho kịp trong kỳ tháng Chạp, cho chư nhu khỏi vòng oan nghiệt, khá nương cơ đạo mà toàn độ nhơn sanh trong kỳ qui nhứt nghe, đặng Lão phục các nơi. Lão cậy chư nhu hiệp ý giúp cùng Lão đi các coi mà điều độ nhơn sanh.

Nầy THÁI DIÊN THANH, nay đệ tử muốn dòi kẻ phò loan đến Tịnh đàn của đệ tử mà thâu phục chư nhu há. Vậy Lão cho về chỉnh đốn trật tự lại cho sum nghiêm đa, như Lão đã phân nơi đây. Vậy khá nghe.

TRUNG, TRÚ, PHƯỚC, CHÌ, MẬU, PHUÔNG, AN, PHÚ, khá tuân mạng lệnh Lão, ngày 18, lúc 6 giờ khá đến nơi nhà DIÊN, 11 giờ khuya chỉnh đàn nghe. Lão thẳng.

61. NGÀY 18-6-TÂN MÙI (DL 1-8-1931)

Thầy mừng các con. Các con nghe:

Ngọc bích non Côn nếu muốn tâm,
Hoàng thành mong đến phải bên tâm.
Thượng lưu hẳn biết cơ đời đời,
Đế tạo Thượng nguơn một Lão cầm.
Tá thế cứu dân trong nước lửa,
Danh truyền độ chúng khỏi hang thâm.
Cao quyền diệu lý dầu con đại,
Đài thượng xét xem thế chẳng lầm.

Nầy các con:

Đạo còn thừa sót việc đời còn,
 Còn miễn của trần dạ héo don.
 Don khuyết với đầy bấy chẳng rõ,
 Rõ rồi đạo đức mới tâm non.

*

Non Côn đã vệt máy diêm dả,
 Thượng hạ cùng trung, chủ một Ta.
 Nay xuống trào Nam truyền đạo chánh,
 Tam tông qui nhứt chiếu giang hà.

Nầy các con, Cơ qui nguyên đã chuyển tới mà con
 trẻ còn hơi chơi với bên tục, sao chẳng toan đời đặng tâm
 về nơi cảnh tịnh.

Cuộc đời ưa đua đùa phẩm tước,
 Chẳng màng tác phước để cháu con.
 Tích ác thì đức tiêu mòn,
 Làm lành mở đến đài son hưởng nhàn.
 Đường đời nhiều kẻ dọc ngang,

Ưa việc hung tàn gông tróng muốn mang.
 Thiệt là lớn mật to gan,
 Lợi danh giành xé chẳng màng cung xưa.
 Khuyên khuyên con cái tua chừa,
 Lánh xa kẻ dữ cho vừa lòng CHA.
 Thương con giảng dạy nhưng là,
 Phò loan chẳng trọn, vậy CHA bãi đàn.

Các con nghĩ cho đồng tử rồi sau sẽ tái cầu Thái
 Bạch nghe. Thầy thẳng.

Tái cầu:

Đại Tiên khuyên thế chớ hể nguôi,
Đạo sáu năm dư chẳng biết mùi.
Tam phẩm Thần Tiên vào dạy dỗ,
Kỳ khai Phật Thánh đến truyền nuôi.
Phổ thông muôn dặm tâm chơn lý,
Độ tận toàn cầu chí mới vui.
Giáo hóa người đời theo nẻo chánh,
Tông sùng Chánh giáo chớ phan phui.

Nầy chư như nghe:

Cơ Trời phục nhứt thế nào hay,
 Hay biết việc đời đến chẳng sai.
 Sai sót vì phạm tâm chẳng rõ,
 Rõ câu Thánh giáo mới râu mày.

*

Râu mày khá giữ phận làm trai,
 Vâng lệnh của Ta trái dặm dài.
 Nay đến nơi đây còn chẳng trọn,
 Ước cầu thứ ý một đôi bài.

*

THI TÊN MỖI NGƯỜI:

*Thơ tho chi cũng vốn mùi đời,
Tranh lẩn chi mà lắm tổn hơi.
Liên hiệp chung nhau tâm đạo chánh,
Nghĩa hơn còn giữ chữ tình đời.
Giác nhau tu tỉnh tâm Tiên Thánh,
Đáng lẽ kiên tâm cảnh tục đời.
Tiên tấn hậu tâm theo dấu trước,
Bộ dôi Thánh chất chớ lưng vơi.*

Chư như khá tận tâm vì đạo mà phục nhứt cho kịp kỳ, chẳng trái nơi Thánh ý nghe.

Còn Nữ phái còn khiếm khuyết, vậy khá ăn năn.

Luôn đàn Lão dạy TRỮ cùng TRUNG, khá trọn ngon thân vì đạo, phải để cho tịnh mà dịu dặt lẫn nhau cho cùng chơn lý.

*Tận đạo vô vi,
Thế sự có ra gì,
Phù vân khuyên đừng nghĩ,
Ráng độ chúng lúc nguy
Chuyển phục tử vi,
Sau đi ngoại quốc,
Đôi lời phân tất,
Chẳng trật ngày sau.
Vậy khá gìn trau,
Dịu nhau trọn đạo.*

Vậy ráng! Khá nghe:

Diên vuông một tác đất trồng hoa,

Phước địa điền tâm vững bước à.

Đạo trọng ráng trau nên giá báu,

Noi tâm Minh Thiện tránh phồn hoa.

Nầy chư như, Lão ban ơn cho chư như. Lão thăng.

62. NGÀY 19-6-TÂN MÙI (DL 2-8-1931)

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN GIÁNG ĐÀN

*Cái thế công danh thế quý oai,
Thiên tào kiêm phụng lĩnh Cao Đài.
Cổ kim độ chúng lao hà nại,
Phật Thánh đạo tông tạo thế lai,*

Ta chào Giáo Hữu cùng chư nhu.
Biết Lão không? Quan Thánh Đại Đế.
Nay chư nhu cầu chi?

Bạch:

– Việc ấy chẳng cần nói.

*Chư nhu nhẹ tánh lắm âu lo,
Lo vậy càng xa Thánh ý trò.
Trò cứ một lòng vâng thử lĩnh,
Lĩnh trên nào để dễ gì cho.*

Vậy chư nhu tuân mạng nghe.

Giáo Hữu khá nghe! Vì bởi tiên tri của Lý Đại Tiên dạy trước rằng, phải coi chừng Quỷ vương chen lấn mà thử thách chư Chức sắc Thiên ân, cùng cả đạo lương phái.

Ta nói vậy khá kiếm hiểu, chớ chẳng khá trọn phân.

THI

*Huôn vì việc đạo ở nơi nào,
Nhưng cũng tại lòng chẳng phải cao.
Sung sướng càng quen càng giả dối,
Gây nên oan nghiệt tội dường bao.*

Nay Lão cũng vì cơ chuyển phục cũng cần, nên còn chưa tỏ cho cùng Thánh ý đặng. Vậy Lão xin chư nhu

hãy ráng lo cùng Lão mà chấn hưng Minh Thiện chuyển phục các nơi nghe.

Lão mong cho chư nhu trọn lời phú thác.

Lão mừng chư nhu. Lão thẳng.

63. NGÀY 25-6-TÂN MÙI (DL 8-8-1931)

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG

Lão mừng chư như.

Sớ của chư như thượng ngày 23 cầu xin về việc Thảo Đường, cùng đàn tứ. Vậy Lão cho ngày mừng 9 cùng ngày 16 đa nghe. Còn vụ Thảo Đường thì Lão đã phân trước khi rồi, để đạo ta nên thì mới mong thành tựu cho, chớ như ngày nay, cả thầy chư như chưa rõ, nếu muốn mua thì cũng chẳng đặng trọn quyền, dầu đặng mà làm chi, chẳng lập Thổ sơn cùng Lư Bồng đài. Vậy có ích chi. Thôi, khá đợi đến lập ngoạt năm Thân thì sẽ trọn quyền tạo tác. Cơ diệt tận đã hầu gần mà chư như còn lững đững.

*Đạo không lo Đạo,
Hỏi Lão thêm đau.
Đời càng sâu nảo,
Thế lắm tân tao.
Vì người gây nghiệt báo,
Xây đến trốn nơi nào.
Chẳng xem đầu giọt nước,
Điểm điểm chẳng sai hào
Bồi tuần hườn chuyển đảo,
Mới lập Đạo Vô vi.
Phục nhứt hiệp Tam Kỳ,
Ngõ diu người khỏi lụy.*

Nên nghỉ cho đồng tử. Lão thăng.

64. NGÀY 30-6-TÂN MÙI (DL 13-8-1931)

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG

Lão mừng chư như.

Như ngày hôm nay, Lão rất buồn cho đạo lương phái lăm đó. Cơ tận diệt đã hầu gần mà đạo chưa tấn hóa, chẳng đoạt đặng bí truyền, thì đạo làm sao mà đỡ nâng cơ tận diệt cho qua nạn ách của nhơn sanh.

*Buồn vì liệt quốc dấy đao binh,
Đại pháo hỏa bom thấy thảm hình.
Nhơn loại thấy phơi dấy măn dã,
Thần Tiên thấy vậy thảm và kinh.
TRUNG tâm thần, Lão cho ra nghi.*

Nầy chư như nghe: Lão tiếp đàn ngày 18 nghe:

*Vậy khá gìn trau,
Dù nhau trọn đạo.
Cuộc đời mộng ảo,
Thế chẳng là bao.
Khá gìn cơ tạo,
Lấy khí thanh cao,
Trai giới ráng mau,
Hắc khí chẳng xông vào
Kể cho mà thạo,
Hắc khí nơi nào?
Liệt quốc tranh hào,
Khí ung hạo hạo.
Nếu chẳng thanh cao,
Khó qua yêu đạo.*

*Việc chay Lão bảo,
 Chư đạo khá tuân,
 Cả thấy đồng vàng,
 Khởi chung khổ não.
 Ấy cơ vĩnh bảo,
 Cửa đạo vô vi.
 Cả trong liệt quốc,
 Đủ khí hạo nhiên,
 Ác khí tan liền,
 Cả ánh thiên liêng,
 Chẳng chi truyền nhiễm.
 Ấy là độc chiếm,
 Việt quốc vi cường,
 Các nơi biển tang thương
 Mới đành nhường oai đức.
 Chẳng lao công lực,
 Hưởng bực thanh cao,
 Ở thế khá gìn trau,
 Thoát Thiên tào đảng báng.
 Đồi lời cho hãn,
 Khá ráng đó nghe,
 Dạy trước vậy nên dè.
 Chớ phanh bày đa nghé.
 Nầy chư nhu, khá tuân lời Lão.*

Giáo Hữu bạch:

– Phần đó có phần cần rắng, đừng thái quá!

Chư nhu, nay Lão muốn chư nhu lập Khai Minh Từ. Vậy chư nhu tính sao? Khai Minh Từ tức là Văn Minh Điện. Chư nhu khứng lời Lão thì thỉnh Hộ Pháp

chưởng quyền tạo tác, cho kịp trong tuần Trung Ngươn, chớ để qua Đông, người du ngoại quốc thì trẻ bước của nhơn sanh. Còn như Minh Đạo thì là mừng 9 khá dâng cho Lão. Chư nhu theo Pháp Chánh Truyền, chư nhu sợ phép, chẳng phải vậy đâu. Trên Tam Thanh đồng chứng, dưới thì Hộ Pháp, thì cũng đặt ban hành chớ chẳng không, còn Hội Thánh chẳng mất quyền Hội Thánh, bởi Lão cũng để cho trọn quyền nên chinh nghiêng đường ấy. Nếu Lão mà biếm quyền của Hội Thánh thì Lão chẳng đợi bố cáo. Vậy chư nhu khá tâm Thánh ý, còn như chẳng vâng theo bố cáo thì trái cùng Tòa Tam Giáo chẳng há?

Lão kể từ đây, chư nhu khá trọn phần diu đạo nghe.

TIẾT, Lão quá khổ tâm cùng trò mà mong cho trò giữ vẹn đức tin. Vậy chớ mơ hồ hoài, vì cơ hữu độang hữu tịnh, mới có thiệt thiệt mà hư, bởi nên Lý Ngưng Dương cho thi: Hữu thị thị vi phi. Vậy thì chư nhu phải tâm chơn lý thì mới rõ, nhưng chớ để tánh đa nghi, thị phi gì cũng thế, mà phải bề nguơn tinh. Vậy khá nhớ nghe.

Còn trong Đàn Minh Thiện thì Lão lập 12 người đệ tử kiểm soát những lời Thánh giáo: PHƯỚC, TIẾT, CHỈ, DUỖN, AN, PHUÔNG, GIAO, MẬU, PHỒ, CHÁNH, PHÚ. Trong 12 người thiếu 1 vì chưa kể xứng tài.

Còn phải lập 36 Ty kiểm soát cho các nơi kềm thúc nhau, diu phần đạo đức, chớ chẳng quyền lực chi, cùng là tay trắng mà diu dắt nhau. Ấy là phương châm tấn hóa đó. Vậy thì chư nhu khá sắp đặt lại nghe. Ấy cũng trái nơi Hội Thánh. Phải tuân mạng lệnh Lão đa.

Ban ơn chư nhu. Lão thăng.

65. NGÀY 6-7-TÂN MÙI (DL 19-8-1931)

Ngã tiểu chư nhu.

Đấu tranh tranh đấu biết là đâu,
Chiến sát Quỷ Vương thạch thủy hầu.
Thắng pháp quân Tiên kiên Thánh lực,
Phật tông nể mặt phóng cô hầu.
Dấu kính của người hơi để đâu,
Vào đàn chẳng nể mặt Ông Hầu.
Trục xuất mê như mau trục xuất,
Ra nơi Tây viện chớ vào hầu.

Nầy chư nhu, đàn nầy có con cái của Quỷ Vương lẫn vào, khá đuổi ra, Nữ Giáp.

Nầy chư nhu, khá biết nghe. Kể từ Lão nhọc nhằn vì đạo mà gin bảo nơi đây, thì quyết cho đẹp ý Chí Tôn, mà chư nhu chẳng trọn tấc thành, đem lòng nghi mà bỏ ngành, kiếm chuyện phui phanh. Vậy chớ Lão bỏ cũng chẳng đành, nay đà tỉnh tánh, khá tránh đường mê, ráng kịp Lão Tê, đừng mong về nơi Đố Khuyết, mới chẳng hổ với Triết Hiền xưa. Thói cũ Lão bảo khá mau chừa, đường xưa nay tua khá giữ. Bãi đàn cho 2 chàng đồng tử, một lát sẽ tái cầu. Thắng.

Tái cầu:

Giáo dụ các trò tiếng nhỏ noi,
Tông sùng Phật Thánh chớ loi sời.
Giảng trần truyền thuyết vừa mòn môi,
Thế đại Càn Khôn mấy cõi coi.

Nầy chư nhu, ví như cả chúng sanh mà đồng tâm hiệp lực cùng Lão thì chẳng chi mà đạo chẳng hoàn toàn, vì mỗi nơi đều phân làm 2 chi. Nay Lão mừng nơi đây

chung trí hiệp đồng, ra công diu đạo, mà tạo tác Minh Từ. Lão cho theo như ý đó.

Còn Minh Thiện Đàn, từ đây Lão chỉnh đốn như vậy, khá lập Luật Điều cho. Vậy trong 12 người ấy thiếu 1, thì chư nhu khá chọn mà lập cho rồi. Trong 12 người đệ tử nầy, có quyền kiểm duyệt Thánh giáo và Thuyết đạo. 36 Ty Kiểm đạo thì mỗi Ty có người phụ mà xem xét kèm thúc nhau trong phần đạo đức. Như kẻ nào trẻ nãi thì nó đừng phép lập tờ chứng kiến mà dâng lên cho Lão. Còn trong các Thánh giáo, như chư nhu kiểm duyệt rồi, thì sau 2 kẻ phò loan phải xét lại, như câu nào trặc ẩn cùng hại cho nhưn sanh thì cầu nơi Lão phế bỏ. Còn Khai Minh Từ, tức là nền thi đối đó, vậy rõ không.

Chánh Trị Sự Sùng bách:

– Nầy Chánh Trị Sự, Lão lập vị ấy làm tai mắt cho Lão. Vậy thì Hiền đồ phải chung lo bồi thế cho nền Đại Đạo Tam Kỳ và tuân theo Pháp Chánh Truyền, phải lập thế lại, cho khỏi nghịch cùng Tân Lyạt nghe. Còn như Minh Đạo thì trên Lão truyền xuống cho chư nhu, chư nhu đã chịu tức là Hội Thánh đó vậy, còn dâng cho Chưởng Pháp thì Chưởng Pháp đã ngưng quyền rồi, mà dấu Chưởng Pháp còn quyền mà không nhìn nhận thì phải dâng lên Hiệp Thiên Đài cho Hộ Pháp. Vậy chư nhu dâng lên Hiệp Thiên Đài là đủ.

Khá coi nghe. Theo Pháp Chánh Truyền về quyền hành của Chưởng Pháp nơi khoản thứ 5, thứ 6 thì rõ.

Còn chư nhu cầu lập Tiểu tự thì Lão đã rõ, nhưng thử tài chư nhu đó thôi. Vậy chư nhu tự lo lấy, chớ nài cùng Lão nghe, vì Lão chẳng phải một phần nơi đây, Lão lo chuyển phục các nơi khác nữa. Vậy chư nhu khá lo cần

kíp lo chung cùng Lão, mà ấn hành Minh Đạo cho kịp kỳ nghe.

Lão ban ơn chung cho đạo lưỡng phái. Lão thăng.

66. NGÀY 9-7-TÂN MÙI (DL 22-8-1931)

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG

Lão quá đổi buồn, chứ nhu chơi hoài há? Lão mời lòng trông đợi, vì Lão buộc mình Lão phải lãnh quyền hành về phần Thánh giáo nơi đây, nên Lão phải giáng, chớ không Lão cũng để cho chứ nhu vui... tùy theo thể sự, phần đạo chẳng lo, lo phần nhập đạo.

Lão hỏi đồng mà làm gì? Có phải làm cho mất vẻ oai nghiêm đó chẳng? Trật tự lưỡng bày mà bày muốn bỏ, chỉ một nơi, toan một ngõ, Thánh giáo chẳng thềm dò, đăng in ra cho kịp. Làm không bật thiệp, mượn dịp giả quan, chen lẫn rộn ràng, còn mang lốt tục. Trong đàn ngủ gục, chấp bút không xong, chứ sĩ ngã lòng, khó mong dạy dỗ. Lão ra câu đố, đố các hiền đồ:

Nhật tại thêm đầu nhật hữu vô,

Thì tri nguyệt chích chuyển Nam đờ.

Lưỡng điểm vương đầu nhi năm khẩu,

Chiêu tài tấn bửu ý lai tô.

PHƯỚC, MẬU khá đọc cho TIẾT nghe.

Lão mừng chứ nhu. Lão thăng.

(4 câu thi đố trên giải ra là hai chữ nho MINH THIỆN)

67. NGÀY 12-7-TÂN MÙI (DL 25-8-1931)

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG

Lão mừng chư nhu. Trong Minh Đạo còn thiếu sót. Chư nhu! Lão hỏi vậy chớ bài cả trong sanh chúng khá nghe Ta, vì cơ nào chư nhu bỏ, còn Thánh giáo ngày 28 tháng 4 thì chư nhu lại lấy, cùng bài Đạo dạy thỉnh thuốc lại đem vào.

ĐÁNH, mi nhót phải chăng?

PHƯỚC, đem Minh Đạo xuống ấn nhận, đôi liền thì hay mà lời Tiểu tựa không hiệp cùng Thánh giáo. Khá sắp đặt lại nghe.

THI

*Cắm tú văn chương tứ khẩu năng,
Hà hơn cảm đối lạc thăng dăng.
Đường trào tỵ chức du sơn lãnh,
Nam địa kim ngôn giáo chúng tăng.*

Chư nhu! Nhưng Lão nay là:

*Vì đời đời đổi,
Phước ít tội nhiều,
Ma yêu lẫn phá,
Tạm tá danh cao,
Nơi nào cũng bảo,
Làm đạo Chí Tôn.
Lời nói hôn đồn,
Thánh ngôn diệu vợi.
Mong làm tư ngõi,
Cơ Thánh thể chơi,*

*Dám tính bịa lời,
Đem trời dưng vách,
Chác điều tai ách,
Lại gọi sạch trong,
Lòng chẳng giữ lòng,
Còn mong bài bác.
Chê người lâm lạc,
Dạ tính hổ lang,
Thánh địa chẳng màng,
Siêu càn kẻ lớn.
Lòng Ta đau đôn,
Cho kẻ chẳng hơn,
Nhưng cũng không hơn,
Vì người duyên bạc.
Con Hồng cháu Lạc,
Mà bạc đãi nhau,
Da máu một màu,
Nay chung một đạo.
Có Lão cầm quyền,
Thiên niên hưởng phước
Thọ tước Thiên đình,
Cuộc thế lắm linh đình,*

Cõi trần như mộng ảo.

Nầy chư nhu, từ đây, những kẻ vào Minh Thiện thì buộc phải chịu quyền Hội Thánh nghe. Chư nhu cũng vì Hội Thánh trọn quyền nên chình nghiêng đến đối, nhưng cũng chẳng phải lâm Thánh giáo đâu, nhưng có quyền riêng thêm tục tánh chen vào, nên ra cơ thể ngày nay, làm cho đến đối, chớ chẳng chi lạ. Yêu Vương tiềm

vị, Đạo chịu phân ly.

Nây chư nhu, khá ráng chấn hưng Minh Thiện, mà lập công đức cùng Thầy, sửa sang nền đạo nghe.

Lão ban ơn cho chư nhu. Lão thăng.

68. NGÀY 13-7-TÂN MÙI (DL 26-8-1931)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con.

May cho các con đó. Thiếu chút nữa đã lâm tay Quỷ Vương rồi đó, cũng vì phò loan chơn thần yếu ớt, chẳng tiếp trọn điển quang, nên Tà Thần thừa dịp lẫn lộn vào. Vì Thầy ngự nơi Ngọc Hư Cung, có Phổ Tịnh cùng Đại Càn Phù Sứ về tâu rằng Quỷ Vương mong tiếm soán Minh Thiện Đàn, nên Thầy cần kíp giáng xuống cho các con rõ, cơ chuyển khi nầy là Quỷ Vương nhập. Vậy các con từ đây ráng chăm nom về phần cơ bút đa nghe. Vậy mỗi khi phò cơ, phải cho đủ 2 đĩa nghe.

TRUNG, con muốn làm đàn Láng Biển, cùng các anh em con, thì Thầy dặn các con như vậy: Đến đó khá lưu tâm, chớ nên nhẹ tánh, cùng chẳng đặt dự vào cuộc ấy. Hãy để trọn tinh thần tín ngưỡng, chừng ấy lý ứng phải chẳng. Thầy cho con rõ, các con khá nhớ.

Còn nơi đây, Thầy tạm ngưng đặt nghỉ cho kẻ phò loan. Vậy các con chớ khá cầu lắm mà phải lắm lạc. Vậy mỗi tháng 4 kỳ mà thôi.

Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

69. NGÀY 15-7-TÂN MÙI (DL 28-8-1931)

QUAN THÁNH ĐỂ QUÂN GIẢNG ĐÀN

Ta mừng chư nhu.

THI

*Trùm đời trung nghĩa chúng kiên oai,
Trời khiến thay quyền Khổng Thánh nay.
Xưa vốn phò Lưu sao Dục Hân,
Phật phong Chơn Tể thường kim bài.*

Nầy chư nhu,

*Kể từ Đại Đạo mới hoằng khai,
Lão chịu ra truyền mối Thánh nhai.
Chỉ một tâm trung nên đặng hưởng.
Xuân Thu nghĩa khí trọn lòng ngay.*

Đạo vốn không hai, mà nay các nơi đều nghịch lẫn, mong tiếm giả quyền, làm cho Đạo chịu chnh nghiêng. Ta hỏi chư nhu, Đức Chí Tôn mở Đạo dạy cả thầy con cái của Chí Tôn chung hiệp nhau và làm cho thân ái nhau, hay là lập cho tàn hại nhau. Vậy chớ lập quyền hành đặng diu dắt hay là lập đặng ép chế phân phức dứt lẫn nhau. Có phải lập ấy cho có kẻ lớn diu kẻ nhỏ, ra làm đạo đức đặng để gương cho hậu tấn chẳng? Mong tâm yếu lý của đạo vô vi, lấy trọn tinh thần mà hành đạo, thì lý yếu chư nhu làm sao rõ đặng. Vậy Ta khuyên đạo lương phái khá tương thân tương ái diu dắt cho nhau.

Nữ phái, Ta quá buồn vì cả Cung Diêu Trì mong chế sửa đức tánh cho Nữ phái, mà đã cả năm không dời tục tánh, đặng đối ánh thiêng liêng.

Ta rất ưu phiền,

*Cho chư hiền muội,
Sanh trong đời cuối,
Gặp buổi đạo khai,
May quá đổi may,
Có Đức Cao Đài,
Ra diu con đại.
Khuyên trai hiếu ngài,
Dạy gái tiết trinh,
Ba mối khá gìn,
Năm giếng nắm chặt,
Làm cho đáng mặt,
Trai hiếu gái trinh.
Ở chốn Thiên đình,
Thiên liêng một thể.
Xuống phạm làm tề,
Cứ kể nữ nhi,
Chẳng biết bầu bì,
Mặc dầu hay dở,
Đường Tiên bợ nợ,
Cuộc thế ước mơ,
Dạ thiệt hững hồ,
Bợ nợ biển khổ.
Trong lòng chẳng cố,
Xét thử đường mô,
Đặng lánh mê đồ,
Hu Vô tâm đến.
Đức tánh vững bền,
Cho nên tài gái.
Khuyênkhuyềnnhauphái*

*Phải tập chí trai.
Đôi lời Ta dạy,
Chớ có lọt phai,
Ráng giữ dạ hoài,
Đừng cho sai ghé.*

Ta mừng chư đạo lưỡng phái. Ta thăng.

Tái cầu:

TRUNG tinh thần yếu ớt, chẳng dặng nghe trọn
câu Thánh giáo. Đàn khá nghiêm minh nghe.

Đại náo Tam Thanh nể pháp cao,
Thánh năng ẩm tưu ngự Bàn Đào.
Giáng ngự Thủy Liêm vi Chủ tế,
Đàn tràng giáo huấn mạc hề lao.
Cười cười mi cười Lão,
Lão Lão nói chơi sao?
Sao sao sao không kính,
Kính kính kính chút nào.
Đạo đạo may cho đạo,
Đặng dặng dặng hưởng cao.
Cao cao cao cao lắm,
Lắm lắm lắm tưởng sao,
Sao sao sao cho dặng,
Đặng dặng dặng hưởng cao.
Mau mau mau mau tỉnh,
Tỉnh tỉnh đến Động Đào.
Vui chơi nơi Bồng Đảo,
Nhàn ngự tiệc Bàn Đào.
Buồn đời nương mây dạo,

*Thương thế dạ càng đau.
Nên ra đi truyền đạo,
Trong dân nước Ai Lao.
Cho khỏi nơi trần ảo,
Nay về đây vĩnh bảo,
Đặng chường tạo Minh Từ,
Chấn hưng ư Minh Thiện.
Chuyển phục đạo Tiên Thiên,
Đặng qui nguyên cho chóng,
Để đến Hội Long Hoa,
Quý quý quý quý à,
Chớ chớ chớ nói ra,
Ra ra phải tội mà,
Thôi thôi thôi thôi há,
Thiên cơ chẳng lậu mà.
Từ đàn nghe chằng há,
Chư sĩ khá đưa Ta.*

TA THĂNG.

70. NGÀY 18-7-TÂN MÙI (DL 31-8-1931)

TÔN THẦN TRẦN KHẢI HÒA Ở BÌNH THỦY

Đến mừng cả Cao nhơn. Vì Tệ Thần du tuần, gặp chư Đạo hữu lập đàn cầu Chí Tôn, nhưng các Đạo hữu chẳng nhớ Chí Tôn đã cấm đàn chưởng đặng cầu lăm, nên Bạch Hoa cũng chẳng giáng, vì sợ trái lệnh của Chí Tôn. Nay Tệ Thần thấy vậy nên vào đàn tỏ cho chư Đạo hữu rõ, chẳng dám ở lâu.

Tệ Thần xin lui.

71. NGÀY 11-8-TÂN MÙI (DL 22-9-1931)

QUAN THÁNH ĐỂ QUÂN GIÁNG ĐÀN

*Vân phi vô khởi điển quang minh,
Trường tịch lôi phong hám thế tình.
Giáng dụ oai linh minh thử đạo,
Thế tùng ngã mạng đáo hồ đình.*

Chư nhu, vì kẻ phò loan chẳng trọn ngươn thần nên khó phân việc đạo.

Giáo Hữu an tâm, để đến đàn rằm sẽ tầm yếu lý.
Ta thăng.

72. NGÀY 15-8-TÂN MÙI (DL 26-9-1931)

LÝ ĐẠI TIÊN

Mừng cả chư nhu.

Đạo mong tấn hóa, chư sĩ chẳng hòa, nẻo chánh
đành xa, đường Tà càng thêm sa đắm.

TRUNG, chơn thần yếu ớt, chẳng tiếp đặng lời châu
ngọc của Lão. Vậy Lão cho ra nghĩ.

*Đạo muốn cho cao tính thể nào,
Minh Từ chẳng thuyết mới làm sao?
Cung Diêu ba bức không nơi ngự,
Bồng đảo năm ngôi chẳng thể vào.*

Nầy chư nhu, khá dâng Thánh giáo nầy cho Hộ Pháp
nghe. Chí như đây là Đàn Minh Thiện, còn những lời Hộ
Pháp nói, ấy là Chi Minh Thiện có phần riêng. Nếu chẳng
lập Minh Thiện Đàn thì khó khó đem về Đàn Qui Thiện.
Chư nhu biết Qui Thiện không?

Còn như Khai Minh Từ, tức là Văn Minh Điện,
Thảo Đường là cánh vây của Đạo, tức là cũng chung vào
Phạm Môn. Ấy là nguồn cội của nhơn sanh. Vậy khá biết.

Còn Đồng Nghĩa Đường là để mà cầu xin cho cả
Đạo đặng tương thân tương ái mà chấn hưng Minh Thiện,
nên gọi là Đồng Nghĩa.

Còn chí như Lão bảo lập 36 Ty Kiểm Đạo đây là để
dù dắt cho nhau, chớ chẳng quyền chi cả nghe. Mỗi mỗi
việc chi trong hàng Đạo Hữu của Minh Thiện theo mỗi
chi, mà có kẻ chẳng vâng theo luật lệ của Hội Thánh cùng
Minh Thiện Đàn thì phải hội các Đạo Hữu mà giảng dứt
kẻ ấy. Chí như kẻ ấy chẳng nghe thì lập tờ chứng kiến đem

đến Minh Thiện mà thưa cùng trong đàn, sẽ công nghị lập
tờ dâng cho Lão, còn như thái quá, chư nhu đặng phép
chẳng nhìn kẻ ấy.

Trong 36 Ty có 72 người phụ giúp, mỗi người coi
12 người Đạo Hữu. Trong 12 người nầy, buộc mỗi tháng
phải đến nhà người mà nghe lời Thánh giáo.

Còn trong 12 người phụ giúp cho Kiểm Đạo, cũng
phải đến Ty mình mỗi tháng 2 kỳ. Còn trong 36 Ty Kiểm
Đạo, phải năng tiếp Thánh giáo nơi 12 người Kiểm Duợt,

Trong 12 người Kiểm Duợt Thánh giáo nầy phải để
hết trí thức mà chỉnh đốn trật tự phân minh. Ấy là chung
lo cùng Lão cho có phần Thiêng liêng và Hữu hình tương
ứng thì mới hiệp cơ Trời.

Vậy chư nhu khá tận tâm hành đạo nghe.

THI

*Đạo vốn dịu người thoát biển mê,
Mê tâm năng lánh cảnh phàm mê.
Mê tâm khó rõ lời chơn lý,
Lý ứng chẳng tường quá đối mê.*

Nay Lão sẵn lòng vừa giúp mà ban bố tinh thần cho
chư hiền đồ.

Nầy Giáo Hữu Thượng Minh Thanh, khá lấy trọn
tinh thần do nơi Pháp Chánh Truyền mà hành đạo. Còn
từ đây Minh Thiện Đàn cấm cơ bút, chẳng đặng phép
cầu ngoài kỳ đàn lệ nữa, vì e cho lao động tinh thần của
kẻ phò loan mà lâm cơ Tà cảm dỗ. Đáng lẽ phải để tịnh
dưỡng luôn 2 tháng cho đủ tinh thần mà hầu chuyển phục
các nơi cho trọn đức tin. Về phần cơ bút nơi đây thì mới
qui nhứt cho.

Vậy Lão ban ơn cho lưỡng phái. Lão thăng.

Tái cầu:

Lão mừng chư hiền đồ.

Câu xin kích thước Khai Minh Từ. Lão nhượng quyền phần xác cho Hộ Pháp chứng thì trọn giao trách nhiệm ấy cho Lão, Lão sẽ sắp đadt hay là Hộ Pháp chứng quyền, thì chừng ấy sẽ cầu cùng Lão sắp đặt cho. Còn Thánh giáo khi nầy trích lục nơi lời Lão phú về Hộ Pháp mà dâng cho người.

Vậy chư nhu chớ cầu xin chi nữa.

Giáo Hữu bạch:

– Thượng Thanh Giáo Hữu, Lão đã nói trước rằng, Lão rộng quyền để cho chư nhu đăng nhập đàn chẳng cầu cơ bút. “Phân phi phân thị kỷ thời lôn “ (lôn là luận), rõ không nầy Giới. Giới: chí như lời thi cho Huống đó thì rõ. Chẳng phải chẳng có Thần Thánh giảng bút, nhưng mượn vô vi chế tạo hữu hình, nên lần lần xa đường chánh giáo, bởi nên câu “Sung sướng càng quen càng giả dối “ là tại nơi hy vọng, mà rồi Tà Thần xung đột chiếm đoạt nguơn thần, cũng là vì đàn chưa ân tứ.

Còn như đệ tử cũng là chí tâm hành đạo nhưng cũng chẳng rõ cơ bí mật ấy do nơi đâu tạo thành, ấy cũng vì kẻ phò loan chẳng trọn để tìm lý vô vi nên khiến điều lầm lạc.

Vậy nay đệ tử đã vào Minh Thiện thì khá hết lòng mà điều độ nhưn sanh nơi bốn xứ.

*Lánh dữ về lành,
Tu hành cho chóng,
Thâu tâm đừng phóng,
Việc vọng khá trừ,*

*Đạo vốn không tư,
Nơi người châm cứu.
Khuyên về xét thủ,
Sẽ rõ thiệt hư,
Lão bảo bảy chữ,
Trọn lòng gìn giữ,
Sẽ có công dư,
Phước tội đem trừ,
Hiệp đàn bạn lữ,
Chớ cử đạo tâm,
Minh Thiện khá tâm,
Lỗi lầm Lão xá.
Khá nhớ lời Ta.*

Ta mừng chư nhu. Ta thăng.

73. NGÀY 29-8-TÂN MÙI (DL 10-10-1931)

NGỌC HOÀNG THUỘNG ĐỂ
VIẾT CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con. Nầy các con:

*Đạo bốn hư vô trú tại tâm,
Cần tu khổ luyện diệu năng tâm.
Chơn truyền dục thức lao hà nại,
Bí pháp thậm thâm háo khả tâm.*

Nầy các con,

*Cơ đạo hầu gần,
Trong thân phân pháp,
Thử lập Nhâm Thân,
Vậy trẻ khá cần,
Trộn phần tịnh dưỡng,
Trọng giữ nguyên nhân,
Phần đó phải cần,
Dịu đường hậu tấn,
Đồng tử tận thân,
Ban ơn các trẻ,
Nhẹ tách lên mây.*

THẦY THĂNG.

74. NGÀY 8-9-TÂN MÙI (DL 18-10-1931)

NGỌC HOÀNG THUỘNG ĐỂ
VIẾT CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng chư môn đệ.

Đạo đang hồi trắc trở, sanh chúng hồi bơ ngơ, ránh vệt nẻo ám mờ, mà trông vào nơi cảnh tịnh.

Nầy các con, khá lo sửa sang qui mô trật tự cho đặng vững, hầu bảo tồn Minh Thiện. Các con còn phải trách nữ phái vào giúp Đàn Minh Thiện đặng chăng?

Các con sẽ có ngày phải lo về chỗ khác nữa. Vì Đạo đã gần 6 năm mà các con chưa dời tục tánh, giới hạnh khiêm cung, diu nhau cùng bước, kẻ trước dắt người sau, lẫn nhau về Đạo, đặng định ba đào, cứu dân khổ não. Đồi lời Thầy bảo, khá nhờ gìn trau, diu nhau trọn đạo.

Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

Tiếp đàn:

ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG

Chư nhu bơ thờ, làm không tròn phận sự trong các Ty. Lão đã lập cho đặng kèm thúc nhau trong đường đạo đức, mà chư nhu chớ hể lo đến. Vậy ngày rằm khá hội Đồng Nghĩa Đương mà lập cho rồi. Vậy khá đòi các chỗ trong hàng môn đệ vào Minh Thiện, từ đây đến rằm, mỗi nơi phải đến lần lần mà lập Ty cho rồi. Đạo cho có trật tự sum nghiêm, vậy khá lo trọn phận sự. Lão nói trước cho chư nhu hay rằng qua đàn rằm thì cơ nơi đây sẽ cấm 2 tháng, rồi mới đặng cầu Lão dạy việc. Khá nghe.

Lão từ đàn. Mừng chư nhu đó. Lão thăng.

75. NGÀY 15-9-TÂN MÙI (DL 25-10-1931)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO
NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con lưỡng phái.

SÙNG nghe:

*Ngươn đao cầm hận thị lưu trường,
Văn vật thiết hòa hận nội tương.
Sơn thượng thường nhơn nan kiến Phật,
Tôn sùng chơn đạo ngộ huyền thương.*

Các con, Huyền Thương bửu khung tất xứng Thượng Thiên, tức là Thầy các con.

Nầy các con, Đạo dương giả dĩ Âm Dương; Đạo địa giả nhu cường. Nhơn đạo giả hòa nhơn dĩ nghĩa. Khả tri lợi vật thể Huyền Thương.

THI

*Đạo chủ hòa, Đạo chủ hòa,
Hòa hiệp ba nhà chủ một Ta.
Hòa cả nhơn sanh trong bốn biển,
Hòa thương điều thú cảnh phiến ba.*

*

*Ba lo bảy liệu, liệu mà dò,
Dò nẻo chánh, tâm tránh nẻo co.
Co duỗi tính toan đàng muội thế.
Thế không hòa hiệp phải nản to.*

Nầy các con khá hòa, chớ đờng hờn giận, mong nghịch lẫn nhau. Mấy lời Thầy bảo, phò loan khiếm thần, bãi đàn khá nghĩ, sau sẽ tái cầu Thái Bạch.

Thầy ban ơn cho các con. Ngày khác Thầy sẽ tiếp bài giảng Hòa.

Tái cầu:

LÝ ĐẠI TIÊN

Lão mừng chư đạo nam nữ lưỡng phái.

Lão mời Chánh Trị Sự vào giữa đây. Lão đã lắm lời khuyên nhủ cùng để ý dìu dắt hiển đồ. Vậy khá lập thệ y theo Tân Luật và Pháp Chánh Truyền và nương quyền Hội Thánh .

Chánh Trị Sự bạch:

MẬU, lấy Thánh giáo ngày mùng 8 tháng 4 đọc cho Chánh Trị Sự nghe.

Nầy, Chánh Trị Sự khá nói vì sao mà chẳng tuân Hội Thánh . Chánh Trị Sự phải rõ rằng Hội Thánh vẫn là lương sanh cứu vớt quần sanh, nếu chẳng do nơi Hội Thánh thì trước khi Thầy lập Đạo chẳng là sai đó chẳng.

PHƯỚC bạch:

– Phạm tâm lẫn lộn cũng có kẻ sai lầm, nhưng Đạo chủ hòa.

Chánh Trị Sự bạch: Tôi từng quyền Đẩu Sư cùng Hộ Pháp, còn kỳ dư ai nói phải tôi nghe, nói quấy tôi không nghe.

– Như lời Chánh Trị Sự phân ấy cũng là phải, mà chỉ như chịu lệnh Đẩu Sư cùng Hộ Pháp, vậy khá lập thệ nghe. Chư như lập bàn Ngũ Lôi. Lão ban ơn cho hiển đồ, thiệt là tận tâm vì đạo. Từ đây hiệp đàn Minh Thiện, vâng Pháp Chánh Truyền cùng noi Tân Luật, chịu quyền Hộ Pháp. Vậy Lão ban ơn cho.

Chánh Trị Sự bạch: Hội Thánh cũng có kẻ quấy chớ

không lẽ phải hết.

– Phải, phải có quấy mới mong tâm phải. Vậy hiền đồ ra lập thế trước bàn Ngũ Lôi.

TRUNG, khá ra nói cho Chánh Trị Sự lập theo, rồi ra vị Hộ Pháp. Chánh Trị Sự lập thế như vậy: “Nay tôi là (Họ tên) vâng theo Hội Thánh, chịu quyền Hộ Pháp cùng Thượng Đấng Sư, nếu như sau tôi trái lời thế thì có Hộ Pháp đọa tam đồ chẳng mong thoát tục.”

Vậy khá vào hầu Lão. Vậy từ đây Lão ban ơn cho, cùng giúp Minh Thiện, Lão cho làm Chủ Khảo Chánh Ty.

Nầy chư nhu, khá lấy Thánh giáo ngày 18 tháng 6 đọc . Chư nhu sao chẳng chép lời kim thạch của Lão, bài luôn đàn Lão dạy TRÚ cùng TRUNG.

MẬU, đọc cho Lão nghe cùng chư nhu khá để ý.

Nầy chư nhu, có câu chuyện phục tứ vi, nào thấy chư nhu làm, làm sao cho trọn . Vậy thì mong chi làm môn đệ của Chí Tôn. Ôi! Buồn cho chư nhu chẳng trọn phận sự, còn các nơi thì đương cơn mờ mịt. Vậy Đạo chẳng hòa, thiệt Ta thêm thắm. Vậy chư nhu có kẻ nào vì Đạo ra chịu phần hành Thuyết Chơn giáo của Chí Tôn, khá ra Lão dạy.

TRUNG bạch:

– Chẳng đủ hành. Vậy Lão cậy trong 12, thay nhau mà hành đạo đặng chẳng? Như khứng chịu lãnh thì vào đây, còn kẻ nào thiếu mặt thì sau Lão sẽ dạy về chuyên khác.

Nầy chư nhu, khứng vâng mạng lệnh Lão thì nghe. Bởi các nơi xa đường Thánh giáo nên đạo lạc lẫm, đạo tâm bất chánh, ưa việc lẫn tranh, cứ xúm giựt giành, chia phan tôn giáo, như đạo Cầu Kho dám cho biếm Lão.

Nhưng rứa mà Lão hỏi chư nhu, như Lão nay có thiếu tư cách trong nền Đại Đạo chẳng? Còn chí như các nơi Tịnh Thất, sao dám bịa danh Thánh Thần Tiên Phật mà dụ dỗ nhơn sanh. Ấy vậy có khi Lão chẳng xứng làm phận sự đó chẳng? Phải không chư nhu há?

Thế lý đó phải chẳng? Khá nói rồi Lão sẽ trao lời châu ngọc nữa.

Nầy chư nhu, chí như chư nhu cho Lão là đủ quyền hành Đạo, cùng giúp vững trong buổi Tam Kỳ thì nghe theo linh của Lão nghe.

PHƯỚC, TIẾT, MẬU, Lão bảo chư nhu thế hành cho Lão về phần hữu hình, đi đến Mỹ Tho mà giảng Minh Chơn Lý. Vậy có đặng chẳng?

PHƯỚC bạch: Kể đệ tử tài sơ sức yếu chẳng dám lãng mạng.

– Trên có Lão cầm quyền, vậy chư nhu khá ráng hành thuyết, ấy là làm cho thối bước Tà quyền tì qui nguyên mới nổi. Chư nhu tưởng thử Tà quyền là do nơi đâu mà phát khởi. Ấy cũng vì nhiều nhiệt tâm mà sanh ra nghịch lẫn chớ chẳng chi lạ. Vậy chư nhu khứng vâng lời Lão chẳng?

TIẾT bạch:

– Ấy là làm cho thối bước, tức nhiên nó phải về mà chiêm nghiệm, thì tánh mới tự tĩnh, chớ như chẳng kể giảng bài, thì chúng nó gọi tài cao tốt chúng, làm thối tự kiêu, thì cảm cú cả đời chẳng mong trở bước. Vậy chư nhu khá nghe, cũng như chư nhu vì Đạo vì Thấy đến đàn hầu cúng gờ chẳng chi lạ. Lão ban ơn cho. Lui.

– PHUÔNG, đệ tử khá lãnh phận sự, hiệp cùng HIỂN, HUỐN, mà hành thuyết nơi An Hữu. Vậy phải

ôn cố những Thánh giáo giảng phân Tà Chánh nghe.

Vậy Lão ban ơn cho lưỡng phái, khá trọn gìn hạnh đức. Ta thăng.

76. NGÀY 24-11-TÂN MÙI (DL 1-1-1932)

**NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
VIẾT CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG**

Thầy mừng các con. Các con nghe:

Lo sao đạo tấn hóa mà phục các nơi, nay ra đi hành thuyết Chơn giáo nơi mấy tỉnh thế nào, khá nói cho Thầy nghe.

TRUNG bạch:

Nầy các con, THầy đủ quyền hành điều độ các con. Vậy các con khá vững bền mà đỡ nâng giếng Đại Đạo và bảo thủ cửa Hiệp Thiên cho Thầy giảng đạo nghe.

Ngọc bích Biện Hòa giá đáng cao,

Hoàng ân dành để thưởng anh hào.

Thượng thương toàn ngụ nơi Cung Đẩu,

Đế chiếu giá lâm đến Điện Tào.

Tá thế cứu dân qua biển khổ,

Danh truyền độ chúng khỏi trần lao.

Cao sâu kẻ trí tua gìn đức,

Đài Nghiệt Cảnh soi chẳng sót hào.

Đàn không tịnh làm cho kẻ thủ cơ tẩn thân hoài thì mong chi thi phú, đặng Đạo mở mang, lên đường Cực Lạc cho đặng. Các con phải ráng mà tịnh đàn nghe.

Nầy con, coi Thánh giáo ngày 16 tháng 5 của Phổ Tịnh cho con nghe. Nầy các con, rất may mắn mà gặp lúc Đạo đương xây trở, có Lý Giáo Tông của các con đương quyền Hội Thánh, cho các con hành đạo các nơi, Thầy rất hân hạnh. Như nay các con đã lãnh phận sự thì phải trau mình hằng ngày nghe các con.

Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

77. NGÀY MỪNG 1-GIÊNG-NHÂM THÂN (DL 6-2-1932)

ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ
(Đệ thất niên)

THÁNH GIÁO MINH THIỆN ĐÀN

Ngày mừng 1-Giêng-Nhâm Thân (dl 6-2-1932)

LÝ ĐẠI TIÊN GIẢNG ĐÀN

Ngã tiểu chư nhu. Hỷ chư Đạo hữu,
Thính Ngã lệnh: PHƯỚC nghe kiểm hiểu.
*Ở phẩm Nhơn Thần truyền dạy thấp,
Về nơi Thiên Thánh giảng phân cao.
Minh Tâm khá xét cho cùng lý,
Từ tiếng Thi văn trời Động Đào.*

Thi chi đó vậy? Bốn câu này phải kết vào đâu cho trọn? PHƯỚC kiểm hiểu rồi đọc lại cho Lão nghe. Chư nhu rõ không? Vậy khá nghe thai:

*Dậu thời ngày sống xét xem mình,
Tâm có năm hàng miệng chớ khinh.
Đoán chữ viết ra cho Lão xem.
PHƯỚC bạch: Đệ tử không hiểu.*

Lão để cho chư nhu tính lấy. Ngày mừng 8 trả lời cho Lão. Khá tiếp giá Chí Tôn. Lão thăng Điện.

(Hai câu thai trên là đố 2 chữ nho: Tỉnh Ngộ.)

Tiếp đàn:

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con. Từ đây Thầy hứa cùng các con rằng, cho bài giảng Hòa thì các con có lòng mong mỏi, nhưng kẻ phò loan chẳngặng trọn thân, nay Thầy cho lần lần vấn đề về câu “Trường nhạc dĩ vi lạc.” nghe các con

*Đêm thanh vắng lên dây trời nhịp,
Khải năm âm cho hiệp cùng nhau.
Chớ phân tiếng thổ tiếng bào,
Thạch kim với mộc hòa vào mới vui.*

Kêu KINH cho vào các con, nó cũng như các con vậy, chớ phân sau trước.

PHƯỚC đọc con. Thầy ban ơn cho các con bình thân, bày ban cho nghiêm tịnh nghe.

*Giữ tư trước thêm mùi du thủy,
Cách sơn xuyên hòa mỹ nâng nhau.
Xưa kia đều khách Thiên Tào,
Nay đây cõi tục tranh cao lợi quyền.
Quyền chi đó tiền duyên đành mất,
Lợi vì đâu mà thất đạo tâm.
Chẳng so như bực thú cầm,
Hồ bi thổ tử nghĩ thâm thương nhau.*

Phò loan hết thân. Thầy ban ơn cho các con, sau sẽ giảng thêm nữa.

Thầy thặng cùng Thái Bạch chẳng tái đàn. Vậy các con khá tận tâm lo bồi bổ cho vững vàng nghe. Thầy thặng,

78. NGÀY 5-1-NHÂM THÂN (DL 10-2-1932)

QUAN ÂM BỒ TÁT GIẢNG ĐÀN

*Quan lai thế giới cảnh tranh hành,
Âm lộ dạ đài diệt bất sanh.
Giảng độ trần gian ly khổ hải,
Giáo truyền Đại Đạo thế lưu danh.*

Thiếp mừng chư môn đệ của Chí Tôn. Nay cầu Chí Tôn chẳng ngự, vậy Thiếp lâm đàn tỏ cho chư như rõ.

Còn như cầu Lý Đại Tiên Trường, để Thiếp cạy Phù Sứ chuyển đạt.

Chu Hiền hữu cầu chi? Các Hiền hữu làm thiếu phận sự, vì mỗi phần Giáo Tông truyền xuống thì Hiền hữu và Hiền đệ chưa hề thi thổ, thì có ngày e phải hoại.

Trung bạch:

Việc ấy tại nơi chư Hiền hữu Hiền đệ chẳng chọn kẻ cầm giềng mối mà chính đốn Thảo Đường, thì Minh Từ dầu lập cũng chẳng đủ mà thúc liễm cho nhau, những bậc thường nhơn, còn Khai Minh Từ là tuyển những kẻ trí sĩ văn tài, mà kẻ trí sĩ thì chẳng bấy nhiêu, chớ đứa hạ ngu thì nhiều lắm, mà chẳng có Thảo Đường làm căn bản thì cũng ví như kẻ không học lại muốn ra thi, thì phần đậu có đâu cầu may đặng.

Vậy chư Hiền hữu Hiền đệ khá lo chính đốn.

Thiếp mừng chư Hiền hữu chư Hiền đồ. Thiếp thặng,

Tiếp đàn:

*Phù sanh khả thức thế mê đồ,
Sứ đạo triệu hồn thoát dạ đồ.*

*Báo chuyển Thanh Hư lâm giáo chúng,
Tín lai cứu ngũ tảo hồi đồ.*

Ta từ chư Đạo hữu.

Tiếp đàn:

LÝ GIÁO TÔNG

Chu nhu cầu Lão chi há?

*TRUNG bạch: Bạch Ngài từ bi xá tội đệ tử, xin kiêu
Khai Minh Từ.*

– Quý chà chà! Muốn vậy Lão nấy cho, nhưng mà tùy tiện tạm dụng đó thôi. Vuông vức 3 m 60, chính giữa để ghế Bát quái, nhưng việc ấy phải có kẻ chưởng quản thì tạo tác Thảo Đường cùng Minh Từ trong năm Nhâm Thận nầy. Phải dò Thánh giáo đặng lựa kẻ mà giao trách nhiệm ấy, thì mới mong thành tựu cho, chớ như lâu nay chư nhu tính chung lo thì tiếng chung ấy là hòa thình chớ không hòa khí. Vì tại sao chư nhu có biết không há?

Chư nhu khá luận hết cho Lão nghe thử coi.

PHƯỚC đọc lớn cho chư nhu nghe, phải kiểm hiểu trả lời cho Lão. Lấy lực mà làm thì nạnh ní nhau, ấy cũng là bất tại kỳ vị. Vậy chư nhu khá liệu lượng lấy mà làm, Lão ban ơn cho.

Vì giờ Tý nầy, Lão phải kiến diện Đức Chí Tôn, nên Lão từ chư nhu. Thằng.

79. NGÀY 12-3-NHÂM THÂN (DL 17-4-1932)

LÝ ĐẠI TIÊN GIÁNG ĐÀN

*Lấp sâu xuống bút gương làm vui,
Vui chẳng thể vui tưởng ngâm ngùi.
Ngùi xét lòng đây truyền đạo đức,
Đức cao bao quản thể phanh phui.*

*

*Phanh phui cho rõ việc hành tàng,
Có vậy bước đường đạo mới an.
Khổ hạnh ấy nơi cơ Tạo Hóa,
Thìn lòng sau hưởng phước Thiên ban.*

*

*Ban cho đủ phước đủ ơn lành,
Lành hưởng an nhàn khỏi chiến tranh,
Tranh lẫn chi chi phân rẽ bạn,
Bạn tài mình tỏ chớ càn nanh.*

*

*Càn nanh nghịch lẫn giựt nhưn sanh,
Bỏ gốc khó tươi mấy ngọn nhánh.
Chia phái lập phe che mắt thế,
Thế nào quấy phải cũng phân rành.*

*

*Phân rành nguồn cội đạo Trời ra,
Ra độ nhưn sanh bác ái hòa.
Nào phải để lời châm chích lẫn,
Nên toan rẽ bạn lại chia nhà.*

*

*Chia nhà phải nhớ tích ngày xưa,
Cội ly ù chẳng tươi ấy rắng ngừa.
Cùng tích người hòa vui chín họ,
Đừng mưu bàng thị tiếng không vừa.*

*

*Không vừa tích ấy thiệt Bàng Quyên,
Muốn giết Tần đi trước phụ nguyên.
Khuyên nhủ gương này tua khá tránh,
Bá Nha trọng nghĩa đến lâm tuyền.*

*

*Lâm tuyền nghĩa nợ cũng là cao,
Thua chuyện Giốc Ai với Bá Đào.
Sanh tử, tử sanh đồng chia khó,
Nơi đây chẳng thấy hơi mù sao.*

*

*Mù sao là phận kẻ không cha,
Nên mới mò đi đục cột nhà.
Chớ sãn Đại Từ thương dân bước,
Nghĩa nào còn muốn đục cùng va.*

*

*Cùng va là bởi kẻ Tà xui,
Xui ghét lẫn nhau Lão ngậm ngùi,
Ngùi tưởng càng đau nhưng cũng lấp,
Lấp sâu xuống bút gượng làm vui.*

Đồng tử tản thân, còn chư nhu cũng mờ mệt.

Vậy khá bãi đàn trong giây phút rồi tái cầu, Lão sẽ dạy nghe. Ta chẳng.

Tái cầu:

LÝ ĐẠI TIÊN

Nầy chư Hiền đồ,

Chẳng gìn trách nhiệm trong đàn. Mỗi Ty kiểm đạo chẳng chịu thật hành những điều Lão dạy đặng mà chắn chỉnh cho hoàn toàn. Nếu bỏ qua thì Lão cũng không còn phương chi mà dạy dỗ. Vậy phải tính làm sao cho tròn phận sự thì Lão mới cầm quyền nơi đây mà vừa giúp chơn thân cho, bằng chẳng vậy thì Lão để cho mặc chư nhu định liệu, chớ Lão chẳng hề biết đến nữa.

Vậy tính sao nói cho Lão nghe.

TRUNG bạch:

Phải lập cho chánh đáng, như những kẻ giả đạo nương đàn, thì phải xét cho phân minh mà để ra khỏi đàn, rồi phải lập một kẻ SĨ TÀI đặng phòng biên chép những tờ giấy của các Ty, cùng phải chép cho đủ Thánh giáo từ năm Mậu Thìn, rồi Lão kiểm điểm lại mà ra cho các nơi, cùng phải rút những Thánh giáo mà lập Luật theo thể lệ trong Đàn. Vậy chư nhu khá tuân mạng lệnh.

Còn kẻ phò cơ xác thân lao động tinh thần, lại càng thêm lờn biếng mong tính bước ra. Lão lắm khi muốn theo ý nó mà bỏ thử coi của Thiêng liêng phải còn hay mất, nhưng sợ Hộ Pháp cầu xin cùng Lão, và cả chư nhu cũng có lòng mà cầu Thầy ban bố, nên cái lý ấy đã có hữu căn hữu quả, nên Lão chẳng thể nào mà không vừa giúp cho đặng, nhưng phải không có những điều Lão nói trên đó, thì Lão để cho nó mặc dầu toan theo thể sự thường tình cho luống công buổi trước.

Thôi chư nhu khá chắn chỉnh theo những lời Lão

dạy. Lão từ chư nhu. Thăng.

80. NGÀY 23-4-NHÂM THÂN (DL 28-5-1932)

LÝ ĐẠI TIÊN GIẢNG ĐÀN

Chư nhu cảm thính Ngã mạng.

Chư nhu chẳng biết Luật điều Chánh pháp là làm Thiên vị cho cả Môn đệ của Chí Tôn. Nay Đàn Minh Thiện là tối cao tối trọng là đường nào, mà lại coi ra tuồng rẻ rúng cùng khinh để đường như không có Lão vậy.

Lão hỏi: Chớ lập 12 người môn đệ lo phận sự làm sao? Vậy phải biết rằng, 12 người Kiểm duyệt nầy phải coi những Kinh Luật trong đàn, cùng Luật điều Chánh pháp dâng lên phải cho đủ mặt thì mới phải là phận sự cho, chớ có đâu làm tuồng biếng nhác mà chẳng chịu thật hành .

Vậy một lần Lão thứ cho, từ đây phải trọn tinh thần mà hành đạo nghe.

Còn chí như Luật điều Chánh pháp mà chư nhu lập ngày nay thì rất thiếu sót. Vậy Lão nói đại lược cho, rồi chỉnh đốn trật tự cho rành.

Vậy chư nhu nghe:

ĐIỀU THỨ NHỨT: Trong 12 người Kiểm duyệt đăng xem xét các sách vở trong Đạo cùng ngoại giáo, như sách nào chẳng trọng đạo đức thì phải cấm trong đàn chẳng đăng coi đến.

ĐIỀU THỨ NHÌ: Có một vị Chủ Khảo coi trong 36 Ty, thì có quyền dạy dỗ cùng phán đoán những kẻ tội tình, như có kẻ nào chẳng vâng theo thì phải lập tờ công đoán nghe, rồi giao lại cho trong đàn.

ĐIỀU THỨ BA: Trong 36 Ty, mỗi Ty là 27 vị Đạo hữu, đồng công cử cho nhau mà lập Chủ Ty cùng Kiểm

đạo. Phận sự của Chủ Ty thì dạy dỗ chăm nom săn sóc, như có kẻ chẳng vâng Luật lệ Hội Thánh cùng Luật điều Chánh pháp thì phải răn he đôi lần, như còn thấy kẻ ấy chẳng tuân thì phải cho 2 vị Kiểm đạo hay mà phân xử, cùng các việc kiện thưa về phần Kiểm đạo. Như Kiểm đạo mà tư vị, phân xử chẳng công bình thì Chủ Ty phải tư tở cho trong đàn hay, còn như im ẩn thì phải chịu lấy tội tình.

ĐIỀU THỨ TƯ: Trong 72 vị Kiểm đạo, mỗi vị coi 12 vị, phải cần dạy dỗ những điều đạo đức cùng mỗi tháng phải đến nơi Chủ Ty mà nghe Thánh giáo, cùng xem xét việc cử chỉ của Chủ Ty hành đạo, như quá quyền, chẳng có lệnh Hội Thánh cùng trong Đàn và không có lời dạy của Chủ Khảo Chánh Ty mà thi hành, hay là có mà làm quá quyền, nên mất lẽ công bình, thì Kiểm đạo phải tư tở cho Chủ Khảo Chánh Ty hay, như Chủ Khảo Chánh Ty im ẩn thì tư tở cho trong đàn hay, thì 12 vị Kiểm duyệt phải hội nhau nơi Đồng Nghĩa Đường mà phân định. Như chẳngặng đặng thì phải đem

cả thầy tở giấy đến Minh Thiện mà cầu Lão phán đoán, như tư vị thì tội về phần Kiểm đạo.

ĐIỀU THỨ NĂM: Lão giao cho chư nhu lập lấy, phải làm thế nào cho trong 12 người ấy cũng đặng quyền xem xét Kiểm đạo, có lỗi thì can gián, như không đặng thì cũng đặng phép dâng tở đến cho trong Đàn hay, nhưng phải cho đủ 12 người ký tên, chớ chẳng đặng thế.

Vậy chư nhu lập lại rồi dâng lên cho Lão. Vậy Lão bái đàn cho phò loan cùng chư nhu nghỉ mà kiểm duyệt theo lời Lão dạy, rồi Lão sẽ tiếp đàn.

Lão mừng chư nhu. Lão thăng Điện.

Tái cầu:

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG

Lão mừng chư nhu.

Luật điều Chánh pháp như vậy cũng chưa đủ đâu. Vậy 12 vị môn đệ Kiểm duyệt phải thể vào đôi câu cho có phần hữu hình tương ứng. Lão cũng muốn mượn kẻ phò loan giúp, nhưng để cho 12 vị Kiểm duyệt trước, cho khỏi phạm Luật điều, nhưng chừng nào mà chẳng trọn giao trách nhiệm ấy thì Lão có thể mượn kẻ phò loan sắp đặt.

TRỨ bạch:

TRỨ, không phải như vậy đâu. Chớ cho mình què dốt, thì bấy lâu nay Lão chẳng để chấp cơ bao giờ, vì cái dốt ấy mà có tinh thần về đường đạo đức cũng chí công, nên Lão mới ban cho vậy, chớ nên coi là thiếu phận.

Nậy chư nhu, vậy khá tức cấp lập thành Luật điều, đặng chấn chỉnh cho hoàn toàn mà sửa sang Thảo Đường, chư nhu nghe.

Lão cho liền:

- *THẢO thượng sương phi tiện thị Thiên ba chi thăng cảnh,*

- *ĐƯỜNG tiên nguyệt chiếu thậm quang Địa thời thị dăng Tiên.*

PHƯỚC có đặng chẳng? Xứng chẳng?

Lão ra đối nghe:

Có tài sao chẳng ra tài,

Ngày nay chớ giấu hãy bày phô ra.

Đêm nay trong lúc canh ba,

Miệng thêu lòng gấm liền đem ra để.

*Người sanh ra đứng trong Trời,
Thốt lời chánh đáng hứa lời chẳng quên.
Đôi vầng nhật nguyệt ở trên,
Trung thì vua chúa, dưới thì có Ta.
Hai mươi năm trước kể ra,
Đất nầy độc kiếm chỉ về hướng đông.
Ngày nay nhật rọi màu hồng,
Phải toan lập chí công đồng sửa đương.
Lão mừng chư nhu. Có Chí Tôn ngự giá. Lão thăng.
Tiếp đàn:*

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con. Các con nghe tiếp giảng Hòa.
*Vì thương thế xuống trần dạy bảo,
Dẫn các con hườn đáo cứu ngôi.
Than ôi thế tục suy đồi,
Đường Tiên thì lánh ưa môi vinh hoa.
Hoa ấy rụng, tòng già chẳng lọt,
Vinh nọ mòn bá chột màu tươi.
Sầu than gấm lại buồn cười,
Che người đạo đức, khoe người dai cân.
Cân ấy tội cõi trần là khổ,
Đai kia là hình nội Phong đô.
Khuyên con khá lánh mê đồ,
Cùng nhau điu dắt giảng phô việc lành.
Đồng tử tản thân. Thầy ban ơn các con. Thăng.*

81. NGÀY 27-4-NHÂM THÂN (DL 1-7-1932)

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng cả môn đệ lưỡng phái, con cái của Thầy.
Nầy các con, có thấy oai nghiêm của Giáo Tông các con là dường nào chẳng? Các con lờn để quá lắm, làm cho đến đối đại nộ, nên chẳng khứng cư đàn.
Vậy thì cả Luật điều Chánh pháp chẳng có đáng giá trị vào đâu, ấy là tại các con chẳng tuân mạng lệnh. Vậy Thầy lấy làm buồn cho các con lắm đó.

Vì các con lờn biếng, cậy thế Cha Lành, không thấy điều hình phạt, nên mới ra thế này.

Nầy các con khá biết, phải làm làm sao cho tròn phận sự, chớ có bỏ trôi mà lưỡng công giữ đạo tìm Thầy, mà ngày nay phải trôi theo dòng nước, nghe các con. Thầy quá bi thương mà ban ơn cả môn đệ. Thầy thăng.

Tái cầu:

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN GIÁNG ĐÀN

Ngã thị Quan Vô lâm đàn. Chào chư nhu.

Nầy chư nhu, trước khi Ta cũng nhiều công mới khai sáng đặng Đàn Minh Thiện đây, thì Ta mong mỗi cho chư nhu hằng ngày tấn hóa cho đến nơi cao thượng, nên nài cùng chư Tiên vừa giúp chơn thân, xin cùng Giáo Tông cảm quyền mà chỉnh đốn, nên mới lập Luật điều Chánh pháp, đặng làm nấc thang bước tận 9 tầng mây, đặng hiệp cùng chư Tiên, Phật, Thánh, mà người đã lược lập rồi, chớ chư nhu chấn chỉnh, thể hứng đôi câu, cùng

phải hiệp cho đủ mặt, mà hầu dâng lên cho người. Té ra chư nhu quá nên biếng nhác, chẳng chịu ra công nghiêm cứu cho hiệp cơ đời cùng Đạo.

Vậy chư nhu há chẳng thấy Hội Thánh lập Luật sao?

TRUNG bạch:

Ta chưa hề định vậy. Chư nhu, như lập hoàn toàn thì Ta sẽ cầu rỗi cho. Nay chư nhu, trong buổi dâng Luật, phải đủ mặt, chớ có lỗi lầm nữa nghe.

Ta muốn phân đôi lời cho chư nhu rõ, nhưng Luật điều chẳng hoàn toàn nên chưa thuyết giáo. Còn như Thảo Đường, phải toan lo trước đặng bồi đắp cho nên nền Chơn đạo của Chí Tôn. Chư nhu nghe:

Đau đầu hạnh lành lo phải thiếu,

Bày lời thất đức mất tài mình.

Coi liên tiếp về đầu. Ta mừng chư nhu, Ta thăng.

82. NGÀY 5-5-NHÂM THÂN (DL 8-6-1932)

QUAN THÁNH ĐỂ QUÂN GIÁNG ĐÀN

Dực Hớn lâm đàn Ngã thị.

Nay chư nhu, cách lập đàn đã dạy phân minh, mà chư nhu chưa hề để ý đến. Mỗi khi nhập đàn thì kẻ phò loan phải thủ phương hướng của nó, là nơi dưới, trước bàn Hộ Pháp thì mới phải cho, có đâu không định vị.

Còn chư nhu lại đứng nơi phương diện ấy thì lấy làm trái đó. Vậy một lần này khá biết cho.

TRUNG, như Luật pháp là 12 vị Kiểm duyệt chớ chẳng phải là phạm sự của Hiền đồ đầu. Chư nhu chưa hề biết phạm sự, mỗi mỗi đều có trật tự mà chẳng thi hành cho chính chắn, thì khó mà chắn chính nền Minh Thiện cho hoàn toàn. Trong 12 người Kiểm duyệt này rất nên đáng bỏ đi mà chớ, làm chi chi thì cũng đốc hành, khó lấy. Có bấy nhiêu Luật lệ ấy mà còn lo chẳng trọn phạm sự, thì có đáng làm môn đệ của Chí Tôn chăng? Còn những Thánh giáo thì cũng chưa hề để ý tâm kiếm đến.

Ta vì trước khi hết lòng vừa giúp, nay chẳng nở bỏ ngơ, nên phải giảng đàn, chớ cũng đã quá ngán đó. Chư nhu thiết rất nên tình tộ. Vậy hãy tự hối mà coi có đáng bồi tên nơi số Ngọc Hư chẳng há?

Vậy Ta khuyên chư nhu từ đây phải lo làm sao cho có kẻ cầm giềng mới tạo tác Thảo Đường, chớ không thì đừng mong làm Đạo. Vậy muốn Thảo Đường cho vững đạt thì cần nhứt phải lập Luật điều cho rỗi, cùng phải duyệt bộ Đạo Minh Thiện Đàn, chớ nên sai sót mà nghịch ý nhơn sanh. Vậy khá tuân mạng.

Nầy chư nhu, trong Luật điều, ngày nay Giáo Tông còn mắc mỏ cùng chư nhu đó. Phải để ý kiểm coi, còn thiếu một khoản của kẻ phò loan ấy, mới có bài thai: Có tài sao chẳng ra tài? Chư nhu đâu rõ ý ấy. Để Ta nói: Bốn câu sau như vậy, rồi khá kiểm mà hiểu, là vì cơ bí mật chưa cho bày cạn, nên phải để ý tứ. Vậy khá tìm cho rõ nghe.

*Từ đây kể lại sáu năm xưa,
Mới biết tánh danh kẻ ấy thừa.*

Chư nhu, nay những lời của Cảnh PHƯỚC trúng ba mà thôi, là Dương Tín Nghĩa, còn cả thầy không nhằm, vì 4 câu sau như vậy: Hai mươi năm trước kể ra, Đất nầy độc kiểm chỉ về hướng đông. Ngày nay nhật rạng màu hồng, Phải toan lập chí công đồng sửa đương.

Trong cặp ấy, 28 chữ là 1 câu.

Nầy Chủ Khảo Chánh Ty, nay Lão nầy cho, nầy chư nhu, rất khó, chưa thể phân rành đặng.

Muốn cho phân biệt Chánh Tà thì Luật điều khá tức cấp lập thành mới có thể cho Đàn Minh Thiện tấn hóa.

Phò loan khiếm thân. Thăng.

83. NGÀY 15-5-NHÂM THÂN (DL 18-6-1932)

CAO THƯỢNG PHẨM GIÁNG ĐÀN

*Cao nghi phải giữ phận cho tròn,
Thượng trí đừng xao tánh sắt son.
Phẩm trách phân minh phân vãn định,
Hòa nhau nâng đỡ đặng vương tròn.*

Nay Bản đạo khuyên hãy đồng tâm hiệp trí mà bồi bổ cho vững vàng, chớ để ý tưởng thâm riêng trách, mà làm cho ra vẻ bất bình thì còn chi, mong tròn phận sự.

Nay Bản đạo xin cả thầy phải vui lòng theo lời Bản đạo thì mới chấn chỉnh Minh Thiện cho hoàn toàn, còn chi như Luật điều nầy cũng còn chưa đủ tư cách theo thể hứng. Vậy phải chỉnh đốn lại, ngày 19 sẽ dâng lên cho Giáo Tông, thì Bản đạo sẽ cầu Quan Thánh Đế Quân cùng Bản đạo nài xin Giáo Tông giảm nộ.

Vậy Bản đạo xin mừng mấy vị Đạo hữu. Bản đạo thăng.

Tiếp đàn:

*Đại tiểu chư nhu thị ám tâm,
Thánh lai đàn nội giáo nghi tâm.
Luật điều khả hứa nhơn hà tạo,
Chánh pháp phân minh bất phản tâm.*

Nầy chư nhu, bày ban khai môn chỉnh đàn chớ nên động. Nầy cả chư nhu, ngày nay là đang buổi lập Pháp Minh Thiện, mà chư nhu lại muốn rõ biết trong đàn, thì buổi Luật điều ấy ấn tống thì thi hành. Ngày 23 phải đòi các Ty đến cho đủ mặt đặng truyền bá Luật điều, còn như

ngày dâng Luật, phải lập Pháp Ngũ Lôi nghe.

DO:

*Do sao khéo để tấm tình nghi,
Lão chỉ tỏ tường chớ nghĩ suy.
Sống thác chi qua quyền Tạo Hóa,
Chẳng hề sai sót một hào ly.*

Ra.

Chư nhu, nay Thảo Đường, chư nhu có rõ sao mà Giáo Tông cho liền đó chăng? Chư nhu ham viết mà dán đó thôi, chớ chẳng hề tính tại sao mà có, chớ chẳng phải cho dán đó là rồi đâu nghe. Nếu chẳng lập cái nghị luật Thiên tư mà thẩm đoán cho cùng thì chẳng hề đáng vậy, nên mới khiến chư nhu nghiệm tra khảo cứu những Thánh giáo đặng chọn người chưởng chấp, rồi đồng chí mà tiến dẫn kẻ ấy cầm quyền, thì mới có cơ thành tựu cho đôi liền ấy, mới đủ theo Thánh ý cho.

Còn trong đàn, từ đây hễ muốn vào thì phải cho trọn tắc thành, chớ đừng lờn lạt mà phải chịu khổ hình, vì Luật điều Chánh pháp, cùng Pháp Chánh Truyền, đối lại còn hơn Tân Luật. Vậy từ nầy, chư nhu phải gìn tròn bốn phận, chớ tính lui ra an dưỡng mà bỏ phận diu đường.

Vậy trong 12 vị Kiểm duyệt nầy, Lão chắm đa nghe. Nếu còn dâng sớ thì chọc cho Giáo Tông đại nộ một kỳ nữa thì có khi người bôi xóa Minh Thiện Đàn đi mà chớ. Nếu chư nhu mà bị bôi xóa rồi thì cái hại cho Đại Đạo thì phần ấy 12 vị chớ chối tội trước Ngọc Hư đa nghe.

Chánh Trị Sự bạch:

Lão cấm. Lão thẳng.

84. NGÀY 19-5-NHÂM THÂN (DL 22-6-1932)

THƯỢNG PHẨM GIÁNG ĐÀN

Bần đạo mừng chào Giáo Hữu cùng cả Chức sắc và chư vị Hiền hữu.

Nầy chư Hiền hữu, coi bài thi của Đấu Chiến Thắng Phật lại coi.

Nầy Hiền hữu PHƯỚC, nghe ngu huynh tỏ những lời Giáo Tông phán định, như 12 vị Kiểm duyệt nầy mà lập chẳng đặng trọn giao trách nhiệm lại. thì Ngài sẽ mượn 2 kẻ phò loan lập, chớ chẳng phải Ngài dùng huyền diệu vô vi cơ bút, thì Ngài chẳng biểu chư Hiền hữu thể hứng làm chi, vậy nên Ngài nói có cơ Hữu hình tương ứng thì mới thấ hiệp với Cơ Trời. Còn như mà kẻ phò loan chẳng thể làm đặng thì như Hội Thánh ắt cũng chẳng nương với Hiệp Thiên Đài, có đặng chăng? Lời dạy trong 12 vị Kiểm duyệt, rồi phải giao cho kẻ phò loan, là vì ý Ngài để cho phò loan có phần hành sự. Như chẳng vậy, 2 vị phò loan nầy ắt là vô dụng lắm đó? Còn may là vì Bần đạo tiếp sớ Phù Sứ dâng lên cho Giáo Tông thì Bần đạo thâu sớ ấy mà đến Ngọc Hư Cung dâng lại cho Chí Tôn, bằng chẳng vậy thì sớ nầy đến cho Giáo Tông thì chắc là Ngài đại nộ. Vậy chư Hiền hữu phải do lời Đại Thánh cùng mấy lời nói của Bần đạo mà thi hành, coi kiểm coi. Vậy chư Hiền hữu khá xem mà lập lại, ngày mai sẽ dâng chớ nên trễ nữa.

Bần đạo cứ đàn. Chư Hiền hữu hãy nghỉ mà kiểm rồi sẽ cho Bần đạo rõ.

Tái cầu:

ĐỨC THUỘNG PHẨM

Nầy chư Hiền hữu, mỗi khi Bản đạo giảng đàn, xin chư Hiền hữu hãy lấy lễ thường mà thôi, chớ nên làm trọng lễ nữa nghe.

Nầy, chư Hiền hữu chẳng thể lập thành Luật điều Chánh pháp. Vậy Bản đạo xin chung trí mà lập giùm.

ĐIỀU THỨ SÁU: Cho vậy: Trong phần phò loan như vậy: Phải để tâm cho đại tịnh cùng giữ dạ vô tư, nắm Thiên điều mà bảo tồn nên Minh Thiện, trọn vâng Thiên mạng cùng lĩnh Giáo Tông mà hành chánh, chẳng đặt vị nể thường tình, cùng lìa tư thân tư kỷ, làm chẳng trọn bốn phận, hay là lấy tứ riêng mà lập thành Tả đạo thì phải mắc tội Ngọc Hư, còn như dưới thì có 12 người Kiểm duot, phải do nơi kẻ phò loan mà hành sự theo bốn phận.

Vậy chư Hiền hữu an tâm ráng thể hứng 5 điều của Giáo Tông truyền dạy, chớ Bản đạo cũng chẳng đặt thế hành mà lập cho đặt, vậy mà Bản đạo có thể vừa giúp tinh thần cho. Vậy chư Hiền hữu cũng nên cậy 2 vị phò loan công luận mà lập, nội ngày 20 cho rồi, chớ nên trễ nghe.

Có Chí Tôn di giá hầu gần. Vậy Bản đạo kính mừng chư Hiền hữu. Thăng.

Tiếp đàn:

NGỌC HOÀNG THUỘNG ĐẾ TÁ DANH CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con,

Nay cả Minh Thiện Đàn đều khuôn chỉ khó lập Luật điều, nên Thầy đến mà ban bố tinh thần cho các con, ráng mà chấn chỉnh cho hoàn toàn.

Nầy các con, Thầy vì thương vạn loại chúng sanh, chẳng nỡ lập Luật điều mà hành phạt, nhưng Thầy giải rõ cho các con chớ buồn, vì Giáo Tông các con buộc phải lập Luật điều, vì có cơ như vậy: Nếu các con muốn đến nơi người Triết lý mà học hỏi, thì trước phải khắc kỷ, phục lễ mà cầu người chỉ giáo. Ấy là phần đời còn phải vậy thay, hướng chi muốn đến Tam thập lục Thiên cho gần Tiên Phật thì cần phải lập Luật đặt giữ mình cho khỏi phạm thì mới đến đặt chỗ cao thượng, bằng chẳng lập Luật thì cũng tỷ như kẻ đốt nát vô phu kia, thì có mong chi đồng trang cùng quân tử.

Vì vậy nên Thầy phải buộc mình cam chịu, để cho Giáo Tông lập Luật điều. Vậy các con khá biết, nhờ Luật mới có thể nâng phẩm vị mình đặt. Vậy các con khá tận tâm mà thể vào đời cầu, thì cũng như nơi Ngọc Hư Cung, chư Thần Thánh Tiên Phật cũng lập Luật cho đặt kèm thúc nhau, chẳng hề vị nể thay, hướng chi nay các con lại chẳng công tâm mà lập lấy ngôi vị của mình cho xứng đáng hay sao?

Vậy các con khá ráng nghe. Thầy ban ơn cho các con.
Thầy thăng.

85. NGÀY 20-5-NHÂM THÂN (DL 23-6-1932)

QUAN THÁNH ĐỂ QUÂN GIÁNG ĐÀN

Ngã tiểu chư nhu, ngày nay chư nhu rất hân hạnh, trên thì có Chí Tôn cùng Tam giáo chứng, dưới thì Ta cùng Nam Hải Như Lai, cùng Đẩu Chiến Thắng Phật, lại thêm Thượng Phẩm đồng hộ giá Chí Tôn cùng Tam giáo lại với cả thầy anh em chúng ta, sẽ cầu Ngài công nhận.

Vậy chư nhu phải đốt 9 cây nhang để lên ngay Đại Điện đặng Chí Tôn giáng, triệu Ngũ Lôi đến.

Nầy chư nhu, phải khử trừ cho kẻ phò loan.

TRUNG đến nơi vị Ngũ Lôi mà chấp bút bằng nhang cho Thầy triệu Ngũ Lôi đến. Chấp bút phải vậy đạ. Ta cứ đàn.

Tiếp đàn:

Nầy các con. Thầy ban ơn cho các con.

TRUNG, Đại Đế bảo chúng nó đại tịnh, đàn chẳng yên tịnh, mà các con lại còn xạo xự vô ra làm cho phò loan tản thần, vậy phải bãi đàn.

Tái cầu:

TRUNG, Đại đế bảo con chấp bút cho Thầy triệu Ngũ Lôi. TRUNG, vậy con cầm hương, khi chuyển thì con đứng dậy, dạy mặt ra bàn Ngũ Lôi rồi để cho chuyển Thần ra đặng Thầy triệu Ngũ Lôi, nghe con.

Nầy các con, tịnh đàn nghe.

TRUNG ra con. Có Giáo Tông các con đến. Vậy các con khá nghe Thầy dạy trước, hễ đến khi Giáo Tông các con công nhận Luật điều thì các con phải lập thệ y như

Hội Thánh lúc Thầy ban quyền hành cho Cửu Trùng Đài đó. Vậy Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

Tiếp đàn:

ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG

Chư nhu, khá đọc Luật điều. Trước khi đọc phải nghe: Hễ Lão khen ấy thì Lão nhíp cơ 2 cái, điểm thì một cái, còn bắt thì Lão sửa cho.

Đọc. Để lên trên cơ cho Lão dâng lên cho Đức Chí Tôn.

Nầy chư nhu, ngày nay là vì có Chí Tôn cùng Tam giáo và cả Ngọc Hư chư Thần Thánh nài xin Lão chấp chưởng quyền hành Trường Minh Thiện nên Lão mới tái thủ quyền hành. Vậy từ đây chư nhu chớ nên tái phạm nữa nghe.

Vì có Đại Đế cùng Thượng Phẩm nài xin quá lắm, nên Lão chẳng nỡ bỏ đành. Vậy phải biết ơn người.

Lão từ đàn vì phò loan mệt lắm, nên Lão chẳng giảng đạo cùng cắt nghĩa những thai đồ đặng.

Vậy Lão thăng.

[Tôi (Sĩ Tài HUÔNG) xin chép Luật Điều Chánh Pháp]

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Đệ thất niên)

LUẬT ĐIỀU CHÁNH PHÁP

TRƯỜNG MINH THIỆN

Vâng lệnh Đức Lý Giáo Tông dạy ngày 23-4-Nhâm Thân

Vậy cả trong Trường và các Ty Kiểm đạo phải tuân y theo trách nhiệm mà hành đạo của mỗi người.

ĐIỀU THỨ NHỨT: Trong 12 vị Kiểm duyệt đặng xem xét các sách vở nào chẳng trọng vị đạo đức, làm rối luân thường, phá hư phong hóa (1) thì phải cấm trong đàn chẳng đặng coi đến. Trong 12 vị Kiểm duyệt này có phận sự khác nhau (2):

– Khoản thứ nhất: 4 vị về phần trích lục Thánh giáo cho có trật tự phân minh (1).

– Khoản thứ nhì: 4 vị về phần thuyết đạo cho 36 Ty nghe (1) và đạo lưỡng phái nghe (1).

– Khoản thứ ba: 4 vị lo về phần tiếp những giấy tờ của Chủ Khảo Chánh Ty, hay là các nơi gửi đến, thì phải điều đình, bằng không đặng thì phải hiệp nhau cho đủ mặt 12 vị mà nhóm nơi Đồng Nghĩa Đường đặng công nghị, như chẳng khứng nghe, phải đem cả thầy tờ giấy đến nơi Trường

(1) là lời điếm; (2) là lời khen của Đức Lý Giáo Tông.

Minh Thiện mà giao cho kẻ phò loan thẩm xét, hoặc xin giảm luật, như 12 vị Kiểm duyệt chẳng chịu thì mới cầu Đức Giáo Tông phán đoán.

Vậy trong 12 vị Kiểm duyệt phận sự khác nhau, mà kỳ trung như một (1), có việc chi thì cũng chăm nom mà hành chánh chớ chẳng đặng bỏ qua. (2)

ĐIỀU THỨ NHÌ: Có một vị Chủ Khảo Chánh Ty coi trong 36 Ty thì phải chăm nom săn sóc các môn đệ của

Chí Tôn và có quyền dạy dỗ cùng phán đoán những kẻ tội tình, như kẻ nào chẳng vâng theo thì phải lập tờ công đoán mà giao trong Trường. Vậy phận sự của Chủ Khảo Chánh Ty phải tuân theo Luật điều, giữ trọn phần trách nhiệm, vậy chớ nên thiếu phận.(2)

ĐIỀU THỨ BA: Trong 36 Ty, mỗi Ty 27 vị Đạo hữu, đồng công cử cho nhau mà lập một vị Chủ Ty (2) cùng 2 vị Kiểm đạo (1) nhưng Chủ Ty phải tùng quyền Chủ Khảo Chánh Ty (2) mà hành đạo đặng sửa đương giúp đỡ, diu dắt Đạo hữu trong phần địa phận mình (2) hoặc có điều chi làm hại cho phương diện của Đạo thì phải cần kíp cho 2 vị Kiểm đạo hay đặng chung lo điều đình cho an ổn, (2) mỗi tháng phải tiếp Thánh giáo nơi 12 người Kiểm duyệt đặng dạy dỗ 24 vị Đạo hữu và săn sóc cho tấn hóa, như kẻ nào không vâng luật lệ Hội Thánh cùng Luật điều Chánh pháp thì phải lấy lời đạo đức mà giảng dứt kẻ ấy trở nên người lương thiện (2), như đã nhiều lần mà kẻ ấy chẳng tuân thì phải giao lại cho 2 vị Kiểm đạo phân xử, cùng các việc kiện thưa cũng về phần Kiểm đạo. Như Kiểm đạo tư vị, phân xử chẳng công bình thì Chủ Ty phải tư tờ cho trong Trường hay, còn như im ẩn phải chịu lấy tội tình.

ĐIỀU THỨ TƯ: Trong 72 vị Kiểm đạo, chia ra mỗi Ty là 2 vị, đặng giúp việc cho Chủ Ty. Vậy mỗi vị coi 12 vị Đạo hữu, phải cần dạy dỗ những điều đạo đức (2) và xem xét, như kẻ nào giả đạo nương đàn thì lập tờ kết chứng phân minh, (2) mà để ra khỏi Trường, cùng mỗi tháng phải đến Chủ Ty mình mà nghe lời Thánh giáo, và xem xét cử chỉ của Chủ Ty hành đạo, như chẳng có lệnh Hội Thánh dạy, cùng trong Trường chẳng có lời dạy của Chủ Khảo Chánh Ty mà thi hành, hay có mà làm quá quyền,

nên mất lễ công bình, thì phải can gián, như không đặng thì tư tờ cho Chủ Khảo Chánh Ty hay, song Chủ Khảo Chánh Ty im ẩn thì phải tư tờ cho trong Trường hay, như tư vị thì tội về phần Kiểm đạo.

ĐIỀU THỨ NĂM: Trong 12 vị Đạo hữu nầy buộc mỗi tháng phải đến nhà Kiểm đạo mà nghe lời Thánh giáo cùng vâng lời dạy dỗ của người về phần đạo đức (2), còn như Kiểm đạo có làm điều chi trái đạo cùng tư quyền thì 12 vị Đạo hữu nầy phải can gián sửa lỗi cho người. Như không đặng cũng có phép (2) lập tờ kết chứng dâng đến trong Trường hay, nhưng phải đủ 12 người ký tên, chớ không đặng thế. Còn những người nào muốn vào Đoàn thì phải có Chủ Ty và Kiểm đạo tiến dẫn mới đặng. (1)

ĐIỀU THỨ SÁU: Về phần Phò loan, phải để tâm cho đại tịnh, cùng giữ dạ vô tư, nắm Thiên điều mà bảo tôn nền Minh Thiện, trọn vâng Thiên mạng cùng lệnh Giáo Tông mà hành chánh, chẳng đặng vị nể thường tình (2) cùng tư thân tư kỷ, làm chẳng trọn phận sự, hay là lấy tư riêng mà lập thành Tả đạo (1) thì phải mắc tội Ngọc Hư, còn như dưới thì có 12 vị Kiểm duyệt phải do nơi kẻ phò loan mà hành sự theo bốn phận (2).

86. NGÀY 22-5-NHÂM THÂN (DL 25-6-1932)

tại Khố Hiền Trang.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con. Nầy các con,

Khá cầu Giáo Tông các con ban Luật cùng giảng đạo, còn Thầy đến triệu Ngũ Lôi cư đàn, chớ chẳng dạy chi cả.

TRUNG, con làm y theo ngày 20 đó con. Nầy các con, mỗi đứa đều có phận sự riêng, vậy khi nào mà lập Hồng thệ, phải nói như vậy: “Nay tôi (Tên họ), phận sự quì trước bửu pháp Ngũ Lôi thể có Hoàng Thiên Hậu Thổ trọn làm Thiên đạo, giữ dạ vô tư, hiệp cùng chư môn đệ, gìn Luật lệ Cao Đài, nguyện chẳng lòng hai, nếu sai u sai lời thệ thì Ngũ Lôi đả tử.” Rồi ra vị Hộ Pháp cũng thệ như vậy, nhưng câu sau thì đổi Hộ Pháp đọa Tam đồ bất năng thoát tục.

TRUNG, chấp bút đi con. Dạy, rồi ra con. Thầy ban ơn cho các con. Thầy thẳng.

Tại cầu:

Lão chào Thượng Thanh Giáo Hữu đó, cùng cả chư nhu, chư đạo muội.

Nay Lão lãnh quyền hành chính đốn Trường Minh Thiện, thì Luật điều đã lập rồi. Vậy chư nhu ráng giữ gìn bốn phận mà điều độ nhau cho thoát khỏi bốn khổ sông mê, đặng tâm về cực vị. Còn như Thảo Đường, chư nhu khá tận tâm mà tạo tác.

PHƯỚC, giải nghĩa: Dương Danh Tín Nghĩa, cho Lão nghe, Phải viết ra.

PHƯỚC bạch:

– Sái, cắt nghĩa là Đinh Công Trứ, tức là Lão để
dấu ý có một chữ sau, mà nay chữ như đoán đó đã nhầm.
Vậy nên Lão giải thêm cho rõ: 20 năm trước, tức là 29 năm
xưa, *Trung huê có yếm độc kiếm cùng 6 con cò tướng*, mũi
kiếm chỉ về hướng đông. Ngày nay nhứt rọi màu hồng,
là chỉ thể cái Đạo Trời ra, tức là dương thanh, nên mặt
nhứt chiếu lò vẹt lẫn hắc ám, độc kiếm chẳng thể chi mà
chẳng tan choặng. Ấy vậy nên mới định cho kẻ phò loan
mới có thể án cả huyền vi ấy.

Chư như lo liệu lấy mà làm nghe.

THAI:

*Giữa thanh không Tam tinh chiếu diệu,
Nguyệt vị diên tâm hiểu huyền cơ.
Nhơn sanh còn hỡi hững hờ,
Công Thương chen lấn bao giờ hiệp nhau.
Núi tuy cao*

THẮNG

87. NGÀY 29-5-NHÂM THÂN (DL 2-7-1932)

LÝ ĐẠI TIÊN

*Cây xanh lá thắm nước trong veo,
Con thỏ giỡn trăng dưới cội đào. (đào)
Cả tiếng reo vang quần tụ lại,
Trắng ngần như tuyết biết thương nhau.*

Nây chữ như, coi thử mà coi, thú cầm còn đường ấy,
nhơn loại mới thế nào. Vậy Lão khuyên chư như nghe.

*Bẻ bánh chia nhau chó giứt giành,
Miếng ngon san sốt mưa cành nanh.
Dưới trên hòa thuận kinh luân trọng,
Đây đó phân minh phải quấy rành.
Cái lý đương nhiên Trời vẫn định,
Vì quyền mới có thể tranh danh.
Đường Tiên thừa thông lòng chi cố,
Cõi tục giành nhau sắc đỏ xanh.*

*

*Đỏ xanh, xanh đỏ lại xen vàng,
Vàng ấy ấy là tội nặng mang.
Mang mển chi chi cân về tía,
Tía hồng khẩn khẩn giữ vinh vang.*

*

*Vang tai nào kể tiếng đời than,
Than trách lại qua bước nhôn nhàng.
Nhàn hưởng Đào nguyên yên lặng tánh,
Tánh lành khuyên giữ thoát trần gian.*

*

*Trần gian đầy đọa cái thân sanh,
Khá trở mau chơn lánh thị thành.
Săn Đạo khá trau nên vẻ Đạo,
Trời xanh chẳng phụ kẻ nhơn lành.*

Nầy chư nhu, nghe Lão tiếp Thai:

*Núi tuy cao hố sâu đường vắng,
Tẩu thú cầm rắn chạy chẳng ly.
Cáo cây cáo kiện nhớ ghi,
Hiệp chi là nhánh chi đi cận đế.*

Đau đầu hạnh lành lo phải thiếu, là ăn năn tự hối,
tức là: Hối kỳ phi, chớ chi lạ.

Lão mừng chư nhu, Lão thăng.

88. NGÀY 1-7-NHÂM THÂN (DL 2-8-1932)

QUAN THÁNH ĐẠI ĐẾ

THI

Quan trung quản trấn đảo đàn tiên,
Thánh ngữ giáo dân nghĩa khí tiên.
Đại đức giác mê ly khổ hải,
Đế lâm đàn nội chấn quyền nhiên.
Nầy chư nhu, Khả tu thánh mạng.

Lão kể từ khi nên Minh Thiện đã có vẻ thành tựu rồi thì Lão cũng vui lòng, nhưng còn áy náy vì cảnh Thảo Đường, chư nhu còn khiếm phần khởi tạo.

Nầy chư nhu, như muốn trọn phận sự thì trước phải chỉnh đốn các Ty, cùng kẻ chường quản các việc mà sắp đặt cho có kỷ luật chỉnh tề. Chư nhu khá tận tâm mà khởi tạo lần lần cho có vẻ. Vậy Ta khuyên chư nhu giữ tròn phận sự. Có Chí Tồn di giá hầu gần. Thăng.

Tiếp đàn:

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÁ DANH CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con.

Từ khi Thầy dùng vô vi cơ bút mở đạo nơi nước Nam này, Thầy chưa hề để cho các con khổ hại, mà nay cơ Tà quyền xung đột, giựt lẫn nhơn sanh, thì Thầy càng sâu thăm, nhưng cũng vì cơ Thiên nhiên tiên định đã rồi, nên ôm sầu cam chịu, nhưng cũng gượng lấy từ bi mà hòa giải, giảng dụ cho cùng nẻo Chánh đường mê.

Nghỉ cho đồng tử rồi sau Thầy tiếp giảng Hòa cho đủ. Thăng.

89. NGÀY 23-7-NHÂM THÂN (DL 24-8-1932)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con, các con nghe:

Kể từ buổi đạo truân chuyên thì Thầy đã để lòng mà từ ái đặng giảng dụ cho hòa, nhưng cơ Trời chưa hề sửa đặng, nên mới có cuộc chia phan tôn giáo như ngày nay. Ấy cũng vì cơ bút của Tà quyền mưu lẩn giả danh Thầy mà lập đàn tận diệt, nên trước Thầy cũng có dạy các Anh con phải cẩn thận ngừa phòng cơ bút, ấy cũng là Thầy cấm, nhưng Thầy cũng phải cần chỉ rõ lại cho các con, vì trước đạo chưa khai, thì đã có chư đấng Thần, Tiên, cùng các Thiêng liêng cầu Thầy ban chỉ cho xuống thế mà tạo cho nên nền Đại Đạo, chỉ có 3 cặp Phò loan, 3000 môn đệ, để mà chấn hưng nền đạo.

Khi cả Thiêng liêng, Thần, Thánh lãnh lệnh rồi thì Thầy lại e chúng nó chẳng đủ sức truyền bá cái Đạo tối cao tối trọng cho mỹ mãn Càn Khôn, nên cho thêm các Chơn linh theo giúp, nên lập chi Hiệp Thiên, bố hóa về phần cơ bút tại Hội Thánh, thì cả dưới mặt địa cầu này thêm ra 36 kẻ phò loan, nhưng có kẻ còn gờn theo lời thể khi lãnh lệnh nơi Ngọc Hư, cũng có đút lại mê điều danh vọng, sanh thói tự cao, xưng mình chấp cơ truyền đạo, là đoạt trọn huyền bí của Tạo Hóa, nên quên lời thể khi lãnh lệnh, cơn rủa Tà Thần thừa dịp mạo nhận danh Thầy, dắt vào đường Tả Đạo. Nhưng chúng nó chẳng hề biết đến, nên trái mạng Trời, mà làm tội cho Tà Quái, cùng hại cho nhơn sanh.

Thầy cũng buồn rầu, nhưng cần nào quả nấy. Nay

Hội Thánh sợ lạc lầm mà ngừa đó. Vậy các con khá luận mà làm.

Còn đây Thầy trả lời của TRUNG bạch.

Tờ ký, nhưng lý thì không, các con có biết làm làm sao cho rõ lý ấy chăng? Cả thầy nói cho Thầy nghe.

PHƯỚC nói coi con.

PHƯỚC bạch:

Câu ấy nhằm để, nhưng luận cho cùng trí mà làm, chớ để trái quyền Hội Thánh, chớ Thầy chẳng hề cấm cơ bút nơi đây.

Vậy Thầy ban ơn cho các con, Vì Phò loan khiếm Thần chẳng thể tiếp giảng Hòa nữa đặng.

Vậy Thầy mừng các con. Thầy thăng.

90. NGÀY 19-8-NHÂM THÂN (DL 19-9-1932)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con, các con nghe:

Thầy quá đổi buồn cho các con, chẳng đứa nào mà tận tâm thật hành cho Đạo cả, cho nên những lời Thầy phán dạy, cùng Giáo Tông của các con truyền xuống thì chưa hề thấy các con thi thố cho ra vẻ hành vi của Đạo đặng vẹn vẻ, như Luật Điều Chánh pháp, thì các con chẳng ký tên thật hành vi pháp, còn bộ Ty thì cũng chẳng sắp đặt mà soạn lại cho rành, coi chắc kẻ đạo đức đặng mấy nhiều, phòng chính đốn trật tự phân minh mà lo phương tạo tác Thảo Đường cho thành tựu, cùng phải hội nhau mà định kẻ chưởng hành, rồi lập tờ trọn giao cho kẻ ấy đốc hành, như thiếu phận sự thì phải chịu tội Thiên điều, chớ như các con mà sứt sè hoài thì chẳng chi mà cho vũng nền Minh Thiện, hòng điều độ nhơn sanh, đặng qua khỏi bến khổ sông mê. Vậy các con khá rắng.

SAI, sẵn đây Thầy cũng dạy cho con rõ về Luật vô vi cùng tội hữu hình.

Nầy các con, phải biết pháp trọng điều khinh mà tự lo lấy. Như buổi lỗi lầm thì đành trả cho rồi buổi thế, chớ để tội hậu vô vi. Những chuyện của các con, vì là lòng Thầy thương quá đổi mà các con chẳng tự tỉnh sửa mình, thì cả chư Phật, Tiên chẳng hề tha thứ, cứ đồng thượng sơ cho Thầy mà xin đa pháp hình, chừng ấy Thầy cũng không phương che chở cho các con nghe.

TRÚ, TRUNG, cùng 12 đứa Kiểm duyệt Thánh giáo

phải hiến thân cho Đạo mà tạo Thảo Đường nghe.

Nây, mấy con phải đòi DƯƠNG, PHUÔNG, ngày 29 đến nơi Minh Thiện cho Thầy dạy việc. Còn trong 12 đứa Kiểm duyệt này, phải lo mà trau mình cho lắm nghe.

Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

91. NGÀY 29-8-NHÂM THÂN (DL 29-9-1932)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐỂ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Các con coi như không có Thầy đến, nên làm tướng sợ sệt. Đàn chẳng tịnh, lỗi ấy do AN. Còn như thăng DƯƠNG đã đến đây mà nó coi Thầy là khinh mạng lắm há? Vậy chớ nó chẳng phải là kẻ phạm sao há?

Thầy buồn, kiểu các con. Thầy thăng.

Tái cầu:

Thầy mừng các con, các con nghe:

Thầy muốn chẳng tái đàn, nhưng vì chưa lời dạy dỗ cùng phân chuyện phải quấy của các con nên mới tái đàn.

PHUÔNG, từ đây phải giữ phần trách nhiệm cho phân biệt nghiêm minh, chớ làm quá phận mà trái ý cùng nhau nữa nghe.

Còn DƯƠNG, sao con chẳng biết hổ mặt thẹn lòng, thậm chí cho đến nổi anh em khuyên dút, con lại lấy lời phản đối rằng, tự ai để bỏ chi cũng đặng. Nếu như vậy thì Thầy e cho phải xa miền Cực Lạc mà chìm đắm vào cửa Phong Đô, thời còn chi là Tông Tổ, Vậy phải tự tỉnh mà răn lòng sửa nết, nếu không sau chớ trách Thầy sao không độ dẫn đa nghe. Vậy như con cùng SAI, Thầy dạy phải chịu tội với cả anh em trong Đàn của con, chớ đáng lẽ phải chịu tội với cả nhơn sanh mà chớ, ấy bởi vì còn mặt tín đồ, cùng là Chánh Phó Trị Sự cũng vậy. Nếu trong địa phận nhỏ thì chịu tội trong địa phận. Vậy khá tuân mạng nơi Thầy, thì Thầy mới có phương mà xin chư Thần Thánh Tiên Phật giảm tội vô vi ở chốn Ngọc Hư

cho nghe.

Còn DUƠN cũng phải y luật nầy mà tự tỉnh, nếu tái phạm thì trục xuất khỏi Đàn, cùng chạy tở Hội Thánh chẳng nhìn là Đạo.

Vậy Thầy khuyên cả thầy các con thấy gương tua tránh, mưa chớ cho lấm. Thầy ban ơn cho cả thầy các con cái nam nữ lưỡng phái. Thầy thăng.

92. NGÀY 1-9-NHÂM THÂN (DL 30-9-1932)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐỂ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con.

Những lời Thầy dạy trước các con chẳng chịu thật hành còn mong chi dạy Đạo. Còn như các con hỏi đó thì chẳng qua là lo hoài tuồng thể lực mà bỏ những chuyện dạy dỗ của Thầy trong ngày 18, vậy chớ nên cầu hỏi chi nữa.

Giảng Hòa chẳng tiếp, đức tánh chẳng cho. Vậy khá chung lo, đôi lời dặn đó, nương gió lên mây. Thầy thăng.

Tái cầu:

Nhứt thuyết giữ ngôn hành thử sự,
Nương nương tạo đạo tả tình thư,
Nhược vi tạo Thảo Lư Đường thượng,
Cấp trách hà nhưn bình toán cơ.

Nầy chư Hiền hữu, Tệ muội tài sơ, thơ chẳng giỏi, để lời thường chỉ rõ việc hư nên. Nay như muốn lập Thảo Đường cho có vẻ thành tựu thì phải ký tên Luật điều Chánh pháp cùng duợt sổ Minh Thiện cho rồi, thì giao cho kẻ chưởng hành, rồi truyền bố ra các Tỵ, phải đồng lập thân hành đạo, công quả tạo thành, còn như phép của Chánh phủ, dầu chưa cho đi nữa thì cũng khởi hành trong tuần Mạnh Thu nầy nghe.

Thôi Tệ muội từ đàn. Xin thăng.

93. NGÀY 7-10-NHÂM THÂN (DL 4-11-1932)

ĐẠI CÀN PHÙ SỨ GIÁNG ĐÀN

Ngã thị Phù Sứ khả hỷ chư Hiền hữu.

Kham thán hồ, chư Hiền hữu vị tri cơ. Nay câu chi cho nhọc, vì chư Hiền hữu quá nên lớn để mạng lệnh của Giáo Tông truyền dạy, nhưng mà cũng tại kẻ phò loan còn mờ hồ, kể cho mình giả dối, chớ chẳng hề nhận chắc là Thần Thánh, đến dạy dỗ cho những cơ bí mật ấy, nên coi như tưởng chiêm bao bóng bọt vậy thôi.

Nầy chư Hiền hữu, kẻ phò loan lại cãi như vậy: Chư Hiền hữu nghe, vì chẳng phải là chẳng vâng, nhưng mà làm sao cho hiệp cả nhơn tâm thì mới đoán chắc cho là Thiên ý, nên mới để vậy ngồi coi cơ tạo xây vắn, chớ chẳng chịu ra mà thi thố những điều chi cả.

Vậy chư Hiền hữu có thể nào mà chấn chỉnh cho hoàn toàn, phải đồng tâm tận ý mà lo lấy, thì mới mong ngày Giáo Tông thuyết Đạo cho. Còn như Chí Tôn cũng muốn ngự lâm đàn, mà Giáo Tông lại xin cùng Chí Tôn chớ giảng thường, làm cho cả chư Hiền hữu coi ra rẻ rúng mà khinh mạng, thì Người không dạy dỗ đặng. Nếu như người có quả trách thì lại câu Chí Tôn. Vậy chẳng khác nào chư Hiền hữu bỏ mạng lệnh của Người mà không cần đến.

Thôi Ta tỏ cho chư Hiền hữu rõ chút ít đó thôi. Ta thăng.

94. NGÀY 18-10-NHÂM THÂN (DL 15-11-1932)

THI

*Lâm sơn nguyệt chiếu mộc phân chi,
Tử lộ du hành ngộ hữu thi.
Đại thọ ký nhơn tri thử tánh,
Sơn nhân thậm quý cảm hà khi.*

Chư nhu coi kẻ nào mà giảng đàn đó vậy hử?

Mậu bạch: Đức Lý Giáo Tông.

– Không phải Ta là Giáo Tông đâu? Ấy thiệt là “Thăng Trích”. Thiệt Ta nghĩ cũng nên đáng bỏ, nhưng vì ráng nói đôi lời cho rõ, rồi liệu lấy mà làm. Ta hỏi vậy chớ việc Nông viện do đâu mà tạo, nói đi.

Chánh Trị Sư bạch:

Ta hỏi ấy mà chi? Chớ cũng chẳng phải Ta chẳng rõ. Vậy lập Thảo Đường chưa?

Không trúng chi cả, như lời nói ấy ăn năn sau muộn. Ta cũng muốn nói, nhưng mà thôi, để cho cơ đời tính thử thế nào, chớ Thảo Đường chưa cử động, mà bảo đàn chung trí tạo phần nông viện thì phải ra cơ trở ngại. Ta muốn phân cho cặn lý, nhưng chẳng có quyền, thôi thì chư nhu tính lấy, từ bi miễn lễ cho Ta. Thăng.

Tiếp đàn:

Thầy buồn cho các con đó.

PHƯỚC đọc cho rõ anh em con nghe.

Sao đó con? Thôi để Thầy tái tiếp giảng Hòa cho rồi, còn việc đó ngày khác sẽ phân.

*Dạy cả thầy nhơn sanh tỉnh tánh,
Lấy từ bi mà lánh sân si.*

*Toan lo cho Đạo kịp thì,
Đỡ nâng Nhơn loại chung qui một trường.
Trong tám tiếng phân tường giai cấp,
Giọng cung thương cao thấp tùy nhau.
Đốc chỉ vô hiệp thanh tao,
Lục căn Luật Lữ phân sao cho điều.*

PHƯỚC đọc từ câu phá.

Thầy vì quá thương nên mới tái đàn, nhưng chẳng
nổi dài, mà chỉ lần luận tóm tắt cho rồi.

Thầy từ các con. Thầy thăng.

95. NGÀY 24-10-NHÂM THÂN (DL 21-11-1932)

LÝ ĐẠI TIÊN

Lão chào chư Hiền hữu.

Lão hỏi chư Hiền hữu, vậy chớ cuộc đời viễn kiến
của chư Hiền hữu ngày nay thế nào, có đặng chăng há?

Ấy là một điều chư Hiền hữu chẳng tuân mạng
lệnh nơi Lão, mà làm cho có điều rắc rối như ngày nay đó
chăng? Rồi rồi đã, đủ trí chưa, chư nhu há?

Vậy nay nhìn lời tiên tri của Lão chẳng?

Nầy chư nhu nhớ lời Lão nói tay trắng dìu người,
nay đã rõ minh bạch là đó, còn chi lấy tình đời mà khỏa
lấp tinh thần nữa chẳng?

Nầy chư nhu, Thuộc Thánh giáo Hiệp tuyển trong
trang số 8, câu 31 chẳng? Lão hỏi Thập nhị Kiểm duyệt
đã, nói đi.

– Bạch Ngài: Không thuộc.

Ngốc lắm, chẳng có kẻ nào hiểu chi cả. Vậy Lão nói
cho khá nghe: Câu 31 là câu nói về phạt sự kẻ Phò loan
là Tướng soái của Thầy. Vậy chư Hiền hữu luận coi phần
Tướng soái làm sao phải phép mà diu độ tam quân. Khá
luận cho Lão nghe.

Lão bái đàn, chờ chư nhu đáp, rồi Lão phân cắt phạt
sự cho. Lão thăng Điện.

Tái cầu:

Nầy chư nhu, luận ấy hiệp nhằm đề, nhưng không
đủ lý. Nghe Lão phân cho rõ.

PHƯỚC đọc câu Tướng soái làm sao?

Phước bạch:

Nghe Lão phân cho cạn, phần Tướng soái có đủ 8 đức, tức là: Hạnh, Đức, Trí, Lực, Oai, Nghiêm, Minh, Chánh, mới là đủ phạm.

Nhưng Tướng soái mà không oai lệnh thì ba quân sợ giặc mà không kiên Tướng soái, không phục thì tất nhiên

loạn hàng thất thứ, còn hiệu lệnh chẳng nghiêm thì ba quân sợ giặc mà không kiên Tướng soái, thì trăm trận trăm thua.

Vậy nay chư như nhìn rằng: Quân hữu Tướng, Long hữu Vân, thì Lão phải phân phần trách nhiệm cho.

– PHƯỚC, PHỒ, PHÚ, MẬU: quản phần thuyết Thánh giáo, các việc Văn phòng.

– KỶ, CHUÔNG, NINH, CHÁNH: quản phần Lương viện, thầu xuất phân minh, chấp cả tiền bạc các Ty mà vận động các nơi.

– AN, PHUÔNG, GIAO, DUƠN: quản phần Công, Nông, Thương, Nghệ. Mỗi Ty sắp đặt tạo tác riêng phần, chớ chẳng đặng chung, nhưng mỗi nơi có đặng bao nhiêu tư bốn đều phải chạy tờ giấy cho trong đàn hay, hoặc xuất phát cứu cô độc viên thì cũng phải chạy tờ về đàn.

Ấy là phạm sự riêng của 12 vị Kiểm duyệt.

Còn như ra Thánh giáo thì phải hội nhau cho đủ mặt mới đặng ban hành, còn kẻ phò loan thì sắp đặt nơi Thảo Đường, thì Lão đã dạy TRÚ rồi, nó đã có chỉ cho PHƯỚC coi và nói với TRUNG rõ rồi.

Vậy nay chư như nghe nơi đó mà thi hành, nhưng kẻ phò loan làm không đúng theo Thiên ý, mà Lão không dạy thì Lão thiếu phạm, phải chịu tội chung cùng kẻ phò

loan nơi Ngọc Hư Cung với Đức Chí Tôn.

Thôi Lão ban ơn cho. Công nhận Sĩ Tài. Lão thăng.

96. NGÀY 20-II-NHÂM THÂN (DL 17-12-1932)

LÝ LÃO QUÂN GIÁNG ĐÀN

THI

Sum sê ba nhánh trái riêng nhánh,
Con thảo dâng lê thế nể danh.
Già thầy ưu thân, thân hý thế,
Chàng nay khá tập dạy quân sanh.

Nầy chư nhu, Lão muốn cho chư nhu làm sao mà vẹn giữ cho trọn lời của Đức Chí Tôn phán dạy, giữ Luật Giáo Tông mà hành chánh. Vậy Lão hỏi cả chư môn đệ của Chí Tôn có làm theo trong mây mùn gì chưa? Lão coi mờ chẳng thấy chi cho có ích theo những lời dạy dỗ của Chí Tôn. Thôi Lão từ chư môn đệ. Lão thăng.

Tái cầu:

ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG

Lão thấy chư nhu cầu, mà bắt buồn cười: Đứa tính một nơi, kẻ toan một ngã, mà lại hỏi những chuyện lớn lao nặng cho Lão chỉ rồi để đó, mà làm trò cười cho thế phải chẳng chư nhu há?

Nầy chư nhu, nội đây như đồng vâng mạng thì Lão sẽ phân .

TRUNG bạch:

Ờ, vậy có sợ thì đừng hỏi chớ.

TRUNG bạch:

TRUNG Chắc không?

-Bạch: Chắc.

Vậy Lão nấy cho, đệ tử lo cùng TRÚ mà sau như có chẳng trọn, ấy mới thế nào?

TRUNG bạch:

Nầy chư nhu, rất may thay cho Lão, nay hai đứa phò loan đồng lấy can tâm mà quyết nâng đỡ cho vững vàng nền Chánh giáo, khẩn chí mà lập Thảo Đường. Ấy là muốn làm gương cho chư nhu chen bước lấn vào, nên mới quên mình mà cam bảo kết cùng Lão.

Nầy chư nhu khá nghe:

Gặp cảnh khổ tùy cơ xây chuyển,
Lập Minh Từ trước diễn thi văn.
Chẳng lo kẻ thế lời rằng,
Lập thành Thánh Thất toan ngăn trễ giờ.

*

Chia mỗi sở làm như ngôi ở,
Môi toan lo rộng mở cảnh xinh.
Hữu biên phải tạo Dịch Đình,
Tả thì lại tạo Thơ Sinh kinh truyền.

*

Sau sẽ tạo Thảo Đường bửu điện,
Trước Thích Ca ngụ hiện Kim thân.

Lão khuyên mau khá lo lần .

Chư nhu, Phò loan khiếm thần lắm. Lão ban ơn cho chư nhu. Lão thăng.

97. NGÀY 2-GIÊNG-QUÍ DẬU (DL 27-2-1933)

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ bát niên)

THÁNH GIÁO - MINH THIỆN ĐÀN

NGÀY 2-GIÊNG-QUÍ DẬU (DL 27-2-1933)

*Nhứt đán nguơn tiêu nhơn vật Xuân,
Song thập nhứt trung ngật hiệp quân.
Phụ tả thượng văn gia hạ ngũ, (ngộ)
Năm nhơn tâm vọng khuyết tam trùng.*

Ta chào chư Hiền đồ của Đức Từ Bi. Kiểm thử coi.

Ta thăng. (Giải 4 câu thơ trên là 4 chữ nho: Đại Càn Phù Thế).

Tiếp đàn:

ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG

PHƯỚC, nghe mà kiểm hiểu nghe.

Lão mừng cả thầy chư môn đệ.

PHƯỚC nghe, viết cho trúng điệu, đừng cho sai nghe.

*Lý đoan hà dị cảnh dương xuân,
Kiểu thiết khuyết tây tử hiệp quân.*

Nghĩa là vậy: Tinh kiều thiết tỏa, PHƯỚC biết rồi há? Ta chẳng cần giải, nhưng mà Hiền đồ giải rồi sau Lão sửa cho. Tiếp nghe:

Hiệp chỉ nguơn tiêu nhi biệt khẩu,

PHƯỚC, nguơn tiêu là sơ nhứt, biết chăng?

Nhơn nhứt phá tung luyện tánh trùng.

Theo vận trước của Phù Sứ. PHƯỚC viết sửa lại cho trúng chữ, đem Lão coi. TRUNG viết nghe.

Nầy chư Hiền đồ, nay Lão muốn chấn chỉnh cho hoàn toàn nên viễn lập Minh Từ ấy làm cơ thể của Đạo cho đặng cao minh. Vậy theo lời của Phù Sứ dạy ấy thì trong 20 đây phải thật hành theo thể cách. Lão chỉ cho đó nghe.

PHƯỚC, Lý đoan là gì? PHƯỚC bạch:

– Phải đọc trọn câu sách,

PHƯỚC bạch: Đệ tử không hiểu.

– Thị nguơn đán sơ nhứt nhứt, Tiên đạo chỉ tại trùng tâm thanh tịnh khả dĩ an thân. Cái cơ đặc đạo mới có ngày hầu đoạt đặng.

Vậy chư Hiền hữu phải ráng tập lần nghe. Còn chí như Minh Từ, chẳng thuyết thì Đạo thiếu Tinh thần, rồi thì mong gì mà đoạt đặng huyền bí chơn truyền.

Vậy Lão khuyên cả chư nhu trong Trường Minh Thiện của Lão xin Chí Tôn ban cho. Đây phải phải ráng chung tâm mà hành sự.

TRÚ, mi muốn để những lời của Lão dạy mi đặng để hờn riêng cho chư nhu, thì chước ấy hay, nhưng mà có chỗ hại. Nếu làm cho hóa giận thì Lão e phải hoại, là đến khi mà muốn tỏ ra cho đủ bằng cứ thì nư giận đã tràn, e khó thu lại chỗ Vĩ Lư. Vậy phải nói trước mới đặng.

Thôi Lão ban ơn lành cho cả Đạo lưỡng phái trong Đàn. Lão thăng.

98. NGÀY 15-GIÊNG-QUÍ DẬU (DL 9-2-1933)

LÝ ĐẠI TIÊN GIẢNG ĐÀN

Chư nhu cầu chi nữa há?

Thôi đi, nay Ta kỳ cho chư nhu trong tuần Trọng Xuân này mà chẳng có thể hành theo quyền lệnh của Lão thì Lão sẽ bẻ cơ bút, thì chớ mong hỏi Lão nữa nghe.

Còn như Minh Từ là chỗ để tuyển chọn hiền tài, nếu chẳng có thì dấu lập chi cũng là vô ích, là vì muốn che lấp văn tài, thành ra lập một phường vô nghĩa háo lợi cầu danh, thì có ích chi cho Đạo, mà rồi thành ra cơ thể của trò đời cười phỉnh đó thôi.

Nầy chư nhu, nay Lão giảng đây thì Lão cũng để ý mà nâng chư Hiền đồ lên thêm một bước Đạo, nhưng ngày nào chẳng trọn phận sự thì Lão sẽ phế bỏ cho đành.

THAI:

*Buồn thế sự nửa đường trở bước,
Lấy mưu chi xông lướt đường mê.
Nhìn con nguyệt xế mà buồn,
Chờ cho nhựt rọi soi luông cảnh mê.
Nhựt nguyệt chiếu dương hể hữu chánh,
Nhị thập hầu hữu khẩu để văn.*

Trước câu văn Buồn thế sự là làm sao? Thôi để Lão trở câu này cho rõ ý. Đọc lại.

*Mùi thơm tho của thế bày trò,
Vừng nhựt lánh còn lo chuyển lại.
Qua mấy độ còn thêm bên sức,
Làm cho nên đáng bực lương thân.*

*Biết hòa nhau ái quốc ưu dân,
Mới mong để ngôi thần bền vững.*

Tái cầu:

Nầy chư nhu, Lão chẳng nệ nhọc nhằn nên kèm kẻ phò loan toan dạy dỗ, nhưng mà nó tẩn thần hoài. Vậy chư nhu muốn cho có ngày hiệp Lão mà học hỏi thì phải cần tạo tác các việc Lão truyền, mới mong Lão tái hiệp, bằng không sẽ đừng trông nữa. Hai đứa thủ bút cũng nói tầm ruồng, đọc lại cho chậm. Phò loan thêm vọng mãi. Vậy Lão từ chư nhu. Lão thẳng.

99. NGÀY 15-2-QUÍ DẬU (DL 10-3-1933)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO
NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con, nghe:

*Gà vàng trời giọng gáy mừng Xuân,
Thanh vắng đêm trường nhớ Chúa Xuân.
Nay gặp Xuân đây ta hỏi nhĩ,
Năm nay ước đặng bấy nhiêu Xuân?*

*

*Đáp rằng tám chẳng kể này Xuân,
Nay lỗ màu vàng rước Chúa Xuân.
Vì bởi hỏi Xuân, Xuân phải nói,
Xuân nay đủ sức thổi reo Xuân.*

*

*Ờ mi khoe giỏi thổi reo Xuân,
Vậy chó chừng mô rõ tiết Xuân.
Kể nhĩ lời phân nghe nhĩ nhẻ,
Xuân măn hỏi Đông lại tái Xuân.*

Nây các con kiểm hiểu.

Thầy ban ơn lành cho các con. Thầy thăng.

Tiếp đàn:

ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG

Lão mừng chư Hiền đồ.

THI

Cười cười chư sĩ gặp trời Xuân,

*Tuyết ánh cỏ cây đẹp về Xuân.
Trái lá nâng sương đường đượm ngọc,
Khoe màu xanh biếc để chào Xuân.*

*

*Chào Xuân nên phải rước ân Xuân,
Đâm ấm trời Nam tiếp gió Xuân.
Hoàn vô vạn linh đều vọng mến,
Xung xăng hoa thảo đón giữa Xuân.*

TA THĂNG.

100. NGÀY 1-3-QUÝ DẬU (DL 26-3-1933)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
TÁ DANH CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

THI

*Buồn bã đêm thâu lụy ủa tuôn,
Lời khuyên con trẻ rõ căn nguồn.
Bền tâm khá dựng nên nền thói,
Để trẻ khôn giữa nước chảy tuôn.*

*

*Chảy tuôn công cán mấy năm rồi,
Rồi tiếc than mà quý ủa thói.
Thôi chớ nên than than chẳng đặng,
Đặng nên mà mất tại buông trôi.*

Này các con, khi nầy Quan Thánh giáng đàn, nhưng vì Giáo Tông các con chẳng cho tỏ bày những chuyện chi mà dạy dỗ các con, nên Thầy thấy cũng đau lòng, mà bởi vì Thầy đủ quyền hành mới đặng, chớ không thì cũng như ai, thì các con cũng không phương trông cậy chi nữa.

Vậy các con tính lấy, chớ Thầy chẳng đặng ép lòng Người mà ở dạy dỗ các con cho đặng.

Vậy Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

101. NGÀY 1-4-QUÝ DẬU (DL 25-4-1933)

ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG

Á thời, chớ câu lụy làm chi.

Lão quá chịu ép lòng mà dạy dỗ, nhưng vì chừ nhu chẳng hề cần đến nên nổi cơn thích lịch thân oai.

Nầy chừ nhu nghe Lão kể tội mỗi đứa cho mà nghe:

– Thánh giáo chẳng ra: Phước, Phò, Phú, Mậu.

– Lương viện: Ninh, Kỳ, Chánh, Chương, thì lại phé.

– Công, Nòng, Thương, Nghệ: Giáo, Dươn thiếu phận. Phường, An hành không chánh lý. Những tờ tư bốn chớ chấp nữa nghe, giao cho phân Lương viện nó hành sự. Phường, ấy là phần ai nấy giữ, trách nhiệm chẳng lằm, như vậy mới khỏi lời nghị luận.

*Ới thôi! Nói thì nói vậy,
Chớ cuộc thế trò đời biết bao nhiêu kẻ,
Dùng thế lực mà bỏ khoan dung,
Lấy quyền hành quên bác ái,
Lấy danh dự ép tài tình.
Cuộc trò đời thấy vậy càng kinh,
Giảng tận lý nói binh nói hiệp.
Dầu dạy đến buổi đời mặt kiếp,
Cũng không trừ dứt nghiệp quyền danh.
Xúm đầu nhau thế lực giết giành,
Để ngàn thuở ô danh thanh sử.
Lão khuyên hãy hồi tâm cư xử,
Để lòng công mới dự Thần Tiên.
Ở đời đây là chỗ ưu phiền,*

*Vui chi đó thế quyền danh lợi,
Thấy lẽ phải thì mình khen ngợi,
Việc trái thời toan gởi ngoài tai.
Dấu phải người mình lại khoe hay,
Hay như thế tật tài ai phục.
Dấu lẽ mếp đưa qua một lúc,
Chớ tai đời trong đục đều thông.
VẬ LÃO khuyên công lý cân đồng,
Bỏ tánh tục noi lòng Tiên Thánh .*

– Đọc.

Nầy chư nhu, từ đây chẳng thật hành, còn để dùng quyền hay là thế lực mà tới trước trở ngoái ra sau, thì sẽ coi Lão có đủ quyền hành mà phạt răn trừng trị hay không cho biết nghe. Lão từ chư nhu.

PHUÔNG, Hiền đồ chớ nên hỏi Lão, Lão chưa hề nói đâu . Lui đi. Ta thăng.

Ta sẽ cho kẻ khác nhập đàn.

ĐẶNG, Phụng thừa ngọc lệnh, lãnh chỉ Giáo Tông, Tiểu muội nhập đàn.

Kính mừng Quý Huynh, Tỷ, chịu lỗi với anh Phò loan đó, xin chớ phiền lòng cùng Em trong giây phút.

Nầy mấy anh mấy chị có lòng chiếu cố, Em rất cảm thâm ân. Vậy Em xin để đôi lời què kết đặng làm kỷ niệm ngày nay.

THI

*Tuổi hăm hai phận số không dài,
Cái mạng chi mà lắm trở gay.
Hễ cứ hễ sanh, ơn chẳng trả,*

Lại đem hôn phách ẩn linh đài.

*

*Linh đài dầu có phẩm ngôi cao,
Nhớ nghĩa cù lao ruột tợ bào.
Ám trợ thung huyền đèn nghĩa nặng,
Mười ơn xin thiếu dạ càng đau.*

Đêm tàn canh lụn, thân mệt Phò loan, xin tạm mảy hàng hòa thi chơi kéo sáng, khi khác sẽ luận việc gia đình. Nầy Anh Sáu, thi điệu, cảm ơn. Vậy Em hòa xin Anh chấm sửa nghe Anh.

THI

*Đừng thương em bởi số hăm hai,
Hãy trách quên ơn cúc dục dài.
Tre chịu khóc măng, ai ghét lắm,
Gương soi trinh thực, thế khen hoài.
Mười ơn thiếu đó xa trần tục,
Tám đức đủ đây đến Dịch đài.
Bậu bạn thương tình xin bái tạ,
Kệ kinh nào dám chịu khen hay.*

Vậy nay Em kính chúc Quý huynh Quý Tỷ rắng mà thúc liêm đạo tâm.

Thôi để cho Em lui, rồi sau đây cũng có ngày tương ngộ, Em xin kiếu.

102. NGÀY 20-4-QUÍ DẬU (DL 14-5-1933)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO
NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con.

*Đạo vốn khai độ thế,
Kẻ trần lại quá mê,
Lời truyền hay lớn để,
Tiếng ngọc chẳng kiên đề
Hỏi ra đều thiếu lễ,
Mỗi việc chẳng hề lo,
Quá buồn cho lũ nhỏ,
Bỏ phạm chớ không lo,
Mọi điều bày chẳng rõ,
Sợ thế cứ rút co.
Đạo là Thần mở ngõ,
Cứu chúng khỏi đường co.
Nguồn Tiên đành quên đó,
Nẻo tục cứ lần dò.
Lấy lực đời yếu mạnh mà so.
Bỏ Thánh đức Thấy cho đủ luật.
Chẳng hề để cho đời ép bức,
Chớ nhẹ tâm bỏ lý tức dụng quyền,
Cái cơ đời Lão sửa đã gần yên,
Khuyến con trẻ nắm giềng phăng tôi.*

Thầy ban ơn cho các con.

THI

Ninh tịnh con tua giữ trọn bề,

*An mình tùy phận vật ưu thế.
Oan khiên đã dứt, đừng mong kết,
Nếu kết ngôi xưa ắt khó về.*

*

*Nên chẳng con phải tập mình con,
Hiếu nghĩa khuyên gìn dạ nghe con.
Đạo đức rắng nương đường thiện chánh,
Từ tâm cần sửa khỏi hư con.*

*

*Những lời con hỏi nghĩ mà đau,
Dạy trẻ gậy nương có nạy nào.
Những tưởng con nên trang Đạo cốt,
Đâu dè trẻ biếng bỏ ngôi cao.*

103. NGÀY 7-5-QUÝ DẬU (DL 30-5-1933)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐỂ GIÁO ĐẠO
NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con, các con nghe:

Các con coi việc đạo rẻ rúng quá, còn đời là trọng, nên lập Đàn để cầu hỏi những chuyện trò chơi của thế, chớ chẳng hề lo điều nào bổ ích cho Đạo cả,

MẬU chơi há?

Khi không mà dám lập một đàn đặng cầu vong mà chơi đó thôi. Muốn hỏi các con một điều nhưng mà buồn,

thôi để các con vui phỉ theo đường vật chất, đành quên phần đạo đức.

Vậy từ đây các con các con cứ cầu vong đặng tâm quý mà học với nó nghe. Chớ đợi lệnh Thầy cho vong cho vong hập đàn. Thôi Thầy thăng.

104. NGÀY 10-5-QUÝ DẬU (DL 2-6-1933)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐỂ GIÁO ĐẠO
NAM PHƯƠNG

Thầy mừng các con.

Này PHUÔNG, sao con khờ quá! Việc đạo không xong, công lưng nghe lời thế. Muốn việc riêng nhà, cho vừa ý đó thôi. Nếu chẳng có kẻ phò loan nói thì con cứ nghe theo miệng thế. Bởi các con làm vậy nên Thái Bạch bỏ, chẳng hề dạy dỗ chi cả. Vậy có đáng buồn cho chẳng há?

Thầy cấm từ đây chẳng đặng cầu chuyện gì ngoài cơ thể của Đạo nữa nghe. Cả thầy các Thiêng liêng đều phải vâng lệnh nơi Giáo Tông các con sai khiến mà thôi, chớ chẳng hề trái lệnh của nó đặng, mà nay nó đã bỏ lầy thì không lý nào cho các Thiêng liêng đến bao giờ. Vậy các con khá tự hối mà sửa đương giềng Đạo cho vui lòng nó thì mới đẹp dạ Thầy nghe các con,

TRỨ bạch:

– TRỨ, con còn ngại gì nữa, không hề gì đâu con.

PHUÔNG, VÀNG, hãy lấy trí lực tinh thần mà tự lập y theo lời Thầy đã dạy trong ngày 20 tháng 4 đây mà thi hành.

Thôi Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

105. NGÀY 28-6-QUÍ DẬU (DL 19-8-1933)

Tôi thiệt là quê dốt mà làm rộn các anh. Vậy chớ cũng giả đồ lanh, khuấy chơi buồn mấy ảnh. Vậy để tỏ tánh danh, Tôi vốn người Cao Lãn, tánh VÕ VĂN HANH, lúc nọ còn sanh, thiệt lòng thành niệm, để kiếm Chơn truyền, mong vào Minh Thiện, nhưng không mãn nguyện, tui phạm vô duyên, đến thác cũng nguyện, đến Trường thính thiện. Ngày nay kiến diện, xin miễn lễ cho. Thưa anh, xin tỏ chuyên Ông Xanh, Ông Đỏ làm.

*Mấy anh như buộc phải mần mò,
Xanh Đỏ là người phá Đạo to.
Nhưng vậy trời thầy đây chẳng sợ,
Hết đi phá đặng phải nằm co.*

Anh phò loan nhỏ nghĩ đi.

TRUNG nói: Nếu nghĩ thì nghĩ hết.

Tiếp đàn:

Mấy anh làm khó, nỡ bỏ lòng em, đâu dám đem dạ phiền. (Xin anh làm mau mau, lâu quá! Cười,)

Mấy anh thiệt tưởng em điên sao chớ. Cười hồi đó thị khờ, không không đừng cười chớ.

Để em trả lời Anh phò loan, nói em lấy luật nào mà cho anh phò loan nhỏ nghĩ? Nên ảnh nạnh. Vì vậy nên em mới nói, bởi anh nhỏ bịnh, thần tiếp không trọn nên em muốn cho ảnh nghĩ, đặng anh cùng tôi hiệp thần cho dễ mà mau. Vậy xin anh nghĩ coi phải không?

Chớ nhiều khi anh chấp cơ như vậy mà thần không trọn thì Chí Tôn hay là Giáo Tông cũng cho anh nghĩ. Ấy vậy luật nào?

Đây xin lỗi mấy anh, để em phân:

Cái Đạo làm người giữ khiêm cung, chẳng quá vui cười mà mất thể thống, thì thất người quân tử. Đạo nơi mình gìn giữ, chớ cho rằng chữ Đạo đâu xa.

Hề gái thì Đức bốn, Tùng ba, chớ cho sai chạy, ấy nhà nho phong, giữ danh tiết cho trong, như ngọc câu từng phu, khá lọc lừa nhân.

Khoan, hai anh để trí lo ra, em làm đã sai để hết hai câu.

Vậy thì em chịu lỗi, xin mấy anh chớ phiền, để mai mốt em sẽ sửa lại. Bây giờ xin nghỉ, mấy anh đã hết thần, chảy ghèn mà dít mắt. Tôi xin lui.

106. NGÀY 12-7-QUÍ DẬU (DL 1-9-1933)

QUAN THÁNH ĐẠI ĐỂ GIẢNG ĐÀN

*Tài phò xã tắc thủ Quan Trung,
Tam lực Đào viên nghĩa khí hùng.
Thiên vận tam phân khuynh địa trích,
Đại nhơn chí Thánh diệt gian hùng.*

Ngã hỷ chư nhu,

*Đặng sơn vô đậu lậu vô sanh,
Thiên tử sùng văn tự tác thành.
Tây tịch khôn trung gia hữu nhứt,
Bắc phương càn thương lực hoa hành.
Âm dương hoành khán liên chi tự,
Tứ cách bạch trung kiết mộc thành.
Khả khả khiếm vì tu tâm khiếm,
Nhứt cần cần tự hóa quần sanh.*

Nây chư nhu, coi đó kiếm hiểu nghe. Ta thặng.

107. NGÀY 8-9-GIÁP TUẤT (DL 15-10-1934)

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (Đệ cửu niên)

THÁNH GIÁO - MINH THIÊN ĐÀN

Ngày 8-9-Giáp Tuất (dl 15-10-1934)

Tệ muội chào chư Quý hữu.

Thiếp mừng trượng phu đó.

*Ghi lời thiếp tỏ lúc thuyền khơi,
To ú máy huyền cơ tỏ cuộc đời.
Đạo vẫn là đường siêu thoát khổ,
Thế hay tìm nẻo lợi đua bơi.
Hồi tâm giải cấu dây oan nghiệt,
Tinh tánh càn trau mới Đạo Trời.
Hồi hồi tỷ huynh bên chí cả,
Nêu danh cửa Đạo mấy muôn đời.*

Từ buổi Đạo Đời tương phản, quyền lý chia hai,

Kẻ sánh của, thế so tài, mạnh ai khoe hay giỏi.

Buồn quá nghĩ thôi biếng nói, chẳng nở ngồi coi,

Kẻ thấp hèn đòi, người hay như mỗi,

Tình đời quen thói,

– Xin Cô viết lẹ lẹ một chút.

– Tại hai người nạnh viết, trở trách thiếp viết lâu, thấy cũng thêm rầu, hơi đầu phiền trách. Theo việc phò loan thì bên dương định thần, bên âm đọc mới phải cho.

Khoe giỏi một mình, không thìn khiêm nhượng.

Phận hèn mà gương, bực trí hay nường,
 Vì kẻ không nhường, mình tường khó chỉ.
 Nín là chữ vị, vị ấy vi nan.
 Đạo luật đã ban, phân quyền chánh đáng.
 Nghĩ suy cho cạn, đặng hãn mà làm,
 Kéo Đức Già Lam, lấy làm buồn bã.
 Em xin từ giá hết cả đệ huynh.

– Khó quá! Khó quá! Nhưng cũng ráng nài,
 Cầu Ngài xuống bút. Em lui đôi phút, trở lại cho hay.
 Lui.

– Cầu hoài Ngài không đặng, nhưng có khách cũng may. Em xin hầu tiếp.

– Cậm sào. (Trung nói ngạo người ta đa)
 – *Không ngạo ai đâu.*

*Cậm sào mà dứt nửa bên khoen,
 Ngươi soái cầm binh mấy đứa quèn.*

– Cười chơi cười.

*Công nghiệp gây nên nên quá đáng,
 Phụ tình không nở rẽ chia đàng.*

– Bàn coi. Trong đàn còn bỏ, có nói cũng không lo, để hư rồi ngó. Thôi thôi mặc họ, cảnh thọ mình lui.

BẠCH HOA chào chư Đạo hữu. Có **Già Lam Chơn** Tể ngự tại Điện tiên. Tôi bãi đàn cho chư Đạo hữu tiếp nghinh,

*Môn khai chiết liên hữu vi kiên,
 Nhĩ khẩu đồ vương hiệp khai truyền.
 Nhứt trận Huê Hùng hơn kính phục,*

Sát Huỳnh Càn tướng lập dương tiên.

Nầy chư nhu, khá nghe lời:

Lão phân cho tỏ tường điều nghĩa nhân:

*Chốn cảnh trần thờ đạo quân thân,
 Nơi Cực Lạc đặng gần Thần Thánh.
 Mượn cơ bút dạy đời sửa tánh,
 Dụng câu văn tả cảnh trau mình.
 Nam trung thì Nữ lại trinh,
 Coi như Võ Mực chạm mình để soi.*

– Trung, Hiễn đồ, giơ tay cho khỏi ghé vài phân.

*Sử xanh chép để hẳn hoi,
 Nhắc người quốc kiệt sao không noi cùng.
 Nhớ hồi người Đồng cầm cung,
 Nghĩ cho cũng đáng anh hùng Việt Nam.
 Bởi vì thương nước lòng cam,
 Vui thân tên đạn mong làm nguy nga.
 Xưa kia người ấy cũng Ta,
 Mà nay Ta lại thân ra thế nầy.*

NGHĨ.

108. ĐÊM MỪNG 2-11-GIÁP TUẤT (DL 8-12-1934)

**LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIỂM GIÁO TÔNG
Đ. Đ. T. K. P. Đ.**

Lão chào chư nhu.

Ngày nay Lão giảng đàn đây là vì sao, chư nhu có rõ chăng? Nói.

Bạch Ngài:

Không phải vì sự chung hiệp. Lão giảng đây là vì Luật hữu hình định án nên Lão giảng giảm Luật vô vi, phải xuống mà đi dốt, chớ buổi trước Lão phạt thì phải nhờ nơi tay Hộ Pháp đỡ nâng. Nay chư nhu lại quá ư vô dụng, để cho đến đối Hộ Pháp đã trách cứ đôi phen, mà coi lại cũng như keo tan hồ rã, nên dụng luật pháp nghiêm trừng, thì buộc cho Lão phải cần khuyên giải giảng dạy dốt điu, nhưng chư nhu muốn tìm cho rõ cơ quan mà chuyển Đạo, thì cần nhất là phải tuân y mạng lệnh Lão, mà tùng mạng lệnh Lão thì phải tùng theo kẻ phò loan.

– *Bạch Ngài, xin Ngài dạy chớ đệ tử không đủ trí mà hiểu biết.*

– TRÚ, mi mắng dùng dằng không thi hành đủ phận sự, lại sợ chữ quyền thì bao giờ tránhặng. Lão nhắc lại buổi ban sơ, thì Lão đã giao cả thầy bộ sổ nhưn sanh nơi Trường Minh Thiện cho người với TRUNG chấp chưởng, ấy là quyền chủ trương của Trường Minh Thiện. Vậy người là Chủ Minh Thiện, chớ nên phể phận, lỗi với Thiên điều.

Lão đã dạy TRÚ cùng TRUNG như vậy thì Lão cũng nên nhắc cho chư nhu hiểu mà nhớ rằng: Kẻ phò

loan là Tướng soái của Thầy, cùng có lời Lão đã hứa rằng, nếu chư nhu làm y theo lời của kẻ phò loan, tức là Thiên Thơ Lão sắp, nếu trọn tin theo kẻ phò loan mà thi hành, như sau có chẳng hiệp Thiên điều, thì tội Ngọc Hư Lão chịu chung với

kẻ phò loan.

Còn trong 3 diện của Ban Kiểm duyệt cùng Chủ họ, Từ hàn, Thủ bốn, đều là có đặc biệt trong phần ấy.

TRÚ đã rõ biết, Lão chẳng cần luận giảng.

Vậy nay Lão chủ ý là có một ngày nào mà chư nhu biết nhìn kẻ phò loan cùng là phải nhóm nhau một bữa cho Lão khuyên nhủ đặng đồng tâm hiệp ý, rồi Lão cậy TRÚ cùng TRUNG sẽ sắp đặt quyền hành cho Chủ họ, cùng Ban Kiểm duyệt cho thích hợp Đạo Đời, thì mới đủ quyền năng

mãnh lực cực kỳ vĩ đại, mà điu đỡ tinh thần của toàn cả đạo nơi Trường Minh Thiện sẽ đặng vững vàng cho.

Vậy chư nhu lo lấy. Lão từ chư nhu. Thăng.

Đêm mừng 6-11-Giáp Tuất (dl 12-12-1934)

Lão chào chư nhu đó.

Nay Lão hỏi chư nhu một điều là Hộ Pháp đã đương quyền hành chánh cả Hiệp Thiên Đài cùng Cửu Trùng Đài thống nhất, chư nhu đây là môn đệ thì phải đối với một ông Thầy về phân xác thịt phải ra thế nào? Khá nói cho Lão nghe. Lão cho ra nghĩ 3 phút, tính lấy cho rồi bốn phận,

Bạch Ngài:

– Luận vợ nói vương, chuyện nhỏ không thông.

TRÚ, phải đưa Thánh giáo ngày mừng 2 cho chư nhu nghiên cứu, chớ giấu.

Nầy chư nhu, nó đã hiểu nhưng cứ lánh quyền, giả như người không trí, mà đã biết. Thằng thiệt rất khó dạy, coi theo Thánh giáo. Chư nhu hiểu chưa, đọc luôn lời Lão hỏi chư nhu ngày nay. Chư nhu luận sao, nói Lão nghe.

TRÚ quyết định không chịu.

Nầy chư nhu, tính sao phải nói rành rẽ, biên làm kỹ niệm ngày nay.

Lão sẽ kết án mà luận. Chớ chí như Hộ Pháp đòi chư nhu về Hội Thánh là xác thân thừa Thiên mạng mà thôi, còn tinh thần phải tìm phương bảo thủ cho Trường Minh Thiện, thì TRÚ cùng TRUNG mới đặng.

Nay cả hai đứa định giao cho Chủ họ thì Lão chẳng thế nào bảo thủ đặng. Vậy nên bôi xóa chằng?

Nếu kẻ phò loan không lưu ý thì cả các sở Phước Thiện tất phải chia ly là tại tinh thần không kết hợp đặng.

Vậy chư nhu làm thế nào cho vững đặng chằng?

Nầy TRÚ, TRUNG tính sao? Hay là đành bỏ như sanh của Trường Minh Thiện hử? Cho ra nghỉ.

109. NGÀY 1-GIÊNG-ẤT HỢI, 7 giờ sáng (dl 4-2-1935)

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ thập niên)

THÁNH GIÁO - TRƯỜNG MINH THIỆN

Ngày 1-Giêng-Ất Hợi, 7 giờ sáng (dl 4-2-1935)

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG
KIÊM GIÁO TÔNG Đ.Đ.T.K.P.Đ.

Lời truyền cho Hiền đồ phải để ý nhiệt thành vì Đạo mà tạo nên Phước Thiện cho rồi cùng tính làm sao mở mang dân trí cho đúng với cơ đời, thì bước Đạo mới là tấn hóa.

Bạch Ngài: Giải cho đệ tử hiểu về câu “Mở mang dân trí cho đúng với cơ đời.” thì đệ tử tưởng thiệt là rất khó, vì đệ tử thường thấy Đạo Đời tương phản, mà Ngài dạy vậy thì phải tòng đời hay sao?

– Không phải vậy đâu. Hiền đồ nói Đạo Đời tương phản, đó là về phần luật đời xung đột với Đạo quyền chớ không phải là cơ Đời cùng cơ Đạo phản khắc nhau đâu.

Thứ 1: Hiền đồ phải biết rằng, Đạo là tạo Đời, thì trước phải dùng Nhân Chánh mà cảm giác như sanh biết điền thân ái, cho khởi nghịch lẫn mưu hại nhau. Đó là ba70 thể cho cơ Đời.

Thứ 2: Còn lập các phương nghệ cho chúng sanh nương đó mà nâng cao trí ý, cùng tự bảo ấm no cho Đời, đặng tâm các điều cơ khí. Đó có phải là dạy cơ Đời cho mỹ mãn chằng?

Thứ 3: Hội Thánh hay là Phước Thiện đây là: Gây tình thân ái, bốn biển giao tình, lấy nghĩa hiệp quần,

hóa dân từng Đạo, thì các cơ Đồi kia có ngày toàn bảo nhau cả hoàn cầu đặng tấn hóa mà tạo cơ thể hữu vi cho đủ, ấy gọi là Tiểu THIÊN ĐỊA, thì mới có thể tri hiểu trong phần quyền pháp vô vi cơ tạo.

Bởi cho nên các nước liệt cường kia gọi là Địa Tiên hay là Nhơn Tiên. Ấy cũng do nơi quyền Đạo dạy, cơ phát khởi nơi trí óc của con người mà sừu tâm cho ra phương diệu pháp của cơ hữu vi đường ấy. Đó có phải Đạo với cơ Đồi là thích hợp chăng? chớ không khi nào phản khắc với nhau đâu.

Bạch Ngai: Vậy thì đệ tử lo làm sở dật vài ước đặng chăng?

– Phải lắm, nên lắm. Đó là Thiên ý không hề sai vậy. Thôi Hiền đồ hãy an tâm mà làm.

Bạch Ngai: Vậy thì làm sao cho có đủ sức thì làm mới đặng.

– Nầy Hiền đồ, phải lập luận sắp đặt chương trình mà tuyên bố cho các sở hay, thì Lão sẽ có phương thể giúp cho trong phần ấy, không sao đâu mà ngại.

Lão từ Hiền đồ. Lão thăng.

110. NGÀY MỪNG 8-9-BÍNH TÝ (DL 22-10-1936)

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Đệ thập nhứt niên)

THÁNH GIÁO - TRƯỜNG MINH THIỆN

Ngày mừng 8-9-Bính Tý (dl 22-10-1936)

Giờ Tý tại Đồng Nghĩa Đường.

Lão mừng chư Hiền đồ. Nghe Lão dạy:

Kể từ buổi Đại Đạo hiện thời tạo thế, thì Lão đã quá chịu nhọc nhằn, cầm quyền Giáo Tông mà xây chuyển Đạo Trời, là quyết lấy giọt đau thương đặng dịu đường thoát khổ, đặng độ nhơn sanh lên trên con đường ngân hải, làm cho nhơn loại biết chữ cộng hòa dung hợp mà sửa đời tranh cạnh thành thế giới hòa bình, nên lập ra Trường Minh Thiện đặng bày điều lành, vệt lẽ quấy, tuyển chọn môn đồ đem vô con đường chơn lý.

TRUNG ráng tịnh thân nghe.

Để đến thời kỳ ra đi giáo đạo lân bang ngoại quốc, lớn nhỏ có phần, thi hành phận sự, thì dầu cho sang hèn, dốt nát, yếu đuối, phung cùi, thế nào cũng phải vùi thân vào cửa Đạo. Hướng chi chư nhu đây cũng hiểu văn từ sếu sảo, tuy chẳng phải cao, nhưng cũng đủ phương hành đạo, sao lại sụt sè?

*Ôi! Cơ đời giành xé, máy tạo nhẹ nâng,
Cuộc trần hoàn nhiều nôi gian truân,
Đường thiên lý ngàn trùng diệu viễn.
Biết bao nhiêu tai biến lao lung,
Dầu ai tài cái thế anh hùng,*

*Cũng khó vẫy vùng trong bể hoạn.
Cuộc đời chớp nháng như bóng ngựa thoáng qua.
Dầu san hô ngọc bích khảm nhà,
Đến rớt cuộc cũng tan như giá.*

TRUNG lo ra, muốn nghỉ không đặng đâu. Thời tạm bãi đàn cho nó nghỉ.

*Trong thế sự muôn điều cũng giả,
Có chi mà để dũa đưa chen.
Vây chi bằng cửa Võ mở then,
Đặng rèn lòng đũa đưa bước,
Lấy tinh thần xông lướt đường mê.
Đoạt chơn như Bạch Ngọc đặng về,
Chớ tham luyện hồng trần không bách tế,
Mà đành đem Thánh thể dập vùi.*

Há chẳng nhớ:

*Buổi Mạnh Kha trọng Đạo quên nhà,
Lúc Phu Tử trải qua Tề quốc.
Xưa bực Thánh lưu danh chẳng mất,
Dẫu muôn đời các bậc Hiền nhân,
Cũng vì đời lập Đạo giáo dân,
Xưa như thế, nay cần như thế.
Vây mới là môn đệ Nho vẫn.*

Lão từ chư nhu. Ngày mai thiết đàn tại Thảo Đường.

THĂNG

III. THẢO ĐƯỜNG, ngày 9-9-Bính Tý (dl 23-10-1936)

Lão mừng chư Hiền đồ.

TRUNG tịnh thân không vững đặng.

TRUNG Bạch:

– Phải ráng tập.

Lão mừng chư Hiền đồ. Nghe thi:

TUÔNG:

*Tuông đời lẩn bản nợ bên mình,
Muốn dứt oan gia phải giữ gìn.
Nghiep chương kết nhiều nơi kiếp trước,
Nay từng chơn giáo thoát U Minh.*

Vậy phải ráng giữ gìn đa nghe. Thâu.

VĂN:

*Văn học Nho phong phải biết thì,
Rèn lòng tự giác đoạt huyền vi.
Ngàn năm một Hội Long Vân đến,
Chớ để đặng đưa chẳng gặp kỳ.*

Tu hành xá thân trọng Đạo nghe. Thâu.

ÂN:

*Ân oán buộc mình phải lụy thân,
Cần tu giải khổ lánh phong trần.
Vinh hoa phú quý mà chi nữa,
Nữa phải trau thân thoát tục trần.*

Phải về ăn năn lại. Lão ban ơn cho. Lui.

Nầy chư Hiền đồ, từ đây những kẻ mong vào Trường Minh Thiện thì phải trọn trường trai cùng hiến thân trọn vẹn, thì chư nhu mới đặng phép dẫn cử vào, chớ thiếu

những lời Lão dặn đa nghe.

Nữ phái còn mê muội lắm, phần nhiều. Lão rộng mở hồng ân mà thâm vào cửa Đạo. Vậy hãy vào đây Lão sẽ khai khiếu cho.

Thỉnh nước đem đây, Rượu, Bông.

TRUNG vào giữa đây: Chấp Tinh, thủ Khí, tức dẫn lưu hành hoạch Thiên tam tự như thử, thừa hành Ngọc Đế, cấp cấp thỉnh Tam Thanh, đệ tử cầu lai chiếu giám. Đọc mà hành pháp, vậy tả thủ khuynh tiến, hữu thủ chấp tinh, trực ty ư Càn tượng. Phải.

MẬU, chớ ăn cấp đa nghe.

Nước, phải để lễ xuống đây.

Chư như nhớ Thánh giáo ngày 18, 19, cùng 30 tháng 6 năm Tân Mùi không? Đọc

Ấy là lời của Chí Tôn để dạ từ bi mong cho chư Hiền đồ trởi bước thêm cao. Vậy nên khá ráng nghe, ráng nghe.

Chư như, thi đức tánh của mỗi đứa nhưng đạo đức cũng giảng chung. Đọc.

Bạch Ngai:

– Đã hạp theo buổi này.

Chư như phải ráng ra hành đạo, chớ có thối thác chối từ mà tội Ngọc Hư chẳng dễ đa nghe.

Nói nội đoạn văn mà thôi. Để đọc bài 30 tháng 6 năm Tân Mùi (Bài thi).

Thấy chưa, ngày nay không còn giấu nên nhắc lại cho nghe.

Nầy chư Hiền đồ ôi!

Cơ Đồi dường ấy, máy tạo vắn xây,

Cái thâm đời sẽ tới bên đây,

Lão đâu nỡ làm khuấy cho đặng.

Thâm lụy, chư như có biết cho chăng?

Thâm lụy vì thương cả chúng sanh,

Sanh đời tận thế nạn tương tranh.

Tranh vì vật chất không tranh đức,

Tranh đức mới gìn vẹn kiếp sanh.

Tái câu lúc 3 giờ sáng:

Lão mừng chư đạo Nam Nữ.

Sĩ Tải đọc bài cho Lão chỉnh văn đã. Đọc.

Xưa như thế, nay cần theo như thế,

Vậy mới là môn đệ Nho văn.

Chớ gọi là tử phục thể thằng,

Mà đành lấp câu Đàng vương phong tống.

Đọc sách Khổng làm theo như Khổng,

Khuyến Lương, Yên, Triệu, Ngụy với Hoàn

Công,

Kết liên giao đặng bảo Đại đồng,

Gây thân ái cho người gìn kiếp sống.

Dầu thể chất lấp qua mà còn bóng,

Kẻ phò loan tinh thần mờ ám, thoát nhớ thoát quên, nên hành văn chẳng đặng. Thôi để khi khác Lão sẽ dạy cho. Lão mừng chư Hiền đồ. Thăng.

112. NGÀY 23-GIÈNG-MẬU DẦN (DL 22-2-1938)

Thầy mừng các con.

Vác con nghe: Vì buổi Đạo mới phôi thai, các con lại đủ tâm đức mà kèm đủ tinh thần cho đến khi đông tổ, trải qua mấy lượt, vẫn cũng ngồi yên trong thuyền Đạo, danh dự càng cao. Nay các con, danh dự càng cao thì con đường vẫn lắm gay go, ráng dọ mà để bước, chớ nên phể phàn mà lỗi luật Thiên điều, rồi Thiên cơ biến chuyển mà phải để hại cho quần linh, thì Thầy buộc chính mình các con phải chịu tội tình đa nghệ.

Nay các con, buổi đạo tạo thời cải thế thì cần phải có trí mới mong đoạt thành cơ chuyển thế. Hiện nay cơ đời sắp đổi thì các con phải cần độ rỗi thế nào cho yên tịnh đặng chữa nạn ách cho chúng sanh.

Vậy Thầy dạy các con nắm chặt cái Giáo lý từ bi, công bình bất dị gây chủ nghĩa đại đồng.

Thầy ban ơn cho các con . Thầy thăng.

Tiếp đàn:

LÝ NGUNG DƯƠNG

Cầm Tháp Lung linh giúp Á Đông,

Cầm sơn dấy động tợ cuốn phong.

Phi lai còn ẩn chờ mây lộ,

Rồng mới dung mình với núi sông.

Nay, chư Thiên phong, chư Đạo hữu Nam Nữ ráng tận tâm vì Đạo mà tạo tâm đức cho vững vàng thì mới hầu lánh khỏi cái nạn đời diệt chủng quá đỗi gớm ghê. Vậy hiện nay, cơ bảo tồn đã phát lộ hiển nhiên trên mặt thế gian này, đã biết bao nhiêu công trình của Hộ Pháp

sáng tạo. Vậy chư Thiên phong nổi bước hầu theo mà vệt nẻo diu đường cho sanh chúng vượt qua bến khổ sông mê, cảnh đời thống khổ này nghe.

Còn chư Thiên phong muốn nơi đây kết tụ tinh thần, không chi hay, hãy thật hành theo Thánh giáo là đủ,

Vậy T.T.T. cả cơ quan Hiền hữu đã muốn ấy thì chỉ có phần hội hiệp thương lượng cho hiệp nhưn sanh, ấy là lẽ cố nhiên vậy.

Thôi xin từ chư Thiên phong, Thăng.

113. *THẢO ĐƯỜNG, ngày 7-4-Mậu Dần (dl 6-5-1938)*

PHỐI THÁNH PHẠM VĂN MÀNG

Mừng các bạn chư Thiên phong.

Tự lập phân ban. Tệ đệ đây là thọ Thiên ân Phối Thánh Phạm văn Màng, chào các bạn Giáo Thiện, cùng chư Đạo tử Đạo muội.

Trong hàng Thính Thiện của Trường Minh Thiện đã thừa mạng nơi Lý Giáo Tông và Sư Phụ mà lập thành, nhưng chưa đủ phương hay mà kèm chế. Ấy cũng do nơi Ban Kiểm duyệt, cũng tại Hiền hữu Chủ Trường Minh Thiện mắc phải đi xa và không gia tâm chính đốn, nên chẳng hoàn toàn, nhưng cũng vì Luật pháp đã phân địa phận chẳng đặng xâm lấn, thì quyền ấy đã dành, nhưng tôi xin nhắc lời của Đức Lý Giáo Tông lại cho Hiền hữu nhớ rằng: TRÚ, TRUNG đành bỏ Trường Minh Thiện chẳng? Hiền hữu khá nhớ.

TRÚ bạch:

–Phải đó, nhưng đệ đây sẽ tỏ cho chư Hiền hữu Giáo Thiện hiểu rằng, Người do Thiên mạng chớ chẳng phải là tư lịnh mà phải phạm đến quyền hành. Ấy vậy, xin bạn chớ nài, nếu Thệ hữu bỏ qua phận sự e lỗi luật Thiên điều.

Này các bạn, như ngày hôm nay là Cổ Phật giảng đàn, nhưng các bạn không thủ phương hướng làm cho đàn chẳng đặng sum nghiêm, nên Ngài không truyền giáo, để cho Qua đến nhắc nhắc các bạn. Qua xin từ các bạn. Thăng.

Tái cầu:

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

*Tài phò xã tắc thủ Quan Trung,
Tam lực Đào viên nghĩa khí hùng.
Thiên vận ký phân vi đánh túc,
Đại Cổ Việt quốc tạo hoàng cung.
Lập thành biên thú Thiên linh tế,
Cân trưởng oai minh Bắc Hồn tùng.
Vãng chấp Thiên cơ thấu võ trụ,
Giáo truyền Đại Đạo phục Tây nhung.*

TRÚ, Hiền đồ gắng định thân.

Chào chư Chức sắc Thiên phong, Bình thân. Vì kẻ thủ cơ chơn thân bất tịnh, không thể giảng dạy mà để cho nhọc lòng chư Thiên phong. Vậy Ta xin từ chư Chức sắc. Ta thăng.

Tái cầu:

Mừng chư Chức sắc Thiên phong.

Lão khuyên chư nhu khá giữ gìn bốn phận mà lập vị thanh cao. Vậy Lão cho chư nhu hay rằng, từ đây có Phối Thánh giúp sức cho chư nhu mà chuyển tạo Thảo Đường, nhưng chư nhu cần tính thế nào đặng cho Người gần mà diễn giáo cho mới mong thành tựu. Thời kỳ nhật thúc, thổ lạn ác tà, nạn ách gây ra nhiều nổi, sát khí ngút trời, cuộc đời quá thảm, thâm lụy.

*Thâm lụy tang thương cuộc đã gần,
Thần Tiên vì thế, mượn phạm thân.
Tìm cơ giải khổ cho đời ác,
Nhưng phải còn hao hết tám phần.*

Nây Thương Lập Thanh:

*Thuyền từ bể ái vũng tay chèo,
Độ khách trần gian trời tiếng reo.
Rằng cảnh trần này muôn sự khổ,
Khuyên người nghe Đạo khá tìm theo.*

*

*Tìm theo cho dựng bước lên thuyền,
Khỏi bị sóng tình và giữa nghiêng.
Sống rồn để coi đời Thánh đức,
Thoát vòng tội lỗi giải oan khiên.*

*

*Oan khiên mình chúa tạo gây nên,
Nên nổi nhà Nam mất điện đèn.
Đền tội nay đã xong bốn phạm,
Phạm người sẽ đặng thê nêu tên.*

Chư nhu hà thủ tạo, khả tri giác ngộ Tam kỳ.

Lão mừng chư nhu, Lão muốn cho chư nhu dựng
hiểu mọi sự tận tường, nhưng thần của kẻ phò loan không
định. Vậy Lão từ chư nhu.

114. TRƯỜNG MINH THIỆN, ngày 22-4-Mậu Dần, lúc 23giờ.(dl
21-5-1938)

QUẢNG THÀNH TỬ

Chào chư Chúc sắc, chư Đạo lưỡng phái.
Phân ban, chỉnh đàn cho nghiêm nghị, nghe à.

Quảng giao thiên hạ lịch nhưn tình,
Thành đạo du sơn vạn cổ thình.
Tử đệ Tam thiên giai tịch diệt,
Linh thông quyền pháp độ quần sinh.

Chư Thiên mạng, chư chúng sanh khả tri sự hà.

THĂNG.

Tiếp đàn:

PHẠM VĂN MÀNG

Xin chào các bạn.

Tôi xin cho các bạn hiểu rằng, ngôi phẩm thiêng
liêng kia rất nên quý hóa, ấy là dành để cho các bạn, nhưng
tôi quá buồn cho các bạn, lại không để ý đến cái phẩm vị
Thiên liêng Hằng sống của Chí Tôn đào tạo, chỉ biết sống
với cái lợm sống văn minh mà bỏn xu theo con đường vật
chất, ưa nhà cao cột lớn, cửa tía lầu hồng, màn treo chắn
phủ, nệm gấm giường ngà, xa hoa lòe loẹt, mà quên hẳn
cái tinh thần vi chủ.

Tôi xin hỏi các bạn như thế có vững bền chăng?

Nói nghe. Các bạn chê, tôi xin kiếu.

Tái cầu lúc 1 giờ khuya:

Lễ Sanh MẬU bạch: Cả cái giả cuộc trần hoàn chẳng

*qua là miếng mồi để nhử tánh tham của thế tục, đâu sánh kịp
cõi Thiêng liêng Hằng sống, nhưng mấy em còn phạm
đến đời mới sa mê, xin Anh từ bi dạy giùm đủ lẽ.*

– Các bạn đừng quì quá lễ chớ.

Này các bạn, biết rằng nhập thế chi mê há. Vậy tôi xin khuyên các bạn từ đây phải biết mạng lệnh của Sư phụ mà thừa hành cho tròn bốn phận.

Các bạn khá nhớ thi của Thầy làm như vậy:

“Buồn chưa đoạt đặng phép thần thông.”

nên mượn phân thân là các bạn đây thay thế cho Thầy mà tạo thời cải thế, các bạn chưa có để trọn tấc thành mà đến ơn Thầy dạy dỗ, cứ giữ tánh sứt sè, nên đã bước đến một cái địa vị Giáo Thiện, mà còn để chịu những lời biếm quở, làm cho phải nhục thể của Thầy mang câu Giáo bất nghiêm, thì tội nghiệp cho Thầy biết mấy.

Vậy thì các bạn có nghĩa chi, nói rằng đền ơn giáo hóa chẳng? Các bạn biết lỗi há?

Lễ Sanh Mậu bạch:

– Nếu không vâng thì bị tội nghịch sư đã đành. Vì vậy mà anh em khinh để lẫn nhau, trách phiên đến Sư phụ, rồi thành ra phản bạn nghịch sư, làm cho tình hòa huyết nhục thành mối nghịch thù, thì cả hai đều phạm pháp, đến thế phải có hại lẫn nhau mà chớ. Vậy các bạn đây cũng đã nhuần nhờ ơn huệ của Thầy quan tâm điểm đạo thì đã thấy rõ. Các bạn tạo tâm đức vẫn nhiều, công nghiệp hữu vi thì còn thiếu một đôi phần. Vậy từ đây khá thừa mạng lệnh của Sư phụ mà đem cả cái mảnh thân phạm nầy nạp vào cửa Thánh, noi gương Khổng Mạnh mà đoạt phẩm vị thêm cao, đặng hiệp cùng Thầy nơi cõi

Hư Vô bất diệt.

Vậy các bạn có khứng làm đặng những điều nói trên đây chẳng?

Lễ Sanh Mậu: Bạch anh, ngày nào Sư phụ đòi Trường Minh Thiện thì các em cũng phải về.

– Tôi xin cho các bạn hay và phải nhìn là sự thật như vậy là đủ, vì trước khi Thệ hữu đây thừa lệnh Sư phụ về bảo thủ Giang Tân thì đã có nhiều lần tỏ cho các bạn biết rằng, Sư phụ dạy phải đòi các bạn về, nhưng các bạn chẳng cần nghe, chỉ đợi lệnh Thầy, ấy là điều sai với câu “Bằng hữu chỉ ư tín.”

Vậy xin các bạn từ đây ráng lo thu xếp việc nhà đặng ra hành đạo, bất tất là phải đợi Sư phụ kêu đòi, thì khó mong đoạt vị thanh cao. Tại sao các bạn có biết chẳng?

Lễ Sanh Mậu bạch:

Bởi Sư phụ đã có đòi đôi khi mà chẳng trọn vâng nên Sư phụ biếm quở, không khi nào đòi nữa. Ấy vậy, mấy bạn biết phận, phải về trước cho khỏi nhục lòng Thầy.

Vậy từ đây, các bạn mà làm đặng vậy thì sẽ thấy những điều hạnh phúc cho chủng tộc da vàng, sau sẽ đặng mở mang thêm nữa.

Vậy cho chư Hiền hữu biết trước mà lo liệu đa nghe.

Thôi không thể nói đặng, khá biết. Thăng.

HẾT

THÁNH GIÁO MINH THIỆN ĐÀN
Mậu Thìn (1928) – Mậu Dần (1938)
Sưu Tập: **HIỂN TÀI NGUYỄN VĂN HỒNG**