

THƠ, ĐẠO - ĐỜI IV



Thánh giáo Đức Chí Tôn dạy:

“Nguồn Tiên nẻo Phật, từ trước đến giờ, vẫn chờ kẻ hữu phần, hữu đức, hữu công, tu thân, dưỡng tánh, mà lánh khỏi cảnh đời mê muội này. Biển khổ lắm chơi vơi, mà khách trần hằng đeo đuổi, Đài ngiệt cảnh rọi chẳng biết bao nhiêu tội tình, mà chốn tội tình lắm người đưa chân tìm đến. Kiếp phù sanh không mấy chốc, đời mộng ảo chẳng là bao, sanh đứng nên người, chen vai vào vòng thế cuộc, có khác chi kẻ bị đày vào biển khổ, để làm xong nhân sự, đặng chuộc thủa tội tiền khiên, bao nhiêu tiếng khóc câu cười, thế lộ bước đã mòn, mà giấc mộng trần chưa thức tỉnh. Cang thường đảo điên, phong hóa suy vi, những mảng ghét lẫn nhau, giành xé nhau, mỗi Tôn giáo phân chia, Đạo nước nhà chẳng đoái, chánh tà, tà chánh nan phân, còn chút hơi thở ở cõi trần, mà tính tình dọc ngang chưa chịu dứt, một mai hồn xuống Diêm Đài, khổ A tỳ, bảo sao không buộc trói.

Đạo Trời khai, dẫn bước lối lầm, đem kẻ hữu căn lánh vòng phiền não, nếu chẳng bã bươn nhặt thúc bóng thiều, kiếp phù sinh qua đường nháy mắt. Hãy biết lấy!” (ĐCT, TNHT 1-2, Tr134)

Xin chia sẻ đến quý bạn đọc những bài thơ với chủ đề “Kiếp Làm Người”. của Yên Hà và những bài họa vận của các bạn thi hữu.

Thân ái kính chào.

HT Võ Ngọc Độ,



CHÍ TÔN GIÁNG TRẦN

Chí Tôn thương trẻ mới giáng trần,
Cơ bút diệu huyền tỏ hiển linh.
Thánh địa Tây Ninh nơi Thầy Ngự,
Kỳ Ba Đại Xá cứu dương trần.
Thánh Thần Tiên Phật đồng thanh ứng.
Dạy Đạo nhơn sanh tránh lỗi lầm
Phật Mẫu Diêu Trì thương đám trẻ,
Khá mau kịp bước đến thuyền rồng.
Yên Hà

THEO THẦY

Quyết chí theo Thầy bỏ thế gian,
Nương theo công quả tạo bình an.
Khen chê trần thế như gió thổi,
Vững giữ duyên tu đắc quả ban.
Yên Hà



KIỆP LÀM NGƯỜI

Trăm năm cảnh sống hưởng bao nhiêu,
Cuộc đời gian nan khổ chịu nhiều.
Đã biết Đạo Thầy kỳ phổ độ,
Mau chân bước kịp chuyển đò chiều.

Trần thế là nơi tiến hóa tâm,
Khách trần liệu bước kẻ sai lầm,
Nơi Tiên nẻo Phật nhờ tu sửa,
Hẹn có ngày mai khỏi đọa trần.

Tu hành là cách luyện bản thân,
Trì chí công phu diệt thất tình.
Thanh điển Chí Tôn ban vững bước,
Lập công hành đạo tự cứu mình.

Nhiều Đấng khuyến tu kiếp làm người,
Thế gian cho lắm được mấy mươi.
Công danh phú quý bao nhiêu nả,
Bồi phúc nên duyên vững số phần.

Yên Hà



BIỂN TRẦN KHỔ

Biển khổ trần ai cảnh thế trần,
Nào ai có biết để chuyên cần.
Chặng đường chuyển thế thi tu tiến,
Lập đức bồi công thánh thiện nhân.
Biển khổ trần ai nơi thử thách,
Tan thương chết chóc quá muôn phần.
Kỳ Ba Đại Xá Thầy báo trước,
Tích đức tu thân đấng muôn phần
Yên Hà

PHÀM TRẦN NƠI TIẾN HÓA

Dù ai đã bước đến cõi trần,
Hóa nhân, Thần đạo cũng lo lần.
Tấn hóa trần gian nơi học hỏi,
Phục hồi Cựu Vị cũng cõi trần.
Yên Hà



THỐI TÀ

Lòng bỗng tưởng gần lại hóa xa,
Thôi rồi hiện rõ thối điếu ngoa.
Miệng mồm hỗn xược lòng gian trá,
Học thối lông bông đón khỉ nhà.
Xảo quyệt gian manh sao tránh khỏi,
Mưu mô dấu kỹ cũng bày ra.
Tung hô cho lắm tâm lạnh quạng,
Cũng hóa ra ma bởi thối tà.

Yên Hà

BỤI TRẦN

Bụi trần vướn lấp tạo u minh,
Màng tối che tâm khuất lấp mình.
Thánh giáo Thầy ban mau tìm đọc,
Trau dồi đức hạnh rạng hiền minh.

Yên Hà



CÓ CHÍ TU HÀNH

Có chí tu hành phải quyết tâm,
Đêm ngày tụng niệm dạ luôn tầm.
Thánh Ngôn chỉ dạy phương Tam lập,
Đắc quả mai này bởi cố công.
Thế Đạo hành-tâm lo cứu thế,
Chí Tôn phổ hóa Đạo đến đời.
Thiện nhân hành Đạo không nên ngại,
Đắc Vị Thiên Liêng cũng cõi trần.

Yên Hà

Xin cảm hứng hòa điệu với bài thơ của huynh Yên Hà.

Tựa đề là **TU HÀNH**

(Để tưởng nhớ ĐHP triều Thiên) 10-4 Kỷ Hợi 1959.

Tu hành dưỡng tánh với tồn Tâm,
Trân quý kiếp sanh mỗi Đạo tầm.
Nghiêm túc tri hành điều đúng đắn;
Thìn lòng cải hóa nét sai lầm.
Ngũ thường giếng mỗi vun giờ khắc...
Tam lập quả duyên đắp tháng năm...
Xử thế Tam Kỳ ghi khắc cốt:
Tôn sư dạy Ngũ Đức Lương Châm (1).

Hoàn Nguyên, San Jose CA

(1) Đức Hộ Pháp dạy: “Tam Kỳ Ngũ Đức Lương Châm” là:
Hòa-Nhẫn-Khiêm-Cung-Ái

(Qua thơ " Có Chí Tu Hành " - Thi Sĩ Yên Hà)

Họa với tựa đề :

ĐẠO ĐỜI TƯƠNG ĐẮC

Nhập môn cầu Đạo phải kiên tâm
Khắc kỷ tu tâm viễn khách tầm
Khổ luyện, Thánh Ngôn mơ đắc Đạo
Công phu Tân Luật ước thành công
Qui nguyên Tam giáo duyên trần thế
Hiệp nhất Ngũ chi nợ nghiệp đời
Hoan hỉ bụi hồng lòng bóng Đạo
Đạo Đời tương đắc kể chi công !

Mai Xuân Thanh

Xin họa vận bài thơ “Có Chí Tu Hành” của thi hữu Yên Hà
Với đề tựa:

TU HÀNH

Tu hành phát xuất tại nơi tâm,
Sớm tối kệ kinh mãi sưu tầm.
Thánh Ngôn Thánh giáo luôn nắm vững,
Tế thể An bang chẳng sai lầm.
Phổ Độ Hoằng Khai cơn loạn pháp,
Hiệp tâm chung sức vững ngàn năm.
Huynh Đệ cùng nhau lo Đại Nghiệp,
Đẹp Đời Tốt Đạo đúng phương châm.

Bớt Huỳnh, Nashville, TN



ĂN CHAY

Một chén cơm rau ít nợ trần,
Ăn nhiều thịt cá hóa sai lầm.
Tương chao ngũ cốc ngày hai bữa,
Trong sạch châu thân nhẹ chơn thần.
Ham muốn thức ăn mùi động vật,
Đàn em máu thịt thú gia cầm.
Đừng gây quả báo thêm nhiều nữa,
Nghiệp sát vì tham trả bội phần.

Yên Hà

GIỮ GIỚI CẤM SÁT SANH

(Kính họa bài Ăn Chay của thi hiền huynh Yên Hà)

Chay lạt làm vui ở cõi trần
“Sát Sanh” giới cấm chớ nên lầm
Tâm thanh trí tịnh luôn quang tỏa
Lòng sạch dạ trong mãi vững thân
Rau trái muối dưa, sên khó trụ
Thịt tôm chim cá, giận khôn cầm
Xác thân ô trược mùi tục lụy
Quả trả ngày sau lúc mãn phần”
Phuong Hoa, San Jose CA



Kính họa theo bài thơ Ăn Chay của thi hữu Yên Hà
Đề tựa:

CƠM CHAY

Cơm chay một bữa giữa phàm trần,
Thịt cá tuy ngon hóa lổn lờm.
Ngũ cốc sinh tồn trong thể chất,
Tâm hồn ổn định với tinh thần.
Xưa nay dục vọng nuôi gia súc,
Ngày tháng tham sân dưỡng thú cầm.
Cái nghiệp trăm năm vay suốt kiếp,
Nợ duyên ngũ giới trả muôn phần.

Mai Xuân Thanh

LÀM NGƯỜI

Làm người là kiếp đọa thế gian,
Bồi nợ khi xưa phải lãnh mang.
Hận thù đổ kỹ gieo phiền não,
Buôn lơ hỷ xả tạo bình an.

Yên Hà



KHÁC ĐỜI

Hết dạ tu thân phải khác đời,
Tâm không vọng động, trí chẳng lời.
Mắt nhìn Thiên Nhân, thần diêu động,
Quyện tiếng kinh ngân cúng Tứ thời.
Mãi nhớ ngôi xưa nơi Tiên cảnh,
Phương châm Thánh giáo khắc ghi lời.
Quy điều Giới luật nên hành đúng,
Phẩm cũ Thiêng Liêng chẳng đổi đời.

Yên Hà

Kính họa vận theo bài thơ **Khác Đời** của thi hữu Yên Hà.

Với đề tựa:

NGƯỜI TU

Người biết tu buông bỏ chuyện đời,
Tâm lành trì niệm chẳng hề lời.
Công phu công quả dày bao tiết,
Học sách học kinh đủ Tứ thời.
Nẻo chánh Cao Đài cần giữ kỹ,
Đường ngay Đại Đạo phải theo lời.
Nói gương Thầy Mẹ lòng tinh tấn,
Mặt thế đổi thay quyết chẳng dời.

Phương Hoa, San Jose, CA



Xin họa bài thơ Khác Đời của thi hữu Yên Hà
ĐỔI ĐỜI

Gắng sức trao tria Đạo lẫn Đời,
Bền lòng tu niệm dạ chẳng rời.
Từ bi, hỉ xả ngày ngày luyện,
Hòa thuận, thương yêu vững mỗi thời.
Dù cho thế sự nhiều thay đổi,
Hờn giận ghét thương, lắm đủ lời,
Nền Đạo nên cùng lo phát triển,
Phương châm Giải thoát chẳng đổi dời !
Bớt Huỳnh, Nashville, TN

Xin kính họa bài thơ của Yên Hà, với đề tựa:
ĐẠO - ĐỜI

Một mực chăm lo học Đạo-Đời,
Người tu quyết chí chẳng hề rời.
Tâm hồn yên lắng không giao động,
Thể xác cao khời chuyển biến thời
Nhất luyện thân tâm dù nghịch cảnh,
Nhì đem Đạo Pháp thuyết muôn người.
Gieo truyền Đại Đạo trong quần chúng,
Thế- Đạo phương châm chẳng chuyển dời.
Duy Văn, San Jose, CA



Kính họa vận bài thơ **Khác Đời** của thi hữu Yên Hà
Tựa đề:

TU HÀNH MỘT KIẾP

Tu hành một kiếp cảm thương đời,
Học Đạo chuyên cần chẳng dám ngơi.
Chuông mõ đồng nhi đây mấy tiết,
Đệ huynh tử muội đó bao thời.
Cao Đài công quả thương hoài niệm,
Kính lễ thuộc lòng nhớ kỹ lời.
Chuyển ý hồi tâm tu chứng đắc,
An nhiên tự tại quyết không dời.

Mai Xuân Thanh

NGUYÊN CẦU SONG THÂN

Thái Sơn tượng nhớ bậc cao dày,
Suối nước mẹ hiền mát dạ con.
Các Đấng phò trì cầu khẩn nguyện,
Song thân vinh hiển cõi Thiên thai.

Yên Hà



Cảm nhận những vần thơ Đạo, Hoàn Nguyên xin họa vận theo bài thơ **Khác Đời** của Thi hữu Yên Hà, với đề tựa:

TU THÂN

Chuyển thế Nho tông để sửa đời,
Tam Kỳ căn bản chớ buông lời.
Tứ Điều Quy luật an thân phận,
Ngũ Giới Cấm răn đổi thế thời
Nhịn nhục Thánh Màng lưu sử Đạo,
Hàm oan Thị Kính vẫn im lời!
Mặc ai hơn thiệt trường cao thấp
Vẫn giữ chơn tâm chẳng đổi dời.

Hoàn Nguyên, San Jose CA



THOÁNG MỘT ĐỜI NGƯỜI

Những chiếc lá vàng ngậm ngùi rơi rụng,
Cơn mưa thu phản phát chuyển thay mùa.
Báo hiệu Thu về nhè nhẹ nét thương,
Thương chiếc lá lìa cành thành đất bụi.

Kiếp nhân sinh như thoáng một đời người,
Cuối đường trần là chiếc lá úa rơi.
Đua chen chi cho lắm hỡi ai ơi!
Thân cát bụi cũng trở về cát bụi.

Hai tay không, nằm liệt chẳng được còn,
Vồn vã cả đời sân si lục đục.
Nếu biết lo xa, chuyên cần tu học ,
Nay kịp về hội ngộ Đấng Cha chung.

Yên Hà



KIỆP NẠN TRẦN GIAN

Kiếp nạn trần gian để lại đời,
Tranh giành đấu đá đến tận bờ.
Hận thù đổ kị gây phiền não,
Chước quỷ mưu mô thốt lắm lời.
Kẻ khóc than thân vì thua thiệt,
Người cười đắc chí tưởng đời ươi.
Thắng thua sớm tối cơn hư ảo,
Kiếp nạn trần gian khổ một thời.

Yên Hà

BỢN TRẦN

Bợn trần dang dúi lắm gian nan,
Sớm tối vờn mang nợ chẳng an.
Chịu khó tu thân hành giới luật,
May ra sửa sạch nợ trần gian.

Yên Hà



Xin cẩn họa vận theo bài thơ Kiếp Nạn Trần Gian của Yên Hà,
Vớì đề tựa:

“NGỘ BIẾN TÙNG THỜI – KHẨU TRANG MẶT NẠ”

Hiếm khi mặt nạ khẩu trang đời,
Quen mắt phòng thân thấy tả tơi.
Đại dịch cũng còn chưa dứt nọc,
Toàn cầu thấp thỏm nói chi lời.
Tranh ngôi chiêu thức dường kêu khóc,
Đoạt vị mưu mô tưởng nói cười.
Đại Đạo Tam Kỳ tâm Thánh Thất,
Trần gian ngộ biến tất phùng thời.

Mai Xuân Thanh
San Jose, California



Để tô điểm cho luận đề “Kiếp Làm Người” được thâm thúy và sâu sắc hơn. Xin giới thiệu bài Thi “Trần Ai Ac Mộng” của Đức Phạm Hộ Pháp và cũng xin kết thúc tập thơ nhỏ ĐAO – ĐỜI IV.
Thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

TRẦN AI AC MỘNG

Thuyền đời ngụp lặn nhớ hay chưa?
Trót lỡ ra khơi khổ đặng chừa.
Chèo chống bao phen cơn sóng bủa,
Ngừa cơn gió lốc lúc sa mưa.
Bờm trương tách bến về Tây Thổ
Khéo giữ tay lèo đến vị xưa.
Vui cảnh Thiên Đường muôn kiếp hưởng,
Trần ai ác mộng tỉnh rồi chưa?

ĐHP, Ngày 4 tháng 6 năm ẤT Hợi
THHT/ 1999, Bài 87, Tr 128

Còn tiếp....

