

PHẠM MÔN

**THIỀN TÔNG TÂM
PHÁP**

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Tam Giáo Quy Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt

Toà Thánh Tổ Đình

Con Đường Thứ Ba Tu Chơn Đại Đạo

Dòng Thiên Phổ Độ

Do Tôn Sư Hộ Pháp

Phạm Công Tắc

Khai Sáng và làm Tông Chủ

Sơ Thảo Quy Điều

_____o_____

Ghi chú: Đây chỉ là **suy tư sơ thảo** Quy Điều nhằm gợi ý tham khảo rộng rãi ý kiến chư Tôn Trưởng và Bằng Hữu để thu thập thật phong phú và hoàn chỉnh cho sự phục hồi và xây dựng Phạm Môn trở thành mô thức chính thức về con đường thứ ba Tu chơn Đại Đạo. Tất cả với trọn lòng chân thành. Đa tạ.

QUY ĐIỀU

Ngoài phần Dẫn Nhập Đại Cương và Tổng Kết, Quy Điều hay còn gọi là ĐẠO QUY về Phạm Môn sẽ gồm tất cả là 8 Chương và 21 Điều.

DẪN NHẬP ĐẠI CƯƠNG

Đức Chí Tôn giáng điển linh tìm chọn các Linh căn để truyền dạy lập Đạo Cao đài. Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc sau khi được sắc phong nhận nhiệm vụ hành Đạo Ngài đã sáng lập ra Phạm Môn thu nhận một số những hàng Đạo Tâm có nguyện lành tìm cầu giải thoát hiển dương phụng sự và tu chơn. Lúc khởi đầu đã gặp thật nhiều khó khăn vì những hiểu lầm không sao tránh được và cũng khó mà giải thích cho mọi người am tường về tổ chức tu chơn do Ngài lập ra không có qui định trong Pháp Chánh Truyền Cũng không được Thánh Giáo Bên Trên đề cập đến, tuy vậy tổ chức Phạm Môn đã là cột trụ cho sự hình thành Hội Thánh Phước Thiện, hỗ trợ vô cùng hữu hiệu cho việc xây dựng Toà Thánh Tổ Đình Đại Đạo và giúp thật nhiều vào việc phát triển nền tảng cơ bản cho Đạo về lâu về dài sau này trong trọng nhiệm cứu khổ ban vui hành thiện độ đời.

Trong thời gian đầu khai Đạo những khó khăn thử thách dồn dập xảy ra từ nội bộ phân hoá đến nhà cầm quyền Pháp tìm mọi cách gây trở ngại cho tiến trình xây dựng phát triển Đạo, Đức Hộ Pháp bận bịu vất vả với trăm muôn ngàn việc cần đối phó nên việc xúc tiến hình thành cơ chế cho Phạm Môn gần như bị lãng quên. Đến lúc Ngài rời Tổ Đình tạm lánh mặt tại Tân Quốc và rồi gọi xác trần tại quê người Ngài cũng chưa có những huấn thị hoặc di chỉ cho các vị Phạm Môn là cần phải duy trì sinh hoạt trong tương lai ra sao.

Chúng ta nay là những hậu bối, những con cháu của gia đình Phạm Môn hoặc những đạo tâm nhận thức đường lối Phạm Môn rất thích hợp với tâm nguyện tu hành của mình trong khi cơ Đạo phổ truyền khắp năm châu nên vô cùng thành khẩn kết hợp chung nhau lại góp phần suy tư về Phạm Môn. Những suy tư này không những không vô nghĩa hoặc sai lạc chơn truyền mà là đáp ứng kịp lúc nhu cầu của thời đại hướng về nền văn minh tâm linh và tha thiết mong làm thế nào phục hồi lại Phạm Môn trở nên một tổ chức lớn là Con Đường Thứ Ba Tu Chơn Đại Đạo. Đạo Cao Đài do Chí Tôn Thượng Đế hội Công Đồng Tam Giáo lập ra thế nên chi chi liên quan đến cơ Đạo cũng cần có chiếu chỉ Ngọc Hư Cung, Nghị Định Tòa Tam Giáo, Tam Trấn chấp thuận ban hành thì mới hợp với luật Đạo.

Chúng con kính mong những suy tư này sẽ được Tôn Sư Hộ Pháp ban ân huệ soi sáng dẫn dắt từ bước đường và Cộng Đồng chư Tiên Khai hết lòng hỗ trợ.

Trong những bài giảng Đạo của Đức Hộ Pháp về bí Pháp chơn Truyền Đạo Cao Đài, cơ tận độ kỳ thứ ba này rộng mở qua ba phương thức hay là ba con đường dẫn tiến các con cái thế gian qui hồi cự vị. Ba con đường ấy là:

1. Con đường lập công trong Cửu Trùng Đài qua chín cấp bậc còn gọi là Cửu Phẩm Thần Tiên, khởi từ hàng Tín Đồ đạo hữu lần lên đến phẩm vị tột cùng tại trần là cơ phổ độ và giáo hoá dẫn dắt nhơn loại vào ngươn hội thanh bình thánh đức.
2. Con đường lập công trong Phước Thiện qua thập nhị đẳng cấp thiêng liêng. Đây là lập hạnh từ bi cứu khổ ban vui. Người Đạo chọn con đường này phải hiến thân phụng sự qua 12 cấp bậc tuần tự từ Minh Đức Tân Dân đến Phật Tử.
3. Con đường thứ ba tu chơn Đại Đạo. Đây là con đường của những ai quyết tâm cầu tu giải thoát qua pháp tu tánh luyện mạng tham thiền tịnh định.

Chúng con thành kính dâng tâm nguyện lên Tôn Sư Hộ Pháp hộ trì và soi sáng dẫn dắt tâm linh chúng con trong công tác phục hồi và hoàn chỉnh tổ chức Phạm Môn mà lúc sinh thời Tôn Sư đã khai sáng nhưng hiện tại còn dở dang.

Trước đây tổ chức Phạm Môn từng bị hiểu lầm là tổ chức của riêng Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc lập để tạo thế lực riêng cho mình. Thực ra mục đích lập ra Phạm Môn là cơ bản thành hình Hội Thánh Phước Thiện mở rộng cửa cho con đường thứ hai theo tiến trình Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng. Phạm Môn không dừng lại ở đây mà còn có trách nhiệm mở ra con đường thứ ba tu chơn Đại Đạo. Trong lần đến thế gian kỳ này, ngoài nhiệm vụ Hộ Pháp, tôn Sư đã làm được công tác trọng đại là mở thêm hai con đường dẫn tiến chơn linh trở về hội hiệp cùng Thầy. Phạm Môn đã chứng tỏ được công năng diệu dụng vẻ vang. Không có ai còn có thể xuyên tạc rằng Phạm đây là dòng họ Phạm nữa mà Phạm là Phật. Phạm Môn là Phật Môn, là cửa tu chơn, cửa Phật, cửa Thiên, nơi dành cho những ai có quyết tâm lo phần tu thanh tịnh phát triển tâm linh tiến thẳng đến vô cùng.

Nay tuy Đức Phạm Hộ Pháp đã rời thế gian, không kịp ban chỉ thị hướng dẫn về việc duy trì và phát triển Phạm Môn. Qua thời gian thử thách kéo dài suốt mấy mươi năm, khối người tu chơn nhận ân phong trong Hội Thánh Phước Thiện hoặc tự nguyện giữ bậc tín đồ đều đã lần lượt qua đời, nhưng không vì thế mà con đường tu chơn do Phạm Môn mở ra bị bế tắc. Nhiệm vụ phát triển tâm linh qua con đường thứ ba vẫn mãi mãi tồn tại theo thời gian. Thế nên nay đã đến lúc quan tâm nhiều hơn về Phạm Môn, phục hồi lại tổ chức này. Ngày nào Đạo Cao Đài còn thì con đường tu chơn của Phạm Môn phải còn để góp phần vinh quang cho cơ Đạo chung. Phạm Môn hay là Con Đường Thứ Ba Tu Chơn Đại Đạo luôn luôn cần thiết và không thể thiếu, không thể bị mai một.

Chúng con là kẻ hậu sinh đã ý thức được nhiệm vụ của Phạm Môn trong nền tảng Đạo Trời, xin kính trình dâng lên trọn chí thành tha thiết cầu mong Thầy Mẹ, Cộng Đồng Tam Giáo, Tam Trấn và Đức Tôn Sư Hộ Pháp, chư vị Tiên Bối trong Phạm Môn chứng minh và hộ trì dìu dắt cho chúng con phục hồi lại tổ chức Phạm Môn giúp chung nhau tinh tấn tu hành giải thoát và hỗ trợ cơ tiến hoá tại trần. Sự tiếp nối này sẽ diễn ra liên tục miên trường suốt tiến trình cơ Đạo trong nhiệm kỳ thất ức niên.

Thế Đạo Thánh Đức Đại Đồng

Thiên Đạo tu chơn giải thoát

CHƯƠNG I

Danh xưng – Con Đường Thứ Ba – Cơ sở

Điều 1: Danh xưng:

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Toà Thánh Tổ Đình

PHẠM MÔN

THIÊN TÔNG TÂM PHÁP CAO ĐÀI

Con Đường Thứ Ba Tu Chơn Đại Đạo

Dòng Thiên Phổ Độ

Điều 2: Nguyên nhân thành lập: Đức Hộ Pháp khai sáng ra Phạm Môn từ lúc ban sơ có hai phần hành:

- Tổ chức thành hình Hội Thánh Phước Thiện
- Mở ra con đường tu chơn Đại Đạo. Nay Đức Hộ Pháp đã rời bỏ nhục thể thế

gian, Phạm Môn do Ngài khai sáng và làm chủ. Ngài là Trưởng Tông Đường Phạm Môn tại trần và nơi cõi vô hình, chỉ duy nhất do Ngài đứng đầu Phạm Môn và vĩnh viễn.

Điều 3: Cơ sở đặt tại Toà Thánh Tổ Đình Trung Ương Đại Đạo.

- Văn Phòng: Phạm Nghiệp.
- Cơ sở: Trí Huệ Cung, Trí Giác Cung và Vạn Pháp Cung.
- Cơ sở địa phương: sẽ lần lượt được tổ chức sau.

CHƯƠNG II

Tôn Chi - Mục Đích - Đạo Pháp – Lập Trường

Điều 4: Tôn chi: là một thành phần của cơ Đạo chung nên có cùng tôn chi duy nhất: Tam Giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhứt thực hành cơ sở tận độ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Mục đích: xây dựng con người thẳng tiến về mặt tâm linh, Thiên Đạo giải thoát.

Điều 5: Nền tảng Đạo Pháp chung, tuân y Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, luật pháp chơn truyền Đại Đạo. Nền tảng riêng cho Phạm Môn: Vạn Pháp quy nhứt, kết hợp mọi pháp tu tại trần.

Điều 6: Lập trường:

- Tôn trọng các Hội Thánh, tuân giữ giáo luật qui điều.
- Tu tánh luyện mạng, thuần chơn vô ngã, quyết tâm cầu tu giải thoát, phụng sự và hiến dâng.

CHƯƠNG III

Nguyên Tắc và Cấu Trúc

Điều 7: Đạo Cao Đài do Thượng Đế giáng linh điển thành lập theo khuôn khổ mẫu mực cấu trúc của Càn Khôn gồm:

- 3 yếu tố: Lý, Khí, Hình.
- 3 Đài: Bát Quái, Hiệp Thiên và Cửu Trùng.

Phạm Môn tượng hình ba ngôi Thiên Địa Nhân còn gọi là Tam Tài:

Thiên Hỉ Động: Trí Huệ Cung

Địa Linh Động: Trí Giác Cung

Nhơn Hòa Động: Vạn Pháp Cung.

Cửa tu chơn gồm thu tam bửu: Tinh Khí Thần. Luyện tinh hóa khí khí hóa thần thần hườn hư.

Điều 8: Tổ chức gồm ba cấp:

- Trung ương: Đạo sĩ.
- Tu sĩ xuất gia tu tại các Thánh Thất hoặc Đạo Viện.
- Địa phương: tu sĩ tại gia còn chung sống trong gia đình.

Có cơ sở tu học nhưng không có giáo quyền. Vào cửa tu chơn không có hàng phẩm, cấp bực và triều phục.

Tất cả là huynh đệ tì muội. Tuy nhiên mô thức Tông Đường Phạm Môn cũng có các cử một thành phần trách nhiệm hướng dẫn tu hành.

Điều 9: Cấu trúc: Tông Đường Phạm Môn gồm ba Cung. Địa phương 5 châu, mỗi quốc gia, mỗi tỉnh hoặc tiểu bang.

Cơ sở tu học: Cung, Đạo Viện, Tịnh Thất, Thiền Đường.

CHƯƠNG IV

Điều Hành

Điều 10: Trưởng Tông Đường Phạm Môn: Tôn Sư Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

- Ban Điều Hành Trung Ương:
 - Phụ Tá Trưởng Tông Đường: được chỉ định hoặc công cử.
 - 12 Thành Viên Trung Ương phụ trách:
 - Năm Châu: 5 vị.
 - 3 Cung Đạo: 3 vị.
 - Thanh Tra và Huấn Đạo: 2 vị.
 - Phối hợp tổng quát kiêm Trưởng Tộc Phạm Môn Việt Nam: 1 vị.
 - Trưởng Phạm Môn Châu Thành Thánh Địa Kiêm Tổng Thư Ký: 1 vị.
- Ban Cố Vấn Trung Ương:
 - Đại diện các Hội Thánh.
 - Đại diện các Dòng Tu Cao Đài.

Điều 11: Nguyên tắc điều hành: tôn trọng tinh thần tự do dân chủ, thiên nhân hiệp một. Quyền dân chủ nhưng phải qua sự chuẩn y của quyền tối trọng của Thiên Liêng. Mỗi nhiệm vụ phân hành có một bộ phận điều hành gồm 1 vị Trưởng, 1 vị phụ tá, 1 thư ký và nhiều thành viên. Áp dụng chung cho khắp nơi từ trung ương đến địa phương.

Điều 12: Sinh hoạt tu học hành Đạo; sẽ có nội qui chi phối riêng cho từng bộ phận trong Phạm Môn nhằm đến mở tâm, mở trí, mở huệ, phát triển toàn diện con người trong bốn phận vi nhân: nhân sinh, nhân đức, nhân trí, nhân linh.

CHƯƠNG V

Môn Sinh

Điều 13: Gồm 3 thành phần:

1. **Đạo sĩ:** tu học tại các Cung Đạo. Đây là cấp Thiên Đạo Đại Thừa, nòng cốt để được chọn cử cầu phong hành đạo trong các Hội Thánh, được đề cử vào các phần hành nhiệm vụ điều khiển tại Trung Ương và địa phương Phạm Môn.
2. **Tu sĩ xuất gia:** cấp bậc trung cấp, chuyên cần tu giải thoát. Tu học tại các Đạo Viện, Tịnh Thất, Thiền Đường. Sẽ được bình chọn thăng cấp Đạo Sĩ về tu học cấp Thiên Đạo Đại Thừa tại Trung Ương.
3. **Tu sĩ tại gia:** môn sinh ở trình độ sơ cấp có gia đình, sinh sống với gia đình và sinh hoạt liên tục tại Thiền Đường. Khi hội đủ điều kiện hiến dâng và quyết chí xuất gia sẽ được khuyến khích nâng đỡ vào tu tại Đạo Viện, Tịnh Thất và sẽ được dẫn tiến lên cấp cao hơn.

Điều 14: Điều kiện được tuyển chọn vào Môn Sinh Phạm Môn: Ưu tiên dành cho các chức sắc, chức việc, Đạo hữu có công với Đạo và quyết tâm chọn đường tu chơn Đại Đạo. Người ngoài cũng được nâng đỡ chọn vào tu nhưng phải nhập môn và thông suốt giáo lý Cao Đài. Những chi tiết sẽ có những qui định riêng về các khoá tu học ngắn hạn hoặc dài hạn. Có chương trình rõ ràng.

CHƯƠNG VI

Luật tác chi phối trong nội bộ

Điều 15:

- Luật công cử, tuyển cử.
- Đại Hội Trung Ương và địa phương.
- Chương trình huấn luyện và tu chọn.
- Phối hợp liên giao hành đạo.
- Quảng bá phát triển.

Điều 16: Tài chánh, tài sản, bảo trợ: đặt trong quyền quản trị và bảo trợ của Hội Thánh Phước Thiện. Phạm Môn Không có tài sản, không làm kinh tế, không vận động những phát tâm ủng hộ, không nhận tiền trợ cấp trực tiếp từ bên ngoài.

Điều 17:

- Kỷ luật: có hội đồng kỷ luật nghiên cứu từng trường hợp phạm Quy Điều hoặc phạm luật Đạo. Nếu phạm Quy Điều Phạm Môn thì được xử lý trong nội bộ, nếu phạm Luật Đạo sẽ được giao qua Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài điều tra và phân xử.
- Khen thưởng, đề bạt, thăng cấp: nhất nhất đều được một Hội Đồng cứu xét và dành quyền quyết định tối hậu nơi Thiêng Liêng để tránh nạn lạm quyền gây nên bè phái cản trở sự tu tiến của môn sinh.

CHƯƠNG VII

Phần Đạo Pháp

- Điều 18:** Pháp tu học thực hành tịnh luyện là căn bản qua trọng nhất của Phạm Môn. Phần này do Tôn Sư Hộ Pháp có huấn thị sau. Phạm Môn là một bộ phận của cơ Đạo chung, nên cho dù Tôn Sư có huấn thị dạy dỗ môn sinh, nhưng cần được Tam Trấn, Tam Giáo xét duyệt và Ngọc Hư Cung ban chiếu chỉ mới thi hành. Khuynh hướng thành lập Phạm Môn là mở ra đường thứ ba tu chơn Đại Đạo, thế nên không ngoài yếu lý VẠN PHÁP QUY NHỨT. Tôn Sư chưởng quyền tôn trưởng và theo Thánh Lệnh của Ngọc Hư Cung.
- Điều 19:** Giáo huấn: học nơi tất cả và hòa với tất cả. Thấm nhuần Giáo Lý Đại Đạo, thông tường các giáo lý các tôn giáo.
- Điều 20:** Thực hành tâm pháp: tự tu tự tiến, có ban hướng dẫn và ban kiểm soát sự tu học của các môn sinh.

Vạn Pháp qui chơn Pháp,

Chơn Pháp bản Vô Pháp,

Vô Pháp ứng Vạn Pháp.

CHƯƠNG VIII

Các phối hợp bổ sung

Điều 21:

- Đại Hội các cấp.
- Qui định về bầu cử, công cử, tuyền cử.
- Báo cáo tường trình sinh hoạt định kỳ.
- Tổ chức phối hợp các khoá thiền tập thể.
- Qui điều cần được bổ túc cập nhật hoá theo từng địa phương và từng kỳ đổi mới do nhu cầu của cơ tiến hoá và Môn sinh đề đạt, Thiêng Liêng chuẩn y.

TỔNG KẾT

Học lòng Tạo Hoá yêu thương bao la vô cùng vô tận.

Phạm Môn mở ra con đường thứ ba tu chơn Đại Đạo thế nên Phạm Môn là một đại bộ phận của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chuyên biệt về mặt tu tâm luyện tánh cầu tu giải thoát. Phạm Môn không đứng riêng tách rời biệt lập với các tổ chức Đạo mà hoà đồng hội nhập vào khắp mọi giới trong Đạo cũng như ngoài đời nhằm nâng cao phần tâm linh, phát triển thăng hoa tâm linh. Môn sinh Phạm Môn có hai nghiêm luật cho mình:

- Tự độ, tự giác, tự tu, tự tiến.
- Độ tha, giác tha, hiến dâng, hi sinh hoà mình độ chúng, lấy lẽ sống đạo làm lẽ sống cho chính mình.

Phạm Môn có quy điều kỷ cương nề nếp phong thái riêng cho chơn linh tại trần thành khối điển lành tìm lối trở về quê xưa nhưng là môn sinh Phạm Môn phải tôn trọng chấp hành luật pháp Đại Đạo, luôn luôn lấy lý tưởng phụng sự làm mục tiêu, khoan dung đại lượng mà hành xử trong kiếp sinh vì vậy môn sinh cần:

- Hành tròn tam công: công phu, công quả, công trình.
- Nêu cao gương lành tam lập: lập đức (tâm linh), lập công (từ bi), lập ngôn (hoà mình vào đại thể).
- Giữ tròn tứ vô lượng tâm: từ bi, hỉ xả.
- Nuôi chí lớn, nâng tâm hồn lên cao thượng vị tha, phải có tư tưởng lớn, nghị lực lớn, tận dụng tâm hạnh đức tài hiến dâng vào cơ phổ độ dẫn tiến mình và ảnh hưởng thế gian xây dựng nguơn hội an lạc thanh bình.

Với lòng chí chánh chí chơn, chúng con kính xin chí kính chí thành tha thiết khẩn nguyện Tôn Sư Hộ Pháp Phạm Công Tắc mở lượng từ bi thu nhận vào hàng môn sinh Phạm Môn, phục hồi Phạm Môn phát huy vẻ vang con đường thứ ba tu chơn Đại Đạo hỗ trợ cơ tiến hoá tại trần, tạo cơ hội rộng khắp cho Vạn Linh sớm hiệp một với Chí Linh.

Phạm Môn là sự dung hoà tổng hợp nhân sinh nhân trí và nhân linh. Phạm Môn là biểu tượng của khối tinh thần Vạn Linh hoà hiệp với Chí Linh, thiên nhân hiệp một làm sáng danh Thầy danh Đạo. Cơ Phổ Độ của Đại Đạo Tam Kỳ là cơ Tận Độ. Con Đường Thứ Ba Tu Chơn Đại Đạo qua tổ chức Phạm Môn sẽ dung hoà giữa sáng suốt và trọn lành, đem con người đến gần với lẽ Đạo và hoà hợp hiệp đồng hội nhập vào khối điển quang minh triết của Càn Khôn hỗ trợ Đại Đạo soi sáng cho nhân loại vạn thù qui nhất bản: Tam Giáo quy nguyên Ngũ Chi phục nhất, đi từ căn bản Tiểu Vũ Trụ đến Càn Khôn Vũ Trụ Đại Linh Quang:

- **Tiểu ngã:** qui tam bửu hiệp ngũ khí.
- **Thế gian:** qui tam giáo hiệp ngũ chi.
- **Vũ Trụ Càn Khôn:** vạn thù qui nhất bản, hiệp một cùng khối Đại Linh Quang.

Thầy là các con, các con là Thầy.

Tiểu Linh Quang hoàn chỉnh cơ tiến hoá trong nội thân tự thể, hỗ trợ cơ tận độ, lập ngươn hội thanh bình thánh đức qua sự kết hợp rộng khắp thể gian và nhiệm vụ sau cùng điu dắt chung nhau mạnh dạn kiên trì vững chắc thẳng tiến về lại cội nguồn quê xưa hằng sống cũ, hiệp một cùng Thầy.

Phát huy Phật tánh Thiên tâm

Hiếu trung phụng sự Đạo Trời

Vẻ vang thay cho Phạm Môn

Vinh quang thay cho cơ tận độ kỳ ba

Bản Sơ Thảo phác lược này được viết xong tại Tolga ngày 12-05-1997.

Xin trình dâng và kính bái

Chơn Như Bùi Đông Phương

Phụ Lục

HẠT GIỐNG LINH CĂN

Giống linh căn gieo vào vũ trụ
Nhập phàm gian hiện hữu kiếp sinh
Huyễn thân bao phủ nguyên linh
Thần thờ ngơ ngẩn thế tình còn mê
Thuở ban đầu ngô nghê sơ thất
Mãi quần quanh vật chất bon chen
Nhờ luật nhân quả trui rèn
Trước Thanh nhồi luyện sang hèn nhục vinh
Trường thế gian triết minh dẫn tiến
Nghiệp luân hồi giục khiến thức tâm
Linh quang trực nhận sai lầm
Sửa mình nên Đạo cầu tầm huyền vi
Diệt tánh phàm sân si tham dục
Nâng thánh tâm tạo phúc vi nhân
Nấc thang tiến hoá bước lần
Học thông Đạo Cả kẻ gần Phật Tiên

TỘC PHẠM MÔN

Trong uẩn khúc buổi đầu cơ Đạo
Những gian nguy ẩn áo cao minh
Nguyện lòng vì Đạo quên mình
Hiển dăng kiếp tạm hi sinh kịp kỳ
Lộ trình khó không vì gian khổ
Mà chỉ vì nội bộ chưa hoà
Vừa kết hợp lại chia xa
Ly đây thêm nước chảy ra lan tràn
Không tự chế giữa hàng huynh đệ
Không tĩnh tâm nào dễ cảm thông
Một khi nghĩ tưởng bất đồng
Khư khư bảo thủ khó mong dung hoà
Những thử thách phong ba không nản
Cũng khiến nên ngao ngán nơi lòng
Nhịn nhường đợi lúc khai thông
Lui vào thanh tịnh lập dòng chơn tu
Khổ Hiền Trang muôn thu ghi tạc
Phú Mỹ thôn khởi phát Phạm Môn
Dù bao trở ngại dập dồn
Vượt qua gian khổ bảo tồn Đạo cơ
Tạm ẩn thân đợi chờ Thiên lệnh
Tuyệt đối không toan tính riêng tư
Chơn tâm thiện tánh bi từ
Đức tin trụ vững khư khư nơi lòng
Qua cơn bi ách hồng quang chiếu
Giải mọi nghi trung hiếu nhiệm hành
Phạm Môn vốn sẵn căn lành
Chuyển lập Phước Thiện chiêu anh trạch hiền
Cửa hàng sống thiêng liêng rộng mở
Qui linh căn hỗ trợ môn sanh
Nên chẳng muốn được tiến nhanh
Hướng vào tâm nội tịnh thanh tu trì
Cơ tận độ quyền nghi linh động
Thức căn sinh giải mộng trần gian
- Giáo dân
- Hành thiện
- Tịnh an
Là ba lối tiến huy hoàng song song
Hiệp Thiên Đài thông công cõi thượng

Lập:

- Cửu Trùng thống chương cơ qui
 - Phước Thiện thể hiện từ bi
 - Phạm Môn tâm pháp huyền vi nhiệm mầu
- Tịch Thanh Hương mở đầu thể tướng
Tịch Đạo Tâm qui hướng tâm linh
Tâm linh soi sáng lộ trình
Tâm linh thông đạt quang vinh Đạo Trời
Ngươn hội mới người người tìm Đạo

Không chỉ tìm huấn giáo cao thâm
Chon Sư dù ần sơn lâm
Nhiều người tìm đến cầu tâm pháp tu
Giáo lý Đạo hiền u thâm diệu
Giúp linh căn thấu hiểu huyền vi
Nhưng phần tâm pháp tu trì
Nếu không thì lại khác gì xưa nay
Mãi khăng khăng Cao Đài Đại Đạo
Lập quả công phục đáo cự ngôi
Giáo dân vi thiên đù rồi
Ngồi thiền tịnh luyện lời thôi ích gì
Vớ thái độ hoài nghi chấp tướng
Việc đổi trao càng chướng ngại thêm
Giữ tình hoà hảo êm êm
Mỗi phần mỗi việc ngày đêm liệu lường
Xin Ông Trên yêu thương diu dắt
Tạo cảm thông thắt chặt thâm tình
Đạo Trời vi diệu triết minh
Riêng phần Đạo Pháp qui trình tương lai
Tộc Phạm Môn an bày trọng nhiệm
Hạnh người tu đốn tiệm dung hoà
Cao Đài tổng hợp tinh hoa
Thiền Tông Tâm Pháp Thiền Toà tứ ân

PHỤC HỒI PHẠM MÔN

Đường Đại Đạo gồm ba lối tiến:

- 1/ Thứ nhất là lập nguyện giáo dân
Tròn cân phổ độ thoát trần
Từ Tín Đồ bước lên lần Giáo Tông
Sư Hư Vô chuyển không thành có
Cửu Trùng Đài quăng độ giáo truyền
Chức năng cửu phẩm thân tiên
Lập đời Thánh đức hiện tiền thế gian
- 2/ Đường thứ hai huy hoàng Thập Nhị
Đẳng Cấp Thiêng Liêng vị trần hồng
Ban vui cứu khổ hết lòng
Phân hành Phước Thiện khắp trong Đạo Đời
Minh minh đức rạng ngời Chí Thiện
Dâng kiếp sanh phụng hiến quả công
Chơn Nhơn Hiền Thánh hiệp đồng
Nên Tiên nên Phật thoát vòng trái oan
Hai con đường ân ban phước báu
Giúp con hiền phục đáo cựu ngôi
Giáo dân cứu thế lập đời
Thượng ngươn Thánh Đức đến hồi phát huy
Sư Ông sớm hồi qui cực lạc
- 3/ Đường thứ ba sơ phác Phạm Môn
Mục tiêu mở cửa tu chơn
Thực hành tâm pháp luyện đơn còn chờ
Ba Cung Đạo thiên thơ tiên định
Thiên Địa Nhơn thượng lệnh bố ban
Trí Huệ Cung đã sẵn sàng
Sư Ông lập trước cho hàng nữ tu
Kế đến là Trường Lưu Trí Giác
Giám Đốc Trường tạo tác dở dang
Nạn tai ngăn trở Đạo Tràn
Lìa trần bao nổi bàng hoàng xót xa

Nay là chỗ người già di dưỡng
Trí Giác Cung định hướng qui tâm
Đạo cơ còn những thặng trầm
Chi nên nhiều nổi âm thầm đợi trông
Vạn Pháp Cung qui tông hiệp Đạo
Nhu lũng lơ nương nấu triền sơn
Nấu sòng theo nếp tu chơn
Chờ thành thể tướng Nam Nhơn Đạo tràng
Riêng Phạm Nghiệp ngổn ngang lắm nổi
Cửa tu chơn sớm tối hoài mong
Âm thầm đợi lúc khai thông
Phạm Môn Tâm Pháp Thiên Tông Cao Đài
Tịnh thất có nhưng ai diu dất
Nhập Đạo Tràng nguyên tắc ra sao
Song tu tánh mạng thế nào
Bao giờ mới được truyền trao pháp mầu
Đường Thiên Đạo nhiệm sâu bí yếu
Pháp Đại Thừa siêu diệu thậm thâm
Phương Tu Kiến Tánh Minh Tâm
Biết tìm đâu để khỏi lầm khỏi sai
Nguyện Sư Ông ân oai soi sáng
Mở Tông Đường dựng bảng Phạm Môn
Ban trao tâm pháp tu chơn
Nguyện cầu Hộ Pháp Thiên Tôn chứng lòng

TỊCH ĐẠO TÂM

Sóat xét lại trong vòng nhân loại
Chỉ tưởng tin vọng ngoại mà thôi
Khẩn cầu lạy lục xong rồi
Đứng lên thì đã quên lời giới răn
Hiện còn cảnh hung hăng quá khích
Nhiều đức tin đối nghịch lẫn nhau
Những mong xoa dịu thương đau
Đại Hội Tôn Giáo Toàn Cầu giải nguy
Nhưng vì thiếu từ bi khoan nhượng
Việc dung hoà, mộng tưởng khó thành
Hết chiến tranh lại lần tranh
Chỉ vì còn muốn giựt giành hơn thua
Su Ông đã phụng thừa thiên mệnh
Cùng Tiên Khai đắc lệnh Hư Cung
Cứu nguy trong buổi đời cùng
Hiệp qui Vạn Giáo về chung Đạo Trời
“Biển trần khổ vơi vơi trời nước
Ánh Thái Dương dọi trước phương đông”
Một mình khó lợi ngược dòng
Muốn toàn nhân loại hiệp đồng dễ chi
Xin Su Ông hộ trì thiện nguyện
Đạo qui tâm đột biến mở màn
Điện Thờ Thánh Thất huy hoàng
Phương tu đạo pháp còn đang mong chờ
Đường thứ ba trong cơ tận độ
Cửa Tu chơn rộng mở kịp ngày
Đạo thành thành tại tâm này
Sửa mình nên Đạo Đạo Thầy mới nên
Luyện tánh tâm là nền là móng
Không móng nền loạn động khó hoà
Bất đồng tự đó mà ra
Nên còn phân biệt Đạo ta Đạo người

Dứt vọng ngoại lòng Trời hiển lộ
Dứt phàm tâm rộng mở Đạo Tâm
Khi Đạo Tâm đã khởi mầm
Khấp cùng nhân loại cầu tầm Đạo Cao
Đạo nơi tâm luyện trau tâm nội
Tịch Đạo Tâm mở lối qui tâm
Qui Tâm để sửa lỗi lầm
Qui Tâm để tránh hôn trầm chấp mê
Xin cùng nhau hướng về tâm nội
Đạo nơi tâm giềng mối thặng hoa
Hoà bên trong mới thật hoà
Trong có hoà mới tiến ra Đại Đồng
Lập mạng lưới Thiên Tông Đại Đạo
Giúp thế gian gỡ tháo riêng tư
Tịch Đạo Tâm mở lòng từ
Dung hoà tổng hợp phương tu tại trần

Trong ngoài kết hợp nhau cùng

Thanh cao thuần khiết hiếu trung hiệp đồng

Nhớ thương chũu nặng nơi lòng

Hướng về quê gởi mấy dòng tâm tư

Bùi Đông Phương